

## Voorwoord

Beste lezers,

We zijn inmiddels op weg in de veertigdagentijd, een periode van verstillings, bezinning en hernieuwde toewijding. De vasten nodigt ons uit om bewust stil te staan bij wat werkelijk van waarde is. In gebed, soberheid en verbondenheid bereiden wij ons voor op de Goede Week en het grote feest van Pasen. Stap voor stap gaan wij met Jezus mee op zijn weg van lijden en liefde, in het vertrouwen dat het licht sterker is dan het duister. Dit jaar valt onze christelijke vastentijd samen met de ramadan van onze moslimburen. Dat bijzondere samenvallen herinnert ons eraan dat ook anderen in deze weken zoeken naar verdieping, gebed, solidariteit en zuivering van het hart. Het is een mooie kans om elkaar beter te leren kennen en de verbondenheid te versterken. Daarom zijn wij dankbaar dat er op 7 maart 's avonds een open Iftar-maaltijd wordt georganiseerd. Samen aan tafel gaan, luisteren naar elkaars verhalen en samen vieren – het zijn eenvoudige maar krachtige tekenen van vrede en wederzijds respect. In een wereld waarin verschillen soms benadrukt worden, kiezen wij ervoor om de ontmoeting centraal te stellen.

De veertigdagentijd is ook een tijd van verwachting. Met vreugde kijken wij uit naar de Goede Week, waarin wij de kern van ons geloof vieren: het Laatste Avondmaal, het lijden en sterven van de Heer, en uiteindelijk de verrijzenis met Pasen. In het bijzonder zien wij uit naar het doopsel van onze catechumenen in de Paaswake. Wat is het een groot geschenk dat mensen, jong en volwassen, bewust kiezen om Christus te volgen en deel te worden van onze geloofsgemeenschap. Hun "ja" tegen het geloof herinnert ons aan ons eigen doopsel en aan de roeping om telkens opnieuw te leven als mensen van hoop.

Tegelijkertijd ervaren wij ook een moment van verdriet. We moeten afscheid nemen van een van onze kerkgebouwen in Holven. Velen van u hebben daar dierbare herinneringen: vieringen, doopsels, huwelijken, uitvaarten, momenten van stilte en gebed. Een kerkgebouw is meer dan steen en glas; het draagt de sporen van generaties gelovigen. Het loslaten doet pijn. Die pijn mogen we ook benoemen. Toch geloven wij dat God niet gebonden is aan stenen muren. Hij gaat met ons mee, waar wij ook samenkomen in zijn naam. Als gemeenschap blijven wij geroepen om levende stenen te zijn, gebouwd op het fundament van Christus.

Juist in deze spanning van loslaten en verwachten klinkt de boodschap van Pasen krachtig door. Waar iets eindigt, kan God iets nieuws laten groeien. Waar wij kwetsbaarheid ervaren, schenkt Hij toekomst. De verrijzenis leert ons dat het laatste woord niet aan het verlies is, maar aan het leven.

Moge deze veertigdagentijd voor ons allen een tijd zijn van verdieping en verbondenheid. Moge de ontmoeting met onze moslimbroeders en -zusters ons verrijken. Moge het enthousiasme van onze catechumenen ons geloof vernieuwen. En moge het naderende Paasfeest ons hart vervullen met hoop – ook wanneer wij afscheid moeten nemen.

Samen op weg naar Pasen, vertrouwend op Gods blijvende aanwezigheid, wens ik u een gezegende voorbereidingstijd toe.

Van harte,  
Het team van de pastorale eenheid.



## 1. Wat voorbij is

### Lichtmis in Elsum

Een mooi versierde kerk, een fijne en deugddoende bezinning en nadien lekkere pannenkoeken. Meer was er niet nodig om een fijne namiddag te hebben waar de kindjes die het afgelopen jaar werden gedoopt samen met hun ouders elkaar konden ontmoeten. Dank je wel aan iedereen die hier weer voor zorgde!



## Lichtmis in Zammel

Op de avond van Lichtmis is er elk jaar in Zammel een fakkeltocht. Na de wijding van de kaarsen, trekken de vormelingen er op uit om het licht uit te dragen. Nadien is er een lekker wafel met chocomelk! Elk jaar komen er meer mensen op af. Dit jaar waren er zelfs 3 groepen.



## Viering van de catechumenen uitverkiezing

Op zondag 22 februari zetten de doopleerlingen een belangrijke stap op hun weg naar het doopsel. Per bisdom was er dan de uitverkiezing. De volgende en ultieme stap is het ontvangen van doopsel, vormsel en eucharistie tijdens de paaswake, in de paasnacht.

“Met de viering van de uitverkiezing gaat de weg van het catechumenaat voor de kandidaten een beslissende fase in. De bisschop erkent hen officieel als toegelaten tot het ontvangen van de initiatiesacramenten (doopsel, vormsel, eerste communie) in de paaswake.

Wij wensen Noah, Michael, Ryan en Rosistas een mooie weg toe naar de paaswake. We wensen Roan en Matteo een mooie weg toe naar hun vormsel. Samen met Chris en Dirk zetten zij de laatste stapjes op weg naar dit grote moment.



## 2. Wat gaat komen

### Koffiestop Broederlijk Delen

In samenwerking met de werkgroep diaconie, nodigt de werkgroep Broederlijk Delen u uit op zijn jaarlijkse koffiestop op de grote markt in Geel. Op 7 maart ben je tussen 9 en 12 van harte welkom aan het standje ter hoogte van de zijingang van de St.-Amandskerk. Een lekkere wafel met een heerlijk kopje koffie in ruil voor u steun voor Broederlijk Delen. Het gekende recept dat elk jaar weer aanslaat! Welkom!



### Open Iftar & Vasten in Verbondenheid

Uitnodiging vastenmaaltijd op 7 maart 2026 in Geel

De verschillende geloofsgemeenschappen van Geel nodigen je uit op een verbindende Ontmoetingsavond.

Tijdens deze bijzondere avond delen we samen de vastenmaaltijd en gaan we in gesprek over hoe ieder van ons de vasten of ramadan periode beleeft. Dit jaar vallen de christelijke vastenperiode en de ramadan samen, een mooi moment om elkaar te ontmoeten en de verbinding te versterken.

#### **Praktische info:**

€ deelname via vrije gift

🍽️ Halal en vegetarisch buffet

📄 schrijf je in via [www.geel.be/vastenmaaltijd](http://www.geel.be/vastenmaaltijd)

🎁 Desserts meebrengen mag, maar is niet verplicht

Locatie: parochiezaal St. Amands, Werft 16, 2440 Geel

Programma:

17:00 uur – onthaal:

17:30 uur - verwelkoming

18:35 uur – Iftar (breken van de vasten) & gezamenlijke maaltijd

In samenwerking met:

Organisatie van dienst Gelijke Kansen ism pastorale Eenheid Geel en 't Origineel met

Christ the Lord Gospel Church Geel, de Eritrees Orthodoxe Kerk Geel, Islamitisch Centrum Geel, Afghaanse vereniging Watandaar, Oemma moslim scouts, Indimaj vrouwenvereniging, Swahilimix en Refuchances.



## **24 - uur voor de Heer**

**Paus Franciscus** heeft een bijzonder initiatief in het leven geroepen: 24 uur voor de Heer. In de eigenlijke opzet is het feitelijk de bedoeling dat er gedurende deze hele periode **eucharistische aanbidding** is en dat men tegelijkertijd ook het sacrament van de verzoening kan ontvangen. Het is een initiatief dat al enkele jaren over de hele wereld plaats heeft.

Het vicariaat Kempen wil dit jaar daarbij aansluiten. Het gaat om vrijdag 13 en zaterdag 14 maart. Elk dekenaat werkt een eigen programma uit. Het **dekenaat Zuiderkempen** heeft er voor gekozen om een estafette op te zetten tussen de verschillende pastorale eenheden van haar dekenaat. We geven je hierbij graag het programma. En hopen dat jij ook wat tijd vrij maakt voor de Heer om bij Hem te waken. Op die manier willen we de kern van ons kerk-zijn nog eens heel duidelijk op de kaart zetten en met elkaar delen.

Wij bieden jou verschillende activiteiten aan om samen te (aan)bidden, zingen en dichter tot God te komen.

Openingsvespers & sacramentsprocessie – St.Andrieskerk, Balen  
Lichtjeswandeling vanuit de Strokapel met gebedsmoment, Ramsel  
Taizégebed in de begijnhofkerk, Herentals

Verzoeningswake & middernachtmis – St.Lambertus, Eindhout

**Zingen bij de Heer: koren en samenzang, Geel op zaterdag 14 maart van 15 tot 17 uur**

Nachtelijke aanbidding – Taborkapel St.Pieter & Pauwelkerk, Mol

Dauwwandeling vanuit de kapel aan de Middenschool, Westerlo

Kruiswegmeditatie aan de 15 kapellekes, Mol-Achterbos

**Light a candle – St.Amandskerk, Geel op zaterdag 14 maart van 9 – 12 uur**

Kaarsjesmoment lagereschoolkinderen & communicanten, Meerhout- Zittaart

Sloteucharistie met een uitvoering van Sunrise Mass, Ola Gjeilo – St.Pieter & Pauwelkerk, Mol

Meer info via onderstaande link of op 014 312 729

<http://www.deheiligeapostelen.be>



### **Vieringen in de Goede Week**

Maandag 30 maart om 19.00 – Boeteviering in de St.-Dimpnakerk

Donderdag 2 april om 19.00 – Witte Donderdagviering in de St.-Amandskerk

Donderdag 2 april om 20.00 – Stille Aanbidding voor het Heilig Sacrament in Elsum

Vrijdag 3 april om 15.00 – Kruisweg in de kerken van St.-Amands, St.-Dimpna en Stelen

Vrijdag 3 april om 19.00 – Kruishulde in de St.-Amandskerk

Zaterdag 4 april om 20.00 – Paaswake in de St-Amandskerk met doopsel catechumenen

Zondag 5 april – Paasvieringen volgens zondagsschema

Maandag 6 april – 2<sup>e</sup> Paasdagviering om 11.00 in de St.-Amandskerk

We hopen u van harte te mogen verwelkomen in onze paasvieringen en wensen u een intense Goede Week toe.

### 3. Nieuws uit de parochies en verenigingen

#### Afscheid van een kerk

## Uitnodiging afscheidsviering



# Sint Jozef – Holven

1936 – 2026

Onze Sint-Jozefkerk is één van de kerken die opgenomen wordt  
in het  
Geelse kerkenplan.

Samen met de Stad Geel gaan wij in de toekomst op zoek naar  
een nieuwe of bijkomende invulling gekaderd in het grotere  
geheel van de omgeving.

Met gemengde gevoelens nemen we afscheid  
van onze parochiekerk.

Om dit bijzondere hoofdstuk samen af te sluiten,  
nodigen wij jou van harte uit voor  
een plechtige afscheidsviering met afscheidsdrink

**op 15 maart 2026**

**om 15 u**

Laten we samen herinneringen ophalen,  
verhalen delen en het glas heffen  
op alles wat deze plek voor ons heeft betekend.

Tot 1934 hoorden de inwoners van Holven bij de centrumparochie St. Amands. Door de groeiende bevolking was de oprichting van een kapelanij in het gehucht Holven noodzakelijk. Aloïs 'Wiezeke' Op de Beeck werd er de eerste kapelaan. Hij begon met de bouw van een meisjesschool en een kapel in 1936 naar een ontwerp van architect Joseph Willems.

Het was een sobere, niet zo dure constructie waarvan het sterk hellende zadeldak voor bijkomende problemen zorgde. Bij de minste wind vlogen de pannen regelmatig van het dak.

Op donderdag 19 maart 1936, de feestdag van St. Jozef, werd het gebouw feestelijk ingezegend door monseigneur Van Cauwenbergh. De Holvenners hadden nu hun eigen kerk en moesten niet meer naar het Geelse centrum.

In 1939 kreeg de kapelanie de officiële status van parochie en werd de kapel erkend als kerk.

De zaalkerk is opgenomen in de Inventaris van Onroerend Erfgoed en erkend als vastgesteld bouwkundig erfgoed.

Het gebouw wordt beschouwd als historisch waardevol en daardoor beschermd tegen ingrijpende verbouwingen of wijzigingen die het karakter ervan zouden aantasten.

In 1947 werd de pastorie gebouwd in opdracht van pastoor Op de Beeck.

In 1959 werd het dienstdoende harmonium vervangen door het huidig orgel. Het mechanisch orgel dateert van na 1880 en werd gebouwd door Pierre Schijven en Cie uit Brussel. Schijven bouwde ook het grote orgel van de Antwerpse

O-L-Vrouwekathedraal. Het orgel bezit zowel artistieke waarde als zeldzaamheid : het is uitzonderlijk dat houten pijpen in het front werden geplaatst. uit 'Over de Bocht en Holven – Ludo Vansant

In 1997 onderging de kerk een grondige renovatie.

Van 1936 tot 2026 hebben verschillende generaties gevierd in onze kerk : van doop, huwelijk, eerste communie, vormsel ... tot begrafenis .

## **4. Kalender Maart**

### **Zaterdag 7 maart**

Koffiestop op de markt 9.00 – 12.00

Broederlijk Delen met de communicanten

Open – Iftarmaaltijd in de parochiezaal van Sint – Amands vanaf 17.00

### **Zondag 8 maart**

Doopzondag in St.-Amands

### **Zaterdag 14 maart**

24 uur voor de Heer in de Sint – Amandskerk

9.00 – 12.00 Aanbidding en Kaarsjes ontsteken

15.00 – 17.00 Zang met koren

### **Zondag 15 maart**

15.00 afscheidsviering Holven

### **Donderdag 19 maart**

Bijbelavond 5 broden en 2 vissen om 19.30 in pastoraal huis

### **Zondag 22 maart**

Doopzondag in Bel

### **Dinsdag 24 maart**

Doopvoorbereiding voor de doopsels van april in Holven

### **Zondag 29 maart**

Palmzondag

Doopzondag in Zammel

### **Maandag 30 maart**

Boeteviering 19.00 u. St. Dimpnakerk

**ALLE NIEUWS VOOR DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF GRAAG  
BINNEN VOOR 20 MAART OP**

**[INFO@PASTORALEEENHEIDGEEL.BE](mailto:info@pastoraleenheidgeel.be)**

## *Colofon*

**Pastorale Eenheid HH. Dimpna en Gerebernus**

**Pastoraal huis**  
Kapelstraat 20  
2440 Geel  
GSM 0472 82 04 58

Indien je een gesprek met een pastor wil, kan je best contact opnemen met:

Vincent Mutebi : 0465 50 15 54  
Dirk Van den Broeck : 0485 30 82 19 of 014 58 06 66  
Paulin Horosidy : 0466 34 33 09  
Nick Hannes 0494414325  
Lieve Helsen : 0479 45 69 47 of 014 58 39 41

Voor algemene vragen kan je terecht op het nummer van de Pastorale Eenheid of  
Vincent Mutebi: 0465 50 15 54

**E-mail :** [info@pastoraleenheidgeel.be](mailto:info@pastoraleenheidgeel.be)  
**Website :** [www.pastoraleenheid.be](http://www.pastoraleenheid.be)