

Voorwoord

Februari is een maand van overgang. De dagen worden merkbaar langer, het licht wint langzaam terrein op de donkerte, en dat mogen we vieren. Met **Lichtmis** staan we stil bij Christus als het Licht voor alle mensen. We komen samen met onze dopelingen en vormelingen rond het licht, niet alleen als symbool, maar als uitnodiging: om zelf lichtdragers te zijn, in onze gezinnen, onze buurt en onze pastorale eenheid. In een wereld waar onzekerheid en polarisatie vaak de bovenhand nemen, blijft dat kleine, warme licht van hoop en vertrouwen van onschatbare waarde.

Dat licht krijgt ook een heel concrete vorm in de campagne van **Broederlijk Delen**. Jaar na jaar worden we uitgedaagd om verder te kijken dan onze eigen leefwereld en solidair te zijn met mensen die het moeilijk hebben. Delen is meer dan geven; het is erkennen dat we met elkaar verbonden zijn, wereldwijd. Wat we hebben ontvangen, mogen we doorgeven — in tijd, aandacht, middelen en engagement. Zo bouwen we samen aan een meer rechtvaardige wereld, stap voor stap.

Met het einde van februari komt ook de **start van de vasten** in zicht. De vastentijd nodigt ons uit tot bezinning en vereenvoudiging. Wat mag ik loslaten om ruimte te maken voor wat echt telt? Waar kan ik groeien in verbondenheid met God, met anderen en met mezelf? Het is geen sombere tijd, maar een weg van verdieping, gedragen door hoop en verwachting.

Moge deze nieuwsbrief u inspireren en bemoedigen. Dat het licht van Lichtmis ons mag vergezellen, dat de oproep tot delen ons hart mag raken en dat de vasten ons mag voorbereiden op nieuw leven.

Van harte verbonden,
het team van de pastorale eenheid

1. Wat voorbij is

Veel mensen in de kerstvieringen

Dankbaar willen we toch nog even terugblikken op de voorbije Kerst. Vele mensen vonden weer de weg naar onze vieringen. In de meeste vieringen was er zelfs weer meer volk dan de voorbije jaren. De gezinsviering in Elsum blijft een vaste waarde en ook de middernachtmis trok voor het 5^e jaar op rij weer meer mensen. We weten het ook wel, het draait niet in de eerste plaats om de cijfers, maar deugddoend is het alvast te weten dat dit jaar ongeveer 1200 mensen de weg vonden naar onze kerk. In alle parochies hebben vele vrijwilligers weer het beste van zichzelf gegeven om de Kerstboodschap uit te dragen. Met zang, mooie teksten, versiering, ... werden het weer mooie dagen. Duizend maal dank aan iedereen!

Welkom in de mis

Op 10 januari werkten onze vormelingen rond de eucharistie. De resultaten van hun werk staan in de St.-Dimpnakerk tentoon! Er zitten pareltjes bij van brieven aan God en creatieve zinnen uit het Onze Vader. We vierden samen eucharistie. Het was een mooie namiddag.



2. Wat gaat komen

Lichtmis 2 februari

Op maandag 2 februari is er de Lichtmisbijeenkomst van onze vormelingen in Zammel. Om 18.30 houden ze een bezinning in de kerk, waarna ze met fakkels doorheen het dorp trekken. Wij wensen hen een heel fijne tocht toe. Deze activiteit is jammer genoeg volzet.

Aswoensdag 18 februari

Op woensdag 18 februari start de veertigdagentijd. Wie graag een askruisje ontvangt kan op 2 momenten de eucharistie bijwonen. Om 9.00 u. vieren we samen in Geel Ten Aard de mis met asoplegging. Om 19.00 u. vieren we eucharistie in de kerk van Sint – Amands. We hopen u te mogen ontmoeten op 1 van deze twee vieringen.

Startavond Broederlijk Delen 18 februari

Woensdag 18 februari om 20.00 bent u van harte welkom in de parochiezaal van Sint – Amands voor de jaarlijkse startavond van Broederlijk Delen. Het gekende recept van info, ontspanning en de wereldwinkel die aanwezig is met eerlijke producten, staan weer op het menu. We verwachten u dus voor een boeiende avond.



Open Iftar & Vasten in Verbondenheid

Uitnodiging vastenmaaltijd op 7 maart 2026 in Geel

De verschillende geloofsgemeenschappen van Geel nodigen je uit op een verbindende Ontmoetingsavond.

Tijdens deze bijzondere avond delen we samen de vastenmaaltijd en gaan we in gesprek over hoe ieder van ons de vasten of ramadan periode beleeft. Dit jaar vallen de christelijke vastenperiode en de ramadan samen, een mooi moment om elkaar te ontmoeten en de verbinding te versterken.

Praktische info:

€ deelname via vrije gift

☞ Halal en vegetarisch buffet

📄 schrijf je in via www.geel.be/vastenmaaltijd

📦 Desserts meebrengen mag, maar is niet verplicht

Locatie: parochiezaal St. Amands, Werft 16, 2440 Geel

Programma:

17:00 uur – onthaal:

17:30 uur - verwelkoming

18:35 uur – Iftar (breken van de vasten) & gezamenlijke maaltijd

In samenwerking met:

Organisatie van dienst Gelijke Kansen ism pastorale Eenheid Geel en 't Origineel met

Christ the Lord Gospel Church Geel, de Eritrees Orthodoxe Kerk Geel, Islamitisch Centrum Geel, Afghaanse vereniging Watandaar, Oemma moslim scouts, Indimaj vrouwenvereniging, Swahilimix en Refuchances.



24 - uur voor de Heer

Paus Franciscus heeft een bijzonder initiatief in het leven geroepen: 24 uur voor de Heer. In de eigenlijke opzet is het feitelijk de bedoeling dat er gedurende deze hele periode **eucharistische aanbidding** is en dat men tegelijkertijd ook het sacrament van de verzoening kan ontvangen. Het is een initiatief dat al enkele jaren over de hele wereld plaats heeft.

Het vicariaat Kempen wil dit jaar daarbij aansluiten. Het gaat om vrijdag 13 en zaterdag 14 maart. Elk dekenaat werkt een eigen programma uit. Het **dekenaat Zuiderkempen** heeft er voor gekozen om een estafette op te zetten tussen de verschillende pastorale eenheden van haar dekenaat. We geven je hierbij graag het programma. En hopen dat jij ook wat tijd vrij maakt voor de Heer om bij Hem te waken. Op die manier willen we de kern van ons kerk-zijn nog eens heel duidelijk op de kaart zetten en met elkaar delen.

Wij bieden jou verschillende activiteiten aan om samen te (aan)bidden, zingen en dichter tot God te komen.

Openingsvespers & sacramentsprocessie – St.Andrieskerk, Balen
Lichtjeswandeling vanuit de Strokapel met gebedsmoment, Ramsel
Taizégebed in de begijnhofkerk, Herentals

Verzoeningswake & middernachtmis – St.Lambertus, Eindhout

Zingen bij de Heer: koren en samenzang, Geel op zaterdag 14 maart van 15 tot 17 uur

Nachtelijke aanbidding – Taborkapel St.Pieter & Pauwelkerk, Mol

Dauwwandeling vanuit de kapel aan de Middenschool, Westerlo

Kruiswegmeditatie aan de 15 kapellekes, Mol-Achterbos

Light a candle – St.Amandskerk, Geel op zaterdag 14 maart van 9 – 12 uur

Kaarsjesmoment lagereschoolkinderen & communicanten, Meerhout- Zittaart

Sloteucharistie met een uitvoering van Sunrise Mass, Ola Gjeilo – St.Pieter & Pauwelkerk, Mol

Meer info via onderstaande link of op 014 312 729

<http://www.deheiligeapostelen.be>



3. Nieuws uit de parochies en verenigingen

‘Gewoon op tocht’ naar Assisi
In de geest van Franciscus
Marieke Van Coppenolle
Zaterdag 7 februari 2026



Marieke Van Coppenolle werd geboren in 1960. Van in haar tienertijd kwam ze op voor de Aarde, vrede, mensenrechten en de derde wereld, en ook voor lokale projecten. Ze noemt zichzelf ‘beroepsvrijwilliger’ omdat bijna al haar werk niet betaald is, althans niet met geld.

Daarnaast ontwikkelde ze zich als schrijfster en redacteur, met o.a. een groot aantal artikels voor Kerk en Leven en een boek over haar eerste pelgrimstocht. Ook is ze graag creatief bezig met haar handen, zoals boetseren en tekenen, omdat ze daardoor tot rust komt.

Ze ging in 1990 voor het eerst op pelgrimstocht naar Assisi. “Maak je tocht nu”, had een stem gezegd, terwijl ze helemaal niet met een tocht bezig was. Ze had immers drie kleuters op te voeden.

Toch heeft ze die diepe roep gevolgd en ze is die blijven volgen. Dat vroeg soms pijnlijke offers, maar als je je dankbaar en onvoorwaardelijk overgeeft aan die roep van je ziel, werkt het leven altijd mee!

Zo moest ze in 2003 haar gezin verlaten (de kinderen waren toen gelukkig al groot) voor een nomadische levenswijze die bijna 21 jaar zou duren. Sinds oktober 2025 woont ze weer op een vaste plek en is ze een nieuwe levensfase ingegaan.

Haar langstdurende en intensiefste projecten: ze werkte vijf jaar zowat fulltime als vrijwilliger voor een Noord-Amerikaans indiaans project en al ruim veertien jaar bouwt ze letterlijk en figuurlijk aan het project Robur op Den Eik (www.roburopdeneik.org), bedoeld voor mensen met burn-out en voor kunstenaars, en als goed doel erkend door de Koning Boudewijnstichting.

Marieke wilde de voettocht naar Assisi al in 2012 nog eens overdoen, maar Robur was op haar weg gekomen en ze wist dat ze eerst Robur moest bouwen.

In 2025 was het dan toch zover. Zowel in haar ziel als in de wereld was de tocht gerijpt en de timing was perfect.

Het blog van deze tocht is nog steeds te lezen en te bekijken:

<https://www.pindat.com/reisblog/Zwervende.Eik.op.Pelgrimstocht>, waar je op 04/10/2024 het doel en de missie van de tocht kunt vinden.

Haar lezing is eigenlijk geen lezing: het is veeleer een interactief gebeuren. Marieke komt met een open hart, gewoon zoals ze is. Ze beantwoordt jullie vragen en prikkelt

de verbeelding. Ze vertelt graag en deelt haar passie. Immers: waar het hart van vol is, loopt de mond van over.

Ze heeft onze uitnodiging dus dankbaar aanvaard.

Wanneer: zaterdag 7 februari van 14 tot 17 uur

Bijdrage: 10 euro; koffie en thee en een versnapering zijn inbegrepen
Stuur een mailtje naar Claudine@laverna.be of bel 0474 23 09 56 en stort 10 € op rekeningnummer La Verna BE71 5230 8074 2269 TRIOBEBB

Waar Tuinpaviljoen van Huis Perrekes, Oosterloseweg 92, 2440 Geel

Afscheid van een kerk

Sint Jozef – Holven

1936 – 2026

Onze Sint-Jozefkerk is één van de kerken die opgenomen wordt in het Geelse kerkenplan.

Samen met de Stad Geel gaan wij in de toekomst op zoek naar een nieuwe of bijkomende invulling gekaderd in het grotere geheel van de omgeving.

Met gemengde gevoelens nemen we afscheid van onze parochiekerk.

Om dit bijzondere hoofdstuk samen af te sluiten, nodigen wij jou van harte uit voor een plechtige afscheidsviering met afscheidsdruk

op 15 maart 2026

om 15 u

Laten we samen herinneringen ophalen, verhalen delen en het glas heffen op alles wat deze plek voor ons heeft betekend.

Wandelen en fietsen met Intersoc naar Santiago de Compostelain 2026



De 'camino', een oude pelgrimsroute naar Santiago de Compostela bracht zoveel mensen eeuwenlang in beweging vanuit alle windrichtingen in Europa. Onderweg ontdek je de helende kracht van ritme, stilte en verrassende ontmoetingen. Een pad dat loopt doorheen een prachtige natuur, uitgestrekte landschappen, groene wijngaarden en tal van Europees cultureel en religieus erfgoed. In 2026 stapt en fietst Intersoc naar Santiago de Compostela. Mooie en authentieke wegen, goede terreinkennis van de begeleiders, duidelijke afspraken over tempo en veiligheid, met zorg gekozen hotels en een goede bevoorradingsonderweg zijn de kwaliteitskenmerken van Intersoc. Intersoc heeft een aanbod voor recreatieve en sportief-recreatieve fietsers, met of zonder e-bike, van Saint Jean Pied dePort naar Santiago de Compostela alsook 2 staptochten vanuit Porto (camino Portugués) of Villafranca (camino Francés).

Belangstelling? Dan bent u welkom op een vrijblijvend en gratis infomoment op **zaterdagmiddag 21 februari 2026 vanaf 10u30 in de vergaderzalen van 't Hofke, Stationsstraat 158 te Geel. Aanvang van de info start stipt om 11u00.** Deze locatie ligt vlakbij het station van Geel en is dus vlot bereikbaar per trein of lijnbus. Er is ook veel parkeergelegenheid in de onmiddellijke omgeving. U moet voor dit infomoment niet op voorhand inschrijven. Meer info: www.intersoc.be



4. Kalender Februari

Maandag 2 februari

Lichtmisviering in Zammel

Zondag 8 februari

Doopzondag in Elsum

Zondag 15 februari

Sluitingsviering in Holvedn

Doopzondag in Ten Aard

Dinsdag 17 februari

Doopvoorbereiding voor de doopsels van maart in Elsum

Woensdag 18 februari

Aswoensdag

Startavond Broederlijk Delen

**ALLE NIEUWS VOOR DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF GRAAG
BINNEN VOOR 20 MAART OP**

[INFO@PASTORALEEENHEIDGEEL.BE](mailto:info@pastoraleenheidgeel.be)

Colofon

Pastorale Eenheid HH. Dimpna en Gerebernus

Pastoraal huis

Kapelstraat 20

2440 Geel

GSM 0472 82 04 58

Indien je een gesprek met een pastor wil, kan je best contact opnemen met:

Vincent Mutebi : 0465 50 15 54

Dirk Van den Broeck : 0485 30 82 19 of 014 58 06 66

Paulin Horosidy : 0466 34 33 09

Nick Hannes 0494414325

Lieve Helsen : 0479 45 69 47 of 014 58 39 41

Voor algemene vragen kan je terecht op het nummer van de Pastorale Eenheid of

Vincent Mutebi: 0465 50 15 54

E-mail : info@pastoraleenheidgeel.be

Website : www.pastoraleenheid.be