

(Verschijnt niet in juli en augustus)



LEO XIV
Robert Francis Prevost
°14.09.1955 - CHICAGO

Liefdevolle God,
Ons hart zingt van vreugde,
we jubelen en juichen met de hele kerk,
want Gij hebt ons een nieuwe paus gegeven,
een herder naar uw hart.

Zegen paus Leo met de wijsheid en de moed
van een herder die voor zijn kudde uitgaat.
Schenk hem een vastberaden geest
om richting te geven aan uw Kerk
die verlangt naar vrede en gerechtigheid.
Laat zijn stem profetisch klinken
in een wereld op zoek naar hoop en perspectief

Zegen hem met de liefde en de tederheid
van een herder die te midden van zijn kudde leeft
en de geur van zijn schapen kent.
Gun hem het grote genoegens om dicht bij uw volk te staan
en te delen in hun vragen, hun vreugde en pijn.

Zegen hem met het geduld en de barmhartigheid
van een herder die achter zijn kudde aanloopt.
Geef paus Leo een ruim en open hart
voor wie verdwaald zijn en roepen om hulp.
Maak hem tot een levend beeld van uw liefde en nabijheid
voor alle mensen, zonder onderscheid

Amen

De Bisschoppen van België

*Paus Leo XIV, bisschop van Rome
en opvolger van de heilige Petrus, 267^{ste} paus van de katholieke kerk,
tot paus verkozen op 8 mei 2025*

Wat voorbij is ...

15 mei hoogfeest van onze Geelse heiligen Dimpna en Gerebernus



Donderdag 15 mei 2025. De jaarlijkse hoogdag voor onze stad Geel. Om 10.00 u. was iedereen er klaar voor. De voorgangers, De koren van Geel, de gezinsverpleging. Het werd een plechtige viering waarin ook een beeldje van St.-Dimpna werd gewijd voor een Dimpnakapel in Heultje Westerlo. Graag een woordje van dank aan iedereen die aan deze viering heeft meegewerkt. De werkgroep liturgie, de koren en dirigenten, de voorgangers, Elisabeth Vercammen voor de homilie, collectanten, misdienaar.... 2026 is weer een Dimpnajaar op 3 mei 2026 trekt de ommegang weer door de straten van Geel. Op 8 mei zal Gheelmania van start gaan. Tijdens de viering van dit jaar hoorden wij een heel mooie getuigenis van Cindy Yseboodt. Wij maken graag plaats vrij om dit getuigenis te publiceren in onze nieuwsbrief.

Dag Lieve mensen,
Dit is een gedicht over het pleeggezin dat ik al twee jaar bemin.
Vroeger, ik was kind, ik had veel pijn en verdriet.
Tranen die niemand ziet.
Ook alleen voelen en zijn.
Ik ben opgegroeid in een slechte thuis.
mama, papa, dat liefdesgevoel kende ik niet.
Angstig, ken je dat gevoel?
En ik had maar één doel: gelukkig zijn.
Op mijn 17 ben ik in de psychiatrie beland: Antwerpen, Duffel, Zoersel, jaren aan een stuk.
En weet je wat? Mijn grootste geluk?
Ze zeiden me: "Wil je niet naar Geel, naar een pleeggezin?"
En ik dacht: dat wil ik wel proberen.
In ben in Geel terechtgekomen, al 20 jaar in het OPZ.
Ik leerde vrienden kennen, ik amuseerde me, ik lach heel veel.
Dat heb ik al aren niet meer gezien.
Nu zit ik al twee jaar in een pleeggezin in Laakdal/Klein Vorst..
Ik heb 5 schattige hondjes en één steekt er bovenuit.
Dat is mijn schatje, Lucy.
Ik ben in Geel terecht gekomen, al 20 jaar in het OPZ.
Ik leerde vrienden kennen, ik amuseerde me, ik lach heel veel.

Dat heb ik al jaren niet meer gezien.
Nu zit ik al twee jaar in een pleeggezin in Laakdal/Klein Vorst.
Ik heb 5 schattige hondjes en één steekt er bovenuit.
Dat is mijn schatje, Lucy.
Een lieve pleegmoeder van 40 jaar, en haar mama, mijn moeke.
Ik heb er eindelijk een thuis gevonden.
Ik heb liefde gekregen, ik ben voor hun een dochter.
Ik raad iedereen aan om naar een pleeggezin te gaan.
En weet je wat, ook al heb ik een slecht verleden:
je vergeet dit direct als je in een warme thuis terecht komt.
Mijn pleeggezin is voor mij nummer 1!
Ik wil ook alle begeleiders bedanken voor alles wat ze voor mij gedaan hebben, en ook nog
altijd voor me doen.
Ja, ik ben echt blij!!
En lieve mensen die hier zitten allemaal;
Dit was het einde van mijn verhaal.
Van Harte allemaal
Cindy Yseboodt.

Dit mooie getuigenis van Cindy Yseboodt werd door de mensen in de kerk beantwoord met een enorm applaus. Dankjewel Cindy voor je mooie getuigenis.



16 mei vierden wij Dimpna en Gerebernus in Zammel



Het was weer fijn om met zovelen onze Geelse heiligen Dimpna en Gerebernus te vieren in openlucht aan de kapel en de waterput in Zammel. De stoelen waren dit jaar allemaal bezet. De zon was ook van de partij. Ook hier hoorden wij het belang van Dimpna en Gerebernus in Geel: zij zetten ons aan tot aandacht en zorg voor elkaar. Naar jaarlijkse gewoonte was er dit jaar ook weer voor een natje en een droogje gezorgd. Rode wijn, witte wijn, lekkere cake. bediening door vriendelijke mensen. Zij hadden er alles aan gedaan om deze avond in de beste omstandigheden te laten verlopen. Dankjewel lieve mensen van Zammel. Volgend jaar 2026 in het Dimpnajaar komen wij allemaal heel graag terug.

Kruisdag op Ten Aard



Op Ten Aard geen traditionele processie zoals op de foto, maar een eucharistieviering op de Boerderij van Bart Vansant in de Blokstraat. Samen stonden wij stil bij respect voor de natuur, dankbaarheid voor onze wereld, en vraag naar water voor de gewassen op het veld. Dankjewel aan de Landelijke Gilde die er weer zorgde dat onze jaarlijkse viering kon doorgaan. Dankjewel voor de lekkere chocomelk en voor de lekkere wafels, die Ruben gul ronddeelde. Ook een dankjewel aan iedereen die erbij was.

Viering aan de Groenenheuvel



Vrijdagavond 30 mei sloten we de meimaand af aan de kapel van de Groeneneheuvel. Na de Mariabezinning, opgeluisterd door de plaatselijke violist, vierden we samen eucharistie. Met meer dan 70 genoten we van een mooie en intense viering. Het goede weer maakte het extra feestelijk. Dank je wel voor deze mooie avond!

Vormselvieringen en eerste communie



Via deze weg willen we een woordje van dank uitspreken naar al degenen die er dit jaar weer voor gezorgd hebben dat de vormsel- en eerste communiewerking prima zijn verlopen. Op 17 mei ontvingen meer dan 150 tieners het vormsel uit handen van onze bisschop Johan Bonny. De kerk was prachtig versierd door onze catechisten, bloemschikkers. Het was een mooie dag die prima is verlopen. Ook de eerste communievieringen die al zijn gepasseerd waren zeer mooi. Dit kan enkel maar mede dankzij die vele vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten een heel jaar lang. We hebben er van genoten!

Wat komen gaat



Fijne vakantie

Dat wensen wij jullie van harte! Waar je ook naartoe gaat, naar een ver land, heel dicht bij huis, of gewoon thuis overal zijn mooie dingen te ontdekken. Probeer ook eens nix te doen. Als iedereen zijn rust heeft genomen kunnen we in september weer klaar staan voor een volgend werkjaar

Vormselviering en eerste communies

Wanneer deze nieuwsbrief verschijnt dan zijn nog niet alle communievieringen achter de rug. De eerste communicantjes van Winkelomheide, van Holven van Sint Dimpna, van Ten Aard en de vormelingen van het MPI De Ark van Oosterlo kijken zeker ook uit naar hun mooie dag. Een mooie dag dat wensen wij al onze kinderen toe.

Communiedata 2026

Het vormsel in 2026 gaat door op zaterdag 2 mei 2026.

Eerste communie 2026!!! Nieuw !!!!

Al een aantal jaren daalt het aantal eerste communicanten en ook het aantal vrijwilligers die voor de voorbereiding instaan daalt. Dit deed ons nadenken en, na grondig overleg met de catechisten, uitkomen op de volgende manier van werken.

Er zullen in 2026 in Geel zes plaatsen zijn waar er eerste communiewerking wordt aangeboden. Op deze plaatsen zal ook een viering zijn. Uit deze plaatsen kan je dus kiezen om jezelf in te schrijven. Je volgt natuurlijk de voorbereiding op de plaats waar je de viering zal hebben. Je bent dus vrij om aan te sluiten waar je wil. Overleg misschien even met de ouders van klasgenootjes of vrienden zodat je op dezelfde plaats kan inschrijven, het kan allemaal... De inschrijvingen gaan open vanaf juni op onze website. Je krijgt er in de scholen zeker bericht van!

Eerste communievieringen 2026:

Zaterdag 25 april 2026 om 14.00 in Larum
Zaterdag 25 april 2026 om 14.00 in Bel
Zondag 10 mei 2026 om 9.30 in Stelen
Zaterdag 16 mei 2026 om 14.00 in Winkelomheide
Zaterdag 23 mei 2026 om 14.00 in St.-Dimpna
Zaterdag 23 mei 2026 om 14.00 in Ten Aard

In de andere kerken is er dus GEEN eerste communie meer!

Voor het vormsel en de eerste communie op het MPI is er een speciale regeling.

11 juni: contactgroep

Op woensdag 11 juni komt de contactgroep van de parochiekernen samen in het ontmoetingscentrum van Elsum. Zij ronden het werkjaar af en blikken al vooruit op volgend jaar. We overlopen een aantal belangrijke data, geven wat uitleg bij het kerkenplan en bekijken het samenkomen van de parochiekernen. Wij wensen alle deelnemers een fijne avond toe en een vruchtbare vergadering.

Vakantiekapellekes



Trek jij er op uit? Ga jij op reis in het buitenland of blijf je hier in Vlaanderen? Ga je op wandel of maak je een fietstocht? Stuur zoals elk jaar je foto van een kerk of kapelleke naar onze website! Zo voelen we ons in de zomer ook verbonden met elkaar! We kregen dit jaar al vroeg onze eerste foto binnen: UK Liverpool Roman Catholic Metropolitan Cathedral, De cilindervormige glazen lantaarn draagt een hoge kroon.
Alle foto's zijn welkom op het gekende adres: dirkvandenbroeck@pastoraleenheidgeel.be of je stuurt een kaartje naar "Vakantiekapellekes" – Kapelstraat 20, 2440 Geel.
Eind augustus verloten we een lekkere fles wijn onder de inzenders!

Bijbel en Leven



LAATSTE SAMENKOST VAN DIT WERKJAAR

Op 24 juni komen wij samen met onze bijbelgroep voor de laatste samenkomst van dit werkjaar. Deze samenkomst zal plaats vinden in het pastoraalhuis Kapelstraat 20. We beginnen die dag met een broodjes maaltijd. Een uitnodiging volgt nog, hou je email in de gaten.

Bijbelavonden '5 broden en 2 vissen'



Op 19 juni komen we voor de laatste keer dit werkjaar samen in het pastoraal huis tussen 19.30 en 21.30. Vandaag hebben we het over de ziekenzalving. We sluiten natuurlijk het werkjaar ook af met het klassieke stukje lekkere taart! Welkom!

Op bedevaart naar Beauraing



Op woensdag 2 juli 2025 gaan velen uit de Kempen en regio Antwerpen weer op bedevaart naar Beauraing. Maria verscheen er in 1932-1933 aan vijf kinderen en toonde zich als de Dame met het Gouden Hart. De 93ste Kempense Beauraingbedevaart draagt als thema **‘Met Maria pelgrims van hoop’**. 2025 is voor de Kerk een jubeljaar. Paus Franciscus opende het heilig jaar op kerstavond 2024. We sluiten het jubeljaar op 6 januari 2026. Dit jaar staat in het teken van de Hoop en nodigt uit om op bedevaart te gaan. Zo trekken vele gelovigen naar Rome. In alle bisdommen zijn er één of meerdere jubelkerken. Voor het bisdom Antwerpen is dit de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. In het bisdom Namen werd o.a. Beauraing gekozen. Het heiligdom nodigt uit om op vier plaatsen halt te houden en de genade van het jubeljaar te proeven:

- Bij de doopvont en het kruis met anker van hoop
- Bij het beeld van Sint-Jozef in de Rozenkranskerk
- Door het vieren van de Eucharistie en sacrament van verzoening
- Bij het beeld van Onze-Lieve-Vrouw in de tuin

Vorig jaar werd de tuin van het heiligdom heraangelegd. De werken zijn nog niet afgerond. Toch groeien er al vele bloemen en struiken. Dicht bij Maria kunnen wij hoop putten en mogen ons geloof en de liefde tot bloei komen. Paus Franciscus laat zich in de bul voor het heilig jaar leiden door de woorden van Paulus in zijn Romeinenbrief: “De hoop wordt niet teleurgesteld, want Gods liefde is in ons hart uitgestort door de heilige Geest die ons werd geschonken.” (cf. Romeinen 5, 5) Om Gods heilige Geest vragen wij bij Maria. Want wie stond er meer open voor Hem dan zij?

Maria is een pelgrim van hoop. Na het bezoek van de engel trekt ze naar haar nicht Elisabeth. Later volgt ze haar Zoon Jezus bij de verkondiging van de Blijde Boodschap. Zij is ook de eerste in wie, na zijn sterven, het verrijzenisgeloof groeit. Aan Maria mogen wij ons spiegelen, zoals de zienerkinderen van Beauraing. Ze lieten zich door haar inspireren en bemoedigen. Ook zij werden pelgrims van hoop. De bedevaart start voor alle ‘pelgrims van hoop’ met een onthaal op het heiligdom. Aansluitend wordt een tas koffie of thee aangeboden. Om 11.00 u. vieren wij samen eucharistie. Na de middag is er de gelegenheid om het Mariaal Museum te bezoeken. Daarna volgt een verzoeningsviering en eucharistisch lof. We sluiten af met een kort gebedsmoment in de tuin van de verschijningen. Normaal gezien zal Mgr. Johan Bonny, onze bisschop, voorgaan in de eucharistieviering. Deelnameprijs voor de bus is 30 euro. Wie wil blijven eten kan inschrijven voor een warme maaltijd. Deze kost ook 30 euro. **Inschrijven voor Geel kan bij Staf en Rita op het telefoonnummer 014/867749**

Viering aan de grot



Op zondag 15 augustus nodigt de parochie van Geel Ten Aard u uit op zijn jaarlijkse openluchtviering aan de grot van Lourdes. De viering start om 10.30. In het mooie vernieuwde park vieren we samen eucharistie en danken Onze Lieve Vrouw voor al het goede dat zij ons geeft. Bij slecht weer gaat de viering door in de kerk van Ten Aard.

datum	uur	activiteit	plaats
Za 31/05	14.00 u.	Eerste communie Winkelomheide	Kerk Winkelomheide
Zo 01/06	10.30 u.	Eerste Communie Holven	Kerk Holven
Vr 06/06	14.00 u.	Vormselviering MPI Oosterlo	Kerk Oosterlo
Za07/06	14.00 u.	Eerste communie Ten Aard	Kerk Ten Aard
Za07/06	14.00 u.	Eerste communie Sint Dimpna	Kerk Sint Dimpna
Za07/06		Uitstap Samana	
Zo 08/06	14.00 u.	Pinksteren	
Ma 09/06	09.00 u.	Viering tweede Pinksterdag	
Di 10/06		Amandus	Antwerpen
Wo 11/06	19.30 u.	Contactgroep 3	Elsum
Zo 15/06	14.00 u.	Doopzondag Elsum	Kerk Elsum
Do 19/06	19.30 u..	Bijbelavond 5 broden en 2 vissen	Pastoraal huis
Zo 22/06	14.00 u.	Doopzondag Ten Aard	Kerk Ten Aard
Di 24/06	12.00 u.	Bijbel en Leven	
Di24/06	20.00 u.	Doopvoorbereiding	Zaaltje Elsum
Zo06/07	14.00 u.	Doopzondag St.-Amands	Kerk St.-Amands
Zo13/07	14.00 u.	Doopzondag Bel	Kerk Bel
Zo 20/07		Doopzondag Zammel	Kerk Zammel
Di 22/07	20.00 u.	Doopvoorbereiding	Zaaltje Elsum
Zo 10/08	14.00 u.	Doopzondag Elsum	Kerk Elsum
Vr15/08	10.30 u.	Viering aan de grot	Ten Aard
Zo17/08	14.00 u.	Doopzondag Ten Aard	Kerk Ten Aard
Di 26/08	20.00 u.	Doopvoorbereiding	Zaaltje Elsum

Calofon

Pastorale Eenheid HH.Dimpna en Gerebernus

Pastoraal huis
Kapelstraat 20
2440 Geel
GSM 0472 82 04 58

Indien je een gesprek met een pastor wil, kan je best contact opnemen met:

Dirk Van den Broeck : 0485 30 82 19 of 014 58 06 66

Jan Verheyden : 0495 23 85 46 of 014 58 49 65

PaulinHorosidy : 0466 34 33 09

Vincent Mutebi : 0465 50 15 54

Lieve Helsen : 0479 45 69 47 of 014 58 39 41

Voor algemene vragen kan je terecht bij

Vincent Mutebi: 0465 50 15 54

E-mail : info@pastoraleenheidgeel.be

Website : www.pastoraleenheid.be

Secretariaat Pastorale Eenheid

Pastoraal Huis
Kapelstraat 20
2440 Geel