

*(Verschijnt niet in juli en augustus)*



Als pelgrims samen onderweg zijn, zingen ze liederen om hun hoop en verbondenheid uit te drukken. In het Jubeljaar 2025 vatten ook wij als ‘Pelgrims van hoop’ onze tocht aan naar plaatsen en mensen die ons hoop en vertrouwen geven. Op deze pelgrimstocht zingen we onze hoop uit dat God, de bron van vrede en eeuwig leven, met ons meetrokt en ons begeleidt. Het Dicasterie (onderafdelingen van de Romeinse Curie) voor de Evangelisatie reikt ons hiervoor de woorden aan en verspreidde een hymne voor het Jubeljaar die over de hele wereld in allerlei talen kan worden gezongen. De oorspronkelijke Italiaanse tekst werd geschreven door Pierangelo Sequeri, en de muziek is van Francesco Meneghello. Bas Suijkerbuijk maakte op vraag van de bisschoppenconferenties van België en Nederland een Nederlandse bewerking.

In dit loflied, getiteld ‘Pelgrims van hoop’, richten we ons hoopvol tot God en vragen dat Hij ons bij de hand neemt en de hele schepping vernieuwt. We herkennen onder meer verwijzingen naar het boek van de profeet Jesaja. In de eerste strofe van de hymne weerklinken immers de woorden van **Jesaja** die we ook in de liturgie van de kerstnacht beluisteren: ‘Het volk dat in het donker wandelt, ziet een groot licht; een licht straalt over hen die wonen in het land van doodse duisternis’ (Js 9, 1). Daarnaast komen in het loflied ook een aantal sleutelthema’s uit het pontificaat van paus Franciscus aan bod, zoals **universele broederlijkheid** en de **oneindige barmhartigheid van God**. Alle landen, volkeren en talen ontmoeten elkaar in grote vriendschap en verbondenheid op deze pelgrimstocht met als bestemming een nieuwe aarde en een nieuwe morgen. God, die geduldig, trouw en vol erbarmen is, opent ons de weg daarheen en zendt ons uit om van zijn liefde en nabijheid te getuigen. (Bron Kerknet)

“Pelgrims van hoop”

Nederlandse bewerking

van de hymne voor het Jubeljaar 2025

Bisschoppenconferenties van België en Nederland

oorspronkelijke tekst: Pierangelo Sequeri | Nederlandse bewerking: Bas Suijkerbuijk

muziek: Francesco Meneghello

**Vlam van liefde, hoop die ons doet leven,  
hoor ons lied, een lofzang uit ons hart.  
Gij, de bron van vred'en eeuwig leven,  
laat ons veilig voortgaan aan uw hand.**

1. Alle landen, volkeren en talen  
die in nacht en duisternis verdwalen,  
zien een licht: uw Woord komt hen bezoeken.  
Wie gebroken is, mag uw Zoon ontmoeten.

2. Goede God, geduldig, vol erbarmen,  
toon uw trouw aan kleinen en aan armen.  
Bron van hoop, Gij scheidt een nieuwe aarde.  
Zend uw Adem, God, laat ons niet verharden.

3. Onze ogen zien de nieuwe morgen.  
Gij komt nader, houdt U niet verborgen,  
zendt ons uit: 'Verkondigt allerwegen:  
Ik ben God-met-u. Ga, ontvang mijn zegen!'

## WAT VOORBIJ IS

### Lichtmis

In het weekend van Lichtmis kwamen de ouders van de dopelingen samen in Elsum. Na een stemmige bezinning waarin ze hun doopsteen ontvingen, schoven ze samen met alle aanwezigen aan voor een lekkere pannenkoek.



De dag erna was het feest in Zammel. Op de jaarlijkse fakkeltocht, een organisatie van de parochie, Raak en Ferm, kwamen vele vormelingen met hun ouders samen. Ook hier was er

eerst een mooie bezinning in de kerk, waarna we op fakkeltocht trokken. Eindigen deden we achter de kerk met een natje en een droogje!



## **Festival van de hoop** door Pater Vincent

**Festival van de Hoop Bisdom Antwerpen, Vicariaat Kempen 8 en 15 februari 2025**

### **Pelgrims van Hoop**

Na de aankondiging van 2025 als het Jubeljaar van de Hoop, met als thema 'Pelgrims van Hoop', opende Paus Franciscus op kerstavond de heilige deur van de Sint-Pietersbasiliek in Rome. Andere bisschoppen volgden dit voorbeeld in hun bisdommen, waaronder ons bisdom Antwerpen op 5 januari 2025. Naar aanleiding is iedereen uitgenodigd voor een pelgrimsvaart in Antwerpen op 12 april 2025.

In de geest van hoop organiseerde het Vicariaat Kempen een Festival van de Hoop, dat op twee momenten plaatsvond. Het eerste evenement vond plaats op zaterdag 8 februari in de Sint-Pieter en Pauwelkerk in Mol, en het tweede op de zaterdag daarop (15 februari) in de Sint-Pieterkerk in Berlaar.

De aanwezigen ervoeren deze momenten als indrukwekkend en hoopgevend, met luisteren, bidden en samenzang. Onze Pastorale Eenheid, H.H. Dimpna en Gerebermus, was goed vertegenwoordigd bij beide evenementen. Vanuit het team gingen ikzelf, Peter en zijn echtgenote samen met Lieve Helsen naar Berlaar. Griet en Johan, Jan, Denise, Eric en Leen gingen ondermeer naar Mol. Graag deel ik met u mijn ervaringen en gedachten over dit bijzondere festival.

### **Licht in de duisternis**

Het symbool van licht in donkere momenten kwam sterk naar voren in de getuigenissen van mensen uit verschillende sectoren en invalshoeken van de samenleving. Zij spraken over de lichtbakens van hoop in de kerk en haar pastorale zorg, in het kloosterleven, in het onderwijs en bij de jeugd. Hoop voor mensen in ziekenhuizen, psychiatrische centra en zorginstellingen kwam ook aan bod.

Wat mij opviel in al deze presentaties en getuigenissen, is dat hoop geen wens is, of iets waarnaar we verlangen of waaruit we putten. Nee, hoop is de kracht die ons doet leven, ondanks en tussen alles wat voorbij is en wat de toekomst brengt. Hoop kijkt niet naar waarom iets ons is overkomen, maar vooral naar waar het ons naartoe leidt. Waar zien we de

weg uit de ellende die ons omringt? Waar merken we het goede op tussen alle signalen van negativisme in onze samenleving?

De hoop die God ons geeft, vinden we in Jezus, zijn Zoon. Hoop is als een kaars die blijft branden in de duisternis. Het is een 'vlam van liefde, hoop die ons doet leven', zoals de hymne van het jubeljaar begint.

### **Een nieuwe start**

De betekenis van het jubeljaar van de hoop voor ons werd samengevat in het openingswoord van Deken Norbert Wauters over de heilige deuren:

"Voor ons is het jubeljaar een kans om weer opnieuw te beginnen met Jezus, om terug op zoek te gaan naar onze oorspronkelijke gelovige bewogenheid en die weer alle kansen te geven. [Jezus] zelf klopt op de poort van onze gemeenschap en vraagt of we klaar zijn om geschiedenis met Hem te schrijven, of we ruimte bieden aan zijn lievelingen."

Moge het ons allen gegeven zijn in dit jaar van Hoop, dat wij de deuren van ons hart openstellen voor de bakens van hoop die zich op ons levenspad bevinden, en zo bakens, lichtpunten in donkere momenten, zijn voor onze medemensen.



(c.) PE - Norbertus

## **Contactgroep**

Op 19 februari kwam de contactgroep van onze parochiekernen bij elkaar. Er werd teruggeblikt op de kerstperiode en we wierpen een vooruitblik naar de veertigdagentijd. Elke parochie kon overlopen waar ze op dit moment mee bezig zijn. Afronden deden we met een lekker stukje taart. Het was een deugddoende ontmoeting met elkaar.

# Wat komen gaat



Woensdag 5 maart Aswoensdag. Om 09.00 u. is er een eucharistieviering met zegening en oplegging van de as in de kerk van St.-Hubertus Ten Aard en Sint Amands. Om 19.00 u. is er een eucharistieviering met zegening en oplegging van de as in de kerk van Sint Amands. Aansluitend is er de startavond van Broederlijk Delen in de parochiezaal van Sint Amands.



## Broederlijk Delen in onze liturgie

In ons land zijn er giftige producten die wij niet meer gebruiken, omdat ze mensen ziek kunnen maken. Wij gebruiken ze niet meer, maar die giftige stoffen worden wel uitgevoerd naar landen als Oeganda en Burundi. Voor de liturgie stellen wij het volgende voor; Vooraan in de kerk plaatsen wij een vogelverschrikker met naast hem een sproeier, tijdens de viering nemen wij de sproeier weg en plaatsen een symbool. Elke week doen wij aan de hand van een tekst dezelfde handeling. Sproeier wegnemen en symbool plaatsen.

**Aswoensdag:** Een groot hart met een scheur als een kier, die uitnodigt om ons naar God en elkaar te keren.

**Eerste zondag:** Een mand met veldgewassen (die op dat moment groeien bv. spinazie, pastinaak, prei, spruiten..) in het besef dat de aarde en al wat ons is gegeven, ons bezit niet is.

**Tweede zondag:** Een wereldbol omstrikt met een cadeaulint. De aarde is ons gegeven en het lint wijst op de wereldwijde verbondenheid.

**Derde zondag:** Een groen vijgenblad (kan men ook in papier maken) of een groene plant. Teken van de nieuwe kansen die we krijgen als we nu maar beginnen de grond om te spitten.

**Vierde zondag:** Een brood dat verwijst naar de tafel met duurzaam voedsel voor iedereen, wereldwijd.

**Vijfde zondag:** Een gieter met water, symbool voor de tocht door de woestijn naar een vruchtbaar land.

**Palmzondag:** Een mand met palmtakken.

**Pasen:** Bloeiende narcissen.

*Meer informatie kan je vinden in de liturgiemap van Broederlijk Delen. Je kan ze gratis downloaden in de webshop van Broederlijk Delen.*

Met een klein beetje fantasie, kan je Broederlijk Delen heel mooi onder de aandacht brengen.

## Startavond Broederlijk Delen – Woensdag 5 maart – Pc St.-Amands



- Kennismaking met de campagne
  - Muzikale omlijsting
  - Kwis
- Wereldwinkel met eerlijke producten
  - Ontmoeting met elkaar

*Zorg dat je er bij bent en steun zo Broederlijk Delen!*

## **23 maart in de kerk van Zammel - Ontbijt**

Op zondag 23 maart ben je van harte welkom in de kerk van Zammel. Om 09.00 u. ben je welkom in de eucharistie. Direct aansluitend op de eucharistie is er het ontbijt ten voordele van de projecten van Broederlijk Delen. Na lekker gegeten te hebben kan je in de kist een vrije bijdrage steken. Met deze bijdrage steunen wij de projecten van Broederlijk Delen. Werk jij hier ook aan mee? Dan gaan we “**SAMEN SUCCES OOGSTEN!!!**” Iedereen is van harte welkom.

### **Koffiestop: Werkgroep Broederlijk Delen en Diaconie slaan de handen in elkaar.**

Zaterdag 29 maart is het weer zover. Een tas koffie een lekkere wafel, een vrije bijdrage. Zo steunen wij samen de projecten van Broederlijk Delen van dit jaar. Vrijdag 28 maart zal het druk zijn in het pastoraalhuis. Die avond bakken wij onder de leiding van Marc, vele wafels die we de dag nadien zullen serveren bij de koffie. Maak ook jij even tijd om ons een bezoekje te brengen. De werkgroep Broederlijk Delen en de werkgroep Diaconie danken jullie al op voorhand.

### **Omhaling Broederlijk Delen**

Kan je er zaterdag niet bij zijn op de markt? Tijdens de weekendvieringen van 29 en 30 maart kan je Broederlijk Delen steunen tijdens de omhaling in de kerk. Je kan hier eventueel de omslag van Broederlijk Delen voor gebruiken. Dank voor elke bijdrage.

### **Met volwassen geloofsleerlingen onderweg Drie Catechumenen in onze Pastorale Eenheid door Chris Geens.**

In onze Pastorale Eenheid hebben drie jonge mensen de vraag gesteld om gedoopt te worden. Heel toevallig zijn ze alle drie van Surinaamse origine. Zij kenden elkaar vooraf niet.

Zij volgen daarvoor een voorbereidingsparcours met afwisselend bijeenkomsten in Geel, een ontmoeting met de Bisschop en een viering in de kathedraal (= de viering van de uitverkiezing).

De gezamenlijke momenten worden als volgt opgebouwd: een verkenningsfase, het eigenlijke catechumenaat of de inwijding in het gelovige leven en de directe voorbereiding op het ontvangen van de initiatiesacramenten. Dat gebeurde in onderlinge gesprekken, een bijeenkomst waarop enkele mensen kwamen getuigen over hun gelovig zijn, werken met de bijbel. ...

Enkele voorbereidingsvragen waren:

1. Hoe beleef ik mijn tocht op weg naar een leven als christen? Ben ik mij bewust van de duidelijke uitnodiging van Jezus om mijn leven af te stemmen op het Evangelie? ... vooral door concrete daden van naastenliefde en dienstbaarheid? Vind ik daar vreugde in?

Wat is er in mijn leven concreet veranderd sinds het begin van deze tocht?  
Welke moeilijkheden en obstakels ervaar(-de)/ beleef(-de) ik tijdens mijn tocht?

2. Welke plaats heeft het gebed en het Woord van God in mijn leven gekregen?  
Bid ik tot God van hart tot hart? Ben ik vertrouwd of heb ik reeds stappen gezet met het lezen in de Bijbel als het Woord van God dat vandaag tot mij gericht is?

3. Neem ik regelmatig deel aan vieringen in de kerk? Raak ik geleidelijk vertrouwd met de “rituelen” (liturgische omgeving, handelingen tijdens vieringen, gesproken woorden)?

4. Voel ik mij thuis in een lokale christelijke gemeenschap (parochie)?  
Heb ik een duidelijk verlangen om er deel van uit te maken? Ontmoet ik andere gelovigen?

Op zondag 1 december werden ze in de St.Amandskerk “opgenomen in het catechumenaat” en in de gemeenschap van Geelse gelovigen. Zij kregen tijdens deze viering een bijbel ( voor tieners – even dik, even dunne blaadjes ... met vragen , opdrachten en bezinningen...). Uit de gesprekken blijkt dat ze er regelmatig met de bijbel “werken”. Deze dag werd voor hen een belangrijk moment.

Tijdens de Paaswake van 19 april (20 uur) in de St. Amandskerk worden zij gedoopt en gevormd. We hopen velen onder jullie te mogen begroeten op deze viering.



## Bijbel en Leven



Door omstandigheden zal de samenkomst van 25 maart niet doorgaan. Wij zien elkaar weer op 22 april, twee dagen na Pasen.



## ‘5 broden en 2 vissen’

Onze volgende bijbelavond gaat door op 20 maart van 19.30 tot 21.30 in het pastoraal huis, Kapelstraat 20 te Holven. Vanavond gaat het over de diakenwijding. We lezen een stukje uit de handelingen van de apostelen.



<b>datum</b>	<b>uur</b>	<b>activiteit</b>	<b>plaats</b>
Wo 5/3	09.00 u.	<b>Aswoensdag: eucharistie met zegening en oplegging van de as</b>	Kerk Ten Aard en St.-Amands
Wo 5/3	19.00 u.	<b>Eucharistie met zegening en oplegging van de as</b>	Kerk St.-Amands
Wo 5/3	19.45 u.	<b>Startavond Broederlijk Delen</b>	Parochiecentrum St.-Amands
Zo 9/03	.	<b>Eerste zondag van de vasten</b>	
Zo 09/03	14.00 u.	<b>Doopzondag St.-Amands</b>	Kerk St.-Amands
Zo 16//03		<b>Tweede zondag van de vasten</b>	
Zo 16/03	14.00 u.	<b>Doopzondag Sint Lambertus Bel</b>	Kerk Bel
Do 20/03	19.30 u.	<b>Bijbelavond 5 broden en twee vissen</b>	Pastoraal huis
Zo 23/03		<b>Derde zondag van de vasten</b>	
Di 23/03	14.00 u.	<b>Doopzondag Zammel</b>	Kerk Zammel
	.		
Di 25/03	20.00 u.	<b>Doopvoorbereiding</b>	Zaaltje Elsum
Vr. 28/03	14.00 u.	<b>Eerste communie De Ark</b>	MPI Oosterlo Kerk Oosterlo
Za 29/03	09.00 tot 12.00 u.	<b>Koffiestop op de markt</b>	In de buurt van de St.-Amandskerk

Za 29/03	13.00 tot 16.00 u.	<b>Broederlijk Delen Vormelingen</b>	Diverse plaatsen
Zo 30/03		<b>Vierde zondag van de vasten</b>	
Za 29/03 Zo 30/03		<b>Eerste omhaling voor Broederlijk Delen</b>	

## *Colofon*

### **Pastorale Eenheid HH. Dimpna en Gerebernus**

**Pastoraal huis**  
Kapelstraat 20  
2440 Geel  
GSM 0472 82 04 58

Indien je een gesprek met een pastor wil, kan je best contact opnemen met:

Dirk Van den Broeck : 0485 30 82 19 of 014 58 06 66

Jan Verheyden : 0495 23 85 46 of 014 58 49 65

Paulin Horosidy : 0466 34 33 09

Vincent Mutebi : 0465 50 15 54

Lieve Helsen : 0479 45 69 47 of 014 58 39 41

Voor algemene vragen kan je terecht bij

Vincent Mutebi: 0465 50 15 54

**E-mail :** [info@pastoraleenheidgeel.be](mailto:info@pastoraleenheidgeel.be)

**Website :** [www.pastoraleenheid.be](http://www.pastoraleenheid.be)

#### **Secretariaat Pastorale Eenheid**

Pastoraal Huis  
Kapelstraat 20  
2440 Geel