

Hoi lieve eerste communicanten, mama's en papa's

1. Bij Jezus ben je altijd welkom... Je kan altijd bij hem terecht... In de kerk kan je hem natuurlijk ontmoeten, maar ook dicht bij in je eigen hart... Vertel jij soms iets aan Jezus of waar kom jij hem soms tegen? Praat er eens over met iemand: mama, papa, broer of zus, de juf...
2. Bij het begin van de viering in de kerk heet Jezus ons ook welkom, en wij begroeten hem. Wist je dat we niet zomaar zeggen: "Yo Jezus" of "Hoi"... Nee in de kerk hebben wij een heel speciaal teken... het kruisteken, het teken van de vrienden van Jezus. Weten jullie hoe het moet? Pastoor Bart uit Hoogstraten legt het heel eenvoudig uit... kijk maar en oefen alvast tegen jouw eerste communie! Ons filmpje staat op de site!
3. Soms maak je eens een fout niet? Soms heb je spijt van wat je deed, wil je het terug goed maken met je vrienden of mama en papa, wil je terug opnieuw beginnen. Wat doe jij als je ruzie hebt gemaakt? Wat doe jij als je een fout maakte? ... Ook bij het begin van een viering in de kerk staan we hier even bij stil! We vragen aan God en elkaar om vergeving... Want bij Jezus krijg je steeds weer een nieuwe kans, mag je altijd opnieuw beginnen!

Kennen jullie het verhaal van Zacheüs? Hij had spijt van wat hij deed en kreeg bij Jezus een nieuwe kans, meer nog hij wilde zich inzetten voor anderen... kijk maar naar het filmpje op onze site!

dirkvandenbroeck@pastoraleenheidgeel.be

Veel plezier!