

Opdrachtjes rond je naam en het doopsel!

1. Je gaat op weg naar je eerste communie, op weg met Jezus!
Samen met mama, papa, broers, zussen, ...
Ken jij Jezus al een beetje? Leer jij er over op school? Heb je al eens een verhaal van Jezus gehoord? Kan je er 1 navertellen? Spreek er eens over met mama en papa, of vraag het eens aan oma en opa!

Ken jij het verhaal van Bartimeüs? Hij werd door Jezus aangesproken en kon terug zien! Kijk snel naar het filmpje!

2. In Geel zijn er heel veel eerste communicanten! Wij dagen jullie uit om zoveel mogelijk namen op onze website te krijgen!

Knutsel je voornaam, teken hem, versier hem mooi en stuur er een fotootje van door naar ons! Wij zetten het op onze website! Als je wil kan je hiervoor de kader gebruiken bij deze brief. Zo zien we echt dat jij een eerste communicant bent! Of wees zelf creatief! Zet in je mailtje dat het is voor de eerste communie! dirkvandenbroeck@pastoraleenheidgeel.be

3. Mama en papa gaven je bij je geboorte een naam en bij je doopsel spraken ze die uit in de kerk! Zo werd je een echte vriend van Jezus! Vraag mama en papa misschien eens waarom ze je je naam gaven. Ken jij de betekenis van je naam?

Veel plezier!



