

God spreekt tot jou in de bijbel en in brood en wijn!

Hoi allemaal,

Wist jij dat God ons iets wil vertellen? En weet jij hoe God dat doet? Wat vertelt God aan jou? Wat wil hij je zeggen? Tja, het leuke is.... dat moet je zelf ontdekken!

Soms is dat best wel moeilijk,...maar we willen je een beetje mee op weg zetten.

In de opdrachtjes over bidden leerden we al dat je tegen God kan spreken door te bidden!

En God geeft echt wel antwoord... als jij er voor openstaat, als jij naar hem wil luisteren of zelfs soms heel onverwacht...

Doen!

- Ga eens ergens helemaal alleen zitten op een stille plaats, sluit je ogen en luister... wat hoor je allemaal, aan wat denk je allemaal?
- Vraag eens aan mama, papa, oma of opa, de juf of meester, ... of zij al eens aan God hebben gedacht, wanneer zij hem hebben ontmoet...

Een heel belangrijke manier waar we God tot ons horen spreken is doorheen de verhalen uit de bijbel. De bijbel is het grote boek waar we in de kerk uit lezen. Er staan heel oude verhalen in van voor Jezus tijd. Misschien ken je ze wel vanuit de godsdienstles op school: Mozes, Jozef, Abraham, Jesaja... Allemaal mensen die in hun leven God hebben ontmoet.

Dan zijn er natuurlijk de verhalen van Jezus. Hoe heeft Jezus geleefd, wat wilde hij aan ons vertellen. Wist je dat er ook nog een heel klein stukje in de bijbel gaat over de eerste leerlingen van Jezus die na Pasen over hem gingen vertellen aan alle mensen, het goede nieuws dat hij leeft!

Doen!

- Zoek eens uit of iemand in je familie of bij jullie thuis nog iemand een bijbel heeft. Heb jij een kinderbijbel? Mag jij er in kijken? Kan jij de drie delen vinden? De verhalen voor Jezus, over Jezus en na Jezus?

Elke zondag, ook tijdens jullie eerste communie leest, de priester een Bijbelverhaal voor. Samen met de mensen in de kerk zoekt hij dan wat dit voor hen kan betekenen, elke verhaal heeft immers een mooie boodschap voor iedereen.

Brood en wijn!

Met je eerste communie ontvangen jullie voor de eerste keer een hostie. De priester breekt tijdens de viering het brood en deelt de wijn. Jezus vroeg op het laatste avondmaal aan zijn leerlingen om dit te blijven doen om aan hem te denken.

Elke zondag breken over heel de wereld mensen het brood met elkaar. Van Afrika tot in Amerika, vanop de Himalaya tot in de woestijn!

Binnenkort is het jou eerste communie, dan deel jij ook mee.

Weten jullie al hoe je het brood van Jezus, de hostie moet ontvangen? Kijk snel naar het filmpje op de website!

Bekijk het maar goed en zo ben je weer een stapje dichterbij dat grote feest!!!

Doen!

Dek jij thuis maar eens feestelijk de tafel om samen lekker te eten! Stuur je een foto door naar dirkvandenbroeck@pastoraleenheidgeel.be? Dan zetten we ze op onze site!

Dit was onze laatste mail! Nu op weg naar de communie!

Veel succes!