

## MEIMAAND MARIAMAAND



### **Meimaand – Mariamaand : een gebedsmoment**

De meimaand is voor velen onder ons Mariamaand. Mensen gaan op bedevaart, doen Mariakapelletjes aan, bidden samen of alleen ter ere van Haar bij wie ze vaak steun en toeverlaat vinden. Door de huidige omstandigheden kunnen veel van deze activiteiten niet plaatsvinden. Daarom bieden wij u graag dit gebedsmoment aan.

## 1. Maria, wij komen u groeten.

Wees gegroet, Maria

Wij groeten u als de uitverkorene van God,  
in wiens handen jij je leven hebt gelegd.

Vol van genade

Heilig en groots en toch verborgen  
en bescheiden op de achtergrond.

De Heer is met u

Met zijn liefde, zijn erbarmen, zijn goedheid.

Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen

En toch een lichtend voorbeeld van eenvoud  
voor alle mensen, voor alle vrouwen, voor alle moeders.

En gezegend is de vrucht van uw lichaam Jezus

Die gezonden werd door de Vader  
voor het geluk van alle mensen.

Heilige Maria, Moeder Gods

Jij die het leven hebt gegeven  
aan de Verlosser van de wereld.

Bid voor ons, arme zondaars

Help ons het kwade uit de wereld te bannen  
en maak ons één van hart en geest.

Nu en in het uur van onze dood. Blijf ons nabij in bange dagen, in ziekte,  
lijden of dood.

Wees onze bron van troost en uitzicht op nieuw leven.

Amen

Moge het altijd zo zijn.

## Wat voorbij is



### Vieringen van de Goede Week en Pasen

Het waren mooie en bezinnende vieringen tijdens de diensten van de Goede Week en Pasen. Op Witte Donderdag stond de viering in het teken van de dienstbaarheid tot het uiterste. Op Goede Vrijdag volgden wij Jezus op zijn Kruisweg. Tijdens de Kruishulde beluisterde wij het lijdensverhaal van Jezus. Met kaarsjes brachten wij hulde aan het Kruis. In de Paaswake werden de nieuwe Paaswake gewijd, hernieuwden wij ons geloof en werd Jennifer gedoopt en gevormd. Tijdens deze viering ontving zij ook voor de eerste maal de communie. Op Paasdag vierden wij Pasen in de parochiekerken. Graag willen wij iedereen van harte bedanken die zich op welke wijze dan ook heeft ingezet om al deze vieringen te doen slagen. Dankjewel aan de zangkoren, van St.-Dimpna, Bel en St.-Amands. Dankjewel aan de dirigenten, orgelisten, lectoren, misdienaar, collectanten, bloemschikkers. **Duizend maal dank voor al jullie inzet.**

### Uitstap naar Antwerpen met onze vormelingen

Op 13 april gingen we met een klein groepje vormelingen uit Geel, zoals we al een paar jaar doen, naar de kathedraal van Antwerpen. We vertrokken met de trein uit Herentals, want de trein in Geel reed weerom niet. Enthousiast kwamen we aan in het centraal station, waarna we de tram indoken onder de grond om te rijden naar de Groenplaats. Toen we boven kwamen, kregen we al een eerste zicht op de buitenkant van de kathedraal. Maar voor we die gingen bezoeken, namen we de voetgangerstunnel onder de Schelde door. We gingen naar Linkeroever en deden daar enkele vertrouwensspelen die eindigden met een prachtig zicht op de kathedraal van aan de overkant van het water. Tijd om de overzetboot te nemen. We gingen naar de rechteroever en trokken dan naar 'De Plek', het cafetaria van de kathedraal om daar een lekkere picknick te eten met een drankje erbij. Nadien kregen we een fijne rondleiding in de kathedraal. Eindigen deden we met een ijsje en langs de Meir gingen we terug naar het station om de trein terug te nemen. Het was een fijne dag!



## Wat komen gaat

## Kruisdag op Ten Aard



Op maandag 6 mei nodigen wij iedereen van harte uit om de kruisdag mee te komen maken op de boerderij van Jef Dierckx Roerdompstraat 9 te Geel. Tijdens deze viering brengen wij ook hulde aan O.-L.-Vrouw. Na de viering trakteren Ferm en de Landelijk Gilde ons op chocomelk en vers gebakken wafels. Iedereen van harte welkom.

## Hoogfeest van onze Geelse heiligen HH. Dimpna en Gerebernus.



15 mei is een grote feestdag voor onze parochie St.-Dimpna, voor onze pastorale eenheid en voor onze stad Geel. Op die dag vieren wij onze Geelse HH. Dimpna en Gerebernus. De feestdag begint om 10.00 uur in de kerk van St.-Dimpna. De pastores van Geel, pastores die ooit in Geel dienst deed en pastores die in Geel geboren zijn, gaan mee voor in een plechtige eucharistie. Met gebed, zang en bezinning en getuigenis eren wij onze Geelse heiligen. De nadien op 16 mei om 19.00 u. is er een eucharistie aan de kapel en de waterput in Zammel. In deze eucharistie gaan de pastores van Geel voor. Na de eucharistie worden de aanwezigen verwend met een natje en een droogje.

## Pinksteren en tweede Pinksterdag

Op 19 mei het Hoogfeest van Pinksteren zijn de vieringen zoals op zondag. Op tweede Pinksterdag 20 mei is er om 09.00 u. een eucharistieviering in de kerk van St.-Amands. Er is die dag geen eucharistieviering in de kerk van Elsum.

# Mei bedevaart



Traditiegetrouw is de maand mei toegewijd aan Maria. Ons bisdom heeft een bijzondere band met Maria: zij is de patrones van het bisdom, de kathedraal en de stad Antwerpen. Daarnaast zijn heel wat parochies in ons bisdom aan haar toegewijd. Kapelletjes en bedevaartsoorden worden in de maand mei dan ook extra feestelijk versierd.

Dit jaar organiseren wij in ons bisdom op één plek een Mariale meibedevoart met als thema “Wees gegroet, Maria”. Mgr. Johan Bonny u graag uit om deel te nemen aan deze bedevaart op woensdag 15 mei 2024 om 14 uur in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Hij zal er voorgaan in een feestelijke eucharistieviering, in concelebratie met de vicarissen, de dekens en de aanwezige priesters. Na de viering is er gelegenheid om nog even na te praten bij een kopje koffie. Het einde is voorzien tegen 17 uur. Een opname van de viering zal achteraf beschikbaar komen.

Dank om vóór 6 mei 2024 te laten weten of u zal deelnemen. U kan uw inschrijving, bij voorkeur via email, bezorgen aan [meibedevoart@bisdomantwerpen.be](mailto:meibedevoart@bisdomantwerpen.be) (of telefonisch via 03 500 00 18).

***Om organisatorische redenen vragen we om bij uw inschrijving de volgende informatie door te geven:***

- \* de naam van uw groep of voorziening, of naam en voornaam als u ten persoonlijke titel wenst deel te nemen
- \* naam, emailadres, telefoonnummer van de contactpersoon
- \* aantal deelnemers; voor personen met een rolstoel voorzien we een voorbehouden ruimte, gelieve hen daarom apart te vermelden
- \* hoeveel mensen graag de ziekenzalving willen ontvangen
- \* hoe u de verplaatsing naar de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal maakt: met de auto of minibus of autocar.

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging van uw deelname. Groepen die zich verplaatsen per autocar of minibus ontvangen na inschrijving bijkomende info over de te volgen route m.b.t. het in- en uitstappen in de buurt van de kathedraal.

We kijken er alvast naar uit om ieder van u te ontmoeten in de kathedraal!

## Bijbel en bezinning



Dinsdag 28 mei komen we samen in de kapel van de Groenenheuvel. Van 14.00 tot 15.00 u. komen we samen rond Maria. Alle leden van de bezinningsgroep zijn uitgenodigd om een tekst, lied of gebed mee te brengen. Het is mooi om met onze bezinningsgroep die dag de meimaand af te sluiten.

## Feest van Maria bezoek



Op woensdag 29 mei ben je van harte welkom aan de kapel van de Groenenheuvel. We beginnen de avond om 18.30 u. met een Mariabezinning. Om 19.00 u. vieren wij eucharistie. We vieren die avond het feest van Maria bezoek. Maria gaat op bezoek naar haar nicht Elisabeth om haar te helpen. Maria's voorbeeld is ook een voorbeeld voor ieder van ons. Ook wij worden uitgenodigd om dienstbaar te zijn aan onze medemensen.

# Uitstap van de pastorale eenheid op 15/10/2024



Op dinsdag 15 oktober 2024 gaan we weer op reis met onze pastorale eenheid. Na een mooie reis door de werkgroep diaconie, mogen we dit jaar vanuit de “Catechese en Verkondiging” een blik werpen op iets moois en nieuws. Ga jij mee op ontdekking?

In de voormiddag trekken we naar Genk. Op de oude terreinen van de Zoo van Zwartberg staat “La Biomista”, een kunstproject om te doen met een gids. Een wandeling op de duizenden gemakjes van maximum 1.7 km over verharde weg, voor iedereen toegankelijk. We laten ons onderdompelen in een wereld die we niet kennen, die ons aan het nadenken zet. Een kunstenaar die op zijn manier probeert te bouwen aan een nieuw project... Voor of tegen die moderne kunst? Dat maakt het net zo boeiend!!!

's Middags gaan we eten in het “volkstehuis” te Hasselt, een sociaal restaurant waar iedereen welkom is en waar we zo ook weer de minsten onder ons kunnen steunen.

In de namiddag gaan we dan even op bezoek bij de burens, niets spectaculairs maar wel een boeiend verhaal om eens te horen hoe ze het in een ander bisdom aanpakken. We bezoeken het bisdom Hasselt in het pastoraal centrum. Een bezinningsmoment in de kapel, een stukje geschiedenis over het vroegere seminarie met een filmpje, een blik in de theologische bibliotheek, een bezoekje aan de winkel, een wandeling op het brevierpad van de seminaristen, een lekker kopje koffie en een boeiend verhaal hoe vandaag de jeugddienst, de dienst van het onderwijs, de roepingen allemaal in 1 huis proberen te bouwen aan de kerk van morgen...

Natuurlijk doen we dit alles met de bus... en willen we zo spoedig mogelijk weten hoeveel deelnemers er zijn. Schrijf je dus nu al in ... meer info volgt spoedig. We proberen de prijs te houden tussen de 40 en de 50 euro voor de hele dag, eten en drinken tijdens de maaltijd inbegrepen. Voor wie de prijs een probleem zou zijn, geen zorgen... iedereen kan mee.

Inschrijven kan bij pastoor Dirk via [dirkvandenbroeck2@gmail.com](mailto:dirkvandenbroeck2@gmail.com) of gewoon even je naam en adres opgeven aan hem... Betaling volgt later als alles wat concreter is.



<b>datum</b>	<b>activiteit</b>	<b>uur</b>	<b>plaats</b>
Zo 5/5	Eerste communie Stelen Zammel en Oosterlo	09.30 uur	Kerk Stelen
Zo 5/5	Doopzondag	13.00 u.	Kerk St.-Amands
Di 7:5	Kruisdag Ten Aard	19.00 uur	Boerderij van Jef Dierckx Roerdompstraat 9
Wo 8/5	Vooravond O.H. Hemelvaart 18.00 uur Oosterlo 18.00 u. Larum 19.00 u. Bel 19.00 u. Winkelomheide		
Do 9/5	09.00 u. Zammel 09.00 u. Ten Aard 09.30 u. Stelen 09.30 u. St.-Dimpna 10.30 u. Holven 10.30 u. Elsum 11.00 u. St.-Amands 11.00 u. Kapel Domein		
Za 11/5	Eerste Communie H. Hart Winkelomheide	14.00 uur	Kerk Winkelomheide
Zo 12/5	Eerste Communie Sint Jozef Holven	10.30 uur	Kerk Holven
Wo 15/5	Dimpnaviering	10.00 uur.	Kerk St.-Dimpna
Do 16/5	Openluchtviering Hutteke en Putteke	19.00 uur	Dimpnakapel Zammel
Vrijdag 17/5	Vormselviering MPI Oosterlo	14.00 uur	Kerk Oosterlo
Za 18/5	Eerste communie Ten Aard	14.00 uur	Kerk Ten Aard
Za 18/5	Eerste communie St.-Dimpna	14.00 uur	Kerk St.-Dimpna
Zo 19/5	Pinksteren		weekendschema
Zo 19/5	Doopzondag		Kerk Zammel
Za 20/5	Tweede Pinksterdag	09.00 uur Eucharistie	Kerk St.-Amands
Di 21/5	Team	14.00 uur	Pastoraal Huis
Do 23/5	Bijbelavond 5 broden en 2 vissen	19.30 uur	Pastoraal Huis
Di 28/5	Bijbelnamiddag Bijbel en Leven	14.00 uur	Kapel van de Groenenheuvel
Di 28/5	Doopvoorbereiding	20.00 uur	O.C. Elsum

Wo 29/5	Mariale bezinning en openluchtviering kapel Groenenheuvel	18.30 uur 19.00uur	Mariale bezinning Eucharistie  <b>Kapel van den Groenenheuvel</b>
---------	---	-----------------------	--

## *Colofon*

### **Pastorale Eenheid HH. Dimpna en Gerebernus**

**Pastoraal huis**  
Kapelstraat 20  
2440 Geel  
GSM 0472 82 04 58

Indien je een gesprek met een pastor wil, kan je best contact opnemen met:

Dirk Van den Broeck : 0485 30 82 19 of 014 58 06 66

Jan Verheyden : 0495 23 85 46 of 014 58 49 65

Paulin Horosidy : 0466 34 33 09

Vincent Mutebi : 0465 50 15 54

Lieve Helsen : 0479 45 69 47 of 014 58 39 41

Voor algemene vragen kan je terecht op het nummer van de Pastorale Eenheid of  
Vincent Mutebi: 0465 50 15 54

**E-mail** : [info@pastoraleenheidgeel.be](mailto:info@pastoraleenheidgeel.be)

**Website** : [www.pastoraleenheid.be](http://www.pastoraleenheid.be)

#### **Secretariaat Pastorale Eenheid**

Pastoraal Huis  
Kapelstraat 20  
2440 Geel