

Wat voorbij is

We waren welkom in de mis!

Toegegeven, het was koud in de kerk van St.-Dimpna, maar dat weerhield onze vormelingen en hun ouders er niet van om een mooie viering bij te wonen waar ze een hele namiddag rond hadden gewerkt. Na de online inleiding bij hen thuis, maakten onze vormelingen werk van de opdrachtjes waaruit ze konden kiezen en die ze nadien meebrachten naar de kerk. Je kan tot na de grote vakantie hun werkjes daar bewonderen, ga zeker eens kijken. Hieronder vind je enkele foto's van een geslaagde dag.



Toontje in Bel

Het gevulde programma van Toontje in Bel begint klassiek met de misviering, waarbij verschillende vleeswaren aan de voeten van heiligenbeeld worden neergelegd. De karakteristieke varkenskop wordt door de Franse soldaten van de Dimpna ommegang naar buiten gedragen, waarna pastoor Dirk Van den Broeck de dierenzegening aanvat. Tientallen huisdieren, maar ook grotere viervoeters krijgen kwistig van de kwispel de zegening zodat hen "dit jaar niets mag overkomen". Aansluitend voltrekt zich in de parochiezaal de verkoop per opbod in oude Belgische franken van onder andere de varkenskop en 'worst van de burgemeester'.



BIJBEL EN LEVEN

dinsdag 23 januari kwamen wij in dit nieuwe jaar voor de eerste maal samen. In onze wereld is er heel veel oorlog, in onze wereld hebben wij heel veel nood aan vrede. Tijdens het uur dat wij samen waren hebben wij teksten uit de bijbel beluisterd waarin de vrede aan bod kwam. Er waren ook enkele bezinningsteksten en zongen we liederen uit zing Jubilaté. De volgende samenkomst is op 27 februari. Het thema van deze samenkomst is Vasten. Wat betekent vasten in de bijbel, wat betekent vasten voor ons?

Wat komt ...

.CONTACTGROEP



Graag nodigen wij iedereen van harte uit op de volgende contactgroep die doorgaat in het zaaltje van Elsum naast de kerk. We verwachten iedereen tegen 19.30 u.

Lichtmis

Op vrijdag 2 februari trekken onze vormelingen naar Zammel, waar ze na een mooie bezinning om 18.30 in de kerk, samen op tocht gaan met een fakkel. Zo willen we lichtmis letterlijk in het licht zetten! We vieren de opdracht van Jezus in de tempel, we zegenen de kinderen en maken er een mooie avond van. Op 3 februari om 15.00 komen de ouders van onze dopelingen met hun kindjes samen in de kerk van Elsum voor hun lichtmisviering met kinderzegen. Daarna zijn er de traditionele pannenkoeken. Jullie zijn van harte welkom!

VASTEN 2024 EEN KORTE SAMENVATTING TIPS OM TE GEBRUIKEN IN DE PAROCHIE!!

Campagne kort

Samen deel van de 25%-revolutie

Ook al is de 25%-revolutie een minderheidsrevolutie, toch is ze momenteel volop aan het groeien. Steeds meer mensen kiezen er bewust voor om hun stem te gebruiken en op te komen voor internationale rechtvaardigheid. De 25%-revolutie is en blijft een vreedzame revolutie die streeft naar systeemverandering. De manier waarop we revolutie voeren, is door te delen en te herverdelen, door solidariteit tot maatstaf te maken. En neen, we kunnen dit niet alleen. We hebben éénieder nodig die hierin gelooft en die daadwerkelijk wil mee-veranderen. Dit is een samen-verhaal, nu meer dan ooit.

Samenwerken werkt aanstekelijk!

Samenwerken kan je tonnen energie bezorgen, maar het is niet altijd even eenvoudig. Want hoe meer mensen rond de tafel, hoe meer meningen er zijn. En iedereen heeft ook een eigen stijl. Soms lastig, maar daar zit net ook de kracht van samenwerking. Want ons samen engageren voor eenzelfde keuze en zo een draagvlak creëren, kan zorgen voor verandering. Ervoor zorgen dat we met velen zijn en samen de druk opvoeren kan ook leiden tot verandering. Verandering die nodig is, zeker anno 2024. We kunnen er niet onderuit! Doe jij met ons mee? Want ja, samenwerken werkt aanstekelijk!

Congo

We zoomen in op Congo, een land waar toegang tot grond voor veel landbouwers uiterst moeilijk is. Landbouwgrond is eigendom van de overheid en grondverwerving wordt lokaal georganiseerd door traditionele 'chefs de terre'. Deze wetgeving is de voorbije zestig jaar niet veranderd en voldoet niet langer aan de complexe Congolese realiteit. Landbouwers kunnen met één pennenstreek de toegang tot grond verliezen.

Door zich te verenigen en samen actie te ondernemen, garanderen boeren niet alleen voor zichzelf toegang tot grond maar wegen ze ook op het beleid.

In Djuma steken studenten de hoofden bij elkaar om samen een stuk grond te pachten. In Mikwi vinden lokale boeren elkaar in boerenunies. Met de kaart en de gps in de hand verdelen ze het land in zones om te bepalen waar ze willen herbebossen en waar ze groenten willen telen. Door samen te werken, bouwen ze aan een alternatief en duurzaam systeem van grondbeheer. Ook nationaal zet de boerenbeweging alles op alles voor een ander grondbeleid om zo het recht op grond op lange termijn te garanderen.

Van lokaal tot nationaal niveau faciliteren en versterken partnerorganisaties van Broederlijk Delen dit proces en voeren ze de druk op.

Overal ter wereld

Het is alom bekend dat boeren in de familiale landbouw geconfronteerd worden met onrechtvaardigheden van formaat: een oneerlijke wetgeving voor grondverdeling, een agro-industriële logica die vooral gericht is op groei en te weinig rekening houdt met de omgeving en de mensen en een gebrek aan politieke participatie.

Door ons, ook hier, samen te organiseren, lokaal alternatieven op te bouwen en druk op het beleid op te voeren, zetten we stappen naar systeemverandering.

Samen werkt aanstekelijk

Bij het begin van de vasten blaast de profeet Joël ook dit jaar op de ramshoorn. Hij richt zich niet alleen tot de beleidsmakers. Het ganse volk wordt aangesproken: mannen, vrouwen, jongeren, ouderen, volwassenen en kinderen. Wij leven in één wereld en vele problemen zijn wereldwijd. Denken wij aan het klimaat, de structurele ongelijkheid, de migratie. Deze problemen vragen een gezamenlijke aanpak en oplossing. Broederlijk Delen kiest daarom als slogan 'Samen voor rechtvaardigheid'. Wat we samen doen, werkt aanstekelijk. Doe jij mee?

Vasten en ramadan samen

Het gebeurt slechts eenmaal om de dertig jaar. En vanaf dit jaar is het zover. De christelijke vastentijd en de islamitische ramadan zullen elkaar steeds meer overlappen tot ze in 2027 gelijklopen. De vastentijd is voor beiden bij uitstek een periode van solidariteit. De moslims kennen hun liefdadigheid of sadaqa, wij het vasten om gerechtigheid. Deze gezamenlijke vastentijd biedt unieke kansen tot gemeenschappelijke acties.

centraal symbool: samenwerken

samen

Met Broederlijk Delen willen we werken aan een wereld waarin ieder mens meetelt, een wereld zoals God hem droomt. Een rechtvaardige en duurzame wereld zonder ongelijkheid waar niemand honger lijdt, verdrukt wordt of op de vlucht moet. Als 25% van de mensen ervoor kiest om te delen en te herverdelen, is dat genoeg om het 100% anders te doen. Wij slaan de handen in elkaar om samen te werken en deel te worden van de 25%. Zo maken we die wereld mogelijk. Bovendien, samen voor rechtvaardigheid werkt aanstekelijk, toch?

Het samen – teken



Samenwerken en samen de handen in elkaar slaan, staan symbolisch centraal in de liturgie. Overall en bij iedereen vinden we wel een afgebakend engagement, een concrete actie, een volgehouden inzet, en dat is heel goed. Meedoen aan het grotere plaatje vraagt echter veel moed en is duidelijk moeilijker. Actieve burgers die zich verenigen zijn de echte zuurstof van een democratie. We moeten onszelf veel meer de vraag stellen: wat kan ik samen doen met anderen? En dan meer mensen gaan mobiliseren. Leren samenwerken en effectief meer samenwerken zijn een must. Op een visuele manier willen we dit gegeven duidelijk maken met een cirkel, gevormd door handen die elkaar vasthouden. Zo maken we de kernboodschap van deze campagne zichtbaar want samen voor rechtvaardigheid werkt aanstekelijk! (Op de site van Broederlijk Delen kan je bij de downloads deze tekening vinden.)

Je kan deze kring maken van wilgentakken, in de betere tuincentra verkopen ze ook zulke kransjes waar je dan handen kan op bevestigen.) Je kan ook de kring gebruiken die we ook op sommige plaatsen inde Advent gebruikt hebben.



- Aswoensdag:** Samen voor verandering, voor bekering. We zetten de as in de cirkel.
- Eerste zondag:** Je kan een wipalasmaal ophangen als verwijzing naar de regenboog, het verbond tussen God en mens. Of verwijzen naar de handen in de kleuren van de regenboog.
- Tweede zondag:** Drie kaarsen in de cirkel verwijzen naar het evangelie.
- Derde zondag:** Je kan een wegwijzer met het woord 'samen' in de cirkel plaatsen.
- Vierde zondag:** Tijd voor verandering. Je kan een campagneaffiche in de cirkel hangen.
- Vijfde zondag:** Het leven dienen. Je kan korenaren rond de krans vastmaken.
- Palmzondag:** Macht uit handen geven. Palmtakken zijn hier een mooie verwijzing naar.
- Pasen:** Leven is sterker dan de dood. Je kan een steen half voor de cirkel leggen.

Downloads bij de liturgiemap

Op webshop.broederlijkdelen.be/nl/directe-downloads kan je volgende bestanden downloaden:

- Vieringen: • De brochure Liturgie en Spiritualiteit 2024 (pdf); •
- De afzonderlijke vieringen (Word); • De vieringen met jongeren, communicanten en vormelingen (Word). Bijlagen bij de vastenvieringen: •
- Het handensymbool (A4/A3 in kleur of A4/A3 zwart-wit, contouren); •
- De 'handige-kaartjes'; • Uitgeschreven achtergrondteksten bij elke zondagsviering (Word); •
- De gelay-oute titel van de vieringen (pdf); •

Een PowerPointpresentatie die geprojecteerd kan worden, met: » De titel van elke viering; » Foto's van de liturgiemap; » Foto's van de campagnepartners. Bijlagen bij de kinder- en jongerenvieringen: • Het symbool met de handen (ook downloadbaar met wegwijzer 'samen' en 'samenwerken werkt') We raden ook de campagneclip Samenwerken voor Congolese grond aan. Die kun je bestellen via webshop.broederlijkdelen.be/nl/directe-downloads

Bezinnen met de vastenkalender

Wekelijks vind je in de vastenkalender op dinsdag een tekening van Erik Galle. Bij deze tekeningen hoort een verwerkingsmodel dat je uitnodigt om te kijken, te verdiepen en te delen met elkaar. Je kan dat persoonlijk doen maar deze bezinning is uitermate geschikt bij het begin van een vergadering of bijeenkomst van je groep, je vereniging ... Meer informatie hierover vind je op campagne.broederlijkdelen.be/nl/inspiratie/zingeving. De vastenkalender kan je verkrijgen in bepaalde kerken van onze pastorale eenheid aan 3 euro. Je kan hem ook bestellen in de webshop van Broederlijk Delen.

Belangrijke data in de vasten

Zaterdag 2 maart: Vormelingen en eerste communicanten werken rond Broederlijk Delen.

Zaterdag 9 maart: Koffiestop op de markt voor Broederlijk Delen.

Zondag 10 maart om 09.00 in de kerk van Zammel: Eucharistie en aansluitend kerkelijk ontbijt voor Broederlijk Delen.

9 maart en 10 maart: Eerste omhaling voor Broederlijk Delen.

23 maart en 24 maart: Tweede omhaling voor Broederlijk Delen.

24 maart: Palmzondag

25 maart: 19.00 u. Boeteviering (St.-Amands)

28 maart: 19.00 u. Witte Donderdag (St.-Amands)

29 maart: 15.00 u. Kruisweg (Stelen, St.-Amands, St.-Dimpna)

29 maart: 19.00 u. Kruishulde (St.-Amands)

30 maart 20.00 u. Paaswake (St.-Amands)

31 maart Pasen: Vieringen zoals op zondag

datum	activiteit	uur	plaats
Zat 3/2	Lichtmisviering	15.00 uur	Kerk Elsum
Do 8/2	Werkgroep Liturgie	14.00 uur	Pastoraal Huis
Zo 11/2	Doopzondag		Elsum
Wo 14/2	Aswoensdag	09.00 uur	Kerk Ten Aard
Wo 14/2	As woensdag	19.00 uur	Kerk St.-Amands
Wo 14/2	Startavond Broederlijk Delen	19.45 uur	PC Sint Amands
Zo 18/2	Eerste zondag van de vasten		
Zo 18/2	Doopzondag Ten Aard		Kerk Ten Aard
Di 20/2	Team	14.00 uur	Pastoraal Huis
Zo 25/2	Tweede zondag van de vasten		
Di 27/2	Bijbel en Leven	14.00 uur	PC Sint Amands
Di 27/2	Doopvoorbereiding	20.00 uur	OC Elsum
Do 29/2	Bijbelavond 5 broden en 2 vissen	19.30 uur	Pastoraal Huis

Colofon

Pastorale Eenheid HH. Dimpna en Gerebernus

Pastoraal huis
Kapelstraat 20
2440 Geel
GSM 0472 82 04 58

Indien je een gesprek met een pastor wil, kan je best contact opnemen met:

Dirk Van den Broeck : 0485 30 82 19 of 014 58 06 66

Jan Verheyden : 0495 23 85 46 of 014 58 49 65

Paulin Horosidy : 0466 34 33 09

Vincent Mutebi : 0465 50 15 54

Lieve Helsen : 0479 45 69 47 of 014 58 39 41

Voor algemene vragen kan je terecht op het nummer van de Pastorale Eenheid of
Vincent Mutebi: 0465 50 15 54

E-mail : info@pastoraleeenheidgeel.be

Website : www.pastoraleeenheid.be

Secretariaat Pastorale Eenheid

Pastoraal Huis
Kapelstraat 20
2440 Geel