

Wat voorbij is



Beste deelnemers aan de herdenking van Wapenstilstand

Graag wil ik jullie allemaal van harte danken voor jullie aanwezigheid, inzet en engagement tijdens de 11 novemberherdenking gisteren. Dankzij jullie bijzonder gewaardeerde medewerking konden we er gisteren samen een ingetogen, respectvolle en zeer eerbiedwaardige herdenking van maken, die door alle aanwezigen erg werd gewaardeerd. Het belang van dit soort momenten, van herinnering en herdenking, voor onze maatschappij vandaag kan niet overschat worden. Ik hoop dan ook van harte dat we ook volgend jaar op jullie aanwezigheid en betrokkenheid kunnen rekenen.

Namens het College van Burgemeester en Schepenen: een oprechte en dikke dankjulliewel!
!Met vriendelijke groet:

Pieter Cowé

Schepen van Cultuur, ICT en Internationale Samenwerking.

KWB ST.-AMANDS OP BEZINNING

Op 11 november trok onze KWB voor hun jaarlijkse dag bezinning naar Tilburg. In de voormiddag bezochten wij de natuurbegraafplaats “Huis Ter Heyde” in De Moer. Na een ontvangst met koffie en koek, kregen we een uitleg over natuurbegraven in Nederland. Natuurontwikkeling en begraven gaan hand in hand. We maakten een mooie wandeling op het uitgestrekte natuurdomein en stonden stil bij de mensen die er hun laatste rustplaats hadden gekregen. Na een heerlijk etentje in het Ketelhuis, reden we door naar het heiligdom van Peerke Donders. Deze Nederlandse pater Redemptorist, werkte zijn hele leven bij de lepralijders in Suriname. Hij werd er Zalig verklaard. Op een eigentijdse manier kregen we uitleg over zijn leven en werk. We maakten het stil in de kapel waar we een korte bezinning hielden.

Eindigen deden we bij de paters van Postel voor een heerlijk natje. Schrijf alvast 11 november 2024 in je agenda voor een nieuwe bezinningsdag!



DIACONIE EN DE SINT



Zal er wel speelgoed genoeg zijn? Zal de Sint alle kinderen van Geel blij kunnen maken? Dat waren de vragen die wij ons stelden als wij alles klaar maakten om op de vraag van Huis van het kind in te gaan. Wij zouden dit jaar ook samenwerken met de KWB van Holven, en dienst gelijke kansen. Op die vraag kregen wij heel vlug een antwoord tijdens het weekend van 4 en 5 november. Er zou zeker en vast speelgoed genoeg zijn, ook met onze Sint snoep zouden wij heel wat kinderen blij kunnen maken. En dat gebeurde op 18 , 19 en 20 november.

CONTACTGROEP



Op 22 november kwam de contactgroep bij elkaar, de vertegenwoordigers van alle parochies in Geel. We overliepen de adventswerking van 2023. Het symbool dit jaar is de adventskrans, omgeven met een kring van mensen die samen opkomen tegen armoede. Nadien overliepen we de catechesewerking in Geel. Hoe zit deze in elkaar en hoe hebben de gebeurtenissen van de voorbije maanden in de kerk hier een invloed op?

Na de pauze was er aandacht voor het samenvoegingproces van verschillende parochies. Na Elsum, Larum en Punt die nu de nieuwe St.-Franciscusparochie vormen, zijn er nog twee processen lopende. De parochies Holven en Ten Aard en de parochies Stelen, Zammel en Oosterlo zijn aan hun weg naar samenvoeging begonnen. Na de variaronde gingen we allen tevreden naar huis.

STUURGROEP



Op 27 november kwam de stuurgroep (de denkgroep over een toekomstige visie voor de PE) voor de derde keer samen. We verwelkomden Jonathan als nieuw lid en kregen een stand van zaken over de actuele situatie in de pastorale eenheid. Daarna focusten we ons op de toekomstige missie van de pastorale eenheid. Waar willen we in de toekomst op inzetten? Welke terreinen binnen de pastoraal zijn naar de toekomst belangrijk? We kregen de uitdrukkelijke opdracht om het ‘algemeen’ te houden. We gaven de “krijtlijnen” aan die we in de volgende bijeenkomsten stap voor stap gaan concretiseren. Na weer een boeiende voormiddag gingen we met een goed gevoel naar huis.

BIJBEL EN LEVEN

Op dinsdag 28 november 2023 kwamen wij weer samen met onze groep Bijbel en Leven in de parochiezaal van St.-Amands.. Enkele dagen voor de Advent begon werkten we rond de lezingen van de Adventszondagen. We gingen te rade bij de Adventsprofeet Jesaja, we lazen ook bij Marcus want met de Advent begon het nieuwe liturgische jaar (B-jaar). Je bent altijd welkom, om samen met ons te bezinnen. Dit kan weer op dinsdag 19 december van 14.00 tot 15.00 u..

Wat komt ...

ADVENT 2023 WELZIJNSZORG

Thema: Strijd tegen armoede winnen we samen.

Dit jaar is er een korte Advent. De eerste zondag van de Advent is 3 december. De vierde zondag van de Advent is op 24 december. Het team koos ervoor om in elke kerk die vierde zondag ook te vieren op zaterdag of zondag.

Zondagavond hebben wij dan de kerstvieringen in Winkelomheide, Stelen, Larum, Oosterlo en om 24.00 u. de nachtmis in de kerk van Ten Aard.

Op kerstdag zelf zijn de vieringen zoals op zondag.

Op tweede kerstdag is er een viering om 09.00 u. in de kerk van St.-Amands.)

De strijd tegen armoede winnen we samen

Dit wil zeggen dat we de mensen die leven in armoede niet alleen mogen laten. Schouder aan schouder willen wij mee proberen mensen uit de armoede te halen.

De Adventskrans staat in deze Advent centraal. (vb. in de buurt van de Advent een kring van mensen zetten) Of de Adventskrans omringen met mensen die schouder aan schouder willen meewerken aan de oproep van Welzijnszorg.

Thema's van de Vieringen in de Advent

Eerste zondag van de Advent: **“Wees waakzaam**

Tweede zondag van de Advent: **“Ga samen op pad”**

Derde zondag van de Advent: **“Laat van je horen”**

Vierde zondag van de Advent: **“God gaat met ons mee.”**

Elke zondag van de Advent ontsteken wij een kaars op onze Adventskrans.

Aangepaste vieringen voor kinderen en jongeren kan men terugvinden in de werkmap liturgie. Deze kan men gratis downloaden op de site www.welzijnszorg.be kies webshop, zoek daar de liturgiemap en download ze gratis. De werkmap kan men op de site kopen aan 5 euro.

In de liturgiemap staan ook meegeefblaadjes waarop aan de ene zijde een uitspraak staat van de mensen van affiches en op de achterzijde een tekst van Evi Freson. Het is dan de bedoeling dat zij in de loop van de week zicht bezinnen aan de hand van deze tekst. Deze meegeefblaadjes moet je zelf kopiëren.

Welzijnszorg

Woensdag 6 december 2024 na de Adventsbezinning Soep op de Stoep verzorgd door de werkgroep Diaconie. De vrije bijdrage is bestemd voor de projecten van Welzijnszorg in Vlaanderen.

Tijdens de vieringen van zaterdag 16 en zondag 17 december: Voorgescreven omhaling voor Welzijnszorg.

In sommige kerken is er een inzameling van voeding voor MIN (Mensen in Nood) Waar en wanneer kan je lezen in Kerk en Leven van de volgende weken.

De Adventskalender kan een goede hulp zijn om elke dag even te bezinnen tijdens de Advent. Deze Adventskalender kan je kopen in de kerken aan de prijs van 3 euro.

Adventsvieringen in de kerk van St.-Amands

Woensdag 6 december om 19.00 u. Adventsbezinning gevolgd door soep op de stoep.

Er is die avond geen eucharistie in de kerk van St.-Dimpna

Maandag 18 december om 19.00 u. Boeteviering. Er is die avond geen Eucharistie en geen aanbidding in de kerk van Elsum.

VREDESLICHT 2023

Ook dit jaar komt het vredeslicht uit Bethlehem naar Geel. We nodigen iedereen uit om het mee te verspreiden. Op zaterdagavond 2 december kan je op ARD1 (Duitsland 1) kijken naar de grote adventsshow met Florian Silberaisen. Om 20.15 u. zendt men de show dit jaar rechtstreeks uit op TV. Zaterdag 16 december nodigen we iedereen uit in de kerk van St.-Amands. Om 14.00 u. ontvangen we plechtig het vredeslicht uit Nederland. Adrie en Marion komen het speciaal brengen vanuit Tilburg. Tussen 14.00 u. en 16.00 u. delen we het licht uit in de kerk van St.-Amands. Om 16.00 u. ben je van harte welkom in de vredeswake waar we bidden om vrede in de wereld! We hopen met velen te zijn. Ook in de kerstvieringen in Geel zal het licht een plaatsje krijgen. Meer info kan je altijd krijgen bij Marcel op 014/582383



Kerstvieringen 2023

Zondag 24 december	17.00 u. Winkelomheide
Zondag 24 december	18.00 u. Larum
Zondag 24 december	18.00 u. Oosterlo
Zondag 24 december	19.00 u. Bel
Zondag 24 december	20.30 u. Stelen
Zondag 24 december	24.00 u. Ten Aard
Maandag 25 december	09.00 u. Zammel
Maandag 25 december	09.30 u. St.-Dimpna
Maandag 25 december	10.30 u. Holven
Maandag 25 december	10.30 u. Elsum
Maandag 25 december	11.00 u. St.-Amands
Maandag 25 december	11.00 u. Kapel Domein
Dinsdag 26 december	09.00 u. St.-Amands

Zo 3/12	Eerste zondag van de Advent		
Wo 6/12	Adventsbezinning	19.00 uur	Kerk St.-Amands
Wo 6:12	Na de Adventsbezinning Soep op de stoep		Kerk St.-Amands
Zo 10/12	Tweede zondag van de Advent		
Zo 10/12	Doopzondag Elsum		Kerk Elsum
Do 14/12	Bijbelavond 5 broden en twee vissen	19.30 uur	Pastoraal Huis
Zo 17/12	Derde zondag van de Advent Collecte Welzijnszorg		
Mo 18/12	Boeteviering	19.00 uur	O.C Elsum
Di 19/12	Bijbel en Leven	14 uur	Parochie centrum St.-Amands
Zo 24/12	Vierde zondag van de Advent		
Zo 24/12	Kerstvieringen		
Ma 25/12	Kerstvieringen		
Di 26/12	Eucharistie	09 uur	Kerk St.-Amands

Colofon

Pastorale Eenheid HH. Dimpna en Gerebernus

Pastoraal huis
Kapelstraat 20
2440 Geel
GSM 0472 82 04 58

Indien je een gesprek met een pastor wil, kan je best contact opnemen met:

Dirk Van den Broeck : 0485 30 82 19 of 014 58 06 66

Jan Verheyden : 0495 23 85 46 of 014 58 49 65

Paulin Horosidy : 0466 34 33 09

Vincent Mutebi : 0465 50 15 54

Lieve Helsen : 0479 45 69 47 of 014 58 39 41

Voor algemene vragen kan je terecht op het nummer van de Pastorale Eenheid of
Vincent Mutebi: 0465 50 15 54

E-mail : info@pastoraleenheidgeel.be

Website : www.pastoraleenheid.be

Secretariaat Pastorale Eenheid

Pastoraal Huis
Kapelstraat 20
2440 Geel