

## GOY GOD AT HOME

redactie: CCV in het bisdom Antwerpen, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen, T 03 287 35 83, E [ccv@antwerpen.be](mailto:ccv@antwerpen.be), W [www.ccv.be](http://www.ccv.be)

## VORMSELBATECHSE THUIS

“Hoi, ga jij zondag mee naar de mis?” Verrast door deze vraag? Wat is eigenlijk een mis? Is dat hetzelfde als de eucharistie? Waarom gaan christenen naar de mis? En ik als vormeling? Wordt dat ook van mij verwacht?



In deze krant willen we even nadenken over de eucharistie. Misschien vind je geen antwoord op al je vragen, maar we hopen alvast dat je iets verrassend ontdekt over dat mooie sacrament van de Kerk.



### Welkom in de mis

Wist je dat de eucharistie heel belangrijk is in het christelijk geloof? Je herinnert je je eerste communie nog wel. Toen mocht je voor het eerst volledig deelnemen aan de eucharistie. Fier mocht je voor de eerste keer de communie ontvangen.

“Eucharistie vieren”, het is een moeilijk woord. Wat betekent dat woord eigenlijk? Het woord *eucharistie* is afgeleid van het Griekse *eucharisto*, dat *dankzeggen* betekent. In het modern Grieks betekent *eucharisto* nog altijd *bedankt* of *dankjewel*. Hé, als wij naar de kerk gaan om samen te vieren, gaan we dus dankzeggen! Dankzeggen waarvoor? Dankzeggen omdat we samen mogen komen rond Jezus, dankzeggen omdat we naar zijn woorden mogen luisteren, dankzeggen omdat we brood en wijn mogen breken en delen zoals hij dat van ons vroeg, dankzeggen om al die mooie dingen

rondom ons, dankzeggen om nog zoveel meer ...

Toen je oma en opa als kind naar de kerk gingen, klonk alles daar als Chinees. Vroeger werd er Latijn gesproken in de kerk. Als laatste woorden zei de priester of diaken toen: “Ite, missa est.” Vertaald betekent dat: “Ga heen, het misoffer is voltrokken.” Maar dat wisten de meeste mensen niet. En dus hoorden ze “mis” en dachten: “de mis is uit”. En zo komt het dat velen nog altijd ‘mis’ zeggen, terwijl ze eigenlijk ‘eucharistie’ bedoelen.

### Naar de mis ... Waarom (niet)?



Enkele mensen vertelden aan de reporter van deze krant waarom zij nog naar de eucharistieviering gaan. Hun antwoorden vind je hierna. Lees ze aandachtig en omcirkel wat je aanspreekt in hun antwoorden.

*“De boodschap uit de evangelieteksten vind ik prachtig. De teksten zijn soms wel moeilijk en oud, maar als de priester bij het evangelie dan nog een beetje uitleg geeft, is het vaak heel modern, of actueel! Teksten van meer dan tweeduizend jaar oud die vandaag nog iets betekenen, Jezus die na tweeduizend jaar nog voor vele mensen een voorbeeld is, dat is toch straf!”*

*“Ik ga nooit naar de kerk. Ik heb geen tijd, want ik moet zondag voetballen en als ik eens niet moet voetballen, slaap ik graag uit.”*

Bart, 39 jaar

Lennert, 12

*“Ik ga om mijn kinderen te steunen in hun geloof of in hun zoeken naar hun geloof. Ik ga ook om stilte te zoeken en rust, want die vind je in de kerk.”*

*“Ik ga alleen naar de kerk als de school gaat, dan is het wel leuk, want dan mogen we toneeltjes spelen en zingen.”*

Jolien, 10

Lieve, 45, mama van twee kinderen die misdienaar zijn

*“Gewoon samen zijn en bidden, zingen ... Ik ga naar de kerk omdat ik me daar verbonden voel. Verbonden met alle mensen die net als ik eucharistie vieren, in alle talen en overal ter wereld.”*

Ben, 18

*“Ik ben de enige van de klas die naar de kerk gaat, maar ik ben misdienaar. We zijn met een paar misdienaars en dat is leuk. Ik vind het tof ook al zijn we maar met een paar jonge mensen. Je moet toch doen wat je graag doet.”*

Pieter, 13

En wat zijn jouw ervaringen bij de eucharistieviering? Schrijf enkele gedachten hieronder op. Stel je deze vraag ook eens aan je ouders en grootouders? Ook hun antwoorden kan je erbij schrijven.

---

---

---

---

---

---

---

---



Je weet natuurlijk al dat tijdens de eucharistieviering brood wordt gebroken. Dat is geen brood zoals je dat in de winkel vindt. De tafel

waaraan tijdens de eucharistie maaltijd wordt gehouden, is ook geen gewone tafel, maar een altaar. Vraag aan je ouders of je zelf eens brood mag bakken. Of willen ze misschien helpen? Een recept vind je wel in een kookboek of via internet.



Eén verhaal, dat je ook in dit krantje vindt, vormt telkens weer het hart van de eucharistie. Deze belangrijke gebeurtenis herdenken we elke keer opnieuw. Welke? Zet de volgende letters in de goede volgorde en je hebt het zo!

A L H M T V A T O E A N S L T E A D A



					A										L
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

## Brood en wijn



We zouden met ons allen het paasmaal vieren. Jezus kende iemand van wie we een grote

bovenzaal mochten gebruiken. Judas had brood en wijn besteld. We maakten alles klaar. We hadden er echt zin in. Een avond lang konden we vergeten hoe moeilijk het soms was om met Jezus rond te trekken. Hoe de joodse en Romeinse leiders steeds dichter op onze hielen zaten. Hoe gevaarlijk het werd als Jezus toch weer mensen zou genezen op sabbat. We wisten niet hoe het zou aflopen, maar daar wilden we vanavond even niet aan denken. Samen met Jakobus dekte ik de tafel.

Jezus liep dromerig glimlachend rond. Hij was wel lief, maakte soms zelfs een grapje, maar het leek toch alsof hij er met zijn hoofd niet helemaal bij was. We maakten voor hem een plaats in het midden van de tafel, zodat iedereen zo dicht mogelijk bij hem kon zitten.

Voor we begonnen te eten, deed Jezus een schort voor en goot water in een waskom. Hij knielde voor ons

en begon ons een voor een de voeten te wassen. Hij droogde ze af met een doek. Stomverbaasd keken wij toe. Wat deed Jezus nu? Petrus sprong op. 'Nooit van mijn leven zul jij mijn voeten wassen!'

Jezus lachte hem toe. 'Nu snap je misschien nog niet wat ik bedoel, maar later zal het wel tot je doordringen. Laat mij nu maar gewoon je voeten wassen. Ook al noemen jullie mij "leraar" en "meester", toch kan ik ook jullie dienaar zijn.'

Toen gingen we aan tafel. 'Ik ben zo blij om hier samen met jullie te zitten,' zei Jezus. Zijn stem klonk ernstiger dan gewoonlijk. 'Beseffen jullie wel dat het de laatste keer is dat we zo samen zijn? Nooit meer zal ik het paasmaal vieren, tot we het samen kunnen vieren als we allemaal bij God zijn.' Wij zwegen geschrokken. Wat bedoelde Jezus toch? Dacht hij echt dat het slecht met hem zou aflopen, dat hij zou doodgaan?

Jezus nam het brood. 'Ik ben als dit brood,' zei hij, 'gebroken en uitgedeeld aan wie het nodig heeft. Jullie weten toch hoe we altijd goed deden voor iedereen die we ontmoetten. Dit brood is mijn lichaam'. Hij sprak

het dankgebed uit over het brood en deelde het aan ons uit. Wij namen zwigend een stuk uit de schaal. Waarom was Jezus toch zo ernstig? Daarna nam Jezus de beker met wijn. 'Ik ben ook als deze wijn,' zei hij, 'uitgegoten voor alle mensen. Zo gaat dat als je van mensen houdt. Zullen jullie zo blijven verder leven? Deze wijn is mijn bloed. Ik hoop dat jullie nog vaak samenkomen om brood te eten en wijn te drinken. En dat jullie dan denken aan mij en aan hoe we samen rondtrokken en aan hoe we mensen dichter bij God hebben gebracht ... Dan zal ik bij jullie zijn, ook al zien jullie mij niet.'

Ik probeerde het brood in mijn mond weg te slikken, maar er zat een prop in mijn keel. We konden Jezus niet missen! Hoe moesten we zonder hem leven? We durfden elkaar bijna niet aan te kijken. Hoe zou het verder gaan?

*Uit 'Het grote avontuur van God en mens', jeugdbijbel geschreven door Kolet Janssen, uitgeverij Davidsfonds/Infodok.*



Kijk thuis eens in de fotoalbums of bij de dvd's. Staat daar nog de film van je eerste communie of heb je er nog foto's van?

Wacht even om dit te bekijken, maar schrijf hier eerst op wat jij nog weet van je eerste communie ... Weet je nog welk bijbelverhaal er werd verteld in de viering? Weet je nog wat voor feest je had? Wie er was uitgenodigd?

Kijk daarna naar de foto's of de film ... Klopt het allemaal?

Kunnen je mama/papa/broer of zus nog dingen aanvullen?



## Woord - en tafeldienst, twee belangrijke delen van de eucharistie



Elke eucharistieviering bestaat uit twee grote delen: de *woorddienst* en de *tafel dienst*. Tijdens de woorddienst wordt er voorgelezen uit de bijbel, dit zowel uit het Oude als Nieuwe Testament (teksten van voor, over en na Jezus).

De *tafel dienst* verwijst naar het laatste avondmaal. De priester herneemt de woorden die Jezus sprak op de laatste avond van zijn leven. Je leest het verhaal van deze gebeurtenis ook in dit krantje. De woorden en gebaren kunnen we niet helemaal begrijpen, maar wees gerust: dat hoeft ook niet! De eucharistie is en blijft altijd een stukje mysterie, ook voor volwassenen.



## Je eigen droomkerk

Het kerkgebouw van jouw parochie ken je wellicht. Kan je een voorwerp noemen dat je mooi vindt? Of misschien kan je het tekenen? Maar nog toffer is het als jij je droomkerk tekent. Toon deze dan aan je mama of papa. Of neem je ze mee naar school om te vergelijken met de tekeningen van andere vormelingen?



## Een belangrijke boodschap



In het verhaal van het laatste avondmaal lees je hoe Jezus de voeten van zijn leerlingen waste. Probeer de woordpuzzel op te lossen. Lees het verhaal eventueel opnieuw. Welk woord vind je verticaal? ... En wat heeft dat met eucharistie te maken, denk je?

Wat vieren de leerlingen in het verhaal?

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Jezus zei: '... ben het brood.'

--	--	--	--	--

Wat waste Jezus bij de leerlingen?

--	--	--	--	--	--	--

De leerlingen en Jezus zitten samen aan ...

--	--	--	--	--

In de kerk wordt Jezus vaak aangesproken als de ...

--	--	--	--	--

Toch werd hij hun ...

--	--	--	--	--	--	--

Hij brak het ...

--	--	--	--	--

In Jezus' tijd was er geen zondag maar een ...

--	--	--	--	--	--

De leerlingen noemen Jezus wel eens ...

--	--	--	--	--	--

De leerlingen moeten Jezus' voorbeeld ...

--	--	--	--	--	--



## Schat

Heb jij tijdens de eucharistieviering soms ook het gevoel dat je niet alles goed begrijpt? Dat is helemaal niet erg. Ook de leerlingen van Jezus begrepen tweeduizend jaar geleden helemaal niet goed wat de woorden van Jezus betekenden. Stapje voor stapje hebben zij ontdekt wat voor grote betekenis Jezus kon hebben in hun leven, dat hij een echt voorbeeld was voor mensen. Zijn voorbeeld is nu nog voor vele mensen een kostbare schat in hun leven ... geen schat van rijkdom en bezit, maar heel anders ...

Welke 'schatten' heb jij onthouden uit de verhalen over Jezus? Schrijf ze in deze schatkist. Misschien kan je ze kopiëren en op een belangrijke plaats hangen zodat je er dikwijls aan herinnerd wordt.