

1. Voorwoord

Beste lezers,

De feestdagen zijn weer achter de rug. De kerststal en de boom zijn weer opgeborgen. De nachten zijn nog lang, maar als we heel goed kijken en als het weer een beetje helder is dan zien we dat de dagen weer stilaan aan het lengen zijn en de sneeuwkllokjes komen heel voorzichtig uit de grond. Daar kan ik me alleen maar in verheugen. Ik hou van de maand december omdat de lichtjes de donkere avonden een beetje aangenaam maken. Maar voor de rest ben ik een zomermens. Ik kijk er weeral naar uit dat de tuinstoelen weer buiten mogen en dat we met de burens een spelletje “UNO” kunnen spelen. Dat duurt nog wel even, maar de weg naar de lente is aangevat.

Waarschijnlijk is deze nieuwsbrief de kortste die er verschenen is in de afgelopen 5 jaar. Door de welgekende reden zijn er verschillende activiteiten niet kunnen doorgaan.

De gebedsweek voor de eenheid van de christenen, dopen in een nieuw jasje en kerstvieringen in de woon- en zorgcentra komen deze maand aan bod. Wij hopen dat wij zo vlug mogelijk al onze geplande activiteiten kunnen hernemen.



2. Gebedsweek voor de eenheid van de christenen



Van 18 tot 25 januari 2022 wordt de gebedsweek gehouden voor de eenheid van de christelijke kerken. Het thema van de gebedsweek is dit jaar: **“Wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen.”** (Mt. 2.2)

Het gebed voor de eenheid van dit jaar is een gebed van 1934 geschreven door pater couturier. Het is vandaag nog heel actueel en kan een instrument zijn om elke dag te bidden tijdens de week van de eenheid.

Heer Jezus,
Gij hebt op de avond vóór uw lijden
voor uw leerlingen gebeden:
‘Mogen allen één zijn,
zoals Gij Vader in Mij en Ik in U’.

Laat ons pijnlijk beseffen
dat wij door onze ontrouw
schuldig zijn aan de verdeeldheid.

Geef dat wij eerlijk erkennen
en moedig verwerpen wat er in ons aan onverschilligheid,
wantrouwen en zelfs aan wederzijdse
vijandschap schuilgaat.

Sta ons toe elkaar te ontmoeten in U,
opdat uit onze harten en van onze lippen
voortdurend uw gebed moge opstijgen
voor de eenheid der christenen
zoals Gij die wilt
en met de middelen die Gij wilt.

Laat ons in U,
die de volmaakte liefde zijt,
de weg vinden die tot de eenheid leidt,
in gehoorzaamheid aan uw liefde
en aan uw waarheid.

Pater Couturier 1934 - Kerknet 2022

3. Dopen in een nieuw jasje

Een nieuw jaar brengt ook altijd wat nieuwigheden mee. Misschien hoorde er u al van, maar we zetten voor onze doopcatechese hier toch nog maar eens alles op een rijtje want, vanaf dit jaar zit in onze pastorale eenheid de doopwerking in een nieuw jasje. Na een proces van 4 jaar dat startte in de werkgroep catechese in 2018 en dat bestond uit veel overleg met doopcatechisten, doopvoorgangers en team van de pastorale eenheid, kwamen we tot een hervorming van onze doopcatechese naar de toekomst gericht.

Doopkerken en vieringen

Vanaf dit jaar wordt er in onze pastorale eenheid nog gedoopt in 5 doopkerken, verspreid over het grondgebied van Geel: St.-Amands, Elsum, Bel, Zammel en Ten Aard. In de andere parochiekerken en kapellen dopen wij niet meer. In elke kerk zijn er over het jaar verspreid 6 vieringen (om de twee maanden dus) waarin we elke keer maximum 8 kindjes dopen. Elke kerk heeft zijn vaste doopvoorganger.

Doopvoorbereiding

Vanaf nu is er een gemeenschappelijke doopvoorbereiding voor Geel die zal doorgaan in het ontmoetingscentrum van Elsum. Deze zal bestaan uit een inhoudelijk stukje rond de symbolen. Daarna gaat elk groepje met zijn voorganger aan de slag voor de viering. Onze nieuwe doopcatechisten hebben al één voorbereiding achter de rug en het was heel fijn!

Doopinschrijving

Inschrijving voor het dopen gebeurt vanaf nu via de website van de Pastorale Eenheid.

www.pastoraleenheidgeel.be/dopen

Alle inschrijvingen worden volledig geautomatiseerd. Als men in de parochies nog doopaanvragen krijgt, dient men dus enkel door te verwijzen naar de website. We hebben al vele dopen ingeschreven via dit nieuwe systeem de voorbije maanden, en het werkt perfect. Inschrijven kan ook via het telefoonnummer van de pastorale eenheid 0472/820458 voor mensen die geen computer hebben.

Over onze doopcatechese is vier jaar lang nagedacht en we gaan er helemaal voor, om onze dopelingen en hun familie op een hartelijke manier te begeleiden naar dat grote feest. Via deze weg ook een warm woord van dank aan alle doopmedewerkers van de afgelopen jaren die gaan genieten van een welverdiend pensioen. Jullie betekenden en betekenen nog enorm veel voor al die gezinnen en kinderen die de afgelopen jaren gedoopt zijn.

De doopdata vinden jullie op onze website en hier in de nieuwsbrief

Dopen februari 2022 (voorbereiding op 25 januari 2022)

13 februari: Elsum

20 februari: Ten Aard

Dopen maart 2022 (voorbereiding op 1 maart 2022)

13 maart: St. Amands

20 maart: Bel

27 maart: Zammel

Dopen april 2022 (voorbereiding op 29 maart 2022)

10 april: Elsum

24 april: Ten Aard

Dopen mei 2022 (voorbereiding 26 april 2022)

8 mei: St.-Amands

22 mei: Bel

29 mei: Zammel

Dopen juni 2022 (voorbereiding 31 mei 2022)

12 juni: Elsum

19 juni: Ten Aard

Dopen juli 2022 (voorbereiding 28 juni 2022)

10 juli: St.-Amands

17 juli: Bel

24 juli: Zammel

Dopen augustus 2022 (voorbereiding 26 juli 2022)

14 augustus: Elsum

21 augustus: Ten Aard

Dopen september 2022 (voorbereiding op 30 augustus 2022)

11 september: St.-Amands

18 september: Bel

25 september: Zammel

Dopen oktober 2022 (voorbereiding op 27 september 2022)

9 oktober: Elsum

16 oktober: Ten Aard

Dopen november 2022 (voorbereiding op 25 oktober 2022)

13 november : St.-Amands

20 november: Bel

27 november: Zammel

Dopen december 2022 (voorbereiding op 29 november)

11 december: Elsum

18 december: Ten Aard

4. Kerstvieringen in de woon en Zorgcentra

Kerstviering WZC Astor Kleinveldekens (Lieve Helsen)

Op 23 december 2021 konden we in het WZC Astor Kleinveldekens een kerstviering laten doorgaan. Het was de eerste keer dat dit mogelijk was, en daarom keken de bewoners er ook naar uit. Het Vredeslicht van Bethlehem werd tijdens de viering aangestoken en samen hebben we gebeden en gezongen. De bewoners waren zo geraakt dat er een applaus volgden. Ja, we kunnen elke maand de bewoners een communiedienst aanbieden als de corona het toelaat. Ik zag alleen gelukkige bewoners, dankjewel. (Lieve)



Foto Kerk en Leven

Kerstvieringen in het WZC Zusterhof en O.-L.-Vrouw (Jan Verheyden)

Enkele dagen voor 24 december 2021 kwam het bericht dat de kerstvieringen in het Zusterhof en in O.-L.-Vrouw mochten doorgaan. Alleen zou er dit jaar geen familie kunnen bij zijn. Iedereen was blij en alles was klaar om het Kerstkind en het Vredeslicht van Bethlehem te ontvangen.

Op 24 december werd het Kerstkind om 10u30 binnengedragen en in de kribbe neergelegd.

Marina, Eric, pastoor Jef en pastoor Jan gingen in deze viering voor. De muzikale omlijsting was een CD met bekende kerstliedjes en van achter de mondkapjes werd er door heel wat mensen meegezongen. Bij het intredelied brachten wij ook het Vredeslicht van Bethlehem mee binnen,

Dit Licht is het symbool van het pasgeboren Kerstkind dat ons oproept om in vrede te leven met elkaar. Pastoor Jef Seuntjens sloot de viering af, met de kerstzegen. Nadien ontving iedereen nog een kleine attentie om mee naar huis te nemen en een mooi plaatsje te geven op de kast, om het tijdens de kersttijd regelmatig terug te herlezen. Deze kaartjes werden gemaakt door Marina en haar medewerk(st)ers van het Zusterhof.

Op 27 december vierden wij Kerstmis in het WZC O.-L.-Vrouw. Cantor Jan zong in deze viering bekende kerstliederen. Ook hier werd meegezongen door de gemeenschap. De kaarsjes met het Licht van Bethlehem stonden rond het kribbeke opgesteld. Je voelde tijdens de viering dat er een vredige sfeer hing. Was dat ook niet de opdracht die het Kerstkind ons toevertrouwde? De vrede van het Kerstkind doorgeven, niet alleen op kerstdag, maar alle dagen van het jaar. Als we dat doen is het voor iedereen elke dag Kerstmis. Een heel speciaal woord van dank aan allen die aan deze kerstvieringen hebben meegewerkt.

10. Inhoudstafel

blz. 1	Voorwoord
blz. 2	Gebedsweek voor de eenheid van de christenen
blz. 3-4	Dopen in een nieuw jasje
blz. 5	Kerstvieringen in de woon- en zorgcentra
blz. 6	Inhoudstafel en Colofon

Colofon

Pastorale Eenheid HH. Dimpna en Gerebernus
Pastoraal huis: Kapelstraat 20 2440 Geel
GSM: 0472 82 04 58

Indien je een gesprek met een priester wil kan je best rechtstreeks met hen contact nemen:
Jan Verheyden – 014 58 49 65 of 0495 23 85 46
Dirk Van den Broeck – 014 58 06 66 of 0485 30 82 19
Paulin Horosidy – 0466 34 33 09
Vincent Mutebi – 0465 50 15 54

Indien je algemene vragen hebt kan je terecht op het nummer van de Pastorale Eenheid
0472 82 04 58 of Chris Geens: 014 58 74 39 of 0498 18 66 15

Email: info@pastoraleenheidgeel.be
website www.pastoraleenheid.be

Vanaf maandag 20 september 2021 hebben wij terug permanentie in het pastoraal huis voorzien.

Chris Geens en Dirk van de Broeck zullen aanwezig zijn.

Ook Charlotte Reyns, onze secretaresse is dan aanwezig.

Elke maandag (behalve op feestdagen) van 14 tot 16 uur.