

# Gebeden

*Dag, Maria,  
wees gegroet.  
Ik geloof vast  
dat God naast je stond  
in jouw moeilijke leven.  
Je hebt genade ontvangen,  
de genade om het uit te houden.  
Je durfde, met je volk,  
Gods droom mee te dromen:  
jouw wereld waarin  
het kleine het grote overwint.  
Met heel je hart en lichaam  
heb je daarvoor geleefd.  
Heilige Maria,  
wil je naast me staan,  
als het voor mij  
eens moeilijk wordt.  
Dat het zo mag zijn.  
Amen*

*Dag Moeder Maria,  
'k zit weer aan uw voeten.  
En kom U vandaag  
met veel demoed begroeten.  
Er zijn van die dagen,  
vol kommer en pijn,  
Waarop men zo stil  
en heel eenzaam kan zijn.*

*U kent onze zwakheid  
en schenkt ons weer moed.  
Bij u is het veilig,  
zo warm en zo goed.  
O Moeder van Liefde,  
'k vertouw U mijn zorgen.  
Verberg z' in uw hart,  
verlicht mij weer morgen.*

*Ik bid U vandaag  
voor zo velen die lijden.  
'k poog ook de liefde  
tot uw naam te verspreiden.  
O Moeder Maria,  
zie neer op uw volk.  
En wees bij uw Zoon  
voor ons allen de tolk.  
Bekom ons zijn zegen  
en reik ons uw hand,  
Geleid ons door 't leven  
naar 't eeuwige strand.*

*Jacqueline De Clerck, Merchtem*

## 2006 JAAR VAN HET GEBED



**Kapelletjesroute  
Holven - Geel**  
15.2 Km.

**Fiets - wandeltocht  
Nordic Walking**