



## 1. Voorwoord

40 dagen zijn wij op weg geweest naar Pasen. We begonnen met Jezus in de woestijn. In de weken nadien volgden wij zijn weg naar Jeruzalem, waar hij gestorven is aan het kruis. Op 3 en 4 april vierden wij de Verrijzenis van Jezus. Tijdens de Paaswake op 3 april mochten wij Celina Huysmans opnemen in onze kerkgemeenschap door het doopsel, en mocht zij voor de eerste maal het brood van de Verrezen Heer ontvangen. Niet iedereen heeft de kans gekregen om aan de paasvieringen deel te nemen. Griet Wouters schreef daarover een bezinnende tekst. 40 dagen voorbereiding kregen wij, maar om te getuigen van Jezus Verrijzenis krijgen wij 50 dagen. 50 dagen die ons brengen naar het hoogfeest van Pinksteren. Jezus beloofd ons zijn goede Geest die ons zal helpen om van Jezus te getuigen en om zijn boodschap uit te dragen. Normaal gezien komt nu de tijd eraan dat onze kinderen hun eerste communie doen en onze jongeren gevormd worden en getekend worden met het zegel van Heilige Geest. Voor het tweede jaar op rij zijn deze feestelijke samenkomsten verplaatst naar het najaar september-oktober. Toch zullen wij in mei het feest van de geest vieren. Ik nodig jullie uit om 50 dagen op weg te gaan met God. Moge de Verrezen Heer ons op deze tocht begeleiden en nabij zijn.

## 2. Bezinning: Aanwezig

Geen nacht, geen ochtend  
als een andere:  
in het duister van de dood  
wordt licht en vuur en hoop geboren.

Want ook in chaos, in leegte en gemis  
is Hij aanwezig, met tedere aandacht  
en wil Hij mensen zien,  
levend en rechtop.

Hij doet ze opstaan, altijd weer,  
schudt hun verleden van ze af  
en maakt ze nieuw  
in de glans van zijn liefde.

Als eerste de man naar zijn hart,  
door de Geest geraakt en herboren,  
door de chaos uitgespuwd en gekruisigd,  
in wie voltooid wordt wat Hij begon.

Hij kijkt ons aan en wenkt en lacht:  
kom uit het donker, treur niet langer  
maar sla de handen aan de ploeg  
en laat mijn Geest uw wereld herscheppen. *Marcel Verhelst*



### 3. OP WEG NAAR MIJN DOOPSEL EN VORMSEL



Celina ik mag je dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Stille Zaterdag 3 april was voor Celina een heel belangrijke dag. Na maanden van voorbereiding namen wij Celina door het doopsel op in onze Kerkgemeenschap, en mocht zij voor de eerste maal de Verrezen Heer ontvangen in de communie. Omwille van Corona was de gemeenschap maar met enkele mensen in onze zondagskerk vertegenwoordigd.



Moge deze zelf je doordringen Celina en je vervullen van Goddelijke kracht.

Maar ik ben er zeker van dat van thuis uit vele mensen met ons verbonden waren toen Celina haar doopbelofte uitsprak, zij gedoopt werd met het pas gewijde doopwater, gezalfd werd met het Chrisma, en haar doopkaars met het licht van de Verrezen Heer ontstak. Celina namens de ganse gemeenschap van onze Pastorale Eenheid HH. Dimpna en Gerebernus wil ik je van harte proficiat wensen. En namens Celina wil ik van harte iedereen danken voor jullie steun en verbondenheid. Op zondag 31 oktober zal onze bisschop Johan Bonny in de kathedraal van Antwerpen Celina vormen. Hopelijk kunnen we die dag met vele mensen samen zijn.



Draag het Licht van de Verrezen Heer uit Celina



Wijding van het doopwater

## 4. MEIBEDEVAART IN HET BISDOM ANTWERPEN



Antwerpen, februari 2021

Aan de directies van woon- en zorgcentra  
Aan de pastores in een zorginstelling  
Aan de pastorale medewerkers of animatoren Aan de Samana- en OKRA-kernen  
Aan de parochies en bedevaartgroepen  
Aan de religieuze gemeenschappen  
Goede vrienden,

Traditiegetrouw is de maand mei toegewijd aan Maria. We versieren kapelletjes en bedevaartsoorden. Met de buurt of tijdens bedevaarten bidden gelovigen tot Maria. Door de coronapande-mie zullen we de mogelijkheden om dit jaar daadwerkelijk op bedevaart te gaan anders invullen dan we gewoon zijn. Toch heeft ons bisdom een bijzondere band met Maria: zij is patrones van het bisdom, de kathedraal en de stad Antwerpen. Heel wat parochies in ons bisdom zijn aan haar toegewijd.

In de maand mei organiseren wij daarom een Mariale bedevaart waarin we ons aan Maria toevertrouwen. Deze zal enkel via de beeldbuis op talloze plaatsen bijgewoond kunnen worden. Vanop een veilige afstand gaan we samen op bedevaart naar Maria, om troost of ontferming, uit dankbaarheid of gewoon om even bij Maria te vertoeven. Het Licht van Bethlehem kan daarbij een bijzondere verbondenheid scheppen.

Samen met de Pastorale eenheid Sint-Franciscus en de parochie van Heilige Drievuldigheid in Meerseldreef nodig ik u uit om **via het scherm** deel te nemen aan de Mariale bedevaart in het **Bisdom Antwerpen op dinsdag 18 mei 2021 om 14 uur**. Ik zal er voorgaan in een feestelijke eucharistieviering.

Stuur ons een mail, dan bezorgen wij u alle informatie om van thuis uit deel te nemen. Dat kan via [vicariaat.kempen@bisdomantwerpen.be](mailto:vicariaat.kempen@bisdomantwerpen.be).

Telefoneren kan ook naar het nummer: 03 500 00 18.

Via [www.bisdomantwerpen.be](http://www.bisdomantwerpen.be) vindt u vanaf begin mei alle informatie om deel te nemen. Na 18 mei kunt u de viering desgewenst ook herbekijken. Ik zal u vanop afstand graag begroeten op onze Mariale meibedevaart.

Met vriendelijke groeten, Johan Bonny bisschop van Antwerpen.

## 5. Samenvoeging van parochies in Geel

Sinds 2019 zijn de kerkfabrieken en Parochiekernen van Punt, Larum en Elsum hard aan het werken om de fusie van de drie parochies in goede banen te leiden.

Ondanks Corona hebben we ons toch aan de voorziene planning kunnen houden. We zijn daar fier op.

“Bij bisschoppelijk decreet van 27 januari 2021 werden de parochies Geel, Sint-Franciscus van Assisi, **ELSUM**; Geel, Sint-Gerebernus, **HET PUNT** en Geel Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking, **LARUM** samengevoegd, zoals bepaald in canon 515 § 2 C.I.C., met ingang op de datum waarop het ministerieel besluit tot samenvoeging van de betrokken kerkfabrieken in werking treedt. De nieuwe parochie krijgt de benaming “**Sint-Franciscus van Assisi**”

We wachten nu dus nog op het ministerieel besluit en de verschijning ervan in het Belgisch Staatsblad. Dan zal de nieuwe St.-Franciscusparochie een feit zijn. Het zal dan gaan om één parochie met drie kerken. In twee kerken nl. St. – Franciscus en O.L.Vrouw Bezoeking zal het pastoraal leven gewoon verder gaan. De kerk van Punt staat op de lijst van de te herbestemmen kerken. De bewoners van Punt zullen uiteraard goed opgevangen worden in deze nieuwe parochiegemeenschap.

We houden u verder op de hoogte.



## 6. Er was geen plaats in de herberg

Iedereen kent dit zinnetje, het hoort steevast thuis in het kerstverhaal: er was geen plaats in de herberg voor de hoogzwangere Maria toen die een plekje zocht om Jezus ter wereld te brengen. Misschien lijken het wel vijgen na Pasen om het begin april nog over Kerstmis te hebben, maar de gelijkenis tussen Kerstmis en Pasen is dezer dagen wel heel erg groot. Neem nu het weer bijvoorbeeld: de sneeuw en de vrieskou op Paasmaandag en de dagen erna, deden in ieder geval meer denken aan Kerst dan aan Pasen. Maar dat is zeker niet de enige gelijkenis.

Al maanden waart het kerstgevoel “dat er geen plaats is in de herberg” onzichtbaar rond op onze parochies. Ook met Pasen was er voor heel wat gelovigen geen plaats in de herberg, geen plaats in de kerken om mee te vieren...

Wie toch een plaatsje had kunnen veroveren, is er wellicht als de kippen bij geweest om te reserveren, of had gewoon geluk dat er last minute nog mensen zich hadden uitgeschreven. Ikzelf behoorde tot de tweede categorie. En alhoewel het in eerste instantie aanvoelde alsof ik het grote lot had gewonnen, zat ik met Pasen met een dubbel gevoel in de kerk.

Enerzijds ontroerde het mij diep dat ik zoveel energie, enthousiasme en schoonheid voelde stralen uit alles wat er te zien en te horen was: mooie bloemstukken en kaarsen, de inzet en overgave van de gitarist met hemelse muziek als resultaat, de misboekjes, de preek, ... zelfs de ingepakte paaseitjes ... hoeveel mensen waren in de weer geweest om slechts voor 15 aanwezigen Pasen ook dit jaar Zalig te maken. Met een diepe dankbaarheid kijk ik er op terug. Anderzijds overviel me ook een gevoel van boosheid en onmacht: er waren daarbuiten nog zoveel mensen die ook hunkerden naar de Zaligheid van Pasen, naar het samen bidden en zingen. Waarom mogen deze waardevolle momenten maar toegankelijk zijn voor een handjevol gegadigden? Ik voelde heel erg de pijn en de onmacht van onze pastoor, die mensen aan de deur van de kerk had moeten terugsturen, die net op Pasen had moeten zeggen: voor jou is er geen plaats in de herberg. Hoe diep gekwetst moeten deze mensen op hun stappen zijn teruggekeerd ...

En toch, lieve mensen, betekent dit zinnetje nu met Pasen iets heel anders dan toen met Kerstmis: Maria en Jozef waren destijds niet welkom, dat had niks met Corona te maken, het was een eigen bewuste keuze van de herbergier om hen niet binnen te laten, om ook zijn hart te sluiten voor de noden van anderen. Hier en nu met Pasen gaat dit zinnetje enkel over het praktische: er is hier en nu in dit kerkgebouw voor jou geen stoel, maar ik sluit je in mijn hart, ik neem je mee in mijn gebed, maar kijk intussen ook zelf even rond, lees de kranten, volg de media, je kan op zoek naar andere manieren van bidden en verbondenheid, zoveel uitzendingen op TV, zoveel livestreams, zoveel artikels en brieven over religie en geloven, zoveel acties worden op poten gezet om gelovigen niet in de kou te laten, zoveel techniek om verbonden te blijven ...

Het verdomde virus waart hier rond, al lang en misschien nog lang, het verbiedt ons om fysiek nog samen te komen, het ontnemt ons zoveel ontspanning, zoveel uitlaatkleppen, zoveel (familie)bijeenkomsten, zoveel middelen om uiting te geven aan onze hunker naar verbondenheid. En dat weegt zo zwaar.... Maar laat het virus niet winnen, laat het niet onze

onderliggende kracht en intenties om verbonden te zijn, afpakken. Het virus ontnemt ons de middelen, het ontnemt ons “*een stoel in een kerkgebouw op een bepaald moment*”. Maar niet ons geloof, niet de zorg en de warme aandacht van zovele medemensen, niet de troostende en de helende woorden die nu via andere kanalen tot bij ons komen, niet de samenhang van gelijkgestemden, niet de kaarsjes die anderen in stilte voor ons branden, niet de verbondenheid met God en/in mensen...

Het virus mag ons dan ‘die stoel’ ontnemen, het prikkelt tegelijk ook onze christelijke creativiteit om dezer dagen te zoeken naar andere manieren om verbonden te blijven, andere manieren om Gods liefde uit te dragen, andere manieren om zorgzaam nabij te zijn.

Het prikkelt ons om in ons gelovig zijn niet alleen te steunen op de aloude tradities en gewoontes maar ook om zelf actie te durven ondernemen, om zelf anders te kijken en misschien een ander antwoord te geven op de noden van onze medemens.

Er mag misschien dan wel geen plaats zijn in de herberg, we kunnen in ieder geval wel mee helpen timmeren aan een stal en een kribbe waar iedereen zich welkom voelt ...

Griet



Helpen timmeren aan een stal en kribbe waar iedereen zich welkom voelt....



## 7. Licht van Bethlehem

### Wij brachten het licht naar het ziekenhuis Geel

Op donderdag 18 maart werd het **Licht** van Bethlehem naar het Geelse ziekenhuis gebracht door pastoor Jan Verheyden en Lieve Helsen.



Onze directeur (Jan Flamant), het hoofd van onze dienst (Martine Verellen) en de hoofdgeneesheer (Jos Opheide) namen het **Licht** in ontvangst tijdens een klein moment van bezinning in de Stille Ruimte.

Nadien hebben zij dit **Licht** symbolisch overgedragen op tal van LED-lichtjes. Deze LED-kaarsjes van **HOOP** werden nadien door de ziekenhuispastores van de dienst Zingeving verdeeld over de afdelingen waar

patiënten verblijven. Een passende tekst over **HOOP** werd samen met het kaarsje op iedere afdeling achtergelaten. Ook ontvingen patiënten bij hun ontbijt een LED

kaarsje op de plateau. Zo werd dit **Licht** van **HOOP** vanuit Bethlehem verspreid via vele mensen en wegen tot aan de Kempense bedden van onze patiënten.

Zo brandden die dag in ons ziekenhuis overal lichtjes van **HOOP**.... Want wie een lichtje aansteekt, maakt dingen duidelijk. Je kan er de duisternis mee breken, je hoeft niet meer op de tast, je kunt op weg met je ogen open. **Licht** toont de weg, **Licht** toont een uitweg, een uitweg uit deze ellende. Waar **licht** is, is **HOOP**: hoop op een nieuwe start, hoop op anders, hoop op beter. Met dank aan iedereen die deze dagen de **HOOP** op gelijk welke manier levend houdt voor zijn medemens...

*Griet*



## Wij brachten het licht naar de plaatselijke kern van Stelen



Rita, Tresa en Clem ontvingen het licht van Betlehem

Wij hebben als plaatselijke kern van Stelen, van pastoor Jan Verheyden “het licht van Betlehem” mogen ontvangen voor onze parochiegemeenschap. Wij zijn dankbaar voor dit licht als teken van Jezus Christus, die het Licht is en zin geeft aan ons leven door zijn Woord, Kruisdood en Verrijzenis. Het is ook symbool voor hoop en vrede, verbondenheid en ondersteuning in deze moeilijke tijd. Wij werken met onze plaatselijke kern aan de voorbereiding van de Sint Apolloniaviering, de viering van Pasen en Kermis. Wij hopen van harte dat we deze vieringen weer samen met veel parochianen mogen beleven.

## We brachten het licht naar het poezenhuis in Geel



Sonja en Gino van het Poezenhuis

Op 16 maart brachten we het lichtje van Bethlehem bij het poezenhotel Smeagel in Punt. Zij hebben op dit moment geen inkomsten uit hun hotel, want mensen gaan in coronatijden niet op reis, dus de huisdieren hebben ook geen opvang nodig. Gelukkig hebben Sonja en Gino, de uitbaters nog een job. Zij zijn ook actief in de buurtwerking, maar deze ligt ook stil. Ons lichtje was een symbool voor alle mensen die werken in de evenementen en vrijetijdssector. Een hart onder de riem.

## Inhoudstafel

blz. 1	Voorwoord
blz. 2	Bezinning: Aanwezig
blz. 3-4	Doopsel van Celina Huysmans
blz. 5	Meibedevaart in het bisdom Antwerpen
blz. 6	Samenvoeging van parochies in Geel
blz. 7-8	Er was geen plaats in de herberg
blz. 9	Wij brachten het licht naar ziekenhuis Geel
blz. 10	Wij brachten het licht naar de Plaatselijke kern van Stelen
blz. 11	Wij brachten het licht naar het poezenhuis in Geel Punt
blz. 12	Inhoudstafel en Colofon



### Colofon

Pastorale Eenheid HH. Dimpna en Gerebernus

**Pastoraal huis:** Kapelstraat 20 2440 Geel

**GSM: 0472 82 04 58**

**Geen vaste openingsuren meer**

Indien je een gesprek met een priester wil kan je best rechtstreeks met hen contact nemen:

Jan Verheyden – 014 58 49 65 of 0495 23 85 46

Dirk Van den Broeck – 014 58 06 66 of 0485 30 82 19

Indien je algemene vragen hebt kan je terecht op het nummer van de Pastorale Eenheid

0472 82 04 58 of Chris Geens: 014 58 74 39 of 0498 18 66 15

**Email:** [info@pastoraleenheidgeel.be](mailto:info@pastoraleenheidgeel.be)

**website** [www.pastoraleenheid.be](http://www.pastoraleenheid.be)