

Maandag 12 april 2021

We lezen uit Johannes 3, 1-8 Jezus spreekt met Nikodemus

Er was een farizeeër die Nikodemus heette. Hij was één van de joodse leiders. Midden in de nacht kwam hij naar Jezus toe

en zei: "Meester, wij weten dat God u gestuurd heeft om onze leraar te zijn. Want we zien dat God u helpt om al die wonderen te doen."

Jezus zei tegen Nikodemus: "Luister heel goed naar mijn woorden: Je kunt alleen bij Gods nieuwe wereld horen als je op een nieuwe manier geboren wordt."

Toen zei Nikodemus: "Iemand die al oud is, kan toch niet opnieuw geboren worden?"

Hij kan toch niet terug gaan in de buik van zijn moeder en nog een keer geboren worden?"

Jezus zei tegen hem: "Luister heel goed naar mijn woorden: Je kunt Gods nieuwe wereld alleen binnengaan als je op een nieuwe manier geboren wordt. En dat gebeurt als je gedoopt wordt met de heilige Geest."

Jezus zei: "Wie op een gewone, menselijke manier geboren wordt, zal een keer sterven.

Maar wie geboren wordt door de Geest, zal eeuwig leven.

Wees dus niet verbaasd als ik zeg: jullie moeten op een nieuwe manier geboren worden.

Denk aan de wind: Die waait waarheen hij wil. Je hoort hem, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij naartoe gaat. Zo is het ook met de Geest: Je weet niet waar hij vandaan komt en hoe hij werkt. Want hij hoort bij de hemelse wereld. En iedereen die door de Geest geboren wordt, hoort ook bij de hemelse wereld."

Laten we ons bezinnen

Voor onze tijd, waar men zo sterk houdt aan een persoonlijke mening en waar men vrijheid voorstaat op alle gebied, kan dit stukje getuigenis een les zijn. Wie staat zo sterk dat hij nooit valt? Wie is zo wijs dat hij of zij geen begeleiding of goede raad nodig heeft? "Verwonder u niet dat ik u zei: gij moet opnieuw geboren worden" zei Jezus tot Nikodemus. Ondanks al zijn levenservaring en al zijn wijsheid spoort Jezus deze geleerde man aan zich open te stellen voor nieuwe ervaringen, veel rijker en veel dieper dan die hij tot nog toe heeft gekend. Zich onder leiding stellen van iemand is eigen beperktheid van kunnen en weten erkennen. Als we naast Nikodemus plaats nemen, kunnen we nog heel wat bijleren.

Bidden we:

In alle stilte, toen het donker was kwam Nikodemus bij Jezus. Hij heeft hem bemoedigd en leren luisteren naar het suizen van de Geest, diep in zijn hart. In ieder van ons steekt een stuk Nikodemus: wij horen wel het gefluister van de Geest, die ons aanzet in alle vrijmoedigheid op te komen voor het evangelie, maar het ontbreekt ons vaak aan durf en edelmoedigheid.

Bidden wij dat ook wij zoals de leerlingen van Jezus vervuld worden van de heilige Geest en dat wij elkander voorgaan in vreugde en diep geloof.

Bidden wij samen een Onze Vader en een Weesgegroet

Gebed

God, onze Vader, zo durven wij U noemen als wij tot U bidden. Vul aan wat ons ontbreekt, opdat wij waardig worden uw kinderen te zijn, en bezit te nemen van het erfdeel dat Gij voor ons bestemd hebt. Amen.

Dinsdag 13 april 2021

We lezen uit Johannes 3, 7- 15 Gij moet opnieuw geboren worden

In die tijd zei Jezus tot Nikodemus:” Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: gij moet opnieuw geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil: gij hoort wel zijn gesuis maar weet niet waar hij vandaan komt, en waar hij heen gaat zo is het met ieder die geboren is uit de Geest. Nikodemus vroeg:” Maar hoe kan dat?. Jezus zei:” Begrijp je dat niet? Jij ent toch leraar van het volk van Israël? Luister heel goed naar mijn woorden: Ik vertel jullie over de hemelse wereld, die ik ken en zelf gezien heb. Maar jullie geloven mij niet. Jullie geloven me niet eens als ik vertel over de aardse wereld. Dan zullen jullie me zeker niet geloven als ik vertel over de hemelse wereld!”
Nog nooit is er iemand van de aarde omhooggegaan naar de hemel. Alleen de Mensenzoon, die eerst vanuit de hemel naar de aarde kwam. Mozes zette in de woestijn een koperen slang hoog op een paal. Net zo moet de Mensenzoon een hoge plaats krijgen, eerst aan het kruis en daarna in de hemel. En daardoor krijgt iedereen die in hem gelooft, het eeuwige leven.

Laten we ons bezinnen

De moderne wetenschap mag dan al een revolutionaire ontwikkeling kennen, ze blijft steeds voor nieuwe raadsels staan. De kennis van de mens mag al een onvoorstelbare vlucht nemen, toch worden nieuwe vragen opgeroepen door het antwoord op de vorige. En tussen die vragen staat Jezus. Wie is Hij eigenlijk? Wat wil Hij de wereld duidelijk maken? Waarover spreekt Hij?
Wat Nikodemus doet, is bij Hem rechtstreeks in de leer gaan, de enige mogelijkheid om iets bij te leren en tot beter inzicht te komen. Als Nikodemus er de moed voor vindt, “ een leraar van Israël”, zijn licht bij Hem opsteken, hoeft niemand drempelvrees te hebben. Jezus’ school is een open school. Men kan er dag en nacht terecht. Nikodemus is ook niet de moedigsten. Hij gaat s’ nachts. In Jezus school moet men niet vrezen voor geleerde uiteenzettingen. Hij houdt niet van lange tirades. Ieder die bij Hem komt, wordt persoonlijk aangesproken. De les verloopt in dialoogvorm. Ze is afgestemd op ieders bevattingsvermogen, en op ieders ritme. De leerling is koning, de meester staat volledig tot zijn dienst.

Bidden we:

Voor de eerste christenen zegt de Schrift dat er onder hen geen enkele noodlijdende was. Iedereen deed afstand van macht en bezit, en niemand noemde het zijne zijn eigendom. Zo was er genoeg voor iedereen . Als wij hier het Brood breken met elkaar dan moeten wij het brood verder breken, en de liefde van Jezus uitdragen, zodat er in de wereld minder honger is, en ook in onze eigen families geen noodlijdenden zijn.
Laat ons zorgen voor elkaar, één van hart en één van ziel. Dit is de nieuwe geboorte in de Geest waarover Jezus spreekt in het evangelie.

Bidden we samen een Onze Vader en een Weesgegroet

Gebed

Almachtige God, maak ons tot getuigen van de verrezen Heer en van zijn kracht. Laat ons beantwoorden aan de genade die Hij ons heeft toevertrouwd, en eenmaal ten volle zijn gaven ontvangen. Amen

Woensdag 14 april 2021

We lezen uit Johannes 3, 16-21 Zozeer heeft God de wereld liefgehad

In die tijd zei Jezus tot Nikodemus:” Zozeer heeft God de wereld lief gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan maar eeuwig leven zal hebben.

Want Gods liefde voor de mensen was zo groot , dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft. Iedereen die in hem gelooft, zal niet sterven, maar voor altijd zal leven.

God heeft zijn Zoon naar de wereld gestuurd om de mensen te redden. Niet om hen te veroordelen.

Want wie in de Zoon gelooft, zal niet veroordeeld worden. Maar de mensen die niet in hem wilden geloven, die zijn al veroordeeld. Zij zullen gestraft worden, omdat ze niet willen geloven in de enige Zoon van God. Zo zijn die mensen veroordeeld: de Zoon kwam naar de wereld als het ware licht voor alle mensen, maar de mensen kozen voor het donker. Dat zie je aan hun slechte daden.

Iemand die slecht leeft, heeft een hekel aan het licht. Hij vlucht weg van het licht, want hij wil zijn slechte daden verborgen houden. Maar iemand die god leeft en trouw is, zoekt het licht juist op. Dan wordt duidelijk dat hij dicht bij God leeft.

Laten we ons bezinnen

Machthebbers worden gevaarlijk wanneer zij ook nog de wet in handen krijgen. Zij manipuleren de wet om haar te doen zeggen wat zij ervan denken . De wet wordt van hulpmiddel verlaagd tot een werktuig van angst en ellende.

Hoe anders is de interpretatie die Jezus geeft aan Gods wet.” God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered.” Bij alles moet de liefde het eerste en het laatste woord hebben. God zelf laat zien hoe het moet worden aangepakt.”

Zozeer heeft God de wereld liefgehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven.” Hij verzet zich niet als men de hand aan Hem slaat. Tot in de dood, hoe gruwelijk ook, wil Hij trouw blijven aan zichzelf.

Hij buigt het drama om in een heilsgebeuren. Zo groot is zijn liefde voor de wereld. Die kan het recht in eigen handen nemen. Jezus’ enige reactie is een blijvend uitgestoken hand. Het kruis wordt teken van redding. Hij plaatst het in het volle licht en zegt:” ieder die slecht handelt heeft een afschuw van het licht en gaat niet naar het licht uit vrees dat zijn werken openbaar worden gemaakt. Maar wie de waarheid doet gaat naar het licht, opdat zijn daden mogen blijken dat zij in God zijn gedaan.

Bidden we

Vrijmoedig legden de apostelen getuigenis af van Jezus’ verrijzenis. Ondanks tegenwerking van joodse leiders en zelfs gevangenisstraf leren zij, door het contact met de levende Heer, dat de duisternis nooit het licht kan overwinnen. Moge dat samenzijn met de Heer ook ons bezielen tot eerlijkheid en trouw en dat wij iedere dag moedig doen wat God van ons vraagt.

Bidden wij samen een Onze Vader en een Weesgegroet

Gebed

Heer, sta uw volk nabij dat Gij vervuld hebt van uw heilige geheimen. Beweeg ons: dat wij afstappen van het oude, en nieuwe wegen gaan. Amen.

Donderdag 15 april 2021

We lezen uit Johannes 3, 31- 36 Jezus heeft de macht van God

In die tijd zei Jezus tot Nikodemus:” Iemand die ontstaan is uit de aarde, hoort bij de aarde, en spreekt over aardse zaken. Maar Jezus Christus is van boven gekomen, uit de hemel. Hij is belangrijker dan iedereen. Hij komt vertellen wat hij in de hemel gezien en gehoord heeft. Maar niemand wil hem geloven. Jezus is door God gestuurd. Hij spreekt Gods woorden, want Gods Geest is in hem. Iemand die de hemelse boodschap van Jezus gelooft, zegt dus eigenlijk:” Wat God zegt, is waar.” De Vader houdt van de Zoon. Hij heeft hem alle macht gegeven. Mensen die geloven in de Zoon, krijgen het eeuwige leven. Wie weigert in de Zoon te geloven zal het leven niet zien, integendeel, de toorn Gods blijft op hem.

Laten we ons bezinnen

“ Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen.”

Voer zoiets maar eens aan als verdediging ! Het is het gezag rechtstreeks uitdagen.

Terwijl God zelf de maker is van de Wet, lijkt het erop dat God en de Wet voortaan eigen wegen gaan. Wat God met de Wet bedoeld, is doorheen de tijden afgezwakt en verloren gegaan. De vrijheid wordt aan banden gelegd. De weg naar de vrijheid kent zovele omleggingen en hindernissen dat men in handen is gevallen van een regime dat geen genade kent.

Het heeft heel wat geduurd eer de apostelen dat hebben ingezien.

Maar nu weten ze wat er op het spel staat, komen ze op voor wat echt heilig is: God.

Zij weten dat ze er alles bij kunnen verliezen. Niets houdt hen echter tegen. Het heilige, dé Heilige, moet worden gevrijwaard van aantasting en de verdorvenheid van de slechte machthebbers.

Hun geloof in de Heer Jezus is onwankelbaar. Zij zullen niet meer zwijgen, maar blijven getuigen van het nieuwe leven dat zij door Gods Geest hebben ontdekt. God is een barmhartige God.

Wie valt, reikt Hij grootmoedig de hand en helpt hem weer op te staan. Hij zet hem terug op de weg die Hij in zijn goedheid voor de mens heeft uitgestippeld, en waarvan Hij weet dat die naar het ware leven leidt.

Bidden we

Wie zegt:” je moet God meer gehoorzamen dan de mensen”, en dan ook zo gaat leven en doen, wordt vaak bespot en uitgelachen door de mensen.

Men vindt zo iemand naïef. Wie echter uit de Geest leeft , weet wel hoe juist deze houding is.

Zij kan ons wel eens naar het kruis brengen. Maar als wij doen wat Jezus heeft voorgedaan dan hebben wij het eeuwig leven, dan is God met ons. Laten wij daarvoor bidden.

Bidden wij dan samen het Onze Vader en Weesgegroet

Gebed

Barmhartige God laat onze gebeden tot U komen. Gij hebt het niet beneden uw waardigheid geacht ons te zuiveren van zonden. Maak ons ontvankelijk voor uw grootheid en voor de tekenen van uw liefde. Amen.

Vrijdag 16 april 2021

We lezen uit Johannes 6, 1-15 Het wonder van het brood

In die dagen ging Jezus naar de overkant van het meer van Galilea, dat ook wel het meer van Tiberias genoemd wordt. Een grote menigte ging Jezus achterna, want ze hadden gezien dat Hij met zijn wonderen zieke mensen beter maakte. Toen ging Jezus een berg op, daar ging Hij zitten met zijn leerlingen. Het was vlak voor het Joodse Paasfeest.

Jezus keek om zich heen, en toen Hij zag dat er een grote groep mensen aan kwam, vroeg Hij aan Filippus: "Waar kunnen we eten kopen voor al deze mensen?" Jezus vroeg dat omdat Hij wilde zien hoe Filippus zou reageren. Hij wist zelf al wat Hij zou gaan doen.

Filippus zei tegen Jezus: "Dat kan echt niet! We hebben veel te weinig geld om voor al deze mensen eten te kopen!". Er kwam een andere leerling bij: het was Andreas, de broer van Simon Petrus.

Andreas zei: "Er is hier een jongen met vijf broden en twee vissen. Maar daar hebben we niets aan voor zo veel mensen. Jezus zei tegen de leerlingen: "laat alle mensen gaan zitten."

Er was veel gras op die plaats, iedereen ging zitten, het waren meer dan vijfduizend mensen.

Jezus nam het brood, dat de jongen bij zich had, en dankte God voor het voedsel.

Daarna begon Hij het brood uit te delen. Met de vis deed Hij hetzelfde, en de mensen konden zo veel eten als ze wilden. Toen iedereen genoeg gegeten had, zei Jezus tegen zijn leerlingen: "Haal het eten op dat over is. Er mag niets achterblijven. De leerlingen haalden alles op wat over was van de vijf broden. Het waren twaalf manden vol met brood. De mensen zagen dat Jezus een wonder gedaan had, en ze zeiden: "Ja, Hij is de profeet die naar de wereld zou komen! Ze wilden Hem meenemen om hem koning te maken. Jezus wist dat, en daarom liep Hij weg, Hij ging de berg weer op, alleen.

Laat ons bezinnen

Toen Jezus zijn ogen opsloeg en zag dat er een grote menigte naar Hem toekwam vroeg Hij aan Filippus: "Hoe moeten wij brood kopen om deze mensen te laten eten?"

Jezus wacht niet tot de mensen klagen van honger. Hij voorziet hun behoefte en wil erin tegemoet komen. Zo is God, Hij weet wat de mens nodig heeft en voorziet erin. Hij kent zijn materiële en zijn geestelijke nood. Hij geeft een welgevulde schepping aan de mens met al wat hij nodig heeft om in leven te blijven. De vraag aan Filippus gesteld, is een vraag naar de mens toe. Zoals God voor de mens zorgt, zo moet de mens voor zijn medemensen zorgen. "Hoe moeten wij brood kopen om deze mensen te laten eten." Bedacht zijn op het goed van de medemens is een goddelijke opdracht. De grote geestelijke nood, die onze tijd kenmerkt, verdient onze aandacht. Wij moeten er iets aan doen, en daarvoor is het steeds niet nodig te zoeken naar grote middelen. Het gewone alledaagse zal meestal volstaan. Gewoon wat brood en een beetje vis zijn vaak voldoende om de mens Gods goedheid te laten ervaren.

Bidden we

Een werk dat van mensen uit gaat loopt dikwijls op niets uit. Maar gaat het van God uit dan kunnen mensen het niet uiteen slaan. Zelfs het Brood des levens heeft God aan ons mensen toevertrouwd.

En proberen we dan dat Brood des levens als een zaak van God te behandelen dan zal het honderdvoudig vrucht dragen, laten ons hiervoor inzetten.

Bidden we dan samen het Onze Vader en Weesgegroet

Gebed

Heer, bescherm hen die Gij geheiligd hebt en blijf hen begeleiden met uw liefde. Laat allen die verlost werden, door het lijden en sterven van uw Zoon, vol vreugde zijn omdat Hij verreezen is. Jezus Christus onze Heer. Amen.

Zaterdag 17 april 2021

We lezen uit Johannes 6, 16-21 Jezus loopt over het water

Toen het avond werd, was Jezus nog niet terug; De leerlingen gingen naar het meer. Daar stapten ze in een boot om over te steken naar Kafarnaüm. Het was al donder geworden.

Het begon hard te waaien, er kwamen hoge golven op het meer.

Toen ze ongeveer vijf kilometer geroeid hadden zagen ze opeens Jezus over het water lopen.

Hij was vlak bij de boot, de leerlingen werden bang, maar Jezus zei tegen hen: "Ik ben het, wees niet bang!" De leerlingen wilden hem aan boord halen. Maar vlak daarop bereikte de boot de kust waarheen zij op weg waren.

Laat ons bezinnen

Zij gingen scheep en zetten koers naar de overkant van het meer ...Toen de duisternis reeds was ingevallen was Jezus nog niet bij hen gekomen.

Laat ons hopen dat wij uit het vele nieuwe dat in onze dagen ontstaat, uiteindelijk veel bruikbaar mag overblijven. Een verfrissende nieuwe wind van de Geest moet ons allen welkom zijn in een oververhitte atmosfeer. Mensen met een nieuwe geest, zoals Stefanus en Filippus, moeten wij van harte welkom heten. Nieuwe vormen van gebed mogen wij niet zonder meer afwijzen. Het contact tussen God en mens moet gelijke tred houden. In de drukte van het leven worden wij opgeëist door onze verantwoordelijkheden. Die zijn soms zwaar. Het bootje van ons leven wordt soms hevig heen en weer geslagen. Misschien zijn we dan vergeten scheep te gaan met Jezus en zijn we er alleen op uitgevaren, zonder stuurman, overhaast. Laten wij Jezus aan wal staan, Hij verliest ons niet uit het oog. Zijn schaduw gaat met ons mee. Logisch dat wij opschrikken als we plots zijn aanwezigheid bewust worden. Hij stelt ons gerust, als we hem in onze boot toelaten, mogen we verzekerd zijn van een veilige overtocht.

Bidden we

Het is altijd iets geweldig als wij in een hachelijke situatie iemand ontmoeten die zegt: "Het komt wel goed, je hoeft niet bang te zijn. Ik ben er ook nog." De leerlingen van Jezus mochten dit ervaren toen Hij naar hen toe kwam op het woelige meer. Ook nu spreekt Hij dit woord: "Ik ben het. Wees maar niet bang." Laten we als leerlingen van Jezus dit woord ook verder uitdragen, elkaar helpen en bemoedigen, eensgezind zijn in de liefde, ervoor zorgen dat er geen noodlijdenden meer zijn in ons midden.

Gebed

God, dat wij verlost zijn en tot uw kinderen aangenomen, hebben wij aan U te danken. Schenk hen uw liefdevolle aandacht: dat zij tot ware vrijheid komen en eeuwig leven erven.

Zondag 18 april 2021

We lezen uit Lucas 24, 35- 48 De twee leerlingen herkennen Jezus, de andere zien Jezus ook

In die tijd vertelden de twee leerlingen wat zij onderweg meegemaakt hadden. En hoe ze Jezus herkend hadden toen Hij het brood brak. Terwijl de leerlingen met elkaar aan het praten waren, stond Jezus plotseling bij hen. Hij zei: "Ik wens jullie vrede;" De leerlingen schrokken en werden bang. Ze dachten dat ze een geest zagen. Maar Jezus vroeg: "Waarom zijn jullie bang? En waarom twijfelen jullie of ik het echt ben? Een geest heeft geen lichaam. Maar kijk eens naar mijn handen en mijn voeten. Raak mij eens aan. Jullie kunnen toch zien dat dit mijn lichaam is? Ik ben het echt!" En Jezus liet de wonden aan zijn handen en voeten zien. De leerlingen waren zo blij en verrast, dat ze het niet konden geloven. Daarom zei Jezus: "Hebben jullie hier iets te eten?" Toen gaven ze hem een stuk gebakken vis. En Jezus at het op waar zij bij waren. Jezus zei tegen zijn leerlingen: "Toen ik nog bij jullie was, heb ik gezegd: "Alles wat er over Mij in de boeken staat, moet gebeuren." Daarna hielp Jezus hen om de heilige boeken goed te begrijpen. Hij zei: "In de heilige boeken staat dat de Messias zal lijden en sterven, en drie dagen later zal opstaan uit de dood. En ook dat namens de Messias het goede nieuws verteld moet worden. Dit is wat alle volken moeten horen: "Begin een nieuw leven, dan zal God je fouten vergeven." Jullie moeten dat nu aan iedereen gaan vertellen, allereerst in Jeruzalem

Laat ons bezinnen

Lucas verhaalt ons één van de verschijningen van de Verrezenen aan de Apostelen. De Heer gaat zelfs zover dat Hij zich laat aanraken en samen met hen eet. Hij is werkelijk de gekruisigde die opnieuw leeft. Van vreugde konden zij het niet geloven... En wij, zo dikwijls verdeeld tussen twijfel en geloof, kunnen wij in Hem geloven? Kunnen wij vandaag nog de Levende ontmoeten, hoewel zijn aanwezigheid nu helemaal anders is dan die van Jezus van Nazareth? De zondagse eucharistie is de plaats waar de Kerk het offer opgedragen wordt voor de zonden van heel de wereld. De kleine vlam ontstoken op Paasdag doorgeven van de een aan de ander, dat zijn de tekens van de Verrijzenis. Worden wij enthousiaste dienaren van de Blijde Boodschap, wanneer wij de Heer hebben ontmoet in de eucharistie? Weerklinkt de boodschap tot in het diepste van elk mensenhart?

Bidden we

Telkens als wij bijeenkomen om Eucharistie te vieren is Jezus in ons midden. Wij mogen hem herkennen bij het breken van het brood, en ook tot ons zegt: "Ik ben het zelf, betast Me maar." Voor ons, net als voor de apostelen is de nabijheid van Jezus een grote vreugde. Ook al vinden we hier misschien geen antwoord op al onze vragen, toch weten wij dat we broederlijk samenzijn met de verrezen Heer ons helpt, om de twijfels die opkomen in ons hart, te overwinnen. Laat ons vertrouwen dat Jezus onze Voorspreker is bij de Vader.

Bidden we een onze Vader en Weesgegroet

Gebed

God, nieuwe levenskrachten hebt Gij in uw volk gewekt. Gij hebt ons in ere hersteld en tot uw kinderen aangenomen. Laat ons U steeds in vreugde hierom loven, en doe ons uitzien naar de dag van de verrijzenis, de vervulling van al wat wij verwachten. Amen.

