

Gebedsblaadje 35 van 15 maart tot 21 maart 2021



40 dagentijd 2021

Goede vrienden,

Goede week en Pasen zijn niet meer zover af. Dit jaar beleven wij de 40 dagentijd vooral vanuit ons eigen huis. Met het gebedsblaadje proberen wij elke week jullie een klein beetje te helpen. De 40 dagentijd is immers ook een periode waar het gebed centraal staat.

Op de eerste zondag van de vasten ging Jezus de woestijn in. Tijdens die dagen heeft hij gevast, maar ook vooral gebeden. Hij dacht na over zijn roeping die Hij van God had gekregen.

Hoe kon hij de liefde van God doorgeven aan de mensen die Hem werden toevertrouwd?

In het Evangelie lezen wij dat hij zich regelmatig terugtrok om hierover na te denken.

Met de teksten van dit gebedsblaadje kunnen jullie elke dag heel even tijd maken om na te denken over onze roeping als christenen. Leven ten dienste van God en ten dienste van mensen.

Voor vrijdag 19 maart wensen wij alle vaders en allen die de naam van Jozef dragen een heel mooie feestdag!

Moge God onze vastentijd zegenen!!!



Maandag 15 maart 2021 (maandag in de 4^{de} week van de veertigdagentijd)
Eerste lezing: Jes. 65.17-21 Evangelie: Joh 4, 43-54



Jezus geneest de zoon van een hoveling

Bezinning

Het evangelie van vandaag (Joh. 4, 43-54) vertelt over het tweede wonder dat Jezus in Kana doet: hij geneest een doodzieke jongen, de zoon van een koninklijke beambte. De vader vraagt aan Jezus om te komen en zijn doodzieke zoon te genezen. *'Als je geen wondertekenen ziet, dan geloof je niet'*, zegt Jezus tegen hem. De man dringt aan. Jezus zegt: *'Ga maar, uw zoon leeft.'* De man gelooft en gaat heen. Onderweg komen zijn dienaars hem tegemoet om te zeggen dat zijn zoon leeft. De beterschap was ingetreden op het uur dat Jezus gesproken had: *'uw zoon leeft.'* Het geloof van de vader en het genezende woord van Jezus zijn in dit verhaal levengevend. God zelf is door zijn woord als geneesheer aanwezig, daar waar wij geloven in dat woord en in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. Wij weten natuurlijk ook wel dat bidden om genezing, ook oprecht en diepgelovig gebed, niet altijd de genezing en het leven brengt zoals wij dat hopen. Kan ik dan toch geloven dat het waar is wat Jezus zegt: *'Ga maar, uw zoon (of andere geliefde) leeft.'*? Dat valt niet altijd mee als je met lijden en dood wordt geconfronteerd, maar toch geloof ik dat het waar is. En Jezus roept mij dan op te geloven en verder te gaan in het vertrouwen dat mijn kind of mijn vriendin, medezuster, ... vul maar in, leeft. Op weg naar Pasen een bemoedigende boodschap!

Gebed

Heer, Geef ons de genade van deze veertigdagentijd en voed ons door uw woord. Maak ons eensgezind door het gebed en laat de beperkingen die wij ons opleggen, een hulp zijn om U te dienen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. **Amen.**

Bijbelquote

Jezus sprak: "Als gij geen wondertekenen ziet, dan gelooft gij niet." Daarop zei de hofbeambte: "Heer, kom toch eer mijn kind sterft!" Jezus antwoordde: "Ga maar, uw zoon leeft." De man geloofde wat Jezus hem zei en ging heen. Zijn dienaars kwamen hem onderweg reeds tegemoet met de boodschap dat zijn kind leefde. *Joh 4, 48-51*

Wij bidden

Voor alle christenen, dat zij in deze vastentijd meer nog dan anders voedsel zouden vinden in elk woord dat komt van God. *Laat ons even in stilte bidden.*

Voor de hele wereld: dat er overal vrede mag heersen en dat onze dagen een gunstige tijd worden van genade en van heil. *Laat ons even in stilte bidden.*

Bidden wij tot slot het Onze Vader en 3 maal het Weesgegroet

Dinsdag 16 maart 2021 (Dinsdag in de 4^{de} week van de veertigdagentijd)
Eerste lezing: Ez 47, 1-9.12 Evangelie: Joh 5, 1-3a5-16



Jezus en de verlamde man

Bezinning

Vreemd! De gebrekkige man wachtte al achtendertig jaar: verbazingwekkend welk geloof die mens had. Bij elke beroering van het water, moet hij in spanning rond zich gekeken hebben: zou er deze keer iemand hem naar het water dragen? Vreemd is de reactie van Jezus. In de lijn van het verhaal zou Jezus de man op zijn rug naar het water gebracht hebben om zo het wonder van de genezing te laten voltrekken. Maar Jezus zegt: 'Sta op, neem je bed op, en loop.' Deze onverwachte zin getuigt van het ware wonder. Jezus wil niet de drager zijn van de hulpeloze zijn, wel de aanzet en krachtbron zijn tot een zelf-stand-ig leven. *(Bijbel in 1000 seconden)*

Gebed

Heer, laat de beleving van deze veertigdagentijd uitdrukking zijn van de toewijding waarmee wij U willen eren. Geef uw gelovigen de ware gezindheid om het paasmysterie in zich op te nemen en ook aan anderen de boodschap der verlossing te verkondigen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

Bijbelquote

Nu was daar een man die al achtendertig jaar lang gebrekkig was. Jezus zag hem liggen en omdat Hij wist dat hij reeds lang zo lag, zei Hij tot hem: "Wil je gezond worden?" De zieke gaf Hem ten antwoord: "Heer, ik heb niemand om mij, wanneer het water bewogen wordt, in het bad te brengen en terwijl ik ga, daalt een ander voor mij er in af." Daarop zei Jezus hem: "Sta op, neem je bed en loop." Op slag werd de man gezond. Hij nam zijn bed op en liep. *Joh 5, 5-9*

Wij bidden

We dromen van een evenwicht tussen denken en doen, tussen werken en rusten. We zoeken kracht en inspiratie om niet langer krampachtig vast te houden aan oude systemen die niet meer leven gevend zijn. *Laat ons even in stilte bidden.*

Bidden wij om daadkracht en positieve motivatie om vanuit stilte en gebed te werken aan structurele veranderingen, zodat een betere samenleving werkelijkheid wordt. *Laat ons even in stilte bidden.*

Bidden wij tot slot het Onze Vader en 3 maal het Weesgegroet

Woensdag 17 maart 2021 (Woensdag in de 4^{de} week van de veertigdagentijd)
Eerste lezing: Jes 49, 8-15 Evangelie: Joh 5, 17-30



De doden zullen Gods stem horen

Bezinning

De vasten is een uitgelezen tijd om halt te houden en het dwingend ritme van leven of geleefd worden te breken, om vraagtekens te plaatsen bij wat normale gang van zaken heet. Uitgelezen tijd om weer op zoek te gaan naar zin en betekenis van ons bezig zijn. Om weer grond onder de voeten te krijgen, vaste dragende grond om op te staan en door te gaan, geworteld in het oude visioen dat zo diep in mensen zit: goede schepping, vredevolle wereld, liefdevolle mens. Uitgelezen tijd om wat meer zicht te krijgen op de weg die wij te gaan hebben en stap voor stap met velen samen die weg ook gaan. Uitgelezen tijd om echt te leven, misschien ook wel te her-leven naar Pasen toe. En ook daarna. (Carlos Desoete)

Gebed

God, Gij hebt gezegd dat waar wij samen zijn en voor elkaar en door elkaar bestaan, Gij levend in ons midden komt. Gij hebt getoond waar wij elkaar de handen kunnen reiken en woorden van verzoening spreken. Gij hebt ons door uw leven onder de mensen getoond hoe alle harten op uw ritme aan het kloppen kunnen gaan. Gij zijt de dood ingegaan, en uit de dood verrezen. Laat ons verrijzen uit het duister naar het licht, uit het verdriet naar de vreugde, uit het leven naar het eeuwige leven. Wij bidden u Heer, wees alle mensen nabij. Blijf bij ons en geef aan alle gestorvenen uw eeuwig leven. Amen.

Bijbelquote

Jezus sprak: “Voorwaar, voorwaar ik zeg u: er zal een uur komen, ja het is er al, waarop de doden de stem van Gods Zoon zullen horen en die haar horen zullen leven. Zoals de Vader leven heeft in zichzelf zo gaf Hij ook aan de Zoon leven in zichzelf te hebben. Hij heeft Hem macht gegeven om oordeel te vellen. Hij is immers de Mensenzoon. Verwondert u niet hierover: er zal een uur komen, waarop allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. Dan zullen allen die het goede deden, er uit tevoorschijn komen tot de opstanding ten leven.” Joh 5, 25-29

Wij bidden

God, onze Vader, wij bidden voor al die mensen die we zo goed kenden en die niet meer bij ons zijn. Geef hen bij U de volheid van leven. Laat hen nu wonen in uw huis van licht en vrede. *Laat ons even in stilte bidden.*

God, onze Vader, wij bidden voor allen die in deze coronatijd afscheid hebben moeten nemen van hun geliefde, hun familielid of vriend. Voor allen die eenzame dagen doormaken, dat zij omringd worden door aandachtige vrienden, dat zij steun vinden in het geloof dat U, God, altijd bij hen bent. *Laat ons even in stilte bidden.*

Bidden wij tot slot het Onze Vader en 3 maal het Weesgegroet

Donderdag 18 maart 2021 (Donderdag in de 4^{de} week van de veertigdagentijd)
Eerste lezing: Ex 32, 7-14 Evangelie: Joh 5, 31-47



Getuigenis over Jezus

Bezinning

De kern van ons christen zijn, dat waar het eigenlijk om gaat, is geen litanie van dingen die we moeten of niet mogen, is geen lange lijst van regels waaraan een mens zich te houden heeft, en is zelfs geen geheel van waarden die we best zouden beleven... De kern van ons christen zijn, dat waar het allemaal om draait, is de grote boodschap die Iemand ons is komen brengen: “Mens, wie je ook bent, je bent graag gezien, je bent bemind, onvoorwaardelijk, zoals je bent”. Dat is de centrale ervaring van het evangelie.

En de dynamiek van het christen zijn is dat mensen die ervaring doorgeven aan elkaar. Niet omdat ze moeten, maar omdat ze het niet kunnen laten. (Carlos Desoete)

Gebed

Lieve Jezus, U bent heel dichtbij vandaag! Na een lange reis vol verhalen en avonturen bent U eindelijk, bijna thuis. U hoort al gezang en gelach in de verte, maar als U dichterbij komt, ziet U ook bedroefde, boze en bange gezichten. Soms zijn wij boos, wilt U ons dan weer rustig maken? Soms zijn wij bang, wilt U ons dan weer moedig maken? Soms zijn wij verdrietig, wilt U ons dan troosten? Want als wij blij zijn, dan kunnen wij weer zingen, lachen en juichen, en dan roepen we met een grote glimlach: ‘Hosanna!’

Bijbelquote

Jezus sprak: “Als ik over Mijzelf getuig, dan heeft mijn getuigenis geen waarde. Er is een ander die over Mij getuigt, en ik weet dat de getuigenis die Hij over Mij aflegt, geloofwaardig is. Gij hebt een gezantschap naar Johannes gestuurd en deze heeft getuigd voor de waarheid. Weliswaar behoef ik de getuigenis van een mens niet, maar ik zeg dit opdat gij gered zult worden. Hij was de lamp, ontstoken om te verlichten, en een korte tijd hebt gij u in zijn licht willen verheugen. De getuigenis echter die ik bezit, is waardevoller dan die van Johannes: want het zijn juist de werken die de Vader Mij gegeven heeft om te volbrengen en die ik ook volbreng, die van Mij getuigen dat ik door de Vader gezonden ben. *Joh 5, 31-36*

Wij bidden

We willen tochtgenoten op onze weg, mensen die net als wij ingaan op Jezus' uitdaging, erop vertrouwend dat Hij met ons meegaat. Zelf willen wij tochtgenoot zijn van mensen die ons zijn toevertrouwd veraf en dichtbij. Samen met de mensen uit het Zuiden zoeken wij mee naar milieuvriendelijke landbouwmethodes. *Laat ons even in stilte bidden.*

Bidden wij tot slot het Onze Vader en 3 maal het Weesgegroet

Vrijdag 19 maart 2021: Feest van de heilige Jozef

Eerste lezing: 2 Sam 7,4-5a.12-14a.16 Evangelie: Mt 1, 16.18-21.24a



Sint Jozef

Bezinning

Van de heilige Jozef weten we niet meer dat hetgeen het Nieuwe Testament van hem meedeelt, in het zogenaamde kindsheidevangelië. Daaruit kennen wij hem als gewetensvol ten opzichte van haar die hij tot echtgenote heeft gekozen, zich bewust van zijn vaderlijke plicht met betrekking tot Jezus. Daarom kenmerkt het evangelie hem als rechtvaardig of rechtschapen, d.w.z. als trouw in zijn verplichtingen jegens God en de mensen. Terecht wordt zijn gedachtenis in de liturgie eerst en vooral rond het kerstfeest gevierd. De datum van 19 maart hangt mogelijk samen met een gedachtenis van de aartsvader Jozef. (Uit het getijdenboek: Gebeden voor elke dag)

Gebed

Almachtige eeuwige God, bij de menswording van uw Zoon hebt Gij aan de heilige Jozef de allereerste zorg voor dit mysterie toevertrouwd. Wij vragen dat ook de kerk bezorgd blijft om de vervulling van dit heil dat zij bewaart en dat haar gegeven is door Christus onze Heer. Die met U leeft. Amen.

Bijbelquote

De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze. Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef bleek zij, voordat ze gingen samenwonen, zwanger van de heilige Geest. Omdat Jozef haar man rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, dacht hij er over in stilte van haar te scheiden. Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer die tot hem sprak: 'Jozef zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw tot u te nemen; het kind in haar schoot is van de heilige Geest. Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen, want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden. Dit alles is geschied opdat vervuld zou worden wat de Heer gesproken heeft door de profeet die zegt: Zie de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen en men zal Hem de naam Immanuël geven. Dat is in vertaling God met ons.' Ontwaakt uit de slaap deed Jozef zoals de engel van de Heer hem bevolen had en nam zijn vrouw tot zich. *Mt 1 18-24*

Wij bidden

Gij hebt Jozef een rechtvaardig man, uitverkoren om voor uw Zoon, het kind Jezus te zorgen, maak dat wij bezorgd zijn voor het lichaam van Christus, uw kerk op aarde. *Laat ons even in stilte bidden.* Vader van allen, vergeet het werk van uw handen niet, en laat allen in rust en vrede arbeiden voor een menswaardig bestaan. *Laat ons even in stilte bidden.*

Bidden wij tot slot het Onze Vader en 3 maal het Weesgegroet

**Zaterdag 20 maart 2021 (Zaterdag van de 4^{de} week van de veertigdagentijd)
Eerste lezing: Jer 11.18-20 Evangelie Joh 7.40-53**



“Komt de Messias uit Galilea?”

Bezinning

De mensen om ons heen ,mensen op onze weg, o God, dat wij een verkwikking ,een weldaad voor hen zijn. Dat wij geloven ,onvoorwaardelijk in hen geloven, dat wij mensen, de meest kostbare mensen in hen zien. Dat wij hen uitdagen om zichzelf te zijn, steeds meer zichzelf te worden .Dat zij veilig bij ons zijn, dat hun geheim ook een geheim voor ons is. De mensen om ons heen ,mensen op onze weg, dat wij in hen geloven zoals Gij o God in ons, zoals Gij in mij gelooft. (Hans Bouma)

Gebed

Heer, voltrek aan ons het werk van uw Barmhartigheid, want buiten U is geen genade. Wij vragen U: wees Gij de leidsman van ons hart, geef richting aan ons leven. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

Bijbelquote

Op het horen van deze woorden zeiden sommigen van het volk: “Dit is inderdaad de profeet.” Anderen zeiden: “Het is de Messias.” Weer anderen wierpen op: “Komt de Messias soms uit Galilea?.” Heeft de schrift niet gezegd, dat de Messias komen zal uit het geslacht van David en uit Betlehem, het dorp waar David woonde?” Zo ontstond er dus om Hem verdeeldheid onder het volk. Sommigen hunner wilde Hem gevangennemen, maar niemand sloeg de hand aan Hem. Toen dan ook de dienaars bij de hogepriesters en Farizeeën terugkwamen vroegen deze hun: “Waarom hebt gij Hem niet meegebracht?” De dienaars antwoordden: “Nooit heeft iemand zo gesproken als die man.” *Joh 7, 40-46*

Wij bidden

Wij verlangen naar de nieuwe wereld die Jezus ons voorhoudt. Die kunnen we vinden als we kiezen voor een levenswijze naar zijn woord. Als we leren van onze partners in het Zuiden die kiezen voor duurzame alternatieven en rekening houden met de grenzen van de aarde. *Laat ons even in stilte bidden.*

Bidden we om daadkracht en positieve motivatie om vanuit stilte en bezinning te werken aan structurele veranderingen, zodat een betere samenleving werkelijkheid wordt. *Laat ons even in stilte bidden.*

Bidden wij tot slot het Onze Vader en 3 maal het Weesgegroet

21 maart 2021 Vijfde zondag in de veertigdagentijd
Eerste lezing: Jer 31, 31-34 Evangelie: joh 12.20-33



“Als de graankorrel in de aarde sterft.”

Bezinning

Sterven om te leven, zoals de graankorrel. De weg van alle zaad.

Kijk eens naar de natuur... daar proef je iets van het geheim van het leven.

Zo sprak Jezus over zijn eigen lot, onbevangen.

Wil je het echte leven ontdekken, klamp je dan niet vast aan het leven, maar leer het loslaten.

Zo is Hij ons voorgedaan. Een mens om van te houden.

Gebed

God, maak ons ontvankelijk voor de nabijheid van uw Zoon. Laat ons goede mensen ontmoeten die zijn woord beleven. Hoe zouden wij anders leren wat liefde is en genade, trouw en vergiffenis? Dan zullen wij voor elkaar licht kunnen zijn, warmte en hoop, brood en wijn. Laat ons alles worden wat Hij voor ons is geweest, Jezus Christus, uw Zoon en onze Broeder. Amen.

Eerste lezing uit de profeet Jeremia

Er komt een tijd – godsspraak van Jahwe- dat ik met Israël en Juda een nieuw verbond sluit; geen verbond zoals ik met hun voorvaderen gesloten heb, toen ik hen bij de hand heb genomen om hen uit Egypte te leiden. Want dit verbond hebben zij verbroken, ofschoon ik hun meester was – godsspraak van Jahwe. Dit is het nieuwe verbond dat ik in de toekomst met Israël sluit: ik schrijf mijn wet in hun binnenste, ik grif ze in hun hart. Ik zal hun God, en zij zullen mijn volk zijn. Dan hoeft niemand een ander nog voor te houden: ‘Leer Jawhe kennen.’ Want iedereen groot en klein kent Mij al – godsspraak van Jawhe- Ik vergeef hun misstappen. Ik denk niet meer aan hun zonden.

Evangelie

Onder degenen die bij gelegenheid van het feest optrokken ter aanbedding waren ook enige Grieken. Dezen nu klampten Filippus van Betsaida in Galilea aan en vroegen hem: “Heer wij zouden Jezus graag spreken.” Filippus ging het aan Andreas vertellen en tenslotte brachten Andreas en Filippus de boodschap aan Jezus over. Jezus antwoordde hun: “Het uur is gekomen, dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt. Voorwaar voorwaar, Ik zeg u: als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Wie zijn leven bemint, verliest het; maar wie zijn leven in deze wereld haat, zal het ten eeuwige leven bewaren. Wil iemand Mij dienen, dan moet hij Mij volgen; waar ik ben daar zal ook mijn dienaar zijn. Als iemand Mij dient zal de Vader hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd. Wat moet ik zeggen? Vader, red Mij uit dit uur? Maar daarom juist ben ik tot aan dit uur gekomen. Vader, verheerlijkt uw Naam! Toen kwam er een stem vanuit de hemel: Ik heb Hem verheerlijkt en zal Hem wederom verheerlijken. Het volk dat er bij stond te luisteren zei dat het gedonderd had. Anderen zeiden : ‘Een engel heeft tot Hem gesproken.’ Maar Jezus sprak: “Niet om Mij was die stem, maar om u.” *Joh 12 20-30*

Wij bidden

Bidden we dat wij trouw mogen zijn aan uw wet in ons hart.
Dat allen die leiding geven in uw Kerk
met wijsheid en groot inzicht
uw wetten mogen hanteren als regels ten leven.
Laten wij even in stilte bidden.

Bidden we dat allen die in verdrukking komen of kwamen
durven vertrouwen op uw nabijheid en kracht,
zodat zij het te boven komen
en kunnen uitkijken naar de toekomst die Gij ons hebt beloofd.
Laten wij even in stilte bidden.

Bidden we dat wij allen mogen groeien in liefde en geloof,
En dat wij volgelingen durven zijn in woord en daad
van Jezus die ons is voorgegaan.
Laten wij even in stilte bidden.

Bidden wij tot slot het Onze Vader en 3 maal het Weesgegroet

Slotgebed

Barmhartige God,
wij zien het overal om ons heen:
het zaad moet sterven om te ontkiemen,
de kaars moet opbranden
om licht en warmte te geven.
Zo is het ook in ons eigen leven.
Leer ons aanvaarden dat de mens zichzelf moet geven:
zijn tijd, zijn belangstelling, zijn leven, tot de dood toe.
Alleen zo kan ons leven echt leven zijn,
de moeite waard om door de dood heen te komen
tot het ware leven in uw liefde die geen einde kent. **Amen**

Zending en zegen

Moge de levenskracht van Jezus, de Christus,
die als graankorrel in de aarde viel,
ons inspireren om mensen te worden
die een klein beetje durven sterven voor andermans geluk.
Gods zegen moge ons daarbij tot steun zijn:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Een vredevolle en gezegende zondag!!

