

GOY GOD AT HOME

redactie: CCV in het bisdom Antwerpen, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen, T 03 287 35 83, E ccv@antwerpen.be, W www.ccv.be

VORMSELBATECHNESE THUIS

Een school die instort tijdens een aardbeving, een huis dat afbrandt, duizenden kinderen zonder proper drinkwater, gepest worden ... ziek word ik ervan.



En dan denk ik wel eens: daar móét iets aan gedaan worden, ik wil mee de handen uit de mouwen steken!

In deze krant ontdek je dat jij niet de enige bent die dat wil. Er zijn er nog wiens handen jeuken ...



Handen bekeken

Heb je je handen al eens goed bekeken? Fantastisch toch wat die allemaal kunnen! En de samenstelling dan: zevenentwintig beentjes en botjes

en maar liefst zeventienduizend voellichaampjes op onze handpalm om te kunnen voelen. Waarschijnlijk sta je er niet bij stil, maar we gebruiken onze handen voor heel veel dingen.

Ook bij het spreken zijn onze handen belangrijk. Ze ondersteunen onze woorden, zetten ze kracht bij. Vele mensen gebruiken zelfs zonder het zelf te weten gebaren terwijl ze spreken. Let er maar eens op wanneer je straks met iemand een gesprek voert.



Teken je hand

Neem een blad papier en teken er je eigen hand op. Leg ze gewoon op het blad, vingers een beetje uit elkaar, en volg met een potlood de omtrek van je hand. Vraag ook aan een van je ouders om de hand naast die van jou te tekenen. Schrijf dan in je hand zoveel mogelijk dingen die je kan doen met je handen. Je kan er een wedstrijdje van maken: wie vindt gedurende één minuut de meeste handelingen?



Uitdaging

Probeer dit eens uit op een ochtend: gebruik maar één hand om je te wassen, je aan te kleden, je ontbijt te nemen, ... Lukt het je om de andere hand 'werkloos' te laten? Let op! Verwittig wel je mama en je papa vooraf wat je aan het doen bent ... anders denken ze misschien dat er iets aan de 'hand' is met jou.

Spreekwoorden



Dat handen belangrijk zijn, verraden ook de vele spreekwoorden waarin 'handen' voorkomen. Zoek je de betekenis op? Vraag eventueel hulp aan je ouders of gebruik een woordenboek of het internet.

Zijn handen ergens aan vuil maken.

Met de hand op het hart.

De hand aan de ploeg slaan.

Elkaar de hand reiken

Vind je nog twee andere spreekwoorden met 'handen'? Test hiermee je zus of broer. Kent hij/zij de betekenis?

Heb je deze week een beetje meer tijd samen? Vraag dan aan je huisgenoten om mee te doen aan een 'uitbeeldspel'. Laat ieder om de beurt een spreekwoord uitbeelden, de anderen moeten raden. Jijzelf bent de 'spelleider'; je deelt het spreekwoord mee aan de uitbeelder en je neemt de tijd op die de mensen nodig hebben om het juiste spreekwoord te raden. Wie beeldt het best uit? Of, wie kan het best raden?



Puzzel

In deze woordpuzzel ontdek je vertikaal een woord dat met het vormsel te maken heeft! Aan het werk dus!

Binnenvlakte van de hand

Met iets goed overweg kunnen. Hij is vaardig of

Kledingstuk voor de hand

Men gebruikt het bij de vaat.

Deel van het lichaam waar de hand overgaat naar de onderarm

Stad, waar vóór het stadhuis het beeld van Brabo staat.

Hij werpt een hand weg.

Naam van bijbelboek uit het Nieuwe Testament.

Het vertelt datgene wat de apostelen en eerste christenen deden.

Dat ligt dichtbij of binnen

Niet nemen maar

De ligt tussen de middelvinger en pink.

Een gesloten hand noemt men

Balspel, gespeeld op een veld of in zaal.

De bal wordt met de hand voortbewogen.

Iets grijpen of vatten met de hand



Bekende handen

Misschien ken je volgende figuren? Zij waren geboeid door Jezus en wilden Hem volgen. Weet je op welke manieren zij de handen uit de mouwen staken? Probeer de juiste naam bij elke omschrijving op volgende bladzijde te krijgen. Oplossingen verderop.

Moeder Theresa
 Jeanne Deros
 Jan Vermeire
 Don Bosco
 Phil Bosmans

Voelde al op heel jonge leeftijd dat ze zuster wilde worden. Ze trok naar India om er les te geven, maar werd er getroffen door de vele kinderen die als dienstmeisjes, huisslaafjes werkten. Nog altijd komt ze op voor de rechten van deze kinderen.

Wilde studeren en priester worden. Als priester ging hij op bezoek in de gevangenis en werd geraakt door de jongeren die hij er ontmoette. In Turijn (Italië) richtte hij een tehuis op voor straatjongeren.

Werd priester in 1948 en richtte in Vlaanderen de 'Bond Zonder Naam' op. Hij is bekend omwille van zijn vele spreuken. Hij schreef ook vele boeken die nog altijd graag gelezen worden.

Was jarenlang actief als dokter tot hij ernstig ziek werd en zich vragen begon te stellen bij zijn leven. Hij gaf zijn dokterspraktijk op en stichtte Poverello, een opvangtehuis voor zwervers en daklozen in Brussel.

Als vrijwillige priester vertrok hij naar het eiland Molokai. Hij nam er de beslissing zijn lot aan dat van de melaatsen te verbinden en definitief bij hen te blijven. Als gevolg van die stap kregen de wanhopige lepralijders terug vertrouwen en gingen een gemeenschap vormen. Hij werd echter zelf melaats en stierf op 15 april 1889.

Als zuster werd ze naar Calcutta in India gestuurd om er les te geven. Ze werd getroffen door de grote armoede en ging arme stervende mensen bijstaan. Ze kreeg in 1979 de Nobelprijs voor de Vrede en werd door paus Johannes-Paulus in 2003 zalig verklaard.



Symbool

Je hand is meer dan zomaar een hand. Je hand is ook een symbool. Niet voor niets zijn er zoveel spreekwoorden en gezegden waarin handen voorkomen.

Hierover vind je een

doe-opdracht op de vorige bladzijde. Bij het sacrament van het vormsel is de handoplegging een belangrijk moment. De vormheer legt bij jou de handen op en bidt om Gods heilige Geest. Bij de zalving staan je

ouders of meter en peter achter jou. Ook zij leggen de hand op je schouder. Hiermee tonen ze dat ze jou willen dragen en ondersteunen.

Wie gevormd wordt, is geroepen de handen uit de mouwen te steken in Jezus' naam. We roepen jou als vormeling dan ook op om in zijn spoor anderen een helpende hand te reiken.

Gevormd worden wil eigenlijk ook zeggen, er zelf bewust voor kiezen om Jezus een plaats te geven in je leven. Bij je doopsel hebben je ouders dat gedaan, nu mag je zelf

in de kerk uitspreken dat jij gelooft in Jezus. Bij je doopsel werd jouw naam geschreven in de palm van Gods hand, niet met een dikke stift natuurlijk, maar wel symbolisch. Jij bent in Gods ogen uniek. Jij bent voor God de moeite waard, God ziet je heel graag. Als jij echt voor God wil kiezen, als jij net zoals zijn leerlingen Jezus wil volgen, mag je dit uitspreken tijdens je vormsel. De belofte die je ouders hebben gedaan met het doopsel, doe jij nu zelf opnieuw. God schrijft opnieuw jouw naam in de palm van zijn hand.

Melaatsse genezen



Op onze redactie kwam een bericht binnen uit een dorp in Galilea. Daar heeft een uitzonderlijke gebeurtenis plaatsgehad. Een man is er genezen van

zijn ziekte door een zekere Jezus. Wij stuurden onze reporter ter plaatse die de dolgelukkige en kerngezonde bewoner kon strikken voor een interview.

Beste man ... welke ziekte had je? *Ik was melaats. Ik kan je verzekeren dat dit een vreselijke ziekte is: wonden overal en de mensen mijden je. Niemand wil met jou in aanraking komen, want die ziekte is heel besmettelijk.*

Kende je Jezus?

Ik had nog niet veel over hem gehoord. Je weet, ik mocht niet in de buurt van de anderen komen.

Geloof je dat die Jezus een bijzonder man is?

De manier waarop hij me aankeek was bijzonder. Het leek wel of hij aanvoelde dat ik erg eenzaam was. Wat verandert er nu voor u?

Ik denk dat ik terug een gewoon leven kan leiden. Ik kan opnieuw in contact komen met mijn familie en vrienden. Ik wil vooral overal gaan vertellen over deze speciale man. Ik geloof echt dat hij een zoon van God is!

Over deze gebeurtenis lees je meer in deze krant.

De melaatse vertelt



Niemand spreekt met mij. Ik ben melaats. Ze gaan me allemaal uit de weg. Ze zijn bang voor me, bang om mijn ziekte te krijgen. Mijn vlekkerige huid, mijn kapotte vingers. Ze noemen me onrein en daarom blijven ze uit mijn buurt. Ze zeggen dat mijn ziekte een straf is van God. Al zou ik niet weten wat ik verkeerd heb gedaan. Ik ben toch niet slechter dan de anderen? Maar zij vinden van wel. En dus spreken ze niet meer met mij. Het was dus puur toeval dat ik hoorde dat Jezus naar onze stad zou komen. Mijn zus legt vaak wat eten voor me klaar in de holte van een boomstronk die vlak bij de stadsmuur staat. Gisteravond ook. Terwijl ik het snel naar binnen schrokte, hoorde ik achter de muur twee mannen met elkaar praten. 'Ga jij morgen kijken naar Jezus?' vroeg de ene man. 'Natuurlijk!' antwoordde de andere. 'Ik wil wel eens zien of het klopt wat ze allemaal over hem zeggen. Misschien geneest hij hier ook wel iemand.'

Daarom loop ik hier nu door de stad. Het mag niet, maar ik doe het toch. Er is een heleboel volk op het marktplein. Een man staat rustig te praten terwijl de anderen luis-teren. Dat moet Jezus zijn. Voordat iemand me kan tegenhouden, loop ik naar hem toe. Uit mijn ooghoeken zie ik hoe de mensen achteruitdeinzen als ze mijn zieke huid zien. Jezus niet. Die blijft gewoon staan en kijkt me aan. Hij kijkt naar mij en niet alleen naar mijn huid. Ik maak een diepe buiging voor hem en vraag: 'Heer, alsjeblieft, maak mij rein'. Urenlang heb ik lopen piekeren over wat ik tegen hem zou zeggen en dit leek me het beste. Ik haal diep adem en wacht af. Nu is het aan Jezus. Hij steekt zijn hand naar mij uit. Ik zie een vrouw achter hem die geschrokken een hand voor haar mond slaat. Hij legt zijn hand op mijn wang. Tranen springen in mijn ogen. Wat is het lang geleden dat iemand mij nog heeft aangeraakt! Het mag niet, het is verboden.

Maar Jezus doet het toch. Ik krijg er een warm gevoel van. Heel mijn huid tintelt. 'Word weer rein,' zegt Jezus, terwijl hij me blijft aankijken. Meteen is mijn huid genezen. Mijn blijdschap maakt me sprakeloos. 'Ga naar de priester om hem te laten zien dat je genezen bent,' zegt Jezus, 'dan hoor je er weer helemaal bij.' Hij glimlacht naar me. Hij weet hoe eenzaam ik was en hij heeft me geholpen. Later op de dag, als ik bij de priester ben geweest en de mensen me weer met rust laten, ga ik naar het veld en zing. Ik zing een lied, zo hard ik kan. Een lied om God te danken. Zo blij ben ik dat ik weer gezond ben. Eén ding weet ik zeker: ik zal Jezus nooit vergeten. Hij komt echt van God.



Uit 'Het grote avontuur van God en mens', jeugdbijbel geschreven door Kolet Janssen, uitgeverij Davidsfonds/Infodok



Ik, volgeling van Jezus?



Las je het bijbelverhaal al? Onverwacht raakt Jezus een melaatse aan terwijl dat in zijn tijd verboden is! Je kan dus wel zeggen dat hij de handen uit de mouwen steekt: wat hij doet voor die melaatse is voor die man bijna letterlijk van levensbelang! Als jij gevormd wordt, word jij ook een volgeling van Jezus en krijg je dus de opdracht om ook de handen uit de mouwen te steken. Denk al maar eens na hoe je dat zal doen ... Hieronder vind je alvast enkele mogelijkheden.

Dat betekent dat ik op de volgende manier(en) de handen uit de mouwen wil steken:

- Proberen geen ruzie te maken.
- Vriendelijk zijn voor al mijn vrienden en familie.
- Vriendelijk zijn voor iedereen die ik niet ken.
- Mensen troosten die verdriet of pijn hebben.
- Opkomen voor iemand die uitgesloten wordt.
-
-



Jouw naam staat geschreven in de palm van Gods hand.

Wie staat er als het ware in jouw hand geschreven?

Door mijn vormsel wil ik volgeling van Jezus zijn. JA / NEE

Oplossing van de puzzel: handoplegging (handpalm / handig / handschoen / vaatdoek of handdoek / pots / Antwerpen / Handelingen / handbereik / geven / ringvinger / vuist / handal / vangen). De bekende handen, van boven naar onder: Jeanne Devos, Don Bosco, Phil Bosmans, Jan Vermeire, Pater Damiaan, Moeder Theresa.