

Gebedsblaadje 27: van maandag 18 januari 2021 tot zondag 24 januari 2021



Heilige Antonius

Goede vrienden,

Gisteren, zondag 17 januari vierden wij het feest van de Heilige Antonius Abt. Elk jaar is dit voor de parochie Sint Lambertus Bel een hoogdag. De eucharistie en nadien verkoop van de varkenskoppen in de parochiezaal. Dit jaar kon dit alles niet doorgaan. Vele mensen van Bel zullen gisteren wel aan Sint Antonius abt gedacht hebben. Wij duimen dat volgend jaar alles gewoon kan plaats vinden en we zullen dan dubbel vieren.

Vandaag 18 januari begint in onze kerk de gebedsweek voor de eenheid. Het thema van de gebedsweek is: 'Blijf in mijn liefde en je zal veel vrucht dragen. Elke dag is er ook nog een dag thema. Dat zullen wij elke dag vermelden. We voorzien tijdens elk gebedsmoment ook een voorbede speciaal voor deze gebedsweek.

Wij sluiten deze week elk gebedsmoment af met een Onze Vader en drie Weesgegroetjes. Ik wens jullie allen een mooie gebedsweek voor de eenheid toe.



Maandag 18 januari 2021 Thema Gebedsweek: “Geroepen door God”.

Eerste lezing: Hebr 5, 1-10

Evangelie: Mc 2, 18-22



Geroepen worden door God

Bezinning

Als de Heer hier vandaag rondgaat en boodschappers zoekt voor het blijde nieuws, dan gebeurt er iets heel vreemds. Wij zien apostelen die niet Johannes of Petrus heten, maar Jan of Piet. Wij ontmoeten apostelen die sigaretten roken. Apostelen die een bril dragen. Apostelen die fietsen of de bus nemen. De moderne apostelen staan net als de vroegere in het leven. Ze hebben een levensverzekering. Ze raken verliefd en trouwen. Ze tuinieren in hun vrije tijd. Ze sturen met nieuwjaar aan familie en vrienden een kaartje met de beste wensen. Zoals vroeger kiest de Heer zijn apostelen uit rijk of arm mensenmateriaal. Uit ontstuimigen of voorzichtigen. Uit vluggen of tragen. Uit enthousiasten of voorzichtigen. Uit wetenschapsmensen en ongeletterden. Uit mensen die al dan niet van Mozart of van Jazz houden. Mensen als jij en ik. Doodgewone mensen.

Copyright: C. Leterme Bijbel in 1000 seconden.

Gebed

Heer onze God, U roept elk mens tot een leven van heiligheid en geluk en nodigt ons uit uw stem te verstaan en U te volgen. Dat is niet eenvoudig in de wereld waarin wij leven. Veel weerhoudt ons ervan aan uw roepstem gehoor te geven. Daarom bidden wij: schenk uw Geest van wijsheid aan jonge mensen die U wel zouden willen volgen, maar te midden van de vele mogelijkheden die het leven biedt, geen keuze durven maken en alle opties open houden. Help hen hun hart te openen voor U en zich aan U toe te vertrouwen. Roep velen van hen tot een leven als priester, diaken of religieus, en laat hen ervaren dat zij alleen zó hun geluk kunnen vinden, in U. Wij vragen het U op voorspraak van Maria, die ervoor gekozen heeft uw stem te gehoorzamen, door Christus onze Heer. Amen.

Bijbelquote

Jezus sprak: “Kunnen dan de vrienden van de bruidegom vasten, terwijl de bruidegom bij hen is? Zolang zij de bruidegom in hun midden hebben kunnen ze niet vasten. Er zullen echter dagen komen dat de bruidegom van hen is weggenomen en dan, in die tijd zullen zij vasten. Mc 2, 19

Wij bidden

Voor wie oprecht op zoek gaan naar Jezus om Hem te ontmoeten: dat hun zoektocht beloond wordt.
Laten wij even in stilte bidden.

Bidden wij tot slot het Onze Vader en 3 maal het Weesgegroet

Dinsdag 19 januari 2021 Thema Gebedsweek: “ Inwendig groeien”.
Eerste lezing: Hebr 6, 10-20 Mc 2, 23-28



Zaadjes ontkiemen en groeien

Bezinning

Af en toe. Misschien nu.

Niet altijd raakt uw Woord ons, trekt het een lichtend spoor door het landschap van onze ziel.
En dat bedroeft ons.

Ons leven had zoveel rijker kunnen zijn, onze ziel, ons innerlijk landschap,
zoveel bloeiender.

Niet altijd o God ontstaat het gesprek waar Gij zo innig op hoopt.

Als het maar af en toe tot ons doordringt, zielsdiep tot ons doordringt wat Gij ons te zeggen hebt.

Af en toe. Misschien nu. *Hans Bouma*

Gebed

Geest van liefde, U verbindt ons in liefde met U en met mensen om ons heen. Vergeef ons als wij
kwetsen die wij liefhebben en hun liefde de rug toekeren. Geest van God, maak ons leven nieuw.

Geest van het lichaam van Christus, U maakt ons tot één Kerk door de hoop die leven doet.

Vergeef ons als wij de eenheid verbreken en de boodschap van geloof, hoop en liefde verduisteren.

Geest van God, maak ons leven nieuw. **Amen.**

Bijbelquote

Eens ging Hij op een sabbat door de korenvelden en zijn leerlingen begonnen onder het gaan aren te
plukken. De Farizeeën zeiden tot Hem: “Waarom doen ze op een sabbat iets wat niet geoorloofd
is?” Hij gaf hen ten antwoord: “Hebt gij nooit gelezen wat David deed, toen hij gebrek had en hij
en zijn metgezellen honger kregen? Hoe hij onder de hogepriester Abjatar het huis van God
binnenging en van de toonbroden at, die alleen de priesters mogen eten, en hoe hij er ook van gaf
aan zijn metgezellen?” En Hij voegde er aan toe: “De sabbat is gemaakt om de mens, maar niet de
mens om de sabbat. De Mensenzoon is dus Heer ook van de sabbat. Mc 23-28

Wij bidden

Heer, schenk ons de gave van de zachtmoedigheid opdat wij het aandurven hardheid uit ons midden
te bannen. *Laten wij even in stilte bidden.*

Bidden wij tot slot het Onze Vader en 3 maal het Weesgegroet

**Woensdag 20 januari 2021 Thema Gebedsweek: “Eén lichaam in Christus
Eerste lezing : Hebr 7, 1-3.15-17 Evangelie: Mc 3, 1-6**



Genezing op sabbat

Bezinning

De kern van ons christen zijn, dat waar het eigenlijk om gaat, is geen litanie van dingen die we moeten of niet mogen, is geen lange lijst van regels waaraan een mens zich te houden heeft, en is zelfs geen geheel van waarden die we best zouden beleven...

De kern van ons christen zijn, dat waar het allemaal om draait, is de grote boodschap die Iemand ons is komen brengen: “Mens, wie je ook bent, je bent graag gezien, je bent bemind, onvoorwaardelijk, zoals je bent”. Dat is de centrale ervaring van het evangelie.

En de dynamiek van het christen zijn is dat mensen die ervaring doorgeven aan elkaar. Niet omdat ze moeten, maar omdat ze het niet kunnen laten. (*Carlos Desoete*)

Gebed

Christus Jezus, laat onze blik altijd op u gericht blijven. Zo dikwijls vergeten wij dat uw heilige Geest ons bewoont, dat u in ons bidt, dat u in ons liefhebt. Uw wonder in ons is uw vertrouwen en uw voortdurende vergeving. (Gebed uit Taizé)

Bijbelquote

Op een andere keer ging hij naar de synagoge waar een man aanwezig was met een verschrompelde hand. Zij hielden Hem in het oog of Hij hem op sabbat zou genezen, met de bedoeling Hem daarvan te beschuldigen. Hij zei nu tot de man met de verschrompelde hand: “Kom in het midden staan.” Daarop stelde Hij hun de vraag: “Mag men op sabbat goed doen of kwaad, iemand redden of doden?” Maar zij zwegen. Toen liet Hij toornig, maar tegelijkertijd bedroefd om de verstoktheid van hun hart, zijn blik rondgaan en zei tot de man: “Steek uw hand uit.” Hij stak zijn hand uit en deze was weer gezond. En de Farizeeën gingen naar buiten en aanstonds smeedden zij met de Herodianen plannen om Hem uit de weg te ruimen. Mc 3, 1-6

Wij bidden

Dat de christelijke kerken in al hun verscheidenheid naar eenheid blijven zoeken.
Laten we even in stilte bidden.

Dat wij bereid zijn onze zienswijze telkens weer te toetsen aan het Evangelie en de verandering zien als een nederlaag. Laten wij even in stilte bidden.

Bidden wij tot slot het Onze Vader en 3 maal het Weesgegroet

Donderdag 21 januari 2021 Thema Gebedsweek: “Samen in gebed”
Eerste lezing: Hebr 7, 25-8.6 Evangelie: Mc 3. 13-19



Samen in gebed

Bezinning

God, U kent mij, U luistert naar het roepen van mijn hart. wat er zal gebeuren, hoe ik me voelen zal. U hoort de bede die niemand hoort!

God, U bent er, altijd! In die zekerheid weet ik mij geliefd, In uw armen weet ik mij beschermd, Bij U voel ik me goed, altijd!

Dag en nacht ben ik met U verbonden. De lijn naar U, is altijd open! Nooit wijst U mij af, U bent altijd bereikbaar, bij U ben ik welkom dag en nacht.

De dagen glijden voorbij geen enkele dag is dezelfde U, God, blijft steeds dezelfde.

Als ik 's avond mijn ogen sluit vraag ik dankbaar als een kind uw zegen en bescherming voor de nacht. Dan zeg ik: “Dank u, God, omdat u ook vandaag weer bij me was.” *Jenny Dewaele*

Gebed

God, die als een Vader ons nabij wil zijn, allen die zich zwak en kwetsbaar weten vinden bij U troost en sterkte. Kom naar ons toe als het lijden ons treft, als de dagen traag aan ons voorbijgaan en de toekomst zonder uitzicht is. Genees de wonden die geslagen zijn, wees de Rots van ons vertrouwen. Wij vragen het U in Jezus' naam. Amen.

Bijbelquote

Jezus trok met zijn leerlingen weg in de richting van het meer, maar een grote volksmenigte uit Galilea ging Hem achterna; er kwamen ook vele mensen uit Judea, Jeruzalem, Iduméa, het Overjordaanse en uit de streek rond Tyrus en Sidon tot Hem, omdat ze hoorden wat Hij allemaal deed. Hij droeg zijn leerlingen op te zorgen dat er een bootje voor Hem bij de hand was, als voorzorg tegen het opdringen van de menigte. Want Hij had er velen genezen, met het gevolg dat allen die aan kwalen leden, op Hem aandrongen om Hem aan te raken. Zelfs de onreine geesten vielen, als zij Hem zagen, voor Hem neer en schreeuwden: “Gij zijt de Zoon van God” Maar Hij verbood hun nadrukkelijk Hem bekend te maken. **Mc 3, 7-12**

Wij bidden

Opdat wie ziek is genezing mag vinden: zegen al wie zorg voor hen dragen, Heer.
Laten wij even in stilte bidden.

Opdat wij zien wie Gij werkelijk zijt: zegen ons zoeken naar U, Heer.
Laten wij even in stilte bidden.

Bidden wij tot slot het Onze Vader en 3 maal het Weesgegroet

Vrijdag 22 januari 2021 Thema Gebedsweek: "Omgevormd door het Woord".
Eerste lezing: Hebr8 .6-13 Evangelie: Mc 3.13-19



Jezus roept zijn leerlingen

Bezinning

Vader, hier ben ik om vereenzaamde, ‘overbodige’ mensen warmte en geborgenheid te geven. Uw troost vraag ik om gebroken, geknakte mensen te doen blijven hopen. Uw zachtmoedigheid vraag ik om de wereld, uw schepping, een stukje goddelijker, een beetje menselijker te maken. Uw gerechtigheid vraag ik, om onrecht en eigenliefde in mij en rondom mij tegen te gaan. Uw barmhartigheid vraag ik om met een open hart naar mensen toe te gaan. Uw zuiverheid vraag ik om uw stem in de stilte horen. Uw vrede vraag ik om aan al uw kinderen te vertellen dat Gij Vader en Moeder zijt. Opdat uw wil geschiede ben ik bereid. Vader, hier ben ik, zend mij..

Martien D’Hollander

Gebed

God, wij zijn maar gewone mensen en toch vraagt Gij steeds opnieuw om met U mee te gaan. Wij wikken onze woorden, hebben geen jawoord klaar, enkel een “maar”, een aarzeling. Wij zijn soms bang om U te volgen, want Gij vraagt dienstbare inzet en liefdevolle overgave. Geef ons een warm hart vol van uw liefde, dan zullen wij door Jezus’ Woorden op stap gaan om uw Liefde uit te delen overal om ons heen. Amen.

Bijbelquote

Jezus ging de berg op en riep tot zich die Hij zelf wilde; en zij kwamen bij Hem. Hij stelde er twaalf aan om Hem te vergezellen den door Hem uitgezonden te worden om de prediken, met de macht de duivels uit te drijven. Hij wees dus deze twaalf aan: aan Simon gaf Hij de naam Petrus; verder Jakobus de zoon van Zebedeüs en Johannes de broer van Jakobus, aan wie Hij de naam Boanerges gaf, wat betekent: zonen van de donder; vervolgens Andreas, Filippus, Bartolomeüs, Matteüs, Tomas, Jakobus de zoon van Alfeüs, Taddeüs, Simon de IJveraar en Judas Iskariot, die Hem heeft overgeleverd. **Mc 3, 13-19**

Wij bidden

Om blijvende bereidheid in de Kerken tot ontmoeting en dialoog. Om kerkleiders die wegen gaan naar verzoening en eenheid. Laten wij even in stilte bidden.

Om de Geest die doet uitzien naar de dag waarop alle mensen samen kunnen aanzitten aan dezelfde tafel van de Heer. Laten wij even in stilte bidden.

Bidden wij tot slot het Onze Vader en 3 maal het Weesgegroet

Zaterdag 23 januari 2021 Thema Gebedsweek:” Gastvrij voor de ander”.
Eerste Lezing: Hebr 9, 2-3. 11-14 Evangelie: Mc 3, 20-21



Gastvrij voor de ander

Bezinning

Hoe mooi is de mens
Die kan delen wat hij heeft
Zonder terug te vragen
Zonder te verwachten.
Hoe mooi is de mens
Die gastvrij is voor een vreemde
Zijn huis durft openstellen
Zonder angst of berekening.
Hoe moeilijk om te zijn
Een mooie mens.

Gebed

Als een God van liefde is de Heer in ons midden, ons nabij als het hart van de ander, als liefde van mensen voor elkaar. Maar in Jezus is Hij ons het meest nabij. Wij bidden U, Heer: leer ons écht te luisteren naar zijn Woord opdat wij de juiste verhouding zouden ontdekken tussen arbeid en bezinning, tussen bezit verwerven en uitdelen, tussen tijd voor arbeid en tijd voor elkaar, tussen alle moeten en het echte ontmoeten. Doe ons inzien dat mensen die thuis zijn bij elkaar, ook welkom zijn bij U. Amen.

Bijbelquote

Hij ging naar huis en weer stroomde zoveel volk samen, dat zij niet eens gelegenheid hadden om te eten. Toen zijn verwanten dit hoorden, trokken zij erop uit om Hem mee te nemen, want men zei dat Hij niet meer bij zijn verstand was. **Mc 3, 20-21**

Wij bidden

God, Bron van gastvrijheid, trek met ons mee op onze levensweg. Open ons hart en onze ogen voor de noden om ons heen en beziel ons met uw liefde voor kwetsbare en gekwetste mensen.
Laten wij even in stilte bidden.

God, Bron van liefde, zie naar onze geloofsgemeenschap die wil leven in het spoor van Jezus. Moge wij luisteren naar zijn Boodschap, maar ze ook dagelijks toepassen in al ons doen en laten.
Laten wij even in stilte bidden.

Bidden wij tot slot het Onze Vader en 3 maal het Weesgegroet

Zondag 24 januari 2021 Thema Gebedsweek: "Groeien in eenheid"
Eerste Lezing: Jona 3, 1-5.10 Evangelie: Mc 1, 14-20



Ik maak u tot vissers van mensen

Bezinning

Zoals de nieuwe bloesem van de lente
nog in de winterknop verborgen zit...
zo sluimert God in onze grijze dagen.
Zijn liefde is de dageraad
lang voor de dag begint.

Jezus zei tot de vrienden:
"Laat je netten los,
en laat je bootje achter op het water."
Geloof dat God al bezig is.
Hij breekt de winterknoppen
van je leven open.
En doet de koude ijslaag
van het kwaad ontdooien.
En waar je hart nog
zwaar te moede was,
breekt nu de blijdschap open.

Laat je netten los...
Blijf niet verstrikt
in alledaagse dingen.
Laat God,
in al zijn heerlijkheid,
de felle lente van zijn leven
in jouw korte leven
doen ontspringen.

Manu Verhulst

Gebed

God,

Gij spreekt tot ons in de stilte van ons hart.

Maak ons aandachtig voor uw Woord.

Geef ons een duwtje in de rug om te kiezen voor de weg

die uw Zoon Jezus ons heeft voorgeleefd:

een weg van liefde voor U en onze naaste. Amen.

Bijbelquote

Nadat Johannes was gevangen genomen, ging Jezus naar Galilea en verkondigde er Gods Blijde Boodschap. Hij zeide: “De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap”. Toen Hij langs het meer van Galilea liep, zag Hij Simon en de broer van Simon, Andreas, terwijl zij bezig waren het net uit te werpen in het meer; zij waren namelijk vissers. Jezus sprak tot hen: “Komt, volgt Mij: Ik zal maken, dat gij vissers van mensen wordt”. Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem. Iets verder gaande zag Hij Jacobus, de zoon van Zebedeüs en diens broer Johannes; ook zij waren in de boot bezig met hun netten klaar te maken.

Onmiddellijk riep Hij hen. Zij lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners in de boot achter en volgden Hem. **Mc 1, 14-20**

Wij bidden

Bidden we voor alle christelijke geloofsgemeenschappen. Om Gods gave van vrede en eenheid om waardering voor elkaar en om een gezamenlijke inzet voor de verkondiging van het evangelie en voor de noden van medemensen. Laten wij even in stilte bidden.

Bidden we voor allen die zich inzetten voor mensen die minder kansen krijgen. Dat zij vertrouwen en vreugde vinden in hun engagementen dat zij kracht putten uit Jezus' uitnodiging om Hem na te volgen. Laten wij even in stilte bidden.

Bidden we voor onszelf en alle christenen. Dat we ons hart openen voor Jezus' Boodschap en zijn uitnodiging om Hem te volgen. Dat wij zo echt mensenvissers mogen zijn.

Laten wij even in stilte bidden. *naar federatie Kana*

Bidden wij tot slot het Onze Vader en 3 maal het Weesgegroet

Zending en zegen

Als wij Hem willen volgen,

zal de Heer mensenvissers van ons maken,

blijde mensen, vreugdezaaiers,

boodschappers van het Goede Nieuws dat heelt, bemoedigt, verlost.

Daartoe wil God ons zegenen en bewaren:

in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

**Bedankt voor het meebidden tijdens deze gebedsweek. Van harte een gezegende
ZON-dag!!!!**

