



1. Voorwoord

Beste lezers van de nieuwsbrief van de Pastorale Eenheid HH. Dimpna en Gerebernus Geel. Bij het begin van dit nieuwe jaar willen wij jullie in naam van het ganse team een Voorspoedig en gelukkig 2021 toewensen. In deze eerste maand van het nieuwe jaar schrijf ik dit voorwoord met een dubbel gevoel. Enerzijds is er de vreugde van het vaccin, en kijk ik er naar uit wanneer ik aan de beurt zal komen om het vaccin te ontvangen. Anderzijds is er het coronavirus dat nog onder ons is, en al gaat het bij ons beter, in Europa zijn er nog heel wat landen die rood kleuren. Ook wij zullen de komende maanden nog heel wat rekening met dat virus moeten houden. Er is dus bij het begin van 2021 heel wat hoop, maar er is ook de oproep om de maatregelen in de komende maanden goed te blijven volgen. Er zal van ons nog heel wat geduld en inzet gevraagd worden, ook al is dat soms heel moeilijk. Wanneer wij de hoop, maar ook de inzet hoog in ons vaandel dragen, dan zullen wij in de loop van 2021 met zijn allen kunnen deelnemen aan het nieuwe normaal. Ik kijk er alvast naar uit!

2. Bezinning Een koude dag (een stukje winter)

Het is vandaag een koude dag,
het heeft flink hard gevoren,
je voelt het aan je vingers
en aan je koude oren!

En ook de vogels in de tuin,
kunnen wel wat gebruiken,
ze wachten al in ongeduld
kijkend vanuit de struiken!

Een merel komt wel heel dichtbij
en verwacht een lekker hapje,
ik heb wat strooivoer en wat vet
en oud brood van een kapje.

Nauwelijks ben ik weer in huis,
of het gefladder gaat beginnen,
ieder vecht om een stukje brood
maar ik ben lekker binnen



Dromen van de winter



3. Forum

Beste allemaal,

We hadden een forum gepland op 19 januari.

Op dit ogenblik mogen we nog maar met 4 mensen bij elkaar komen.

We weten niet of er half januari versoepelingen gaan komen – en als er komen verwachten we toch geen grote “vrijheden”.

We gaan er van uit dat we zeker nog niet met een 40 tal mensen bij elkaar mogen komen dus....om alle communicatieproblemen te voorkomen...

Het Forum van 19 januari gaat NIET door.

Het kan wel zijn wat we jullie digitaal benaderen om jullie mening en inbreng te vragen rond de visietekst.

Vriendelijke groeten,

Chris, namens het team van de PE en de werkgroep gemeenschapsopbouw

4. Het licht van Betlehem



Het Licht van Betlehem in de kerk van Oosterlo

Van 17 tot 24 december bracht het Licht van Betlehem een bezoek aan alle kerken van onze Pastorale Eenheid.

Er kwamen in totaal 493 verschillende bezoekers af in de 11 parochiekerken. Er werden 320 kaarsjes uitgedeeld wat samenhangt met 320 gezinnen. In totaal bereikten we dus meer mensen dan de 493 want velen namen een kaarsje mee voor een zieke of oudere. Er kwamen zelfs mensen uit Beersel en Ravels om het licht te halen. We stonden met ons project van het Licht van Betlehem in 2 kranten en op de rolkrant van RTV. We verschenen ook op de facebookgroepen van de deeldorpen. In alle kerken hadden ze hun kerstversiering bovengehaald. Er werd enorm hard gewerkt om alles mooi te maken voor het Licht van Betlehem. Wij willen iedereen dan ook van harte bedanken omdat ze op welke wijze dan ook aan dit project hebben meegewerkt.



Kerststal in de kerk van Winkelomheid

5. Digitaal voorbereiden

Door de coronacrisis moeten we ook onze catechesewerking over een andere boeg gooien. De gewone samenkomsten met onze communicanten zijn niet mogelijk op dit moment. Daarom proberen wij op een creatieve manier met digitale krantjes voor onze vormelingen en een klein aanbod voor onze eerste communicanten, toch de kinderen en hun ouders te bereiken, zodat ze wat impulsen krijgen om thuis aan de slag te gaan.

Een leuke opdracht was zeker de creatieve tekening die ze mochten maken rond hun naam. Je vindt er meer van op onze site (kijk naar communicanten online).

We groeien zo samen toe naar onze communie.



6.Data van de EERSTE COMMUNIE voor 2021 (planning onder voorbehoud wegens corona)

Holven: Zondagen 18 april, 2 mei, 16 mei 2021 om 10.30

Bel: Zaterdag 17 april 2021 om 14.00

Zammel/Oosterlo: Zondag 18 april 2021 om 9.00

Winkelomheide: Zaterdag 24 april 2021 om 14.00

Stelen: Zondag 25 april 2021 om 9.30

Ten Aard: Zaterdag 22 mei 2021 om 14.00

St.-Dimpna: Zondag 23 mei 2021 om 9.30

St. – Amands: Zondag 23 mei 2021 om 11.00

Larum: Zaterdag 17 april 2021 om 14.00

Punt en Elsum: Donderdag 13 mei 2021 (Hemelvaart) om 10.30 (in kerk Elsum)

Mpi Oosterlo: Vrijdag 26 maart 2021 om 14.00 u.in de kerk van Oosterlo

Mpi Oosterlo Kangoeroe: Vrijdag 7 mei 2021 om 14.00 u. in de kerk van Oosterlo

Data van het VORMSEL voor 2021 (onder voorbehoud omwille van de corona)

In de parochie van St.-Amands is er geen vormselvoorbereiding meer. We nodigen u uit om aan te sluiten bij een andere parochie.

Viering voor Holven : Zaterdag 1 mei 2021

Viering voor Bel – Ten Aard: Zaterdag 1 mei 2021

Viering voor Punt – Elsum – Larum: Zaterdag 1 mei 2021

Viering voor St. – Dimpna: Zaterdag 8 mei 2021

Viering voor Stelen – Zammel – Oosterlo – Winkelomheide: Zaterdag 8 mei 2021

De leerlingen van het MPI Oosterlo hebben een speciale viering op: Vrijdag 21 mei 2021 om 14.00 in de kerk van Oosterlo.

7. Kaarsjes branden in onze pastorale eenheid

In deze periode van lockdown blijft er de mogelijkheid om in onze pastorale eenheid op enkele plaatsen een kaarsje te branden en een gebed te doen.

1. De kapel van de Groenenheuvel is open om een kaarsje te branden.
2. Het kleine kapelletje (linker deur) aan de kerk van Holven is open gedurende de dag om een kaarsje te branden en een gebedsinten neer te schrijven.
3. In de kerk van St.-Amands zal men aan de grote poort (hal onder de toren) een kaarsje kunnen branden op de volgende dagen: dinsdag van 10-17 uur, zaterdag en zondag van 10-17 uur.
4. In de kerk van St.-Dimpna kan men terecht op zondag van 14-15 uur. Ook hier kan je een kaarsje branden, een gebed uitspreken en rust vinden in deze tijd.
5. Ook aan de grot in Geel Ten Aard zijn er altijd kaarsen ter beschikking om te branden. Ook op deze plek kan je rustig stil worden in coronatijden.
6. In Oosterlo is een minder gekend plekje waar je ook een rustig ogenblik kan vertoeven. Aan de oude grot op de Calvarieberg vind je zeker een momentje van rust. Trek misschien ook eens naar het kapelleke van de stilte in Bel. Bij goed weer weer een prachtig plaatsje om stil te worden in de bossen. En wie weet ken jij nog wel een andere plaats in Geel.
7. De kerk van Bel zal open zijn op volgende dagen telkens van 14.30 u. tot 16.00 u.: de weekends 9 en 10 januari, 16 en 17 januari.

8. Mensen die geen mogelijkheid hebben om een kaarsje te branden, mogen altijd contact opnemen met ons. Wij laten dan een kaarsje branden.
(dirkvandenbroeck@pastoraleenheidgeel.be of 014/580666)

Misschien nog even vermelden dat men steeds maar met maximum 4 personen in de kerk of kapel mag samen zijn. Het zou dan kunnen dat je even moet wachten voor je binnen kan. Een mondkapje is verplicht!!

Graag een woordje van dank aan allen die er voor zorgen dat de kerk of kapel open is, en dat de plaats van gebed is voorzien van kaarsen. Dank ook aan stewards die een oogje in het zeil houden tijdens de openingsuren.



8. Lichtmis en open kerken

De leden van de Plaatselijke kern en de leden van de Kerkfabriek ontvingen vorige week een brief met 2 vragen.

Eerst was er een vraag om op 6 en 7 februari een moment te organiseren rond Lichtmis. We willen er wel op wijzen dat dit geen Lichtmisviering is. Het is een heel kort moment met de ouders en de dopeling (elk gezin apart). Een kaarsje ontsteken, een kort gebed. Ze ontvangen dan het aandenken dat de parochie heeft naar aanleiding van het doopsel.

De ouders en de dopelingen van het afgelopen jaar zullen door de parochie uitgenodigd worden.



Ten tweede is er de vraag om de kerk een moment te open tijdens het weekend. bv. op het uur dat de viering normaal doorgaat. Het kan een moment zijn voor een kaarsje te branden en een gebed.

Je moet er wel rekening met het volgende

Er is dus geen viering!!! De coronaregels blijven van kracht. Er mogen maar 4 mensen tegelijk in de kerk aanwezig zijn, mondklappers zijn verplicht en de afstand van 1.5 meter dient bewaard te blijven! Het is dus mogelijk dat je even moet wachten.

Alle data en uren van de Lichtmisviering en open kerken kan je binnen enkele dagen vinden op de site van de pastorale eenheid.

Inhoudstafel

blz. 1	Voorwoord
blz. 2	Bezinning
blz. 3	Forum 19 januari 2021
blz. 4	Het licht van Betlehem
blz. 5	Digitaal voorbereiden
blz. 6	Data Eerste communie en vormsel
blz. 7	Kaarsje branden in onze Pastorale Eenheid
blz. 8	Lichtmis en open kerken
blz. 9	Colofon



Colofon

Pastorale Eenheid HH. Dimpna en Gerebernus

Pastoraal huis: Kapelstraat 20 2440 Geel

GSM: 0472 82 04 58

Geen vaste openingsuren meer

Indien je een gesprek met een priester wil kan je best rechtstreeks met hen contact nemen:

Jan Verheyden – 014 58 49 65 of 0495 23 85 46

Dirk Van den Broeck – 014 58 06 66 of 0485 30 82 19

Indien je algemene vragen hebt kan je terecht op het nummer van de Pastorale Eenheid

0472 82 04 58 of Chris Geens: 014 58 74 39 of 0498 18 66 15

Email: info@pastoraleenheidgeel.be

website www.pastoraleenheid.be