

GOY GOD AT HOME

redactie: CCV in het bisdom Antwerpen, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen, T 03 287 35 83, E ccv@antwerpen.be, W www.ccv.be

VORMSELBATECHSE THUIS

't Is zoet of zout, koud of warm, hard, vluchtig of vloeibaar, tachtig procent van ons aardoppervlak bestaat eruit én we kunnen geen drie dagen zonder ... weet je al wat het is?

BUBBELS EN BELLEN

Water! Inderdaad, daarover gaat deze krant. Water, veel meer dan bubbels en bellen, dat verneem je hier. Neem er gauw een frisse duik in.



De mens, gemaakt uit water?



Water, het is zo doodgewoon. Elke dag gebruik je het zonder dat je er bij stilstaat: om je te wassen, voor het toilet, om te drinken, om je tanden te poetsen, voor de vaat, om te poetsen, al zal waarschijnlijk je mama dat wel doen! Ga jij niet graag zwemmen, of speel je in de zomer niet dolgraag met waterballonnen?

Wist jij dat een mens voor 66% uit water bestaat? Ja, jij dus ook. Dagelijks verliest ons lichaam heel wat vocht, o.a. door te zweten. Het is dan ook belangrijk om veel water te drinken.

Al van in de oudheid is water heel belangrijk voor de mensen. Ze ge-

bruiken het voor de landbouw, maar ook in de industrie, bij bijna alles wat ze maken komt er water kijken.

Voor vele mensen is water een groot probleem. Meer dan één miljard mensen hebben bijvoorbeeld geen toegang tot zuiver water. Jaarlijks sterven vier miljoen kinderen omdat ze enkel vervuild water hebben om te overleven. Wij spoelen met twintig liter water een toilet door terwijl sommige mensen nog niet eens tien liter water per dag hebben om te overleven.

Water kan ook dingen kapot maken. Ofwel is er tekort en is er droogte, ofwel is er veel te veel en is er overstroming. Herinner je de tsunami die in december 2004 in de buurt van de Indische Oceaan heel veel slachtoffers veroorzaakte?



Google

Typ op het internet bij de zoekrobot maar het woord water in. Je komt op leuke sites over water.

Heel veel volk



Jeruzalem, aan de Jordaan. Veel mensen komen samen aan deze rivier, waar de profeet Johannes de Doper mensen doopt met water. Johannes de Doper is een bijzonder man, zo hoorden we van de omstaanders. Hij woont in de woestijn van Judea en leeft er van sprinkhanen en wilde honing.

"Ik doop jullie met water," zegt Johannes, "jullie moeten een nieuw leven beginnen, een leven zonder fouten, een leven zonder kwaad. Jullie moeten eerlijk zijn en mogen niemand benadelen!"

Het is ongelooflijk, hoeveel mensen zich door Johannes laten dopen en opnieuw willen beginnen: soldaten, priesters, leraren, maar ook gewone herders, moeders met kinderen, ... Allemaal komen ze naar Johannes luisteren. Rijen dik staan ze aan te schuiven om Johannes te zien en te

horen spreken. Johannes maakt de mensen blij en ook wel een beetje nieuwsgierig.

"Na mij komt er iemand die groter is dan ik," zo vertelt hij, "Ik ben zelfs niet waardig om de riemen van die man zijn sandalen los te maken!" Over Johannes lees je nog meer in deze krant.



't Is proper



Als de joden, de mensen die in het land van Jezus wonen, een offer willen brengen aan God, willen ze 'proper' voor God komen. Ze dompelen zich onder

in water of wassen hun handen en voeten.

Johannes de Doper was een van de eersten die aan dit ritueel een heel nieuwe betekenis gaf. Het onderdompelen in water, het zich laten dopen dus, werd een teken van berouw en bekering. Als je je laat onderdompelen in water, was je als het ware al je fouten weg. Je komt terug boven als een nieuw en proper mens, zonder fouten. Het laten dopen heeft dus een symbolische betekenis.

Jezus laat zich dopen



Vanmiddag heb ik iets vreemds meegemaakt. De profeet Johannes zou

weer spreken bij de Jordaan. Ik wilde er graag nog eens bij zijn. Ik heb hem al eens eerder gehoord en wat hij zegt, laat je niet zomaar los. Johannes is een rare man: graatmager, met diepliggende ogen, die dwars door je heen kijken. Hij spreekt over God en over een wereld waar het goed is voor iedereen. Hij zegt dat alle mensen zich moeten bekeren. Iedereen hangt aan zijn lippen als hij spreekt.

Zo was het ook vandaag. Toen hij klaar was met spreken, nodigde hij iedereen uit om zich te laten dopen in de Jordaan. 'Dan worden jullie nieuwe mensen, die goed proberen te zijn in hun leven', zei hij. De mensen schoven aan om zich door Johannes te laten dopen. Ik ook. Wie droomt er niet van een wereld vol goedheid?

Opeens stakte de rij. Er stond een man bij Johannes om zich te laten dopen. Johannes leek hem te kennen. Of hij hem wilde hij dopen? De man drong aan en Johannes dom-



In vijf minuten

Schrijf hieronder zoveel mogelijk woorden waar je aan denkt als je 'water' hoort. Opgelet: je krijgt maar 5 minuten! Hoeveel vind je er? Misschien kan je vragen of je broer, zus, mama of papa willen meedoen! Wie vindt de meeste woorden?



pelde hem onder water. De man keek ernstig toen hij weer bovenkwam. Plots vloog er een witte duif boven zijn hoofd. Niet eentje die toevallig voorbijkwam, maar een duif die recht boven het hoofd van de pasgedoopte man bleef fladderen. Wij stonden ernaar te kijken zonder te begrijpen wat er gebeurde. De zon scheen en de duif straalde van licht. En toen leek het wel alsof er een stem was die zei: 'Jij bent mijn liefste zoon, jij bent een man naar mijn hart.'

Alle mensen keken ademloos toe. Het was muissstil. 'Wie is dat?' fluisterde de man die naast mij stond. 'Ze zeggen dat hij Jezus heet,' antwoordde een vrouw naast hem. 'Hij is de man met wie alles nieuw zal worden.' Wij keken hem na terwijl hij in de mensenmassa verdween.

De hele verdere dag bleef ik erover piekeren. Was het de stem van God die ik had gehoord? Heeft Jezus dan iets met God te maken? Zelfs Johannes leek onder de indruk. Morgen zal ik proberen meer over hem te weten te komen.

Uit 'Het grote avontuur van God en mens', jeugdbijbel geschreven door Kolet Janssen, uitgeverij Davidfonds/Infodok.



Steekkaarten

Hieronder vind je vier steekkaarten. Kan jij ze verder aanvullen? Vraag ook aan je mama of papa of ze er één willen invullen en praat er samen eens over.

Naam: Johannes de

Woonplaats:

Beroep:

Zijn oproep aan de mensen:

Jullie moeten

worden die proberen

.....

Vraag aan jou: Vind jij dit ook zo belangrijk als Johannes?

Waarom wel/niet?

.....

.....

Naam: Jezus van

Afkomstig van

Uitspraak van de mensen

rondom hem: Hij is de man ...

.....

Vraag aan jou: Wie is Jezus

voor jou?

.....

.....

Naam van mama of papa:

.....

Woonplaats:

Beroep:

Hobby:

Gedoopt op:

In (plaats):

Door:

Boodschap voor de wereld:

.....

.....

.....

Jouw naam:

Woonplaats:

Toekomstig beroep:

.....

Hobby:

Gedoopt op:

In (plaats):

Door:

Boodschap voor de wereld:

.....

.....

.....

Een waterspel voor binnen of buiten



Neem een kan water, twee glazen en een spuitje of soeplepel. Noem zoveel mogelijk eigenschappen van water op (= dingen die je met water kan doen.)

Als het positieve eigenschappen zijn, giet je de inhoud van het spuitje of de soeplepel water in het ene glas. Bij negatieve eigenschappen, giet je het water in het andere glas.

Misschien kan water ook beide eigenschappen hebben (bv. overvloedige regen is positief voor planten maar negatief voor mensen). Dan giet je in beide glazen evenveel.

Vraag mama of papa of ze mee willen spelen.

Wie vindt de meeste eigenschappen?

Je kan het spel ook eenvoudiger maken: teken twee flessen (even groot!) op een blad. Wie een eigenschap van water bedenkt, tekent in de juiste fles een horizontaal lijntje. Doe dit met een blauw kleurpotlood.

Is het buiten zonnig en warm? Dan kan je het spel misschien toch buiten spelen. Vervang de kan door een emmer en de glazen door flessen. Zet de emmer en de flessen een eindje van elkaar. Wie een eigenschap van water bedenkt, loopt met water in het spuitje of in een soeplepel naar de juiste fles. Een goede tip: zwemkledij!

Even serieus



Stel deze vraag aan je mama/papa en schrijf hieronder het antwoord op!

Mama en papa, waarom lieten jullie mij dopen?

.....

.....

.....

.....

.....

Voor wie nog meer wil weten over de sacramenten, is het boekje 'De zevensprong' van Kolet Janssen een aanrader!



Sacramenten

Het doopsel en het vormsel zijn twee sacramenten. Wat zijn sacramenten? Wel, dat is niet zo eenvoudig om uit te leggen. Eigenlijk kan je ze misschien nog maar het best zo omschrijven: sacramenten zijn bijzondere tekens van God voor de mensen. Het zijn momenten waar je in de kerk eventjes stilstaat bij een belangrijke gebeurtenis in het leven van iemand. Er zijn zeven sacramenten, maar wij nemen er hier even het doopsel en het vormsel tussenuit.

Toen je ouders je jaren geleden lieten dopen, kozen zij er voor om jou op te nemen in die grote groep van mensen die Jezus wil volgen. Bij je doopsel heeft de priester drie maal water over jouw hoofd gegoten en gezegd. **“Ik doop jou (en dan je naam natuurlijk) in de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest.”**

Ook de joden werden ondergedompeld in water, en ook Jezus is gedoopt. Jouw doopsel had een heel speciale betekenis:

- Je werd opgenomen in de grote groep van mensen die Jezus volgt.
- Jouw naam staat geschreven in de palm van Gods hand, God zal jou altijd steunen en beschermen.

Jij bent uniek, jij bent een kind van God, God is een goede, toffe en coole vriend van jou.



Boterham

Wat heeft dat doopsel nu allemaal te maken met het vormsel? Moeilijk? Helemaal niet! Bij je doopsel kozen je ouders er voor om jou Jezus te laten kennen!

Bij je vormsel doe jij dat zelf. Je bent nu elf of twaalf of dertien! Je bent nu groot genoeg om zelf al wat te kiezen. Bij je vormsel zal jij zelf kiezen om in het voetspoor van Jezus te gaan. Jij zal zelf beloven om Jezus een plaats te geven in jouw leven.

Dat is een hele boterham, vind je niet? Maar wel de moeite waard!

Ken je die?

Het is Clovis. Hij heeft zich juist laten dopen, zie je. Vraag eens aan je ouders waarom hij dat deed of zoek het op. Vind je dat hij zich om een goede reden heeft laten dopen. Waarom wel/niet? Schrijf het hier neer.



Ken jezelf! (schrap wat niet past)



Weet ik al iets over Jezus? Ja / Nee

Lees ik soms in de bijbel? Ja / Nee

Wil ik soms denken en doen zoals Jezus? Ja / Nee

Is het vormsel belangrijk voor mij? Ja / Nee

Wil ik Jezus een plaatsje geven in mijn leven? Ja / Nee

En? Heb je veel ja's of veel nee's?

Voor wie nog meer wil doen, enkele tips!

- Vraag eens aan iemand een bijbel en lees een verhaal over Jezus.
- Schrijf op een blad hoe jij Jezus een plaats wil geven in jouw leven.
- Vraag aan drie van je vrienden waarom zij hun vormsel doen.
- Lees een boek, bijvoorbeeld 'God en co' of 'De droom van God' van Kolet Janssen.

**Heb je dorst van al dat werken?
Drink dan nu maar een heerlijk glas water!
Gezondheid!**