

GOYGOD AT HOME

redactie: CCV in het bisdom Antwerpen, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen, T 03 287 35 83, E ccv@antwerpen.be, W www.ccv.be

VORMSELBATECHNESE THUIS

Je naam, dat is meer dan een verzameling lettertjes. Je naam, dat ben jijzelf. Stel je voor dat je geen naam had ... Hoe zou iemand je dan roepen? "Hé, jij daar met die bril" of "Jij daar, met dat bruine haar ..."? Als iemand je naam noemt, bedoelt hij jou helemaal.



**JE NAAM OF
JE LEVEN!**

Alles in jou: binnen- en buitenkant. Je naam dat ben je zelf. Heb je ooit al de betekenis van je naam opgezocht? Een boeiende verkenning! Ook enkele belangrijke bijbelse figuren hebben namen met een speciale betekenis. Lees maar mee!

Mijn naam



Bij je geboorte hebben je ouders een naam voor jou gekozen. Voor hen ben je enig! Een paar dagen na je geboorte hebben je ouders je naam op het gemeentehuis aange-

geven. Je werd ingeschreven in het bevolkingsregister! Zo werd je een echte inwoner van jouw gemeente.

Bij je doopsel hebben mama en papa je naam luidop in de kerk genoemd. Ook daar werd jij ingeschreven, namelijk in het doopregister. Zo werd je ook daar echt 'lid' van de christelijke gemeenschap. Misschien heb je wel twee of drie namen, die van je peter en meter of nog andere?



Vraag hulp aan je mama of papa om dit in te vullen. Je kan ook een voornamenwoordenboek of het internet gebruiken (bv. www.paradisio-online.be/html/bambolino/index.php?page=vnm_keuze.php).

Mijn naam is:

Mijn naam is afgeleid van deze oude vorm:

Ik kreeg deze naam omdat:

Mijn naam betekent:

De heilige met dezelfde naam als ik is

De feestdag van deze heilige is op



Initiaal

Weet je wat initialen zijn?... De beginletter van je voornaam en van je familienaam, dat noemen we initialen. Maar een initiaal (enkelvoud) kan ook de eerste letter zijn van een tekst, (veel) groter geschreven dan de andere letters. Vooral in de middeleeuwen (toen boeken nog niet werden gedrukt maar met de hand werden overgeschreven door geduldige monniken), versierden deze de eerste letter van een hoofdstuk in een boek meestal met mooie krullen en tekeningen die te maken hadden met de inhoud van



de tekst. Op het internet of in een boek in de bibliotheek kan je zeker mooie foto's vinden van zo'n rijkelijk versierde letters.

Als je nu eens je eigen naam met zo'n mooie beginletter zou tekenen. Probeer er dan wel iets in te leggen



dat typisch is voor jou (waar je van houdt, je hobby's, wat je graag ziet ...)



MOZES

Vanuit de woestijn. Mozes, een van de schaapherders in de buurt van de berg Horeb verlaat zijn familie. Jarenlang hoedde hij de kudde van zijn schoonvader. Zijn vrouw en zoon zullen met hem meegaan. Volgens goede bronnen was er geen onenigheid in de familie. Het verhaal dat we opvingen is nogal bizar. Terwijl hij onderweg was met de kudde, zou Mozes een brandende doornstruik hebben gezien die niet verbrandde. De man beweert dat hij op dat moment de stem van God hoorde. Deze God beweerde dat zijn naam Jahweh is. Dat is wel een mooie naam, want de betekenis ervan is 'Ik zal er voor je zijn'. Mozes lijkt nu wel 'gegrepen' door het idee om terug te keren naar Egypte, het land waar vele van zijn familieleden in slavernij leven. Schoonvader Jitro betreurt alleszins het vertrek van zijn schoonzoon, maar wenst Mozes en zijn gezin een goede reis. De vele dorpelingen hopen dat Jahweh inderdaad met Mozes meereist.



Over Mozes staan vele belevenissen opgeschreven in de bijbel. Wie het hele verhaal wil

leren kennen, moet zeker het boek 'Exodus' uit het Oude Testament bestuderen. Je kan ook de film "The prince of Egypt" bekijken. Vraag aan mama of papa of je hem eens mag uitlenen in de bibliotheek of videotheek. Nodig meteen een paar vriend(inn)en uit om mee te kijken!



Vragen

Lees de reportage over Mozes. Vraag ook of je het verhaal mag voorlezen aan een van je huisgenoten. Samen kunnen jullie dan een antwoord zoeken op de volgende vragen:

- Wat is de naam van de God die Mozes ontmoet? En wat is de betekenis van die naam?
- Vind je dit een mooie naam? Waarom (niet)?
- Kan je verstaan dat Mozes op vraag van deze God zijn familie verlaat en terug naar Egypte gaat? Wat zou jij doen?



Christen zijn

Toen jij werd gedoopt, hebben je ouders in jouw plaats je naam opgegeven in de kerk. Door het opgeven van je naam hebben ze beslist dat jij een christen zou worden. Christen zijn wil zeggen: leven

als Christus, leven zoals Jezus het van ons vraagt.

Nu jij al wat groter bent, mag je zelf kiezen! Vóór je wordt gevormd, vraagt de kerk of je echt wil leven in het spoor van Jezus. Als je daar ja op zegt, mag jij zelf je naam opgeven in de kerk. Je zegt dan: "Mijn naam is ... en ik wil leven als christen. Ik wil leven in het spoor van Jezus." Dit gebeurt tijdens de naamopgave

in de kerk. Wat je destijds van je ouders kreeg, je naam, spreek je nu zelf uit. Je geeft je naam opnieuw in de handen van God! Jij wil zijn vriend zijn!



Wie zeg jij dat ik ben?

Het lijkt alweer zo lang geleden dat Jezus mij bij mijn vissersboot weghaalde. We trek-

ken al maandenlang rond. Meer en meer besef ik wat voor een bijzonder iemand hij wel is.

Gisteren hadden we een vreemd gesprek, 's avonds, toen we vóór het slapengaan nog een poosje bij elkaar zaten. "Wie zeggen de mensen eigenlijk dat ik ben?" vroeg Jezus opeens. Hij glimlachte erbij, alsof hij wel wist dat ze soms rare dingen over hem vertelden.

"In dat dorpje waar we gisteren waren, waren ze er vast van overtuigd dat je Johannes de Doper bent", zei Andreas. "Vorige week hoorde ik iemand op de markt tegen een andere man zeggen dat je misschien Elia bent", zei Thomas. "En vanmorgen beweerde een vrouw bij hoog en bij laag dat je Jeremia bent", zei Filippus. "Maar haar vriendin dacht dat je een van de andere profeten was die is teruggekomen..."

Jezus lachte. "Zo, zo", zei hij. Hij keek ons onderzoekend aan. "En jullie, wie ben ik volgens jullie?" Meteen flapte ik het eruit: "Jij bent de Messias, de zoon van de levende God." Ik schrok er zelf van. Ik dacht het al een poosje, maar het was de eerste keer dat iemand van ons het zei. De Messias, de gezondene van God, waar ons volk al zo lang op wachtte ... Zou het waar zijn? We keken allemaal gespannen naar Jezus. Zijn gezicht werd ernstig, al keken zijn ogen ons nog steeds vriendelijk aan.

"Je hebt gelijk, Simon Petrus", zei Jezus. "God, die mijn vader is, heeft

je dit ingegeven. Het is goed dat je dit weet. Jij zult mijn steunpilaar zijn, de rots waarop ik mijn kerk, mijn groep van mensen zal bouwen. Jij moet hen leiding geven."

Mijn hart klopte in mijn keel toen Jezus dit zei. Ik wilde het wel, ik wilde alles voor hem doen, maar zou ik het ook kunnen?

Ik lag nog lang wakker die avond. Allerlei beelden spookten door mijn hoofd. Onze Jezus, de Messias, de zoon van God. De gedachte was te groot voor mijn arme hoofd. Waarom had hij juist ons als zijn leerlingen uitgekozen? Wij waren maar gewo-

ne, simpele mannen. Waarom geen schriftgeleerden of Farizeeën? Zouden die niet veel beter leiding kunnen geven dan ik? Ik wilde er niet verder over piekeren. Voor Jezus waren mijn vrienden en ik goed genoeg. (naar Matteüs 16,13-20)



Uit 'Het grote avontuur van God en mens', Jeugdbijbel geschreven door Kolet Janssen, uitgeverij Davidsfonds/Infodok



Puzzel

Lees het bijbelverhaal 'Wie zeg jij dat ik ben?' Het zal dan niet moeilijk zijn om een antwoord te

vinden op de volgende vragen. Als je alle antwoorden in het rooster noteert, krijg je verticaal een belangrijke naam te lezen.

1. Naam van Jezus die Filippus hoorde noemen.

1

2

3

4

5

6

7

2. Leerling van Jezus die tot steunpilaar werd aangeduid.

3. Groep mensen waarvan Petrus dacht dat zij beter leiding kunnen geven.

4. Naam van de schrijfster van het boek waaruit dit bijbelverhaal afkomstig is.

5. Naam van Jezus die Thomas hoorde noemen.

6. Naam van Jezus die Andreas hoorde noemen.

7. Evangelist die dit bijbelverhaal op-tekende.

En nu jij ...

Wie is Jezus voor jou?

En voor je mama en papa?

Vraag het hen en noteer hieronder enkele antwoorden.



De zeven werken van barmhartigheid

Om te weten hoe Jezus leefde, kan je vele verhalen van de evangelisten lezen. Dikwijls worden hij en zijn Vader beschreven als 'barmhartig'. In het woordenboek kan je voor dit moeilijke woord verschillende synoniemen vinden: liefdadig, medelijdend, menslievend. Heel mooi allemaal! In het christendom kennen we de 'zeven werken van barmhartigheid'. Dat zijn zeven oude opdrachten

waarvan je de ene misschien al wat beter verstaat dan de andere. Weet je wat leuk is? Ook in boeken of schilderijen vind je deze werken terug. Lees bijvoorbeeld het album 'De zeven snaren' van Suske en Wiske. Lambik wordt daar de grote held terwijl hij de zeven werken van barmhartigheid opnieuw probeert toe te passen! Ook de Meester van Alkmaar maakte van de zeven werken prachtige afbeeldingen. Zoek maar eens op het internet! De zeven werken vind je hieronder

in zeven tekeningen uitgebeeld. Je vindt ook de namen van de werken. Probeer ze te verbinden met de juiste tekening (gebruik de nummers). En dan komt jouw bijdrage! Ook jij kan proberen om te leven zoals Jezus het heeft voorgedaan. Voor elk van de zeven werken zijn er drie mogelijkheden die voor jou misschien haalbaar zijn. Plaats ze ook bij de juiste tekening en duid met een fluoestift aan wat jij wel ziet zitten om te doen. Laat je goede voornemens zeker aan je ouders zien!



- blij zijn met het eten dat je krijgt
- je afvragen hoeveel kilometer je eten heeft afgelegd tot het bij jou was
- eten delen met iemand die zijn eten vergeten was

- geen water verspillen
- denken aan mensen die bijna nooit proper water kunnen krijgen
- douchen in plaats van een bad nemen

- weten dat jongeren die geen merk-kleding kunnen kopen er ook bijhoren
- opkomen voor wie zich niet meer kan verdedigen
- nog bruikbare kleren naar de kledingcontainer brengen

- vriend worden met kinderen die een andere huidskleur hebben
- gastvrij zijn
- opkomen voor vluchtelingen

1. hongerigen spijzigen
2. dorstigen laven
3. naakten kleden
4. vreemdelingen herbergen
5. zieken verzorgen
6. gevangenen bezoeken
7. doden begraven

- tijd maken om iemand die ziek is op te zoeken
- echt luisteren naar iemand en niet meteen zelf beginnen te vertellen
- nota's bijhouden voor iemand die ziek is
- meedoen aan briefschrijfactiviteiten voor wie gevangene zit
- een bezoekje brengen aan iemand die weinig of nooit buiten komt
- een kerstkaart sturen naar mensen in de gevangenis

- toch durven op bezoek gaan bij iemand die gaat sterven
- tijd maken om verdrietig te zijn als iemand overleden is
- luisteren naar de verhalen van mensen die iemand verloren hebben

Je naam opgeven!

Door je naam op te geven wil je zeggen dat je achter iets staat, dat je je wil inzetten voor iets. Waarvoor heb jij je naam al eens opgegeven? Duid aan en vul zelf nog iets aan!

- sportclub
- jeugdbeweging
- wedstrijd op school
- misdienaar
- muziekschool
- hulp bij
- optreden
-

