



1. Voorwoord

Toen ik aan het zoeken was naar een mooie kerststal voor de opening van dit kerstnummer zag ik dit mooie werk. De kunstenaar gebruikte wasco-krijtjes. Je zou bijna kunnen denken dat dit werk gemaakt is in onze coronatijd. Ik geef er een klein beetje uitleg bij: Maria, Jozef en het kindje Jezus behoren tot één bubbel. Nochtans staat Jozef buiten, hij volgt de raad van de virologen op. In de open lucht is het veel beter. Er is ook een grote ventilatie in het stalletje en dat komt ook ieders gezondheid ten goede. De herders zijn terug vertrokken naar hun velden, en de Driekoningen blijven tijdens het kraambezoek ook buiten. Aan al de sterren kan je zien dat deze compositie gemaakt is door iemand die ook zelf licht uitstraalt. Kerstmis wat betekent dat nog voor ons? Die vraag stelde ik me ook, en ik heb de vraag gelijk doorgegeven aan een aantal mensen. Het resultaat van deze bevraging kan je lezen in dit nummer. Het team van de pastorale eenheid wenst alle lezers van deze brief, een Zalig en Vredevol kerstfeest en ook een voorspoedig 2021. In deze nieuwsbrief staat er geen bezinning over Kerstmis. Hiervoor verwijs ik jullie door naar de gebedsblaadjes van de kerstweek die ook één van de dagen in de mailbox vallen. En toch is er een tekst om even bij stil te staan. Ik vond hem in het inspiratieboek van Ferm. Ik hoop dat hij al onze lezers ook kan inspireren.

2. Bezinning

Zullen we.....

angst uit onze jassen schudden
en lood uit onze schoenen?

Zullen we
moed in pakjes
aan de deuren zetten
en licht aansteken
waar het donker is?

Zullen we
proeven en gulzig snoepen
van alles wat wel kan?

Zullen we
zwaaien naar elkaar
en kussen van ver,
onthouden hoe een knuffel voelt
en dansen in de regen?

Zullen we
weten dat er overzee
een einder is,
samen in dezelfde schuit,
na vloed komt altijd eb?

Zullen we
samen roeien
tot ergens volgend jaar?

Mariet De Kegel

3. Wat betekent Kerstmis voor jou????



Kerstbomen, muziek in de straten, gezellig eten met de ganse familie, cadeautjes? Dat is natuurlijk allemaal waar, maar Kerstmis betekent nog zoveel meer. Om erachter te komen wat die meer dan kan betekenen stelde ik de vraag aan verschillende mensen. Wat betekent Kerstmis voor jullie? Op de volgende bladzijden kan je hun antwoorden lezen.

Kerstmis voor mij

Wat Kerstmis voor mij wil zeggen? Feest van licht, warmte, God die als een heel klein kind onder de mensen komt wonen.. maar hoe meer ik er eigenlijk bij stil sta, hoe moeilijker ik het onder woorden kan vatten, dat is een gevoel, een feest zonder weerga.... Ik betrakte mezelf erop dat ik in deze weken bijna elke dag dat ene kerstlied heb gedraaid... en daarom vat dat misschien wel het beste samen wat Kerstmis wil zeggen... net zoals voor die kleine trommelaar...

‘k Ga naar Bethlehem, pa-ram pam pam pam
en sla mijn trom voor Hem, pa-ram pam pam pam
Want waar de sterre scheen, pa-ram pam pam
Is plaats voor iedereen, pa-ram pam pam
ram-pam pam pam, ram-pam pam pam
Jezus de koning kwam, pa-ram pam pam
in de stal, pa-ram pam pam pam, ram-pam pam pam

Jezus, ‘k om naar U, pa-ram pam pam pam
ik heb niet veel voor U; pa-ram pam pam pam
geen kussen voor Uw troon, pa-ram pam pam
geen parel voor Uw kroon, pa-ram pam pam pam
ram-pam pam pam, ram-pam pam pam

'k Sla mijn trom zo graag, pa-ram pam pam pam
in Uw stal, pa-ram pam pam pam, ram-pam pam pam

En Maria zei: pa-ram pam pam pam
'Je slaat je trom zo blij, pa-ram pam pam pam
En kijk, mijn kindje lacht pa-ram pam pam
Het heeft op jou gewacht pa-ram pam pam pam
ram-pam pam pam, ram-pam pam pam.
Sla je trommel maar, pa-ram pam pam pam
in de stal' pa-ram pam pam pam, ram-pam pam pam

En Hij sloeg de trom, pa-ram pam pam pam
het werd al stil alom, pa-ram pam pam pam
de eng'len waren heen, pa-ram pam pam
ook d'herders, één voor één, pa-ram pam pam pam
ram-pam pam pam , ram-pam pam pam
in de stal, pa-ram pam pam pam, ram-pam pam pam

Zalig Kerstfeest!! Dirk



Als Kerstmis in aantocht is, al we ons voorbereiden op Kerstmis denken we ook aan geschiedenis, folklore, symboliek.. dus ook aan een kerststal.

In elke kerststal staan er figuren, bewoners, bezoekers.. op hen wil ik lijken

Ik wil een beetje lijken op Maria,
Meewerkend aan Gods plan voor de mensheid
en dit met een groot geloof
Ik wil een beetje gelijken op de engelen
Boodschapper zijn van goed nieuws, vrede en geluk
Ik wil een beetje gelijken op de herders
ik wil mensen leiden en beschermen
Ik wil een beetje gelijken op de ezel
Een en al oor, luisterend en veel verdragend
Ik wil nog wat meer op een ezel gelijken
Ik wil iets hebben van zijn koppige trouw
Zijn koppige “Er voor blijven gaan”
Om door te zetten op de goede weg
Ik wil wat gelijken op de os
Een dier dat trekt, ik wil een beetje voortrekker zijn
En ik wil veel, heel veel gelijken op het Kind
Dat ook in mij zijn liefde mag doorstralen
In wie de liefde onweerstaanbaar wordt
En iedereen verwarmt

Het wordt een stevige opdracht maar met inzet en goede wil moet het toch “een beetje” lukken.

Zalig Kerstfeest
Chris



Kerstmis is het wonder van de geboorte van een mensenkind in de stilte van de nacht. En net zoals bij elke boreling waar ook ter wereld doet het ons dromen. Maar het mysterie daar in Palestina tweeduizend jaar geleden, opent een verwachting van vrede en doet ons glimlachen en knielen en diep in ons hart kijken. Het goddelijk wonder dat God onder ons is, vervult ons hart en geeft hoop.

Dat is Kerstmis voor mij. Jan Lembrechts



Kerk van de Geboorte in Betlehem

Wat betekent Kerstmis voor mij?

Eerst en vooral denk ik hoe ik thuis Kerstmis heb meegekregen. Gezellig bij elkaar met warme chocomelk en 's nachts naar de nachtmis, dikwijls door de sneeuw. Dat zalig gevoel heb ik ook aan mijn kinderen willen doorgeven. De warme gezelligheid, het samenzijn. Maar tevens ook de aandacht voor wat dat kindje in de kribbe teweeg brengt. Hoe dat kindje Jezus zoveel mensen kan beroeren, aanraken, heel speciaal. De kerstboom met zijn lichtjes, de kerststal. Ik had zo een moeder Maria, Jozef en Jezus in stof. We legde dat Jezuke in een stekendoosje dat Hij toch een bedje had. Dat hebben mijn kinderen daarvan meedragen. Ja, zulke dingen blijven bij. Kerstmis een tijd van vrede en gezelligheid.

Lieve



Kerstdag verwijst bij mij naar drie belangrijke dingen in mijn leven.

1. Enkele dagen voor Kerstmis kwam Domingos, jaren geleden, enkele dagen logeren. Dit project ging uit van de stad Geel. Enkele dagen is toen heel lang geworden en was de start van wat later mijn familie zou worden.

2. Op Kerstdag 1999 stierf ons moeder in het ziekenhuis van Geel. Ik weet nog dat toen ze net overleden was dat het zachtjes begon te sneeuwen.

Dit zijn twee dingen waar ik elk jaar op Kerstdag aan denk.

3. Maar het belangrijkste is dat Jezus op die dag werd geboren. Hij werd koning genoemd, maar een stal bij de herder en tussen de schaapjes was zijn geboorteplaats. Het lijkt erop dat God toen al dacht aan het thema van Welzijnszorg van dit jaar. **Onbetaalbaar!!** want een goede woning kan voor onbetaalbare momenten zorgen. De evangelist Lucas schrijft dat Maria al de woorden overwoog en bewaarde in haar hart. Dat is voor mij de kern van Kerstmis. Luisteren naar de woorden uit het kerstverhaal, ze overwegen maar vooral ze omzetten in praktijk. Wanneer we dat met velen doen kan het een vredevol kerstfeest worden.

Zalig en Vredevol Kerstfeest

Jan



Warmte, geborgenheid, blijheid

Universeel

Diepmenselijk

Over-goddelijk

Verbindend

Opnieuw

Opnieuw

Jou graag zien

Zien komen

Zalig...

Michel Vangenechten



4. HET LICHT VAN BETHLEHEM

Het is al enkele jaren de gewoonte dat in sommige parochies in de kerstviering het “vredeslicht van Bethlehem” wordt aangebracht. Dit is een actie die begon bij de Oostenrijkse televisie en die wereldwijd is uitgedijd van de Andes tot de Noordpool. In de Geelse bladzijden van Kerk en Leven hebben wij er al enkele keren over geschreven.

In november wordt er een licht (vredeslicht) ontstoken aan de godslamp in de geboortegrot van Bethlehem. Normaal komt de vlam dan per vliegtuig naar Wenen, waar het altijd met grote manifestaties (o.a. show op de Duitse TV) wordt doorgegeven aan organisaties in de hele wereld, die dan op hun beurt het licht proberen door te geven aan staatslieden, politici, vedetten en vooral... mensen van goede wil, om zo een vredesboodschap rond te brengen. Dit jaar kunnen geen manifestaties opgezet worden, maar het licht zal met auto's tot alle uithoeken geraken.

Dit jaar zal het vredeslicht in alle kerken van Geel (in het portaal) van de kerk geplaatst worden. Er mogen in dat portaal telkens max. 4 personen aanwezig zijn, het kan dus dat je even moet wachten om je kaarsje te ontsteken. Er zullen mensen aanwezig zijn die alles in goede banen leiden.

Je kan terecht in de kerken op volgende data en uren

* donderdag 17 december van 16.00 tot 19.00 u.	Bel
* vrijdag 18 december van 16.00 tot 19.00 u.	Winkelomheide
* zaterdag 19 december van 10.00 tot 14.00 u.	Stelen
* zaterdag 19 december van 16.00 tot 19.00 u.	Oosterlo
* zondag 20 december van 10.00 tot 14.00 u.	Zammel
* zondag 20 december van 16.00 tot 19.00 u.	Larum
* maandag 21 december van 16.00 tot 19.00 u.	Ten Aard
* dinsdag 22 december van 16.00 tot 19.00 u.	Holven
* woensdag 23 december van 16.00 tot 19.00 u.	Elsum
* donderdag 24 december van 10.00 tot 14.00 u.	St.- Dimpna
* donderdag 24 december van 16.00 tot 19.00 u.	St.- Amands

Iedereen is van harte uitgenodigd om een kaarsje te ontsteken en te bidden voor vrede.

5. De Vlam



Een initiatief van studio Brussel naar aanleiding van de warmste week. Deze warmste week gaat door 18 tot 24 december (kerstavond). De bedoeling is eenvoudig. Ga naar de site van Studio Brussel warmste week 2020. (Als je niet in het bezit bent van een pc vraag het dan even aan je kinderen, kleinkinderen of familie. Daar kan je een A4 poster afdrukken. Hang de poster met de vlam voor je raam en zet er eventueel een lichtje bij voor wat meer licht in deze donkere dagen. Als je deze poster voor je raam hangt druk je uit dat je je wil inzetten voor anderen in deze coronatijd. Een praatje, een goeiedag, een boodschap, het kan allemaal. Zou het niet fijn zijn dat er heel wat posters in onze pastorale eenheid voor de ramen hangen? Natuurlijk loopt de zorg die wij moeten dragen voor elkaar langer dan die ene week!!



Inhoudstafel

blz. 1	Voorwoord
blz. 2	Bezinning
blz. 3-8	Wat betekent Kerstmis voor jou?
blz. 9	Het Licht van Betlehem
blz. 10	De Vlam (De warmste week)
blz. 11	Inhoudstafel en Colofon



Colofon

Pastorale Eenheid HH. Dimpna en Gerebernus

Pastoraal huis: Kapelstraat 20 2440 Geel

GSM: 0472 82 04 58

Geen vaste openingsuren meer

Teksten voor nieuwsbrief 33 ten laatste binnen bij Jan Verheyden op 5 november 2020

Indien je een gesprek met een priester wil kan je best rechtstreeks met hen contact nemen:

Jan Verheyden – 014 58 49 65 of 0495 23 85 46

Dirk Van den Broeck – 014 58 06 66 of 0485 30 82 19

Indien je algemene vragen hebt kan je terecht op het nummer van de Pastorale Eenheid

0472 82 04 58 of Chris Geens: 014 58 74 39 of 0498 18 66 15

Email: info@pastoraleenheidgeel.be

website www.pastoraleenheid.be