

1. Voorwoord

Beste lezers, eind juni leek de vakantie eindeloos, maar vlugger dan verwacht was 1 september daar. Iedereen is gelukkig naar school kunnen vertrekken. Hopelijk kunnen we dat zo houden. Blijft nog de vraag wanneer onze verenigingen weer aan de slag kunnen. Wanneer mogen we weer met meer dan 10 samenkomen en lukt dit dan met de nodige afstand? Hopelijk kan deze opstart in de komende weken en maanden weer gebeuren. En gelukkig zijn er ook belangrijke gebeurtenissen die kunnen doorgaan. De eerste communies en de vormsels. Meer hierover lees je in deze nieuwsbrief. Vanuit het team van de pastorale eenheid willen wij ook alle mensen danken die er elk weekend weer voor zorgen dat de vieringen in de beste omstandigheden kunnen doorgaan. En ook al is het moeilijk laten wij toch proberen om de volgende weken en maanden vol te houden. En de belangrijkste regels daarbij zijn: afstand houden, handen wassen en ontsmetten, mondkapje waar nodig. Laten we ook blijven geloven dat het allemaal goed komt.



2. Gebed vanwege het coronavirus

Lieve God,

Wat moeten we ervan denken
nu het coronavirus zo dichtbij is gekomen
en er al zoveel mensen in ons land besmet zijn?

We willen vertrouwen dat het goed komt.
We willen onszelf en anderen niet bang maken.
We willen realistisch blijven, en verstandig zijn met hygiëne.

Maar we voelen ook onze kwetsbaarheid.
We voelen de ongrijpbaarheid
en de grilligheid van het virus dat om zich heen grijpt.

Sommigen noemen het een hype
en het lijkt ineens over niks anders te gaan.
God geef ons open ogen om al het nodige te doen,
en de durf om te doen wat we niet hoeven te laten.

Geef wijsheid aan onze artsen en verpleegkundigen,
onze bestuurders en wetenschappers.
Geef vertrouwen in hun kunde.
Geef geloof in een goede afloop.
Geef verbondenheid met wie het allerkwetsbaarst zijn,
en met hen die door andere ziekten zich kwetsbaar voelen.

Ons leven is uit en in uw hand.
Behoed ons en bewaar ons.

Amen





3. Vormsels in Geel

Op zaterdag 19 september 2020 hebben alle vormsels plaats in onze pastorale eenheid. In 8 vieringen zullen al onze jongeren gevormd worden. Vicaris Wim Selderslaghs en onze deken Norbert Wauters zullen elk in 4 vormselvieringen voorgaan. In deze vieringen zullen de ouders, broers en zussen aanwezig kunnen zijn. Toch vragen wij aan de ganse familie om op die dag heel speciaal aan onze vormelingen te denken. Dat kan met een gebed, een kaarsje laten branden, een kaart om te feliciteren of een geschenkje. Wij wensen al onze vormelingen op deze dag een heel mooie viering toe en moge de geest jullie bezielen om in de komende jaren de weg van Jezus te gaan. Een weg van vriendschap en liefde. Ook de ouders bieden wij op deze dag onze beste wensen aan. Dankjewel voor alles wat jullie voor onze jongeren al gedaan hebben en in de komende jaren nog zullen doen. Ook diegene die er niet kunnen bij zijn peters, meters en grootouders ook jullie willen we niet vergeten, ook voor jullie van harte proficiat



4. Joepie....Mijn eerste communie

Wanneer mag ik nu mijn eerste communie doen? Deze vraag hebben onze eerste communicantjes zich de voorbije maanden regelmatig gesteld. In de loop van de volgende weken is het dan zover. Ook de eerste communie zal dit jaar anders zijn dan anders. Zo zullen de eerste communicantjes niet vooraan mogen komen zitten bij het verhaal. Iedereen die ouder is dan 12 jaar, zal een mondkapje moeten opzetten tijdens de viering. De communicantjes mogen niet met de mandjes rondgaan. Dat is niet zo leuk, maar het belangrijkste is wel, dat Jezus zelf ook blij zal zijn als jullie naar de kerk komen om voor de eerste maal te communie te gaan. Tegen alle communicantjes zegt Jezus: **“Ik wil jullie vriend zijn.”** Proberen jullie dat ook te zijn voor elkaar. Beste communicantjes, beste ouders, broertjes en zusjes wij wensen jullie van harte proficiat en maak er in deze moeilijke periode voor elkaar een heel fijne dag van.

5. Het sacrament van de verzoening

Het sacrament van de verzoening – Biechtgelegenheid

Om onze website weer een beetje vollediger te maken, plaatsen we deze pagina over het sacrament van de verzoening er op. Af en toe willen mensen graag zich verzoenen met God. We bieden de mogelijkheid aan.

Het sacrament van de verzoening of kortweg de biecht, is in onze streken vaak ondergewaardeerd. Mensen hebben echter soms nood aan een luisterend oor en een vergevingsgezind gebaar dat ook liturgisch en/of sacramenteel vorm krijgt.

Als we in ons leven tekort schieten steekt God zijn helpende hand naar ons uit en komt Hij ons tegemoet in het sacrament van de verzoening.

Berouwvol onze fouten mogen uitspreken en hierover uitdrukkelijk vergiffenis vragen en krijgen, maakt vrij en geeft de mens nieuwe moed. In onze pastorale eenheid willen wij hiervoor de kans geven op 2 verschillende manieren.

1. Gemeenschappelijke verzoeningsviering

In onze pastorale eenheid zijn er doorheen het jaar twee gemeenschappelijke verzoeningsvieringen; namelijk tijdens de Advent en tijdens de Veertigdagentijd.

Het zijn zeer fijne en zinvolle vieringen waarbij er gelegenheid is tot een korte persoonlijke belijdenis.

In de Advent, in voorbereiding op Kerstmis:

Maandag 21 december 2020 om 18.30 u. in de St.-Franciscuskerk te Elsum.

In de Veertigdagentijd, in voorbereiding op Pasen:

Woensdag 31 maart 2021 om 19.00 u. in de St.-Dimpnakerk

2. Persoonlijk biechtgesprek

Voor een persoonlijke biecht of een biechtgesprek kan men steeds beroep doen op de priesters binnen onze pastorale eenheid.

Mensen maken hiervoor een concrete afspraak op het nummer van pastoor Dirk (0485/308219) of pastoor Jan (0495/238546)

Je kan ook altijd na de eucharistieviering de priester aanspreken om een afspraak te maken.

6. Toch op bedevaart naar Beauraing.



Op 1 juli hadden we dit jaar met zo'n 500 mensen moeten samenkomen in de basiliek van Beauraing. Vanuit Geel vertrekt er ook elk jaar een volle autobus naar dit bedevaartsoord. Ondanks de corona is de bedevaart dit jaar toch doorgegaan, zij het met 15 mensen uit het hele bisdom. Al heel vroeg zaten die dag Annie en Jan op de trein naar Lier. In Lier stapten wij op de bus. Een heel grote bus voor 13 mensen, allemaal voorzien van een mondkapje. In Beauraing hadden we een viering in openlucht voor de basiliek. Deze viering werd rechtstreeks uitgezonden via You Tube. Na het middagmaal bij de zusters, was er een Mariaviering bij de plaats van de verschijningen. De dag werd afgesloten met het lof. Nadien was er nog tijd voor een drankje of een hapje bij de plaatselijke horeca. We namen alle intenties mee van de bedevaarders die er elk jaar bij zijn en ontstaken hiervoor verschillende kaarsen. Rond 17 u. vertrok de bus weer huiswaarts. We hebben van de bedevaart genoten maar we misten onze bedevaarders. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer allemaal samen op bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Beauraing.



8. Bijbelgroepen



Vijf broden en twee vissen: samen op weg met de bijbel als bron

“Tien”

‘5 broden en 2 vissen’ had de kleine jongen bij en gaf ze aan Jezus als voedsel voor vele duizenden mensen. Toch veel te weinig zouden wij denken, maar nadat ze deelden was er genoeg voor iedereen. Er was zelfs overvloed. Ieder van ons heeft zo vijf broden en twee vissen om aan te bieden aan elkaar en te delen. Van september tot mei willen we (onder voorbehoud van de coronamaatregelen) acht avonden samenkomen rond een thema uit de bijbel. We kozen dit jaar geen echte rode draad, hoewel, op onze folder staat “Tien”, omdat het concept van deze bijbelavonden al tien jaar bestaat. We nemen de draad terug op met een mix van nieuwe en uitgestelde thema’s van vorig jaar. We bekijken dit jaar weer enkele bekende en onbekende teksten grondig. Waar ontdek jij de tien?

Vanuit een boeiend geloofsverhaal kijken we naar de actualiteit en naar ons eigen geloofsverhaal. Dit jaar geven weer verschillende mensen een inleiding. We verdelen alles netjes over het Oude en het Nieuwe Testament. Wij hopen weer op enkele boeiende geloofsavonden!

Door de coronamaatregelen vragen we om je voor elke avond in te schrijven zodat we onze locatie kunnen aanpassen indien nodig. Het programma kan gewijzigd worden, maar het zijn wel onderstaande thema’s die aan bod komen dit jaar!

24 September 2020

Psalm 10

“Heer, waarom bent U zover weg...
... U komt op voor mensen in nood.”
(Ps.10, 1.18)

Een prachtige Psalm om in deze bijzondere tijden als start te nemen. Dirk begeleidt ons deze avond.

29 Oktober 2020

De Bergrede (uitgesteld vorig jaar)

Men noemt ze wel eens de **tien** geboden van het Nieuwe Testament. We duiken samen met Vic in de bergrede. Een boeiende avond om te luisteren naar een boeiend verhaal.

3 December 2020

Judith – Vastberaden en gelovig

“En Judith ging uit, en haar maagd met haar, en de mannen der stad zagen haar na, totdat zij de berg afgegaan, en totdat zij het dal doorgegaan was, en zij haar niet meer zagen.”
(Judith. **10,10**)

Het verhaal van Judith is vrij onbekend voor velen. Sylvia neemt ons vanavond mee op tocht in het Oude Testament.

28 Januari 2021

De 10 geboden

Wat betekenen de **tien** geboden vandaag nog voor ons. Mia neemt ons mee op weg.

25 Februari 2021 – Het Kruis **(uitgesteld van vorig jaar)**

We staan weer voor de veertigdagentijd. Clem neemt ons mee op de lijdensweg van Jezus. We staan bezinnend stil bij lijden, dood en verrijzenis.

25 Maart 2021

De tien plagen van Egypte

Coronavirus, sprinkhanen in Afrika, droogte, ... Velen hebben het afgelopen jaar wel eens gedacht dat het einde van de tijden nabij was. Ook in het Oude Testament is hier al sprake van.

Een verrassend actueel verhaal om te leggen op de tijd van vandaag. We ontdekken het samen met Dirk.

29 April 2021

De tien maagden (Mt. 25, 1-13)

Kennen jullie het verhaal nog van de 5 dwaze en 5 slimme meisjes met hun olielamp? Ontdek het opnieuw mee in deze avond! We gaan allen samen aan de slag!

27 Mei 2021

Eutychus – Geluksvogel!
(uitgesteld vorig jaar)

Paulus sprak: “Hou op met dat misbaar, want hij leeft!” (Hand.20,10)

Een prachtig verhaal om hopelijk een prachtig werkjaar af te sluiten!

Inschrijven

Inschrijven moet voor elke avond. Wie niet kan komen omwille van de corona, maar toch graag de bundel van die avond heeft, laat het weten aub! We bezorgen hem thuis! Graag weten we wel ten laatste 2 dagen vooraf of we u mogen verwachten.

Dirk Van den Broeck

Kapelstraat 20 a

2440 Geel

014/580666

dirkvandenbroeck2@gmail.com



Bijbel en Leven

Op dinsdag 15 september komen wij voor de eerste maal dit jaar samen met onze bijbelgroep “Bijbel en Leven”. We werken dit jaar verder rond de handelingen van de apostelen. Voor deze eerste samenkomst komen wij samen bij pastoor Jan. Binnenkort komen we Paulus ook tegen in de Handelingen van de apostelen. Op onze eerste samenkomst willen we de film Paulus bekijken. Deze film werd vorig jaar in Relevant besproken. Omdat de film nogal lang duurt komen wij al samen om 13.00 u. Na de film praten we even na bij een tasje koffie. In de komende dagen zal Annie iedereen van ons groepje contacteren en vragen of zij nu al willen aansluiten. Vanaf oktober komen wij weer samen op ons vertrouwde plekje in de zaal van St.-Amands, maar dat lees je dan weer in het parochieblad en de nieuwsbrief van oktober

Inhoudstafel

blz. 1	Voorwoord
blz. 2	Gebed vanwege het coronavirus
blz. 3	Vormsels in Geel
blz. 3	Joepie...mijn eerste communie
blz. 4	Het sacrament van de verzoening
blz. 5-6	Toch op bedevaart naar Beauraing
blz. 7-9	Bijbelgroep: Vijf broden en twee vissen
blz. 10	Bijbelgroep: Bijbel en Leven
blz. 10	Inhoudstafel
blz. 11	Colofon



Colofon

Pastorale Eenheid HH. Dimpna en Gerebernus

Pastoraal huis: Kapelstraat 20 2440 Geel

GSM: 0472 82 04 58

Email: info@pastoraleenheidgeel.be

website www.pastoraleenheid.be

Secretariaat Pastorale Eenheid

GEEN vaste openingsuren meer

Indien je een gesprek met een priester wil kan je best rechtstreeks met hen contact nemen:

Jan Verheyden – 014 58 49 65 of 0495 23 85 46

Dirk Van den Broeck – 014 58 06 66 of 0485 30 82 19

Indien je algemene vragen hebt kan je terecht op het nummer van de Pastorale Eenheid

0472 82 04 58 of Chris Geens: 014 58 74 39 of 0498 18 66 15