



1. Voorwoord

Beste lezer,

Met nieuwsbrief 30 zijn we gekomen aan het eind van de derde jaargang. “Het was een heel speciaal jaar”, dat is het minste wat ik kan zeggen. Ik schrijf deze tekst op woensdag 3 juni in de namiddag. Ik zit buiten onder de parasol te wachten op het moment dat de radio laat weten wanneer de persconferentie van de veiligheidsraad gaat beginnen. Om 16.00 u. was het zover. De kerken mogen open, met een maximum aan honderd plaatsen. In deze nieuwsbrief staat een tekst van het team van de pastorale eenheid over de heropening van de kerken in Geel. Deze tekst zal morgen ook verschijnen in het parochieblad. Met dit alles ben ik bijna vergeten dat de vakantie voor de deur staat. Hoe en waar ga jij je vakantie doorbrengen? In de tuin, aan de Belgische Kust, de Ardennen of het buitenland? Wat je ook

doet, hou het veilig zodat we straks in september kunnen verder werken aan onze pastorale eenheid. (hopelijk met meer mogelijkheden dan het tot nu toe het geval was.) Het team van de pastorale eenheid wenst jullie van harte een deugddoende vakantie!!

VAKANTIEWENS

Ik wens je toe wat velen niet hebben: Tijd
Ik wens je tijd
om verheugd te zijn, en te lachen,
en wanneer het je past,
daar iets mee te doen.

Ik wens je tijd voor jouw doen en denken,
niet voor jezelf alleen
maar ook om te geven en uit te stralen.
Ik wens je tijd,
niet tot haasten en lopen
maar tijd voor rust en gemoed.

Ik wens dat Hij bij jou mag blijven
als tijd voor verwondering,
voor vertrouwen
in plaats van tijd om naar de klok te kijken.

Ik wens je tijd
om naar de schepping te kijken,
en tijd om te groeien ...

Ik wens je tijd
om opnieuw te hopen en te beminnen,
want uitstel van die tijd heeft geen zin.
Ik wens je tijd om weer jezelf te vinden,
en elke dag, elk uur
als een geschenk te ervaren.
Ik wens je tijd om te leven, ten volle
en er een deugddoende
en zinrijke vakantie van te maken! **ELLEN VANDUYNSLAGER**



Tijdens het weekend van 13 en 14 juni gaan de kerken weer open. Ze zullen wel aan een aantal voorschriften van de veiligheidsraad moeten voldoen. Het team van de pastorale eenheid schreef hierover de volgende tekst.

Heropening van de kerken: ook wij in Geel bereiden ons voor!

“Het nieuwe normaal!” Of je de term nu graag hoort of niet, je kan er niet om heen dat sinds de start van de corona-epidemie onze wereld er anders uit ziet. Ons vermogen tot aanpassing wordt serieus op de proef gesteld! Woorden als afstand nemen en afstand houden, ontsmetten, lockdown, ... ze komen zoveel in de media en hoe vaak nemen we ze zelf niet in de mond de dag van vandaag. Onze wereld werd anders wakker,... en nee, het was geen droom. Gek misschien, maar bij het schrijven van dit artikeltje dacht ik bij mezelf: *“een nieuwe wereld, is dat niet waarvan Jezus droomde?”* En toegegeven, de andere kant is ook een beetje een feit... het is nog nooit zo stil geweest in de lucht, de natuur herleeft, mensen vinden zichzelf terug, we denken meer na over de wereld en haar toekomst. Misschien schept deze crisis ook wel kansen, voor ons, christenen, om ons geloof te tonen en te beleven. Met Pasen hebben we rotsvast ons geloof in de overwinning van het leven op de dood gevierd. Met Pinksteren belijden wij dat dit verhaal verder gaat. De eerste christenen gaven ons een voorbeeld...ondanks het gebrek aan zekerheden en de vele angsten van toen, gingen zij verder de weg van Jezus. Misschien horen wij ons nu meer dan ooit te herkennen daarin? Misschien voelen wij meer en meer die nood om samen te komen en samen te vieren! Maar voorlopig wordt er ook terecht beroep gedaan op onze verantwoordelijkheid om op een correcte manier om te gaan met de realiteit van vandaag: kansen om te bouwen aan die wereld van morgen, een opdracht die wij

als christen hebben, onze verantwoordelijkheid opnemen, allemaal, niet alleen als goede burger, maar ook als gelovige, het is onze taak, onze plicht...

Hoe maken we dit concreet in onze kerken?

De kerkelijke overheid heeft zijn draaiboek klaar en bij het schrijven van dit artikeltje hebben we het net ontvangen. In onze kerk hebben we als sterke eigenschap dat we vaak heel creatief zijn, proberen te zoeken naar oplossingen en compromissen, en dat siert ons enorm, maar rond veiligheid en afspraken in verband met corona valt er nu even GEEN compromis te sluiten! **Met de regels die er in staan zal moeten gewerkt worden! Geen compromissen of scheve schaatsen. Het enige dat we nog niet weten bij het ter perse gaan van dit artikel is de datum dat we terug samen mogen vieren.** Als we de datum krijgen, dan kunnen we starten met het nieuwe anders. We gaan er voor !

Afstand

Als we samen komen om eucharistie te vieren zijn we gewoon om elkaar hartelijk te begroeten, een praatje te maken, we zitten op onze vaste plaats in de kerk met onze vaste buur. Wel, dit zal nu anders zijn. **Per aanwezige wordt in het kerkgebouw 10 vierkante meter voorzien. Dit is een strikt minimum. Het betekent dat zelfs in onze grootste kerken een maximum van 100 aanwezigen zal gelden. Dus ook onze kleinere kerken dienen toch even goed te rekenen hieromtrent. Mensen die onder eenzelfde dak wonen kunnen naast elkaar zitten, gelovigen die niet onder hetzelfde dak wonen wordt gevraagd de nodige veilige afstand te bewaren...**

Concreet betekent dit voor ons

Op zaterdag:

Punt	17.30 uur	33 plaatsen
Larum	18.00 uur	49 plaatsen
Oosterlo	18.00 uur	30 plaatsen
Winkelomheide	19.00 uur	44 plaatsen
Bel	19.00 uur	32 plaatsen

Op zondag

Zammel	09.00 uur	40 plaatsen
--------	-----------	-------------

Ten Aard	09.00 uur	40 plaatsen
St.-Dimpna	09.30 uur	100 plaatsen
Stelen	09.30 uur	45 plaatsen
Elsum	10.30 uur	60 plaatsen
Holven	10.30 uur	35 plaatsen
St.-Amands	11.00 uur	85 plaatsen

De kapel van het Domein Ten Aard en de kapel van het OPZ blijven gesloten. Er is te weinig plaats om een degelijk aantal mensen te ontvangen.

Wij werken nu(nog) niet met reserveringen.

Er is **1 ingang en 1 uitgang** voorzien waar mogelijk en je zal een bepaalde route volgen als je naar je plaats gaat... **Te communie gaan doen we met mondmasker en vooraf ontsmetten we de handen. We houden ook afstand en volgen de instructies van de veiligheidsverantwoordelijke strikt op.** Afstand tussen de priester en de gelovige, afstand in de rij en je beurt afwachten... Nee, we zijn het niet gewoon, maar als christen nemen wij onze verantwoordelijkheid op, **zelfs na de viering blijven we niet staan op het kerkplein en gaan we recht naar huis!** De kerkraad en de leden van de parochiekern doen er alles aan om hun kerk goed voor te bereiden op de heropening.



Hygiëne

We ontsmetten onze handen als we de kerk binnen en buiten gaan, we ontsmetten onze handen als we te communie gaan, en ja, we brengen ons mondmasker mee naar de kerk en dragen dit als het wordt verwacht, d.w.z. als er momenten kunnen ontstaan waarin de gevraagde afstand tussen elkaar niet gehaald wordt. Ook de priester of de gebedsvorganger zal dit moeten doen. Het hoort ook weer bij die **verantwoordelijkheid die we samen dragen, net zoals het geen hand geven bij de vredewens of het Onze Vader,... Er wordt tijdens de viering niets aangeraakt met als gevolg dat we geen zangboeken voor meermalig gebruik kunnen aanbieden. Ook muzikaal zal het anders zijn. **Er kan tot nader order geen koorzang worden voorzien.** Het zal vreemd zijn om zo samen liturgie te vieren, dat is waar, maar weet je waar ik aan dacht, in de tijd van Jezus vierden ze ook anders dan wij nu...**

Beperkt samenzijn

Of onze kerk nu groot is of klein, het zal nu anders zijn. De verantwoordelijken voor het onthaal in de kerk zullen misschien tegen jou zeggen dat de kerk volzet is voor deze viering. Het aantal plaatsen voor een viering zal inderdaad beperkt zijn en vol is vol. We zijn dit niet gewoon en het doet pijn, maar ook hier moeten we onze verantwoordelijkheid opnemen. **Voel je je niet goed, of ben je ziek: kom dan niet naar de viering. Er zijn mogelijkheden op televisie of via de computer.** Zoek of er nog plaats is in een andere kerk. Weet dat er in Geel ook

weekdagvieringen zijn en dat deze als even ‘vol’ aanzien worden als de zondagsplicht, zo zegt de bisschop.

Het zal anders zijn, maar het is onze opdracht als christen om onze verantwoordelijkheid op te nemen en dus dragen we daar graag ons steentje toe bij.

We gaan ervoor, anders dan we gewoon zijn, maar vol goede moed stapje voor stapje terug op weg naar morgen! Laten we alleszins hoopvol en met vreugde de beperkte mogelijkheden tegemoet zien.

Het team van de pastorale eenheid: Jef, Chris, Jan, Lief, Michel, Dirk

Misintenties in coronatijden

In deze coronatijden waar geen vieringen plaatsvinden, blijven ook de misintenties die reeds gepland waren liggen. We zijn onze dierbaren niet vergeten. Vanuit de parochie zal er zo veel mogelijk contact worden opgenomen met elke betrokken familie om een nieuwe regeling te treffen. U kan als alles achter de rug is en de vieringen terug plaats kunnen hebben, zelf ook contact opnemen met het parochiesecretariaat van de desbetreffende parochie.





Bedevaart Scherpenheuvel

De bedevaart naar Scherpenheuvel die op 5 september zou doorgaan is uitgesteld tot zaterdag 4 september 2021. Misschien kunnen wij op 5 september thuis een gebed richten tot Onze Lieve Vrouw en haar vragen om onze pastorale eenheid te zegenen en te bewaren.

Uitstap naar de basiliek van Koekelberg

De uitstap naar de basiliek van Koekelberg zullen wij in de komende weken verplaatsen naar het voorjaar van 2021. Hopelijk kunnen we dan weer gewoon met de bus rijden zoals we dat gewoon zijn en kunnen we met zijn allen gezellig weer tafelen in het restaurant van de basiliek. Wanneer de datum bekend is zullen we die communiceren aan de mensen die voor deze uitstap zijn ingeschreven.



Corona-getuigenis



In deze nieuwsbrief een korte corona-getuigenis van onze pastorale werkster Lieve Helsen. Bedankt Lief!

Het coronavirus waart nog steeds rond, met gevolg dat we beperkt zijn in ons normale doen en laten. Het valt soms toch wel zwaar, om in ons kot te blijven. We konden het ons niet voorstellen, maar als we op de tv hoorden, of in de krant lazen, werd je getroffen door de vele slachtoffers, en het afscheid in heel intieme kring. Het deed pijn. Alles is anders. En dan een aantal weken geleden nog de lege rekken in de supermarkt, en oei het wc papier was op, niet te begrijpen. Je krijgt dan allerlei gedachten: waarom....? Wat doen mensen toch allemaal.....? om er een paar op te noemen. En als je dan op uw smartphone een fotootje krijgt waar het wc papier vervangen is door briefjes van 50 euro, komt er toch weer een vrolijk gevoel in de plaats. De spanning een beetje loslaten.

Nog zo iets de kapper, amai al de mensen die nog een kleurtje nodig hebben, iets wat zo normaal was, is niet meer, hoe moet het dan? Gelukkig mogen we nu al terug! Ben jij al geweest? Wel weer een fotootje met kop haar in alle mooie kleuren. Ik bedoel grijs, bruin, ros enz... niet zo simpel. Gelukkig de mensen met grijs haar denk ik dan en ik spreek uit eigen ondervinding. Maar sommige dingen doen ook deugd zoals de dagelijkse verbindingen met onze bisschop Johan Bonny. Die verbondenheid, die warmte, het samen vieren, ondanks dat de kerken gesloten zijn, was en is een ondersteuning. Ik mis de vele mensen wel in de echte nabijheid, die we nu moeten missen. Maar de gezondheid gaat voor!! Daag en hou het vol!!!! (Lieve Helsen)

Inhoudstafel

blz. 1	Voorwoord
blz. 2	Vakantiewens
blz. 3-6	Heropening van onze kerken
blz. 6	Misintenties in coronatijd
blz. 7	Bedevaart Scherpenheuvel 2020
blz. 7	Uitstap naar de basiliek van Koekelberg
blz. 8	Coronagetuigenis door Lieve Helsen
blz. 9	Inhoudstafel
blz.10	Colofon





Colofon

Pastorale Eenheid HH. Dimpna en Gerebernus

Pastoraal huis: Kapelstraat 20 2440 Geel

Elke dinsdag houdt Chris Geens permanentie in het
pastoraal huis van 13.30 tot 15.30 u.

GSM: 0472 82 04 58

Email: info@pastoraleenheidgeel.be

website www.pastoraleenheid.be