

Goede vrienden,



Vandaag beginnen we weer een nieuwe week met onze gebedsblaadjes. De gewone tijd door het jaar is begonnen en in de kerken gebruiken we terug de groene kleur. De kleur van de hoop, hoop op een nieuwe tijd, een tijd zonder corona, een tijd dat we terug samen kunnen komen om samen te bidden en te vieren, een tijd dat we elkaar terug kunnen ontmoeten. We bidden ervoor, het zal anders zijn dan voor de corona, maar het zal in elk geval een tijd zijn waar we nog intenser met elkaar verbonden zijn, omdat we weten dat we elkaar nodig hebben, in goede en kwade dagen.

Maandag 1 juni (Pinkstermaandag)

Wanneer jij uittreedt corona, zullen de klokken luiden
komen we op straat en zullen we mekaar omhelzen en knuffelen als nooit tevoren
Wanneer jij uittreedt corona, zullen we mekaar bewonderen voor zoveel veerkracht
zoveel doorzetting, zoveel solidariteit
Wanneer jij uittreedt corona, is jouw bezette oorlog geschiedenis, ben jij
geïsoleerd en wij niet meer
Wanneer jij uittreedt corona, gaan we ons milieu omarmen
Wanneer jij uittreedt corona zullen we woorden tekort komen
Wanneer jij uittreedt.....

(tekst van Dimitri Casteleyn)

Gebed

Heilige Geest van God, wij gissen en raden wie Gij zijt, maar toch geloven we dat Gij voor ons zijt: de lucht die wij ademen, de verte die ons roept, het vriendelijk licht waarin mensen voor elkaar aantrekkelijk zijn, de fijnzinnige liefde waarmee wij geschapen werden, de blijvende aanwezige die ons Jezus' Woord in herinnering brengt, de liefde waarin vrede en gerechtigheid geworteld zijn.
Amen.

Bijbelquote Johannes 14,15-17

“In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden. Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven: de Geest van de waarheid, voor wie de wereld niet ontvankelijk is, omdat zij Hem niet ziet en niet kent. Gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.”

Wij bidden

Bidden wij dat wij opmerkzamer worden voor de kracht van de Geest, zodat we nadrukkelijker in het spoor van Jezus kunnen treden.

Bidden wij voor onze kerkgemeenschappen. Dat zij de verbondenheid in de Geest mogen ervaren, om zo voor elkaar een hechte gemeenschap te vormen.

Laten wij dan verbonden met elkaar dat mooie gebed bidden dat Jezus ons gegeven heeft.

Dinsdag 2 juni

Buren in Coronatijd – Fred Timmermans

*'social distance' in tijden van crisis
een rechtvaardige en eerbare plicht*

*sociale nabijheid in gewone of barre tijden
een eerbare opdracht breed gedragen*

*buren blijven buren, een opgestoken hand
een knik van interesse, een glimlach van meevoelen
een broederlijke vermaning duizendvoud eenvoudig*

*buren blijven buren ook als je het niet verwacht
hou contact en wees creatief met dank aan de helden
van vandaag en morgen, wees sterk en moedig*

Gebed

Kom, H. Geest, en daal als een vuur over onze wereld, dat wij warmte aanreiken aan wie in de kou staan, dat geestdrift ons mag aansteken en dat mensen elkaars taal leren spreken en verstaan. Geest van God, daal als een licht over ons leven, herschep ons wanneer we moedeloos zijn en angsten onze idealen verdringen. Geest van God, beziel ons opdat uw liefde onze harten loutert. Wees een gids voor wie leeg en krachteloos door het leven gaan. Kom dan, H. Geest, die in ons bidt en in ons werkt. Blijf ons doordringen met uw gaven en blaas uw Adem door ons heen. Amen.

Bijbelquote Mc 12, 13-17

In die tijd stuurden de hogepriesters, schriftgeleerden en oudsten enkele Farizeeën en Herodianen op Jezus af om hem vast te zetten. Deze kwamen bij hem met de vraag: 'Meester, wij weten dat jij oprecht bent en u aan niemand stoort, want jij ziet de mensen niet naar de ogen, maar leert de weg van God in oprechtheid. Is het geoorloofd belasting aan de keizer te betalen of niet? Zullen we hem betalen of niet betalen?' Maar Jezus die hun huichelarij doorzag, antwoordde: 'Waarom probeert ge mij te vangen? Geef mij een tienling, dan zal ik eens zien.' Zij deden het. Jezus, vroeg hun nu: 'Van wie is deze beeldenaar en het randschrift?' Ze antwoordden: 'Van de keizer.' Daarop sprak Jezus tot hen: 'Geef dan aan de keizer wat de keizer toekomt en aan God wat God toekomt.' En ze stonden verwonderd over hem.

Wij bidden

Bidden wij voor hen die de kracht van de Geest nog niet hebben gevonden. Dat zij mensen mogen ontmoeten die van die Geest getuigen. Laten wij bidden...

Voor alle kerkgemeenschappen. Dat Pinksteren een feest van verbondenheid en vriendschap mag zijn over de grenzen van talen en culturen heen.

Bidden wij tot slot het gebed dat Jezus ons gegeven heeft... Onze Vader

Woensdag 3 juni

De heilige Geest is God die in ons woont,
die ons bezielt tot in de kern van ons bestaan,
die ons aanspreekt met zijn eigen naam "Ik ben er voor u".
De heilige Geest is God die in ons leeft als wij Hem laten leven;
is God die liefde is als wij ons laten beminnen;
is God die onze vrede is als wij Hem toelaten.
De heilige Geest waait in ons als adem van leven,
Hij stuwt ons voort om er te zijn voor anderen,
om in alles wat wij doen zijn liefde uit te ademen.
Hij brandt in ons als een vuur en maakt ons geestdriftig voor de zaak van Jezus:
bouwen aan een gemeenschap die een hemel op aarde brengt.
De heilige Geest is God die in ons woont, die in ons spreekt,
en ons voortstuwt vanuit die ene zekerheid: je staat nooit alleen.
Laat Hem in je wonen, laat Hem in je spreken, laat je doordringen
door de Geest van de Verrezenen.
Breng zijn woorden in herinnering en laat ze gebeuren in je wijze van leven.
Laat alles in jou spreken van een vrede die je zelf niet maakt,
maar die je dagelijks wordt gegeven. Laat Christus in jou te zien zijn.

Gebed

God onze Vader, we bidden U dat uw Geest ons mag vervullen en bezielen.
Geef dat Hij ons hart openbreekt, zodat we niet langer als lauwe christenen leven,
maar naar buiten durven komen, en luidop durven zeggen dat Gij ons bezielt.
Wees bij ons in deze dagen en ontsteek in ons uw vuur,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Bijbelquote Mc. 12, 18-27

In die dagen kwamen er Sadduceeën bij Jezus; dezen hielden dat er geen verrijzenis bestaat. Ze legden hem daarom de volgende kwestie voor: 'Meester, wij zien bij Mozes geschreven staan: Als iemands broer sterft en een vrouw achterlaat maar geen kinderen, dan moet zijn broer die vrouw nemen om hem een nageslacht te geven.' Nu waren er eens zeven broers. De eerste nam een vrouw, maar liet bij zijn dood geen kinderen na. Toen nam de tweede haar, maar ook hij stierf zonder kinderen, zo ging het ook met de derde; kortom, geen van de zeven liet kinderen na. Het laatste van allen stierf ook de vrouw. Bij de verrijzenis, wanneer zij opstaan, van wie van hen zullen zij dan de vrouw zijn? Alle zeven toch hebben haar tot vrouw gehad.' Jezus antwoordde: 'Zijt gij niet op een dwaalspoor, juist omdat gij noch de Schrift, noch Gods macht kent? Wanneer de mensen uit de doden opstaan, huwen zij niet en zij worden niet ten huwelijk gegeven, maar zijn ze als engelen in de hemel. En wat de doden betreft, hebt ge in het boek van Mozes niet gelezen, waar het gaat over de braamstruik, hoe God tot hem zei: 'Ik ben de God van Abraham, de God van Isaäk en de God van Jakob'? Hij is geen God van doden maar van levenden. Ge verkeert in grote dwaling.'

Wij bidden

Voor allen die leiding geven in de Kerk. Dat de heilige Geest hen mag bezielen om goede herders te zijn in navolging van Jezus.

Voor allen die in hun leven op zoek zijn naar zingeving. Dat zij door de heilige Geest bezield mogen worden.

Bidden wij tot slot... Onze Vader ...

Donderdag 4 juni

Bidden is: het stil maken om je heen, even thuis komen bij jezelf.

Het is jezelf zien zoals je bent met je goede kanten en ook met je fouten.

Je mag helemaal jezelf zijn met je vreugde en ook met je zorgen.

Bidden is de diepste bron in jezelf aanboren en onvermoede krachten in je oproepen.

Maar het heeft ook te maken met verandering, met nieuw worden.

Bidden heeft alles te maken met vragen om een nieuwe geest,
om nieuwe kracht en inspiratie, om een nieuwe richting in je leven.

Gebed

God, kom met uw Geest in ons.

Geef ons een heldere geest van onderscheiding dat wij uw waarheid blijven zoeken,
de schoonheid smaken van uw scheppend Woord en doen wat goed is in uw ogen.

Geef ons een moedig hart om de grenzen van ons menselijk bestaan vol vertrouwen te aanvaarden.
Amen.

Bijbelquote Mc. 12, 28b – 34

In die tijd trad een schriftgeleerde op Jezus toe en legde Hem de vraag voor: “Wat is het allereerste gebod?” Jezus antwoordde: “Het eerste is: Hoor, Israël! De Heer onze God is de enige Heer. Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht, Het tweede is dit: Gij zult uw naasten beminnen als uzelf. Er is geen ander gebod voornamer dan deze twee.” Toen zei de schriftgeleerde tot Hem: “Juist, Meester, terecht hebt ge gezegd: Hij is de enige en er bestaat geen andere buiten Hem; en Hem beminnen met heel zijn hart, heel zijn verstand en heel zijn kracht en de naaste beminnen als zichzelf, dat gaat boven alle brand- en slachtoffers. Omdat Jezus zag dat hij wijs gesproken had zei Hij hem: “Gij staat niet ver af van het Koninkrijk Gods.” En niemand durfde Hem nog een vraag te stellen.

Wij bidden

Voor onszelf, dat wij, vervuld van Gods Geest, hoopvolle mensen mogen zijn en als vrienden elkaar nabij blijven.

Bidden wij tot slot het gebed dat Jezus ons gegeven heeft... Onze Vader...

Vrijdag 5 juni

Met God op stap gaan naar je medemensen toe, is Vader zijn.

Je zal hevig naar hen verlangen en hen liefhebben zoals een echte vader houdt van zijn volk;

Je zal kansen geven, hen ernstig nemen en geloven in diegenen met wie je werkt.

Op stap gaan is ook Zoon zijn: Je gedragen voelen en gestuwd door een innige liefde die je helpt loskomen en bevrijden uit wat mensen tegenhoudt om voluit te leven. Zo kan je jezelf aanvaarden en ook ieder ander met wie je samen bent.

Op stap gaan is Geest, ruimte, zijn. Je niet op jezelf richten of op een heel beperkt doel, maar verder kijken. Samen eerlijke horizonten zoeken naar een helende eenheid toe.

Gebed

Ze zijn met velen, God,

de goden van menselijke berekening, van drang naar zelfbehoud.

Bevrijd ons van die goden.

Gij zijt anders, God, zo anders dan wat mensen van U maken.

In Jezus hebt Gij een concreet gezicht gekregen, een menselijke stem, een herkenbare blik.

Wij bidden U: help ons te kiezen voor U,

U te zoeken en te vinden in iedere mens die probeert te doen wat Jezus ons heeft voorgedaan. Amen.

Bijbelquote Mc. 12-35-37

Bij zijn onderricht in de tempel wierp Jezus eens de vraag op: 'Hoe kunnen de schriftgeleerden zeggen dat de Messias een zoon van David is? David heeft zelf gezegd, door de heilige Geest bewogen: 'De Heer heeft gesproken tot mijn Heer: Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden onder uw voeten heb gelegd.' ' Als David zelf hem Heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn?'

Het merendeel van het volk luisterde graag naar hem.

Wij bidden

Vader, wij bidden U, vergeef ons wanneer wij uw opdracht misvormen: wanneer wij door onze hardheid elkaar pijn doen, elkaar kwetsen door onze liefdeloosheid, wanneer wij eenheid doen scheuren en uw vrede onmogelijk maken in deze wereld.

Heer Jezus Christus, wij bidden U, doe ons de pijn der verdeeldheid voelen en maak ons in uw liefde waardig om één te worden in echte goedheid. Laat die vrede onder ons komen die niet alleen afwezigheid van oorlog is, maar waarin de warmte van uw aanwezigheid voelbaar is.

God, Heilige Geest, wij bidden U, verbreed onze begrippen, begeester onze harten, verdrijf onze vooroordelen en wanbegrip, verenig ons, en door ons alle volkeren in waarachtige vrede en eenheid: vrede op aarde voor alle mensen van goede wil.

Bidden wij tot slot met de woorden die Jezus ons gegeven heeft... Onze Vader...

Zaterdag 6 juni

God, wie ben Je nu eigenlijk? Vader, Zoon en Geest zeggen ze. Maar wie ben Je dan voor mij? Wij, mensen willen Je grijpen, God, vastklemmen, omarmen, knuffelen, smeken, voor onze kar spannen... Maar Jij laat je niet grijpen, God. Je grijpt ons, mensen, niet beklemmend, niet versmachtend, maar wel levengevend en teder. Verrijzend voel ik me soms gegrepen. Soms ben Je als een Vader voor mij. Beschermend, vermanend, geduldig met me meegaand. Soms ben Je als Zoon in mijn leven. Je bent een voorbeeld voor mij om naar de kleinste mens te gaan. Soms ben Je Geest in mijn leven. Je bent de inspirator om te getuigen van jouw Liefde. God, wie Je ook bent. Ik blijf geloven in je naam: Ik zal er zijn voor jou.

Gebed

Heilige God, Gij hebt ons geschapen, Gij geeft ons toekomst.

Jezus, leert ons hoe wij elkaar overvloed van leven kunnen schenken.

De Geest is vuur in ons dat kracht geeft tot vergeving. Blijf in ons wonen, drie-ene God, zodat wij ten volle deel hebben aan uw liefde, vandaag, morgen, alle dagen tot in uw eeuwigheid. Amen.

Bijbelquote Mc 12, 38-44

In die tijd gaf Jezus bij zijn onderricht ook deze waarschuwing: 'Wacht u voor de schriftgeleerden, die graag in lange gewaden rondlopen, die zich laten groeten op de markt, belust zijn op de voornaamste zetels in de synagogen en op de ereplaatsen bij de maaltijden, maar die de huizen der weduwen opslokken terwijl ze voor de schijn lange gebeden verrichten; over deze mensen zal een strenger vonnis worden uitgesproken.'

Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek toe, hoe het volk koperstukken daarin wierp, terwijl menige rijke er veel in liet vallen. Er kwam ook een arme weduwe die er twee penningen, ter waarde van een cent, in wierp. Hij riep nu zijn leerlingen bij zich en sprak: 'Voorwaar, ik zeg u: die arme weduwe heeft het meest geofferd van allen die iets in de offerkist wierpen; allen wierpen ze er iets in van hun overvloed, maar zij offerde van haar armoede al wat ze bezat, alles waar ze van leven moest.'

Wij bidden

Bidden we voor onze Kerk en voor alle Kerken die het evangelie van Jezus Christus belijden. Dat zij minder nadruk leggen op wat hen gescheiden houdt, maar steeds meer oog krijgen voor wat hen verbindt.

Bidden we tot de heilige Geest voor allen die zich in hun handelen door Hem laten leiden. Dat de wereld door hen open bloeit tot Gods gemeenschap op aarde.

Zondag 7 juni - Feest van de Heilige Drie-eenheid

Vandaag sluiten wij de Paastijd af met een viering waarin we vooral willen zeggen dat God de Heer, Vader, Zoon en Geest, de grond van ons bestaan is. Iedere viering gaat eigenlijk over God, maar op het feest van de Drie-eenheid willen wij, nog explicieter dan anders, over God spreken. Geen God tussen de goden op een verre, hoge godenberg, vechtend om de grootste macht en het grootste gelijk, maar een God die ons in een mens zo rakelings nabij is gekomen dat wij Hem 'Vader' mogen noemen: de God van Jezus. En in Jezus mogen wij Gods gezicht herkennen.

Gebed

Heer God, wij danken U voor Jezus, uw Zoon.
Zijn leven verwijst ons naar het geheim van uw bestaan-in-liefde.
Help ons nederig te geloven in het mysterie van de heilige Drie-eenheid,
in uw liefde die gestalte krijgt in de mildheid van mensen om ons heen.
Wij hopen op uw barmhartigheid, op eeuwige vergeving
als wij U ontmoeten van aanschijn tot aanschijn. Amen

Bijbelquote Joh. 3, 16-18

Zoveel heeft God van de wereld gehouden, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken, zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven bezit. Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te veroordelen, maar om door Hem de wereld te redden. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; maar wie niet gelooft is al veroordeeld, omdat Hij niet geloofd heeft in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Bidden wij

Bidden we tot God de Vader voor allen die het vertrouwen in Hem hebben verloren. Dat ze een rustpunt vinden in hun leven.
Bidden we tot God de Zoon, Jezus Christus, voor hen die Hem slechts kennen als iemand uit een ver verleden, zonder betekenis voor onze tijd. Dat zij Hem leren kennen als een gids.
Bidden we voor onze Kerk en voor alle Kerken die het evangelie van Jezus Christus belijden. Dat zij minder nadruk leggen op wat hen gescheiden houdt, maar steeds meer oog krijgen voor wat hen verbindt.
Bidden we tot de heilige Geest voor allen die zich in hun handelen door Hem laten leiden. Dat de wereld door hen open bloeit tot Gods gemeenschap op aarde.

Gebed

Ik wil U binnenlaten in de kern van mijn bestaan, God, en mij van kop tot teen laten inpalmen door uw liefde, net zoals Jezus. Laat uw Geest mij daarom leiden, vooral op ongebaande wegen en op tochten vol hindernissen en valkuilen. Reik mij uw hand en breng mij naar de plaats waar de waarheid het wint van de leugen en waar alleen maar liefde is. Dan weet ik dat ik 'thuis' ben.
Amen.

Bidden we tot slot dat mooie gebed dat Jezus ons gegeven heeft... Onze Vader ...