



Pinksterbloemen

1. Voorwoord

Goede vrienden, in deze coronatijd maak ik de moeilijkste nieuwsbrieven van de drie voorbije jaargangen. We hebben op dit moment nog geen nieuws dat het openen van onze kerken aankondigt. Toch zijn er in de maand mei twee heel grote feesten die we noodgedwongen thuis zullen vieren. Dat is St.-Dimpna op 15 mei en het hoogfeest van Pinksteren op 31 mei. Over hoe je deze feesten van thuis uit kan vieren lees je meer in deze nieuwsbrief. Onze vormelingen en eerste communicantjes wachten ook vol spanning op nieuws wanneer hun feestdag kan doorgaan. Via het internet kunnen ze nu al die dag een beetje voorbereiden ook al weten wij nog niet direct wanneer dat zal zijn. Wanneer ik deze tekst schrijf schijnt de zon hier volop in mijn bureau. Ik hoop dat jullie daar ook van genieten en laat de zon ook vooral schijnen in jullie hart.



2. Bezinning HH. Dimpna en Gerebernus

Voor het feest van onze Geelse heiligen op 15 mei verwijzen wij graag naar het parochieblad dat vandaag of morgen in de bus valt. In deze uitgave zullen alle schrijvers van het parochieblad een artikel zetten waarin ze vertellen wat Dimpna voor hen betekent. Om Dimpna te vieren is er voor vrijdag een gebedsblaadje voorzien. Diegene die dit graag willen ontvangen kunnen een email sturen naar info@pastoraleenheidgeel.be of op vrijdag kan je het gebedsblaadje vinden op de site van pastorale eenheid www.pastoraleenheidgeel.be . Wij wensen jullie allemaal van harte een gezegende feestdag toe.

Agenda: Wat niet door gaat

Bijbel en Leven, Handelingen der apostelen, Vijf broden en 2 vissen



De verantwoordelijken voor Bijbel en Leven, Handelingen der apostelen en Vijf broden en twee vissen besloten in samenspraak met het team van de pastorale eenheid om hun samenkomsten stop te zetten tot het volgend werkjaar.



Onze Lieve Vrouw van Beauraing

Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Beauraing

Het bisdom liet ons weten dat de jaarlijkse bedevaart naar Beauraing dit jaar niet zal doorgaan. Wij hopen er weer samen te kunnen zijn volgend jaar 2021 op de eerste woensdag van juli.

Huwelijken in coronatijden

Ook huwen in deze coronatijden is niet vanzelfsprekend. Een kerkelijk huwelijk kan doorgaan met het koppel, twee getuigen en de priester. Dit is echter een keuze die bitter weinig koppels maken.

De koppels die huwen in de volgende maanden zullen door ons gecontacteerd worden of mogen zelf contact opnemen met pastoor Dirk. Samen zoeken ze naar een oplossing die er meestal in bestaat dat het huwelijk wordt verplaatst naar een latere datum!

Opgelet! We vragen dat alle eventuele verplaatsingen van huwelijken verlopen via de contactpersoon van de pastorale eenheid, pastoor Dirk. Zo blijven we het overzicht bewaren en neemt er niemand op eigen houtje initiatief.

We hopen dat ook voor de huwelijken alles zich snel normaliseert.





Data eerste communie en vormsel: nog even geduld aub!

Vele mensen vragen ons naar de data van de uitgestelde communievieringen. In andere pastorale eenheden zijn de eerste communiedata immers al bekend. Dit is echter onder voorbehoud en op hun eigen verantwoordelijkheid. Wij met onze pastorale eenheid wachten op de officiële mededeling vanuit het bisdom. Vooraf heeft het nog geen enkele zin om data te plannen. Het verloop van de coronacurve laat nog geen duidelijke datering van de aangepaste vieringen toe. De bisschop hoopt onder voorbehoud tegen 1 juni voor alle vieringen een datalijst te kunnen bezorgen aan ouders, kinderen, catechisten en parochies. Als wij deze lijst hebben met data, kunnen wij ook onze eerste communies inplannen en deze zo snel mogelijk communiceren naar iedereen via mail en website en parochieblad. Om de uitgestelde vormsels vlot te laten verlopen en de voorbereiding beperkt te houden, gaan ze door volgens het ritueel zonder eucharistieviering. Vanuit het bisdom krijgen we een uitgewerkte vormselviering voor deze bijzondere omstandigheden. Bijzondere omstandigheden vragen een creatieve aanpak. We houden u op de hoogte.



Mediazondag – 24 mei

In deze coronatijden beseffen we maar al te goed dat we de digitale media nodig hebben om verbonden te blijven met elkaar. De kijkcijfers van de TV vieringen zijn verdubbeld en de website bezoeken aan kerknet en ook onze eigen website nemen stelselmatig toe. Via live-uitzendingen op het internet en bezinningsteksten bijvoorbeeld op onze eigen website, hebben we contact met elkaar. We mogen dankbaar zijn dat er mensen zijn die zich hiervoor inzetten en die kennis en techniek hebben om hiermee om te gaan.

Financieel is het niet gemakkelijk om middelen bijeen te krijgen voor deze media, maar zijn levensnoodzakelijk om elkaar te blijven steunen.

Wie de site van de Vlaamse Bisdommen wil steunen kan dit.

Maak een gift over op rekeningnummer van vzw Studiecentrum Kerk en Media:
BE98 7360 0734 5893 met vermelding ‘Paulus’.

Wie onze lokale website van Geel wil steunen kan dit ook.

Maak een gift over op rekeningnummer van Pastorale Eenheid Geel
BE06 7333 0923 5222 met vermelding “Steun Website”



Misintenties in coronatijden

In deze coronatijden waar geen vieringen plaatsvinden, blijven ook de misintenties die reeds gepland waren liggen. We zijn onze dierbaren niet vergeten. Vanuit de parochie zal er zo veel mogelijk contact worden opgenomen met elke betrokken familie om een nieuwe regeling te treffen. U kan als alles achter de rug is en de vieringen terug plaats kunnen hebben, zelf ook contact opnemen met het parochiesecretariaat van de desbetreffende parochie.



Suggesties om in deze Coronatijd Pinksteren te vieren



Met de gebedsblaadjes

Van bij het begin van het Pinksternoveen zullen er speciale gebedsblaadjes zijn om ons voor te bereiden op het Pinksterfeest. Je kan deze aanvragen op info@pastoraleenheidgeel.be Of je kan elke dag kijken op de site van pastorale eenheid. www.pastoraleenheidgeel.be

Mijmeren bij een bezinningstekst.

Pinksteren is het feest van de vurige tongen. Steek gerust een kaarsje aan. Neem de bijbel bij de Handelingen van de Apostelen (Hand. 2, 1-11) en lees rustig deze tekst. De Geest bezielde de Apostelen. Wat doet Hij met ons? Laten we daar even over nadenken.

Lees nu onderstaande bezinningstekst. Als je wil mag je ook wat rustige muziek aanzetten. Laat deze korte, mooie tekst tot je doordringen. Hoe kan de Geest ons bezielen? Hebben wij in dit moeilijke jaar een afspraak met de heilige Geest?

PINKSTEREN

**Toen de heilige geest neerdaalde
begrepen de mensen elkaar
welke taal ze ook spraken.**

**Het is volgens mij niks te vroeg
om met de heilige geest
nog eens een afspraak te maken.**



Zelf aan het werk



De vlam van de Geest. Kan en mag je inkleuren

Noteer: Waar droom jij van als wij weer uit ons kot mogen?

Podcast van de Handelingen.

Op Kerknet kan je de Podcast van de Handelingen vinden. Hoofdstuk 2 vertelt het verhaal van Pinksteren. Je mag natuurlijk ook de hele Podcast beluisteren.

Films in context

In de komende 28 weken lezen mensen in hun eigen context (thuis, op school, in het ziekenhuis, op het werk, ...) een hoofdstuk uit Handelingen van de Apostelen voor. Van deze voorleesmomenten maken we telkens een kort filmpje. Week na week verschijnt op zondag een volgend hoofdstuk. Op Pinksteren hebben we dan het boek van Handelingen uit.

Ga naar Kerknet bij Handelingen der Apostelen. Daar kies je Filmmateriaal : getuigenissen voorlezen en Webinars. Hoofdstuk 2 verhaalt het Pinksterverhaal.



Dankjewel aan de medewerkers van het Bisdom voor de suggesties!

Inhoudstafel

blz. 1	Voorwoord
blz. 2	Bezinning HH. Dimpna en Gerebernus
blz. 2	Agenda: Wat niet doorgaat
blz. 2	Bijbel en Leven.....
blz. 3	Bedevaart naar Beauraing
blz. 3	Huwelijken in Coronatijd
blz. 4	Eerste communie en vormsel: nog even geduld.
blz. 5	Mediazondag 24 mei 2020
blz. 6	Misintenties in Coronatijd
blz. 6	Pinksteren vieren in deze Coronatijd
blz. 7	Pinksteren vieren in deze Coronatijd
blz. 8	Pinksteren vieren in deze Coronatijd
blz. 9	Pinksteren vieren in deze Coronatijd
blz. 9	Inhoudstafel
blz.10	Wij kijken vooruit.....

Wij kijken vooruit.....

Zondag 2 mei 2021 Sint Dimpna Ommegang
Van 7 mei tot 23 mei 2021 Gheelmania
15 mei 2021 Plechtige viering in de St.-Dimpnakerk met onze
bisschop Johan Bonny als voorganger.
Later meer informatie hierover.



Colofon

Pastorale Eenheid HH. Dimpna en Gerebernus
Pastoraal huis: Kapelstraat 20 2440 Geel
Elke dinsdag houdt Chris Geens permanentie in het
pastoraal huis van 13.30 tot 15.30 u.

GSM: 0472 82 04 58

Email: info@pastoraleenheidgeel.be
website www.pastoraleenheid.be