



Goede vrienden,

Hierbij het gebedenboekje van de week van 9 november tot 15 november 2020.

Bovenaan dit blad staat een tekst waarover je in de komende dagen kunt nadenken en waaraan je ook kan werken.

“We mogen elkaar niet vastpakken” Dat is zo want we mogen maar 1 knuffelcontact hebben en de rest van de ontmoetingen, zo weinig mogelijk en vanop een afstand van minstens 1,50 meter.

Maar het vervolg van de tekst: “Maar we gaan elkaar niet loslaten.” is ook van enorm belang. Met de teksten van dit boekje kan je elke dag verbonden blijven met elkaar doorheen het gebed. Laten wij in de komende week bidden om Gods zegen zodat wij verbonden met elkaar deze moeilijke tijden kunnen doorkomen.

Laten wij zorg dragen voor onszelf en voor mekaar.

**Vrede en alle goeds!!**



## **Maandag 9 november 2020 Kerkwijdingsfeest van de Lateraanse basiliek.**



**Eerste lezing: Ez. 47, 1-2.9-12    Evangelie: Joh 2. 13-22**

### **Bezinning**

De kerkgemeenschap is als een kerkgebouw, opgebouwd uit duizenden stenen. Elke steen heeft zijn eigen plaats en functie. Sommige stenen zitten, onzichtbaar, in het fundament; ze dragen het geheel en geven stevigheid. Andere stenen zijn zichtbaar, sommige binnen, andere buiten, de één hoog, de andere laag. Er zijn stenen die als functie hebben iets te ondersteunen of te omlijsten. Maar allemaal samen vormen die stenen het ene kerkgebouw. Zo vormen we ook allemaal samen de kerkgemeenschap, ieder met zijn eigen plaats en functie, ieder met zijn eigen talenten.

*Kees Pannekoek*

### **Gebed**

God, Gij hebt ons uitgekozen om de levende bouwstenen te zijn van het heiligdom waarin Gij woont. Blijf uw kerk de gaven schenken van de Geest, zodat uw volk, getrouw aan uw genade, uitgroeit tot het nieuwe Jeruzalem. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. **Amen**

### **Bijbelquote**

Jezus maakte van touwen een gezel, dreef ze allemaal uit de tempel, ook de schapen en de runderen; het kleingeld van de wisselaars veegde Hij van de tafels en wierp die omver. En tot de duivenhandelaars zei Hij: “Maakt van het huis van Mijn Vader geen markthal.” *Johannes 2 . 15-16*

### **Wij bidden**

Voor allen die hun steentje bijdragen opdat het kerkgebouw een plaats wordt van ontmoeting met de levende Heer. Dat zij door hun dienst bijdragen tot die ontmoeting en tot een sfeer waarin Gods woord kan beluisterd worden.

**Bidden wij het gebed dat Jezus ons gegeven heeft... Onze Vader**

**Dinsdag 10 november 2020 Wij gedenken H. Paus Leo de Grote**



**Eerste lezing: Titus 2.1-8.11-14    Evangelie: Lc. 17. 7-10**

### **Bezinning**

Leven in geloof is wat anders dan altijd opgetogen zijn. Vaak is het vooral: toch maar doorgaan, ook als je weinig resultaten ziet. Het uithouden met jezelf en met elkaar, ook als je veel ziet mislukken. Toch doorgaan ondanks alles wat verdrietig maakt.

Je ziel niet laten verbitteren, maar het goede in elkaar behoeden. Onze teleurstellingen niet koesteren, maar het uithouden in geduld, ook het onbegrijpelijke van God.

Vasthouden aan de hoop dat er telkens iets nieuws kan groeien en dat zo iets ongehoord als liefhebben toch kan gebeuren. En de verwondering gaande houden.

### **Gebed**

God, hebt uw kerk gegrondvest op de rots van de apostelen. Wij vragen U op voorspraak van de heilige paus Leo: bescherm en bestig uw volk in de waarheid en geef het uw duurzame vrede. Wij vragen U dit door Christus onze Heer. Amen.

### **Bijbelquote**

Jezus eindigde zijn verhaal met de woorden: Zo is het ook met u: wanneer ge alles hebt gedaan wat u opgedragen werd, zegt dan: “Wij zijn onnutte knechten; wij hebben alleen maar onze plicht gedaan.

### **Wij bidden**

Bidden we voor onszelf, Heer, wij die willen leven in het spoor van Christus. Dat wij van Hem durven getuigen in ons omzien naar elkaar.

**Bidden wij het gebed dat Jezus ons gegeven heeft... Onze Vader**

## Woensdag 11 november 2020 Wapenstilstand “Laat het altijd vrede zijn”



**Eerste lezing: Jesaja 2.1-5    Evangelie Joh.20 19-23 (lezingen uit de viering 11/11/2019)**

### **Bezinning**

Elf november

Namen die niet meer bestaan hebben ons hun hart gegeven, zijn voor ons dood  
gegaan opdat wij vrij zouden leven.

Namen ongerijpt van jaren zijn gespreid tot groene akkers, Met een eindeloos  
gebaren maken zij ons blijvend wakker.

Nooit meer weer dat dwaze grijpen naar geweld om eer en macht. Laat de jonge  
mensen rijpen tot lichtbakens in de nacht.

Nooit meer oorlog – in vele talen, opdat mensen mensen zijn.

Laat het strijden voor verhalen, laat vrede geen wens meer zijn.

### **Gebed**

God, onze Vader, Gij hebt gezegd dat zij die vrede brengen uw kinderen worden  
genoemd. Geef ons de bereidheid zonder ophouden te werken aan de ware  
gerechtigheid die de grondslag is van duurzame vrede. Zo bidden wij U door Christus  
onze Heer. Amen.

### **Bijbelquote**

Jezus sprak: “Vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft zo zend ik u.”

Joh. 20. 20

### **Wij bidden**

God, we bidden voor onze stad,

dat het een stad van vrede is

waar de kwade machten die mensen angstig maken  
geen vrij spel hebben,

waar kinderen en ouderen,

vluchtelingen en vreemdelingen zich veilig voelen.

Om een stad waar aandacht is voor elkaar; om een stad van vrede.

Bidden wij hiervoor in stilte

**Bidden wij het gebed dat Jezus ons gegeven heeft... Onze  
Vader**

## Donderdag 12 november 2020 Gedachtenis van de H. Josafat



*Oudste bekende handschrift van Filémon*

### **Eerste lezing Filémon 7-20    Evangelie Lc. 17.20-25**

#### **Bezinning**

Al wat belangrijk is, begint heel klein. Je kunt geen bomen zaaien ,alleen maar een klein zaadje. Dan ga je verder je weg, je weent en lacht, werkt en slaapt. Je mag de zaaigrond niet omwoelen om te zien wat met het zaadje gebeurt en om te trachten zijn groei­kracht te verhaasten. Al wat je mag is alleen maar het wonder te laten gebeuren. Ondertussen doen de zon en de warmte van de grond waarin het zaad geborgen is het ontkiemen en doen zij het groeien. Het rijk Gods komt niet met veel gedruis. Het bestaat erin dat je jezelf zaait als een klein zaad. Een zaadje van hardnekkige goedheid in het doodgewone, van eenvoudig trachten te geloven, altijd weer opnieuw. **Het Rijk Gods is midden onder ons!**

#### **Gebed**

God en Vader, behoed ons voor de verzoeking uw koninkrijk gelijk te stellen met wat wij willen en verlangen: maak ons open en ontvankelijk voor wat Gij voorhebt met onze wereld; en laat niet toe dat wij onze eigen wensen gaan nemen voor uw wil. Wij vragen U dit door Christus onze Heer. Amen.

#### **Bijbelquote**

Jezus sprak: “De komst van het Rijk Gods kan je niet waarnemen. Men kan niet zeggen hier is het of daar is. Want het Rijk Gods is midden onder u.” Lc 17 20-21

#### **Wij bidden**

Bidden wij voor mensen die geloven in de kiemkracht van het evangelie, in het zaad dat God in iedere mens legt. Door hun levenshouding inspireren zij anderen tot beter mens-zijn. En zo bouwen zij aan het komen van het Rijk Gods in deze wereld. Moge wij ook zo'n mensen zijn.

## **Bidden wij het gebed dat Jezus ons gegeven heeft... Onze Vader**

## Vrijdag 13 november 2020



*Hierin bestaat de liefde dat wij een leven leiden naar zijn geboden 2 Joh.6*

**Eerste lezing: 2Joh 4-9**

**Evangelie Lc 17.26-37**

### **Bezinning**

De kern van ons christen zijn, dat waar het eigenlijk om gaat, is geen litanie van dingen die we moeten of niet mogen, is geen lange lijst van regels waaraan een mens zich te houden heeft, en is zelfs geen geheel van waarden die we best zouden beleven... De kern van ons christen zijn, dat waar het allemaal om draait, is de grote boodschap die Iemand ons is komen brengen: “Mens, wie je ook bent, je bent graag gezien, je bent bemind, onvoorwaardelijk, zoals je bent”.

Dat is de centrale ervaring van het evangelie. En de dynamiek van het christen zijn is dat mensen die ervaring doorgeven aan elkaar. Niet omdat ze moeten, maar omdat ze het niet kunnen laten. (*Carlos Desoete*)

### **Gebed**

God, hoe dikwijls leven wij alsof er niets op komst is: wek ons uit onze slaap en open onze ogen; dat wij zien hoe Gij uw schepping tot voltooiing brengt. Wij vragen U dit door Christus onze Heer. **Amen.**

### **Bijbelquote**

En hierin bestaat de liefde, dat wij een leven leiden naar zijn geboden. En dit is het gebod dat gij van het begin af hebt vernomen: dat gij leeft in de liefde. 2 joh. 6

### **Wij bidden**

Bidden we voor mensen die niet weten wat naastenliefde is, voor hen die hun hoofd wegdraaien als ze iemand zien met een andere huidskleur, voor mensen die alleen hun eigen vrienden helpen en anderen in de kou laten staan. Bidden we voor mensen die eenzaam zijn, zonder vrienden, tegen wie niemand een vriendelijk woord zegt. Bidden wij even in stilte.

**Bidden wij het gebed dat Jezus ons gegeven heeft... Onze Vader**

## Zaterdag 14 november 2020



*De onrechtvaardige rechter*

**Eerste lezing: 3 joh.5-8**

**Evangelie: Lc. 18.1-8**

### **Bezinning**

Bidden is lichamelijk en geestelijk gezond. De rust. De stilte in en rond je lichaam, de stilte in je hart. Ze maken plaats en scheppen ruimte voor de onzichtbare wereld, voor kosmische krachten. De Geest die alles beweegt en wachtend reeds in je aanwezig is, krijgt nieuwe kansen. Je zult 'licht' ervaren en in dat licht alles heel anders zien. Je zult herschapen worden.

*Phil Bosmans, uit: God, niet te geloven.*

### **Gebed**

Barmhartige God,  
met open handen  
en met open ogen voor het onrecht om ons heen,  
bidden wij in vertrouwen tot U.  
Sterk ons hier, in dit uur, met uw Woord,  
dat wij het niet laten afweten, maar ons inzetten  
voor uw Rijk van gerechtigheid en vrede.  
Dat vragen wij U door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

### **Bijbelquote**

Zou God dan geen recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen en naar wie hij genadig luistert? Ik zeg u: Hij zal hun spoedig recht verschaffen. Lucas 18.7-8

### **Wij bidden**

Bidden wij voor de durvers en de waaghalzen die onrecht blijven aanklagen, die ons voorgaan en aansporen om ons in te zetten voor Gods droom van vrede en gerechtigheid voor alle mensen. Dat zij zich door ons gesteund weten.  
Bidden wij even in stilte...

**Bidden wij het gebed dat Jezus ons gegeven heeft... Onze Vader**

## Zondag 15 november 33<sup>ste</sup> zondag door het jaar



Over weinig waart ge trouw over veel zal ik u aanstellen.

### **Bezinning**

Als puntje bij paaltje komt, en de mens zijn leven voor God moet brengen, zal niet gevraagd worden hoeveel bezit, hoeveel en welke gaven en talenten je hebt meegekregen. Als puntje bij paaltje komt zie je scherper hoe bijkomstig deze vragen zijn. Het leven wordt niet gemeten aan de aard van je talenten of de overvloed of schaarste van bezit, maar aan de vraag wat je met het vele of het schaarse aan bezit of talenten gedaan hebt om de wereld beter te maken. Aan deze vraag wordt een mensenleven gewogen of te licht bevonden. *Carlos Desoete*

### **Gebed**

Heer, onze God, aan elk van ons hebt Gij talenten toevertrouwd. Leer ons te geloven in onze mogelijkheden, leer ons dat wij ze moeten aanwenden om uw Blijde Boodschap uit te dragen. Wij willen dit doen als familiegemeenschap van gelovigen: samen Kerk-zijn om in onze samenleving uw Geest tot gisting te brengen. Zo kan uw Koninkrijk werkelijkheid worden in ons midden. Amen

### **Bijbelquote**

Zijn meester sprak tot hen: “Goede en trouwe dienaar, over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uw Heer.

Mt. 25.23

### **Wij bidden**

Bidden we dat wij onze talenten laten renderen om zieken nabij te zijn, om te troosten waar verdriet verlamt, om hoop te zijn voor wie machteloos wanhopen en om kanslozen een uitweg aan te reiken. *Laten wij even in stilte bidden...*

## **Bidden wij het gebed dat Jezus ons gegeven heeft... Onze Vader**

## **Een gezegende zon-dag!**