



Beste,

Gisteren vierden wij het feest van de openbaring. Drie wijzen uit het Oosten kwamen Jezus eer bewijzen. In de volksmond kregen zij de namen: Melchior, Caspar en Balthazar. Zij hadden koninklijke geschenken bij: goud, wierook en mirre.

Vandaag bevinden wij ons in de laatste week van de kersttijd. Volgende zondag gedenken wij de doop van Jezus door Johannes. Wij gedenken de doop van Jezus maar ook onze eigen doop. Wat betekent dat voor ons: Leven als gedoopte? Hoe brengen wij dat in ons dagelijks leven in de praktijk?

Na volgende zondag begint de tijd door het jaar. We volgen in de liturgie de tijd door het jaar tot 17 februari. Op 17 februari begint de Vasten. De voorbereidingstijd op weg naar Pasen.

Laten wij in gebed met elkaar verbonden blijven tijdens de komende week.

Vrede en alle goeds!!!



Maandag 4 januari 2021 na het feest van de Openbaring
Eerste lezing 1 Joh 3,22-4,6 Evangelie: Mt 4, 12-17.23-25



Jezus geneest een blinde

Bezinning

Psalm 139: 1-3 en 23-24 (Taizé)

HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, met al mijn wegen bent u vertrouwd.

Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt, zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij over de weg die eeuwig is.

Gebed

Heer, laat de luister van uw heerlijkheid ons wegvoeren uit de duisternis van deze wereld en doe ons thuiskomen in het land waar uw eeuwig licht ons wacht. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

Bijbelquote

Jezus trok rond door geheel Galilea, terwijl Hij als leraar optrad in hun synagogen, de blijde boodschap verkondigde van het Koninkrijk en alle ziekten en kwalen onder het volk genas. Zijn faam ging uit over geheel Syrië en men bracht allen tot Hem die er slecht aan toe waren, die door velerlei ziekten en pijnen gekweld werden, bezetenen, lijdens aan vallende ziekte en lammen. En Hij genas hen. Grote volksmenigten uit Galilea en Dekapolis, uit Jeruzalem, Judea en het Overjordaanse sloten zich bij Hem aan. **Mt. 4, 23-25**

Wij bidden

Maak ons tot bondgenoten, Heer: zieken en gezonden, validen en invaliden, kinderen en ouderen, geschoolden en ongeschoolden, vrijwilligers en beroepskrachten, hoog ontwikkelden en mentaal zwakkeren. Doe ons beseffen dat wij niet moeten roemen op eigen kunnen maar dat wij allen leven uit uw hand van barmhartigheid.

Laten wij even in stilte bidden...

Bidden wij het gebed dat Jezus ons gegeven heeft... Onze Vader

Dinsdag 5 januari 2021 na het feest van de openbaring
Eerste lezing: 1 Joh 4,7-10 Evangelie: Mc 6, 34-44



Broodvermenigvuldiging

Bezinning

Vijf broden en twee vissen: meer dan genoeg voor vijfduizend. Op initiatief van Jezus is er leven in overvloed. Het is niet te koop, nog voor geen goud. Het is er alleen, als mensen durven te delen, als ze zich durven toevertrouwen aan elkaar, als het mijn en het dijn verandert in ‘samen’. Het wonder ligt niet in de verzadiging, maar in het geloof in mededeelzaamheid. Want delen is leven. Waar niet wordt gedeeld, is het geen leven, voor niemand. Daarom: deel en leef in overvloed in Gods naam. *Wim Holterman osfs*

Gebed

God, vaak staan wij voor anderen met lege handen omdat we wat we hebben, graag voor onszelf willen houden. Wij bidden U: leer ons bovenhalen wat voorhanden is om zo onze verbondenheid te vieren met U en elkaar. Leer ons als een stuk brood naar de ander toegaan: voedzaam en onmisbaar, onopvallend en doodgewoon, gebroken en gedeeld. Dan zal er genoeg zijn voor iedereen en een overvloed aan geluk. Amen.

Bijbelquote

Jezus nam de vijf broden en de twee vissen, sloeg de ogen ten hemel, sprak de zegen uit, brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de mensen voor te zetten; ook de twee vissen verdeelde Hij onder allen. Allen aten tot zij verzadigd waren. Men haalde aan brokken en aan wat er aan vis over was twaalf volle korven op. Het waren vijfduizend mannen, die van de broden gegeten hadden. **Mc. 6, 41-44**

Wij bidden

Laten wij, naar zijn voorbeeld, breken en uitdelen door onze eenvoud, onze goedheid en onze inzet. Dat wij leven mogen met open handen die geven.

Laten wij even in stilte bidden...

Bidden wij het gebed dat Jezus ons gegeven heeft... Onze Vader

Woensdag 6 januari 2021 Feest van Driekoningen
Eerste lezing Jes. 60, 1-6 Evangelie: Mt 2, 1-12



Melchior, Caspar, Balthazar

Bezinning

Voor elke tocht is er een ster, een woord, een teken, een weg, een uitweg, een terugweg als het moet. Voor elke tocht is er een ster, een vriend, een hand, een huis, een thuis, een boek, een beeld, een lied misschien. Voor elke tocht is er een ster, voor ieder mens, voor oud en jong die wijs wil heten, voor iedereen die zoekt naar redding en naar recht. Voor elke tocht is er een ster, die wijzen brengen zal waar 't wonder van het leven in eenvoud wordt getoond, waar Gods liefdevol geven in kinderogen woont. Voor elke tocht is er een ster. Zoek niet te ver!... *Frans Weerts*

Gebed

God, Gij die over alle grenzen van landen en rassen heen uw Zoon aan mensen hebt gegeven, wij vragen U: maak ons ontvankelijk voor uw Blijde Boodschap, zodat ook wij, over alle grenzen heen, uw licht zouden doorgeven in het voetspoor van Jezus, uw Zoon. Amen.

Bijbelquote

Zij gingen het huis binnen, zagen er het kind met zijn moeder, Maria en op hun knieën neervallend betuigden zij het hun hulde. Zij haalden hun schatten tevoorschijn en boden geschenken aan: goud, wierook en mirre. En in een droom van Godswege gewaarschuwd niet meer naar Herodes terug te keren, vertrokken zij langs een andere weg naar hun land. **Mt. 2, 11-12**

Wij bidden

Er zijn zoveel sterren van klatergoud, zo graag voor het voetlicht, zo luidruchtig aanwezig op radio en televisie. Er zijn zoveel sterren die dwaallichten blijken te zijn. Laten wij ons heil zoeken bij die ene Ster die het zocht in eenvoud en nederigheid, Jezus van Nazareth, geboren in een stal. *Laten wij even in stilte bidden...*

Bidden wij het gebed dat Jezus ons gegeven heeft... Onze Vader

**Donderdag 7 januari 2021 na het feest van de openbaring
gedachtenis H. Raimundus van Penyafort
Eerste lezing: 1 Joh 4, 19-5,4 Evangelie: Lc 4, 14-22a**



Bezinning

Ik trek mijn schoenen uit – mijn ambities, ik doe mijn horloge af – mijn planning, zet mijn bril af – mijn visies, leg mijn pen neer – mijn werk, leg mijn sleutels neer – mijn zekerheid, om alleen te zijn met U, enige ware God. Nadat ik met U ben samen geweest trek ik mijn schoenen aan om in uw spoor te gaan, doe ik mijn horloge om om te leven in uw tijd, zet ik mijn bril op om te kijken naar uw wereld, steek ik mijn pen bij me om uw gedachten op te schrijven, pak ik mijn sleutels op om uw deuren te openen. *Graham Kings*

Gebed

Heer God, uw Rijk kome, uw wil geschiede. Moge Christus' Geest onze geest verlichten opdat wij uw wil als heilswil interpreteren en uw wet voor ons geen dode Bijbelletter zij. Amen.

Bijbelquote

Hij opende de boekrol van Jesaja op de plaats waar geschreven stond: De Geest des Heren is over mij gekomen. omdat Hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken, en aan blinden, dat zij zullen zien: om verdrukten te laten gaan in vrijheid om een genadejaar af te kondigen van de Heer. Daarop rolde Hij het boek dicht, gaf het terug aan de dienaar en ging zitten. In de synagoge waren alle ogen op hem gevestigd. Toen begon Hij hen toe te spreken: “ Het Schriftwoord dat Gij zojuist gehoord hebt, is thans in vervulling gegaan. **Lucas 4, 17-22**

Wij bidden

Zegen ons, God, wanneer wij elkaar beschermen, wanneer we op een positieve manier richting geven aan elkaars leven, wanneer we in gewetensnood elkaar de hand reiken, wanneer we vandaag moeten beslissen over het leven van morgen. Zegen ons en bewaar ons in uw vrede. Geef ons uw toekomst. *Laten wij even in stilte bidden...*

Bidden wij het gebed dat Jezus ons gegeven heeft... Onze Vader

Vrijdag 8 januari 2021 na het feest van de openbaring
Eerste lezing: 1 joh 5.5-13 Evangelie: Lc 5.12-16



Genezing van een melaatse

Bezinning

Medelijdend keek Hij mij aan, in zijn ogen rees een traan. Ik wil wel, Ik wil wel, zo zei Hij, kom dichterbij wees rein, wees rein, Ik verlos je van al die pijn. 't zelfde moment greep Hij mijn hand het was ontroerend en frappant, mijn huid werd glad en zacht als van een kind, 'k voelde Zijn liefde en hoe 'k door Hem werd bemind. Ik wil wel, Ik wil wel, zo zei Hij heel vlug Ik heel al je wonden zo kun je naar huis terug De tijd ging voorbij, wij vergeten zo vlug 'k herinner mij goed die tijd terug toen 'k Jezus voor d' eerste maal zag 'k weet nog het woord dat Hij toen sprak Ik wil wel, Ik wil wel, Ik weet wat je voelt. Al die ellende wordt nu weggespoeld. Ik wil wel, ik wil wel, genees je op slag. Ik wil, ja Ik wil, zo zei Hij die dag, kom nader, kom nader, Ik maak je vrij, zo krijg je nieuw leven, nieuw leven in Mij.

Gebed

God, wij luisteren naar verhalen over U en over mensen. Spreek ons daarin aan tot in het diepste van ons hart. Dan zullen wij U erin herkennen en U bevrijdend ontmoeten. Gij nodigt ons uit Jezus te volgen op zijn levensweg. Geef dat in ons voltooid kan worden wat Gij in ons begonnen zijt. Amen.

Bijbelquote

Jezus stak zijn hand uit, raakte de melaatse aan en sprak: “Ik wil, word rein.” En terstond verdween de melaatsheid. Jezus verbood hem het aan iemand te zeggen. Maar, zo zei Hij ‘ga u laten zien aan de priester en offer voor uw reiniging zoals Mozes heeft voorgeschreven om hun het bewijs te leveren. **Luc.5, 13-14**

Wij bidden

Voor allen die op de zorg van anderen zijn aangewezen, voor zieken en gehandicapten, voor opgroeiende kinderen en voor bejaarden. Dat hun diepste vragen worden verstaan, hun rechten worden geëerbiedigd. *Laten we even in stilte bidden...*

Bidden wij het gebed dat Jezus ons gegeven heeft... Onze Vader

Zaterdag 9 januari 2021 na het feest van de openbaring
Eerste lezing: 1 Joh 5. 14-21 Evangelie Joh 3. 22-30



Johannes De Doper

Bezinning

Gedoopt zijn is bevrijding mogen ervaren. De toekomst krijgt kansen in je. De kracht van het Goede haalt het. Gedoopt zijn is altijd opnieuw ja zeggen aan Gods Geest in jezelf en in anderen. Gedoopt zijn is een voortdurende uitnodiging en opdracht tot solidariteit met medemensen, tot delen van je tijd, je aandacht, om je talenten in te zetten voor Gods droom. Gedoopt blijf je heel je leven. Het is een contract tussen jou en de Geest van God. Wat een geluk, wat een dynamiek! *Federatie Kana*

Gebed

Heer onze God, wij bidden U: doe ons, zoals destijds Johannes de Doper, getuigen van Jezus, uw Zoon, die midden onder ons aanwezig is ook als wij Hem niet kunnen of willen herkennen. Vaak verkondigen wij meer onszelf en verduisteren wij uw boodschap die het antwoord is en blijft op ons diepste levensverlangen, vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Bijbelquote

Johannes sprak: Gij zijt zelf mijn getuigen, dat ik gezegd heb: Ik ben de Messias niet, maar een gezondene om voor Hem uit te gaan. De bruidegom is hij die de bruid heeft, maar de vriend van de bruidegom, die staat te luisteren of hij hem hoort, is al vol blijdschap wanneer hij de stem verneemt. Zo is nu mijn vreugde en ze is volkomen. Hij moet groter worden maar ik kleiner. **Joh. 3. 28-30**

Wij bidden

Mogen allen die zich thuis voelen in deze geloofsgemeenschap, zich, in het spoor van Johannes de Doper, geroepen weten om als actieve kerkmensen wegbereiders te zijn van een wereld zoals onze God die voor ons gedroomd heeft. *Laten wij even in stilte bidden...*

Bidden wij het gebed dat Jezus ons gegeven heeft... Onze Vader

Zondag 10 januari Doop van de Heer

Eerste lezing: Jes. 55 1-11

Evangelie Mc 1. 7-11



Johannes doopt Jezus

Bezinning

Hij is het!

Nog maar kort geleden vierden we zijn geboorte. En vandaag staan we stil bij zijn doop in de Jordaan en wordt ons door de Doper gezegd dat Hij het is. Van Hem mogen we verwachten dat Hij ons laat zien wie God is. Hij en niemand anders! Hij laat zien, dat God niet ver is, maar levensnabij. Hij is ons nabij, waar wij de mist in gingen. Hij is bij ons, waar we te lijden hebben van het leven. Hij is het Lam van God, even weerloos als wij. Zo is Hij de Zoon van God geworden. Hij is het: een mens naar Gods beeld en gelijkenis. *Wim Holterman osfs*

Gebed

God, zie ons hier bijeen als uw kinderen, allen gedoopt in uw naam. Maak ons ontvankelijk voor uw Woord, en geef ons nieuw zicht op onze roeping als christen. Dat vragen wij U door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Amen.

Evangelie Mc 1. 7-11

Johannes predikte: “Na mij komt die sterker is dan ik, en ik ben niet waardig mij te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de heilige Geest.” In die tijd vertrok Jezus uit Nazaret in Galilea en liet zich in de Jordaan door Johannes dopen. En op het zelfde ogenblik dat Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemel: ‘Gij zijt mijn zoon, mijn veelgeliefde: in U heb ik welbehagen.’

Voorbede

Heer God, in Jezus' doopsel werd geopenbaard wat zijn leven wilde zijn: een dienst aan de medemensen in uw geest.

Wij bidden U:

open ons hart voor de Boodschap van uw Zoon
zodat we haar beter begrijpen en haar in ons leven waarmaken.

Laten wij even in stilte bidden...

Wij bidden U:

help ons groeien in solidariteit met onze medemensen in nood, zodat we hen brengen tot een nieuw begin van leven. *Laten wij even in stilte bidden...*

Wij bidden U:

help ons groeien in vriendschap en liefde voor onze medemensen, zodat ook wij uw geliefde kinderen kunnen worden genoemd. *Laten wij even in stilte bidden...*

Wij bidden U:

zegen alle gedoopten. Dat zij blij en enthousiast in hun leven zouden uitwerken wat zij als waar en goed erkend en beloofd hebben. *Laten wij even in stilte bidden...*

Algoede Vader,

beziel ons met uw geest van liefde,

zodat de wereld moge zien dat wij uw kinderen zijn.

Door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Slotgebed

Toen ik gedoopt werd, God, hebt Gij mij dezelfde liefdesverklaring toegefluisterd als destijds bij Jezus: "Jij bent mijn kind, van wie Ik heel veel hou en in wie Ik vreugde vind." Gij hebt mij toen van kop tot teen ondergedompeld in uw vriendschap. Helaas is dat in mijn leven niet altijd te zien. Laat me daarom opnieuw met heel mijn hart geloven in uw liefde. En help me om het stukje aarde waarop ik leef steeds meer hemels te maken. Amen.

Bidden wij het gebed dat Jezus ons gegeven heeft... Onze Vader

Zending

God, Hij kent ons en laat ons niet in de steek. Met een stevige hand houdt Hij ons op de been. Hij wil ons ontmoeten tot in de meest verborgen hoeken van ons hart. Hij zal bij ons zijn als wij op onze beurt proberen steun te bieden aan onze medemensen, als wij een troost zijn voor wie bedroefd is en als wij ons vastberaden inzetten om mensen te doen opstaan overal waar onrecht en onrechtvaardigheid bestaan. Daartoe wil God ons zegenen in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Een gezegende, vredevolle week toegewenst !!

