

Gebedsblaadje 31 van 15 februari tot 21 februari 2021



Aswoensdag 2021

Goede vrienden,

De tijd vliegt snel. Kerstmis is nog maar pas voorbij en woensdag stappen we al de Vasten in, de voorbereidingstijd op het hoogfeest van Pasen.

Er zullen in onze Pastorale Eenheid 6 Aswoensdagvieringen doorgaan, telkens met 15 personen. Hoe je kan inschrijven voor deze vieringen kan je lezen in de nieuwsbrief en bij het nieuws van de Pastorale Eenheid in Kerk en Leven.

Het algemeen thema van Broederlijk Delen is “**Delen doet goed**” Elke zondag is er een thema dat te maken heeft met delen. Deze zul je zeker en vast terugvinden in de gebedsblaadjes op zondag. Deze week ook op woensdag, **Aswoensdag!**

De redactie van de gebedsblaadje wenst jullie van harte een gezegende Vastentijd.



Maandag 15 februari 2021

Eerste lezing: Gen 4,1-15.25 Evangelie: Mc 8, 11-13



Kaïn en Abel

Bezinning

Lieve God, Soms heb ik gewoon iemand nodig, Iemand teder en zacht Iemand die er altijd is Ook al kan ik Hem niet zien.

Lieve God, Ik voel U in de kleinste dingen Ik voel U in gesprekken met anderen Ik voel U in de kerk Ik voel U in eucharistievieringen.

Lieve God, U bent voor mij liefde De liefde die alles overstijgt.

Lieve God, U bent voor mij ook het mysterie Ik weet niet hoe U eruit ziet Maar dat is juist zo mooi.

Lieve God, Ik weet dat ik er nooit alleen voor sta Want U verdwijnt nooit, Soms lijkt U een beetje verder af Maar altijd vind ik U weer terug.

Lieve God, U geeft mij hoop en kracht Om in het leven te staan. Machteld Vanbergen

Gebed

God, dikwijls gaan wij op zoek naar U, bewogen door eigen noden en verlangens. Maar Gij hebt ons geen ander teken gegeven dan Jezus de Mensenzoon, het brood van eeuwig leven. Wij vragen U: open onze ogen; dat wij dit teken verstaan en geloven in Hem die Gij gezonden hebt: Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. **Amen.**

Bijbelquote

Toen daagden de Farizeeën op, die met Hem begonnen te redetwisten. Om Hem op de proef te stellen verlangden ze van Hem een teken uit de hemel. Hij slaakte een zucht uit het diepste van zijn hart en zei: “Wat verlangt dit geslacht toch een teken? Voorwaar, Ik zeg u: in geen geval zal aan dit geslacht een teken gegeven worden.” Hij liet hen staan, stapte weer in de boot en keerde naar de overkant terug. Mc 8, 11-13

Wij bidden

Bidden wij voor de kerk van God, dat de Heer haar beschermt en in zijn liefde bewaart.

Laat ons even in stilte bidden.

Voor alle volkeren ter wereld; dat de Heer hen in eensgezindheid van harte bewaart.

Laat ons even in stilte bidden.

Bidden wij tot slot het Onze Vader en 3 maal het Weesgegroet

Dinsdag 16 februari 2021

Eerste lezing: Gen 65-8;7.1-5.10 Evangelie Mc 8,14-21



Brood van zuurdesem

Bezinning

Vijf broden en twee vissen: meer dan genoeg voor vijfduizend. Op initiatief van Jezus is er leven in overvloed. Het is niet te koop, nog voor geen goud. Het is er alleen, als mensen durven te delen, als ze zich durven toevertrouwen aan elkaar, als het mijn en het dijn verandert in 'samen'. Het wonder ligt niet in de verzadiging, maar in het geloof in mededeelzaamheid.

Leven in overvloed: het is een beeld van het Rijk Gods. Er is genoeg voor iedereen. Er is zelfs over voor wie niets heeft. Het lijkt een toekomstdroom, iets wat nog niet kan, zelfs niet tweeduizend jaar later. En toch: het ideaal blijft. Het is de moeite waard om ons daarvoor te blijven inzetten. Want delen is leven. Waar niet wordt gedeeld, is het geen leven, voor niemand. Daarom: deel en leef in overvloed in Gods naam.

Wim Holterman osfs

Gebed

God, vaak staan wij voor anderen met lege handen omdat we wat we hebben, graag voor onszelf willen houden. Wij bidden U: leer ons bovenhalen wat voorhanden is om zo onze verbondenheid te vieren met U en elkaar. Leer ons als een stuk brood naar de ander toegaan: voedzaam en onmisbaar, onopvallend en doodgewoon, gebroken en gedeeld. Dan zal er genoeg zijn voor iedereen en een overvloed aan geluk. **Amen.**

Bijbelquote

Jezus gaf hen toen deze waarschuwing: "Let op, wacht u voor het zuurdeeg van de Farizeeën en het zuurdeeg van Herodes!" Zij spraken daarover onder elkaar: "Dat zegt Hij omdat we geen brood hebben." Maar Hij bemerkte het en sprak: "Wat bespreekt ge daar onderling? Dat ik dit gezegd heb, omdat ge geen brood hebt? Begrijpt en verstaat ge het dan nog niet? Is uw geest dan zo verblind? Ge hebt toch ogen, ziet ge dan niets? Ge hebt toch oren: hoort ge dan niets?" **Mc 8, 15-18**

Wij bidden

Laten wij, naar zijn voorbeeld, breken en uitdelen door onze eenvoud, onze goedheid en onze inzet. Dat wij leven mogen met open handen die geven. **Laat ons even in stilte bidden.**

Bidden we voor de Kerk bij ons en wereldwijd. Dat ze in haar verkondiging en in vele tekenen van solidariteit getuigt van de hoopvolle radicale Boodschap van het evangelie. **Laat ons even in stilte bidden.**

Bidden wij tot slot het Onze Vader en 3 maal het Weesgegroet



Gebed om ontferming

God, bij het begin van deze vasten keren wij ons tot U met heel ons hart. Om onszelf te hervinden. Om het oude los te laten en nieuwe wegen te gaan. Bidden wij om vergeving.

Wees mij genadig Gij die genade zijt. Ik zie de wereldbrand die ik gesticht hebt. Het volstrekke dat ik heb geschonden. Was mij schoon en ik zal witter worden dan sneeuw. Geef mij een nieuw hart. Zend uw Geest dat ik herschapen word. (*Uit psalm 51, Huub Oosterhuis*)

Bezinning

Vasten, niet nog meer, nog groter. Maar net andersom. In kleine dingen vreugde kennen. En die uitstralen als mens van vuur, van deemoed en van aarde.

Vasten, Tot het aan je ziel knaagt. En het diepste weten weer is blootgelegd. Zodat geen ander brood door onze handen gaat dan het gedeelde.

Vasten, Hongeren naar kwaliteit om vaste grond te vinden. En voetje voor voetje de lange weg te gaan van leven door sterven naar duizendvoudig leven. (*Kris Gelaude*)

Gebed

Vader van het leven. U roept ons weg uit de drukte en het bikkelharde van tegenstrijdige belangen om stil te worden en terug te keren naar het hart. Hier kan uw woord gehoord worden, is uw adem voelbaar en leren wij opnieuw gerechtigheid. Jezus gaat er ons in voor vandaag en de dagen die komen een hele vastentijd lang. Het moge gebeuren. **Amen.**

Evangelie

Denkt er om: beoefent uw gerechtigheid niet voor het oog van de mensen om de aandacht te trekken: anders hebt gij geen recht op loon bij uw Vader die in de hemel is. Wanneer gij dus een aalmoes geeft, bazuin het dan niet voor u uit, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat, opdat zij door de mensen geprezen worden. Voorwaar ik zeg u: Zij hebben hun loon al ontvangen. Als gij een aalmoes geeft, laat uw linkerhand dan niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgene blijve en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.

Wanneer gij bidt, gedraagt u dan niet als de schijnheiligen, die graag in de synagogen en op de hoeken van de straten staan te bidden om op te vallen bij de mensen; voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun loon al ontvangen! Maar als gij bidt, ga dan in uw binnenkamer, sluit de deur achter u en bid tot uw Vader die in het verborgene is en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.

Wanneer gij vast, zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen: zij verstrakken hun gezicht om de mensen te tonen dat zij aan het vasten zijn. Voorwaar ik zeg u: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als gij vast, zalft dan uw hoofd en wast uw gezicht, om niet aan de mensen te laten zien dat gij vast, maar vast voor uw Vader die in het verborgene is en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. *Mt. 6,1-6.16-18*

Wij bidden

Wij staan voor een tijd van bezinning en gebed, van vasten en ommekeer, van solidariteit. Bidden we tot God, onze gids op deze weg.

We verlangen naar een gemeenschap waar niemand vasthangt aan uiterlijk vertoon en angst heeft om wat anderen zullen zeggen, vragen of doen. *Laat ons even in stilte bidden.*

We verlangen naar een wereld waar vasten geen leeg begrip is, maar teken van oprechte solidariteit; in het bijzonder met Cenda in Bolivia, de boerenorganisatie Copmikwi in Congo, en theater Day productions in Gaza, Palestina, partners van Broederlijk Delen. *Laat ons even in stilte bidden.*

We verlangen naar een transparante samenleving en al kunnen we in veertig dagen de wereld niet veranderen, toch inspireert Jezus ons om niet stil te blijven staan. *Laat ons even in stilte bidden.*

Bidden wij om daadkracht en positieve motivatie om vanuit stilte en bezinning te werken aan structurele veranderingen, zodat een betere samenleving werkelijkheid wordt.

**Waar er liefde is, ja daar is God,
Waar er liefde is, daar is God nabij.**

Slotgebed

God, nu deze vastentijd on bij de wortels brengt van uw bevrijdend woord en het evangelie voluit laat spreken, bidden wij om uw stuwende kracht. Doe ons uitgroeien tot mensen naar uw beeld en gelijkenis om gedurfde stappen te zetten die naar vervulling leiden. **Amen.**

Bidden wij tot slot het Onze Vader en 3 maal het Weesgegroet

Een gezegende Vastentijd

**Donderdag 18 februari 2021 H. Bernadette Soubirous.
Eerste lezing: Deut. 30, 15-20 Evangelie: Lc 9, 22-25**



H. Bernadette Soubirous

Bezinning

We willen ons even bezinnen over het Weesgegroet. Het gebed dat Bernadette zo dikwijls gebeden heeft.

Weesgegroet

Wees gegroet Maria, vrouw van alle tijden, moeder van alle moeders, draagster van Jezus, vruchtbare vrouw in alle betekenissen van het woord. Gezegend is de vrucht van uw schoot: Jezus, die ons de weg toont, ook vandaag. Die ons, zoals Gij, “ja” doet zeggen op de wereld anders, op vrede en gerechtigheid. Wees een steun voor allen die gebeukt gaan onder zorgen, pijn en verdriet. Bemoeder en bemoedig ons in moeilijke dagen. Bid met ons en voor ons tot de God van alle leven, in Wie wij geloven, op Wie wij hopen voor nu en altijd. **Amen.**

Gebed

Heer, Gij verheft de kleinen, en wie nederig is, mag op U vertrouwen. Gij hebt de heilige Bernadette de genade geschonken van een uitzonderlijk geduld en een edelmoedige liefde. Laat haar gebed en haar voorbeeld voor ons een hulp zijn; dat wij met groot geloof de wegen gaan waar Gij ons leidt en U eenmaal mogen aanschouwen in het Rijk der hemelen. Door Christus onze Heer. Amen.

Bijbelquote

“De Mensenzoon”, zo sprak Hij: “Moet veel lijden en door de oudsten, hogepriesters en schriftgeleerden verworpen worden, maar na ter dood te zijn gebracht zal Hij op de derde dag verrijzen.”. Maar tot allen sprak Hij: “Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en elke dag opnieuw zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om Mijntwil, die zal het redden. Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen als hij zichzelf hierdoor zijn ondergang en dood berokkent?” *Lucas 9,22-25*

Wij bidden

Bidden wij voor de vele bedevaarders die elk jaar naar Lourdes trekken. Dat zij van Onze Lieve Vrouw en van de Heilige Bernadette steun, kracht en moed ontvangen. *Laten wij even in stilte bidden.*

Bidden wij in verbondenheid met Bernadette Soubirous een onze Vader en een tientje van de Rozenkrans.

Vrijdag 19 februari 2021 Vrijdag na Asdag
Eerste lezing: Jes 58, 1-9a Evangelie: Mt 9, 14-15



Niet vasten zolang de bruidegom bij hen is

Bezinning

Vasten is samen aan de kar trekken op weg naar de horizon waar de zon schijnt, ook voor mensen achter die horizon.

Vasten is de weg banen voor een nieuwe Kerk die zich naar mensen spoedt in plaats van een Kerk die op haar mensen wacht!

Vasten is zichtbaar op weg gaan en weten: ‘We gaan verder en steeds opnieuw en verder vol van hoop de ongebaande wegen die Hij ons voorging’. *naar Hilde Welfens*

Gebed

God, Gij hebt in ons uw droom van een andere wereld gewekt. Blijf met ons meegaan als liefde die mensen met elkaar verbindt, als gerechtigheid, als hoop en vrede. Gij zijt er voor alle mensen, wie ze ook zijn, waar ze ook wonen. Houd ons geloof levendig, zodat we uw geboden niet als een verplichting, maar als een bevrijding zouden ervaren. Moge wij ons hiervoor laten inspireren door Jezus, uw Zoon en onze Broeder. Amen.

Bijbelquote

Op zekere dag kwamen de leerlingen van Johannes tot Hem met de vraag: “Waarom vasten wij en de Farizeeën wel, maar uw leerlingen niet?” Jezus sprak tot hen: “De vrienden van de bruidegom kunnen toch niet bedroefd zijn, zolang de bruidegom bij hen is? Er zullen echter dagen komen dat de bruidegom van hen is weggenomen; dan zullen zij vasten. *Mc 9; 14-15*

Wij bidden

-Als wij ons leven bouwen op ons eigen gelijk: dat God ons dan mag verrassen met zijn grote Waarheid. *Laten wij even in stilte bidden...*

-Als wij denken in zwart-wit en neerkijken op hen die anders zijn dan wijzelf: dat God onze ogen dan mag openen. *Laten wij even in stilte bidden...*

-Als wij eerlijk en mild zijn en vol mededogen: dat wij de waarheid doen en zeggen wat vrij maakt. *Laten wij even in stilte bidden...*

Bidden wij tot slot het Onze Vader en 3 maal het Weesgegroet

Zaterdag 20 februari 2021
Eerste lezing: Jes.58.9b-14

(Zaterdag na Asdag)
Evangelie: Lc 5, 27-32



Jezus roept de tollenaar Levi bij het tolhuis

Bezinning

Eeuwig heimwee drijft ons voort en houdt ons gaande in goede en kwade dagen. Heimwee naar geborgenheid, hunker naar een warme thuis en naar de veilige plek waar een mens aanvaard, bemind mag zijn zoals hij is. Onvoorwaardelijk, de eenzaamheid voorbij. Nood aan ruzieloos samenleven. Droom van vrede, van een wereld waar eenieder tot zijn recht kan komen en waar alles wordt gedeeld met allen. Diep verlangen naar geluk: zien en voelen en van harte weten: het is goed te mogen leven. Tijd om op adem te komen, grond onder de voeten te voelen, Iemand die ons draagt. Eeuwig heimwee drijft ons voort. Sterk is het zoeken van de mens naar een ster van hoop.

Carlos Desoete

Gebed

Heer onze God, Gij daagt ons uit, Gij schudt ons wakker uit de routine. Daarvoor zeggen wij U dank. Hou ons wakend, doe ons luisteren naar het bevrijdend woord dat Gij tot ons spreekt in Jezus, uw boodschapper en onze leidsman ten leven. Amen.

Bijbelquote

Daarna ging Jezus naar buiten. Bij het tolhuis richtte Hij zijn blik op een tollenaar die daar zat, een zekere Levi. Hij zei tot hem: "Volg mij." De man stond op, liet alles achter en volgde Hem. Levi nu bood hem in zijn huis een groot feestmaal aan, waarbij onder anderen talrijke tollenaars met hen aanlagen. De Farizeeën, met name de schriftgeleerden onder hen, morden daarover tegen zijn leerlingen: 'waarom', zeiden ze, 'eet en drinkt gij met tollenaars en zondaars?' Maar Jezus nam het woord en sprak: 'Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen maar om zondaars te roepen, opdat ze zich bekeren.' **Lc 5, 27-32**

Wij bidden

– Bidden wij voor hen die ver weg gingen, omdat zij zich daartoe geroepen wisten: missionarissen en ontwikkelingshulpverleners en -helpsters. Dat Gods zegen mag rusten op al hun inspanningen.

Laten wij even in stilte bidden.

– Bidden wij voor onszelf. Dat wij Gods roepstem zouden horen en onze opdracht niet uit de weg zouden gaan; dat wij – waar we ook staan – de onderlinge verhoudingen tussen mensen zouden verbeteren en eerbied opbrengen voor Gods schepping. ***Laten wij even in stilte bidden...***

Bidden wij tot slot het Onze Vader en 3 maal het Weesgegroet

Zondag 21 februari 2021 Eerste zondag in de veertigdagentijd

Eerste lezing: Gen9.8-15 Evangelie: Mc1.12-15



Jezus in de woestijn

Bezinning

De band tussen solidariteit en versobering die Broederlijk Delen bij zijn ontstaan in 1961 maakte, is nooit meer losgelaten. Solidariteit die niet alleen leidt tot persoonlijk engagement, maar die ook structureel maatschappelijk vertaald moet worden om tot duurzame verandering te komen. De kerngedachte dat de wereld rechtvaardiger wordt als we delen en herverdelen, behoort tot het DNA van onze organisatie.

Delen is volgens ons dan ook het antwoord op de uitdagingen waar we momenteel voor staan: klimaatverandering, sociale ongelijkheid, gebrek aan zingeving. Door te delen en te herverdelen werken we aan een ‘goed leven’ voor iedereen, ook voor toekomstige generaties, binnen de grenzen van onze planeet. *(Uit een getuigenis van Lieve Herijgers, directeur Broederlijk Delen)*

Gebed

Vader van het leven, laat ons uw nabijheid voelen. Als angst om alles wat rond ons gebeurt ons in de greep houdt, als onrecht hoofdtoon wordt in het dagelijkse nieuws, maak dat wij staande blijven. Meer nog help ons oude patronen los te laten om nieuwe wegen te gaan. Doe ons uw schepping behoeden en elkaar weer zien als broeders en zusters. Dat we daarin mogen gelijken op Jezus. Hij gaat ons voor al de dagen die ons gegeven zijn. Het moge gebeuren. **Amen.**

Eerste Lezing: Gen 9. 8-15

God zei tot Noach en zijn zonen: ‘Nu ga ik mijn verbond aan met u en met uw nageslacht, en met alle levende wezens die bij u zijn, met de vogels en de viervoetige dieren, met alle dieren van de aarde die bij u zijn, al wat uit de ark is gekomen, al het gedierte van de aarde. Ik ga met u een verbond aan, dat nooit meer enig levend wezen door het water van de vloed zal worden uitgeroeid, en dat er zich nooit meer een vloed zal voordoen om de aarde te verwoesten.’ En God zei: ‘Dit is het teken van het verbond dat ik instel tussen Mij en u, en alle levende wezens die bij u zijn, voor alle geslachten. Ik zet mijn boog hoog in de wolken: die zal het teken zijn van het verbond tussen Mij en de aarde. Wanneer ik op aarde de wolken samenpak en de boog in de wolken zichtbaar wordt, dan zal ik denken aan het verbond tussen Mij en u en alle levende wezens, alles wat leven heeft. De wateren zullen nooit meer zwellen tot een vloed om al wat leeft te verdelgen.

Evangelie: Mc1.12-15

Terstond dreef de Geest Jezus naar de woestijn. Veertig dagen bracht hij in de woestijn door, terwijl Hij door de satan op de proef werd gesteld. Hij verbleef bij de wilde dieren en de engelen bewezen Hem hun diensten. Nadat Johannes was gevangen genomen, ging Jezus naar Galilea en verkondigde er Gods Blijde Boodschap. Hij zeide: 'De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij: bekeert u en geloof in de Blijde Boodschap.'

Wij bidden

Met mensen die net als Noach willen streven naar Gods wil, sluit Hij een verbond ten leven. Bidden we, opdat wij zo'n mensen mogen zijn.

We willen graag wereldwijde vrede en hopen dat eens de spiraal van geweld voorgoed doorbroken wordt. ***Bidden wij even in stilte.***

We willen af en toe een beetje woestijntijd, ruimte om keuzes te maken die doordacht en goed zijn en die ons helpen uitgroeien tot gelukkige mensen. ***Bidden wij even in stilte.***

Bidden we om daadkracht en positieve motivatie om vanuit stilte en bezinning te werken aan structurele veranderingen, zodat een betere samenleving werkelijkheid wordt. ***Bidden wij even in stilte.***

Bidden wij het Onze Vader en 3 maal het Weesgegroet

Slotgebed

Nu wij de weg zijn ingeslagen naar nieuwe verbondenheid. Nu wij oude structuren proberen los te laten, bidden wij om uw scheppingskracht, God. Onze aarde en wij, uw mensen, snakken ernaar. Jezus blijft onze tochtgenoot vandaag en alle dagen. Tot er vervulling komt. **Amen.**

Zending en zegen

Het Joodse volk had veertig jaar nodig
om het beloofde land te vinden.

Wij mogen veertig dagen met Jezus de woestijn intrekken
om in het diepste van ons hart
een bron van vrede te zien ontspringen.

Laten we er werk van maken.

Daartoe zendt en zegent ons de liefdevolle God
die + Vader, Zoon en H. Geest is. Amen.

We Delen de worsteling, om oude structuren los te laten.

Een gezegende Vastentijd!!

