

Gebedsblaadje 28: van maandag 25 januari 2021 tot zondag 31 januari 2021

We zitten alweer in de laatste week van januari. Een maand is niets meer, hoor ik wel eens zeggen, en misschien hebben ze wel gelijk. Hoe ouder je wordt, hoe sneller het gaat zegt een volkswijsheid ook! Geniet dus van elke dag, geniet van elk uur, en leef met de hoop dat er altijd licht zal zijn aan het einde van de tunnel!

Maandag 25 januari (Bekering van Paulus)

We lezen uit het evangelie van Marcus 16, 15-18

In die tijd verscheen Jezus aan de elf en zei: "Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping. Wie gelooft en gedoopt is zal gered worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. En deze tekenen zullen de gelovigen vergezellen: in mijn Naam zullen ze duivels uitdrijven, nieuwe talen spreken, slangen opnemen, zelfs als ze dodelijk vergif drinken zal het hun geen kwaad doen; en als ze aan zieken de handen opleggen zullen dezen genezen zijn."

Psalm 117

Gaat uit over de hele wereld
en verkondigt het evangelie aan heel de schepping.
Looft nu de Heer, alle naties der aarde,
huldigt de Heer, alle volken rondom.
Omdat Hij bij ons zijn goedheid getoond heeft;
de trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand.



Bezinning

Vandaag gedenken we de bekering van Paulus, hoe hij van christenvervolger werd tot de belangrijkste apostel die Jezus boodschap overal waar hij kwam uitdroeg. Ondanks de vele tegenkantingen, hield hij vol. Hij bleef vertrouwen op God dat alles goed kwam en dat hij zelfs in moeilijkheden de steun en kracht bleef ontvangen van de Geest om verder te doen. Laten ook wij in dat vertrouwen leven!

Gebed

God en Vader, Gij hebt ons aan elkaar toevertrouwd. Zo wilt Gij uw trouw en uw zorg zichtbaar maken. Wij danken U voor de mensen om ons heen, voor hun zorg, hun steun en hun vriendschap. Zij leren ons dat uw Boodschap mensen bemoedigt. Geef ons diezelfde moed, diezelfde kracht om, op onze beurt, vreugde uit te dragen, verlossing te brengen en te helen. Zo zal uw Rijk werkelijkheid worden, een Rijk van vredevolle, blijde mensen, zoals Gij het hebt gedroomd, destijds, nu, en in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader en Weesgegroet...

Dinsdag 26 januari

We lezen uit het evangelie van Marcus 3, 31-35

Eens kwamen Jezus' moeder en zijn broeders, en terwijl zij buiten bleven staan, stuurden ze iemand naar Hem toe om Hem te roepen. Er zat veel volk om Hem heen, dat het bericht doorgaf: "Uw moeder en uw broeders daarbuiten vragen naar U." Hij gaf hun ten antwoord: "Wie is mijn moeder, wie zijn mijn broeders?" En terwijl Hij zijn blik liet gaan over de mensen, die in een kring om Hem heen zaten zei Hij: "Ziehier mijn moeder en mijn broeders. Want mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder zijn zij, die de wil van God volbrengen."

Psalm 96

Meldt aan de naties Gods heerlijkheid, zijn wondere daden aan alle volken.
Zingt voor de Heer een nieuw gezang, zingt voor de Heer, alle landen.
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam.
Verkondigt zijn heil alle dagen, meldt aan de naties zijn heerlijkheid,
zijn wondere daden aan alle volken.
Huldigt de Heer, alle stammen en volken, huldigt de Heer om zijn glorie en macht,
huldigt de Heer om de roem van zijn Naam.
Zegt tot elkander: de Heer regeert!
Onwrikbaar heeft Hij de aarde geschapen, de volken bestuurt Hij met billijkheid.

Bezinning: bidden wij voor...

God is er alles aan gelegen mensen gelukkig te zien. Daarom bidden we om ruimte waarin Hij zijn licht kan laten schijnen en zijn vrede mag aanreiken.

– Bidden we voor wie illusies nalopen, voor wie dreigen hun hart te verliezen aan wat vluchtig is. Dat zij oog krijgen voor Gods Licht dat al wat van waarde is, verlicht. Laten wij bidden...

– Bidden we voor wie gebukt gaan onder onterechte schuldgevoelens en zelfverwijt. Dat zij mensen ontmoeten die hen laten proeven van Gods barmhartigheid die bevrijdt. Laten wij bidden...

– Bidden we voor hen tot wie Jezus zegt: 'Kom en volg Mij', voor onszelf dus. Dat wij erover durven nadenken hoe wij als geloofsgemeenschap Gods menslievendheid kunnen blijven uitdragen, hoe wij mensen kunnen blijven motiveren om te kiezen voor de zaak van Jezus, hoe wij woorden kunnen spreken die vreugde zaaien in de harten van mensen. Laten wij bidden...

Gebed

God, onze Vader, in Jezus kreeg uw Woord gestalte in onze wereld. Help ons om een juister beeld te krijgen van wat Hij deed, aandachtiger te luisteren naar wat Hij zei, en vooral, geef ons de moed om in zijn voetsporen te treden. Amen.

Onze Vader en Weesgegroet

Woensdag 27 januari

We lezen uit het evangelie van Marcus 4,1-20

In die tijd begon Jezus te leren aan de oever van het meer. Zeer veel volk verzamelde zich bij Hem, zodat Hij in een boot die op het water lag moest stappen om daar plaats te nemen, terwijl al het volk zich langs het meer op het land bevond. Hij leerde hun vele dingen door middel van gelijkenissen, en in zijn onderrichting zei Hij tot hen: "Luistert. Eens ging een zaaier uit om te zaaien. Toen hij aan het zaaien was viel een gedeelte op de weg en de vogels kwamen het opeten. Een ander gedeelte viel op de rotsachtige plekken waar het niet veel aarde had, het schoot snel op omdat het in ondiepe grond lag. Maar toen de zon was opgekomen kreeg het te lijden van de hitte, zodat het verdorde bij gebrek aan wortel. Weer een ander gedeelte viel onder de distels en deze schoten op zodat het zaad verstikte en geen vrucht opleverde. Een ander gedeelte tenslotte viel op goede grond en doordat het opschoot en zich ontwikkelde, leverde het vrucht op en bracht het dertig-, zestig- en honderdvoudige voort." En Hij voegde er aan toe: "Wie oren heeft om te horen, hij luistere."

Psalm 110

Gij zijt voor eeuwig priester als Melchisédek.
De Heer sprak tot mijn heer: zit aan mijn rechterhand;
Ik leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten.
Uit Sion reikt de Heer de scepter van uw macht;
regeer te midden van uw tegenstanders.
Uw volk staat om u heen in blanke wapenrusting, de jongemannen op het veld als morgendauw.
Gezwoeren heeft de Heer, het zal Hem niet berouwen: Gij zijt voor eeuwig priester als Melchisédek.

Bezinning

Laat ons geen valse vrede zoeken. Laat ons niet zwijgen uit zelfbehoud, maar laat ons onze stem verheffen voor mensen aan wie onrecht wordt aangedaan of mensen die aan de kant staan. Leer ons zoeken naar gerechtigheid. Dan zal uw vrede over ons neerdalen en zult Gij ons één maken, ...

Gebed

Heer God, opdat uw Blijde Boodschap voor elke mens hoopvol zou zijn en wij telkens weer in U de kracht zouden vinden om uw weg te gaan, vertrouwen wij U onze beden toe. Ga met ons mee naar die mensen die op zoek zijn naar een gids die hen nabij is in moeilijke momenten. Dat wij door onze aanwezigheid voor hen een hoopvol teken mogen zijn.

Onze Vader en Weesgegroet...

Donderdag 28 januari

We lezen uit het evangelie van Marcus 4, 21-25

In die tijd zei Jezus tot de menigte: “Komt er soms een lamp, om onder de korenmaat of onder de rustbank gezet te worden of juist om op de standaard te worden geplaatst? Niets is verborgen dat niet openbaar gemaakt zal worden, en niets is geheim dat niet aan het licht zal komen. Als iemand oren heeft om te horen, hij luistere.” Verder zei Hij: “Let op wat gij hoort. De maat die gij gebruikt zal men ook voor u gebruiken, zelfs een toemaat zal men u geven. Aan wie heeft zal gegeven worden, maar wie niet heeft hem zal nog ontnomen worden, zelfs wat hij heeft.”

Psalm 24

Dit is het geslacht dat zich richt tot de Heer, dat staat voor het aanschijn van Jakobs God.

Aan God hoort de aarde en al wat er op is, de aardschijf en al wat daar woont; want Hij heeft haar op het water gegrondvest, haar vastgelegd op de zee.

Wie zal beklimmen de berg van de Heer, wie in zijn heiligdom staan?

Die rein is van handen en zuiver van hart, zijn zinnen niet zet op wat kwaad is.

Hij zal door de Heer gezegend worden, beloond door God, zijn verlosser.

Zo doet het geslacht dat zich richt tot Hem, dat staat voor het aanschijn van Jakobs God.

Bezinning

Moge de weg je zeggen: volg me maar. Moge de ster je zeggen: richt je vaart op mij. Moge de grond je zeggen: bezaai me. Moge het water je zeggen: drink me. Moge het vuur je zeggen; warm je. Moge de boom je zeggen: schuil in mijn schaduw. Moge de vrucht je zeggen, pluk me, eet me. En als je de weg kwijtraakt, geen vaste grond meer vindt en dreigt te verdrinken, als het vuur gedoofd is en je kou lijdt in een nacht zonder sterren, als de bomen kaal zijn en je honger en dorst hebt, dan moge de Stem je zeggen: wees niet bang, Ik zal er zijn.

Gebed

Lang moeten ze niet nadenken, Simon en Andreas en de andere leerlingen die geroepen worden door Jezus. Eén zin van Jezus volstaat om alles achter te laten en Hem te volgen. Maar als ik in mijn hart kijk, God, merk ik dat ik meer tijd nodig heb om op die roepstem van Jezus in te gaan en op U te vertrouwen. Laat me daarom af en toe een oever opzoeken waar ik die stem van Jezus beter kan horen en waar ik de kracht vind om in uw naam zorg te dragen voor mijn medemensen.

Onze Vader en Weesgegroet

Vrijdag 29 januari

We lezen uit het evangelie volgens Marcus 4, 26-34

In die tijd zei Jezus tot de menigte: “Het gaat met het Rijk Gods als met een man die zijn land bezaait, hij slaapt en staat op, 's nachts en overdag, en onderwijl kiemt het zaad en schiet op, maar hij weet niet hoe. Uit eigen kracht brengt de aarde vruchten voort, eerst de groene halm, dan de aar, dan het volgroeide graan in de aar. Zodra de vrucht het toelaat slaat hij er de sikkel in, want het is tijd voor de oogst.” En verder: “Welke vergelijking kunnen we vinden voor het Rijk Gods en in welke gelijkenis zullen we het voorstellen? Het lijkt op een mosterdzaadje. Wanneer dat gezaaid wordt in de grond, is het wel het allerkleinste zaadje op aarde, maar eenmaal gezaaid schiet het op en het wordt groter dan alle tuingewassen, en het krijgt grote takken, zodat de vogels in zijn schaduw kunnen nestelen.” In vele dergelijke gelijkenissen verkondigde Hij hun zijn leer op de wijze, die zij konden verstaan. Anders dan in gelijkenissen sprak Hij niet tot hen, maar eenmaal met zijn leerlingen alleen, gaf Hij van alles uitleg.

Psalm 37

Het heil van de vromen komt van de Heer. Vertrouw op de Heer en doe wat goed is, dan zult gij veilig uw land bewonen. Zoek uw geluk bij de Heer, Hij geeft wat uw hart begeert. Vertrouw aan de Heer uw levensweg toe, verlaat u op Hem, Hij zal er voor zorgen. Uw eerzaamheid zal als de dageraad stralen, uw recht als de middagzon. De tred van de mens krijgt zijn kracht van God, zijn weg wordt bewaakt door de Heer. Ook als hij struikelt zal hij niet vallen, want God ondersteunt zijn hand. Het heil van de vromen komt van de Heer, Hij is hun toevlucht in tijden van kwelling. De Heer staat hen bij en bevrijdt hen, Hij redt die zich tot Hem wenden.

Bezinning

Ik wil danken voor de mensen die leven vanuit passie. Die met het diepste van hun zijn zich inzetten voor dat ene waarvan zij het gevoel hebben dat het hun taak, hun roeping is. Een passie komt van diep binnenin en vervult je helemaal. Een roeping heeft dat ook. Een roeping is die ene opdracht, dat ene doel dat je in jezelf voelt groeien. Dat steeds duidelijker wordt en groter tot het zich niet meer laat negeren. Het eist je wezen op, helemaal. Als je er op ingaat, leef je voluit. Niet noodzakelijk gemakkelijker, niet noodzakelijk leuker, maar wel vanuit de kern van wie je bent. Er is niets zinvoller in dit leven dan vinden wie je in wezen bent en wat jouw heel eigen roeping is.

Gebed

Heer, uw Koninkrijk komt waar mensen luisteren naar uw Woord, waar mensen het durven wagen met de macht van de weerloze liefde. Wij bidden U, moge uw Rijk zichtbaar worden voor onze ogen, onder onze handen, als wij gaan waar Gij ons zendt en wij blijven geloven in de kracht van kleine daden en in het vertrouwen dat Gij met ons meegaat. Dat vragen wij U voor vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen. **Onze Vader en Weesgegroet ...**

Zaterdag 30 januari

We lezen uit het evangelie van Marcus 4, 35-41

Tegen het vallen van de avond sprak Jezus tot zijn leerlingen: "Laten we oversteken." Zij stuurden het volk weg en namen Hem mee zoals Hij daar in de boot zat; andere boten begeleidden Hem. Er stak een hevige storm op en de golven sloegen over de boot zodat hij al vol liep. Intussen lag Hij aan de achtersteven op het kussen te slapen. Ze maakten Hem wakker en zeiden Hem: "Meester, raakt het U niet dat wij vergaan?" Hij stond op, richtte zich met een dwingend woord tot de wind en sprak tot het water: "Zwijg stil!" De wind ging liggen en het werd volmaakt stil. Hij sprak tot hen: "Waarom zijt ge zo bang? Hoe is het mogelijk dat ge nog geen geloof bezit?" Zij werden door een grote vrees bevangen en vroegen elkaar: "Wie is Hij toch dat zelfs wind en water naar hem luisteren?"

Bezinning

Het lijkt zo eenvoudig. Op een kort woord van Jezus zwijgen wind en water... Een beetje vroeger lezen we in het evangelie dat twee keer twee broers alles in de steek om Jezus achterna te gaan, ook nadat Jezus een kort woord had gesproken: "Kom en volg mij". Ze moeten brood in Hem hebben gezien, brood om van te leven. Het brood van hun dagelijks leven laten ze daarvoor schieten. Ze krijgen geen tijd om na te denken. Vader Zebedeüs wordt in de boot achtergelaten. Ze hebben geen tijd voor een goed afscheid. Jezus maakt blijkbaar zo'n haast met het Rijk Gods, dat er onmiddellijk gereageerd moet worden. Hem achterna gaan is niet vanzelfsprekend. Het is meer dan gedoopt zijn. Het is meer doen dan het gewone. Het is in je dagelijkse bezigheden doen zoals Hij. Hij roept daar waar je werkt en leeft, daar waar je liefhebt en de pijn van het leven voelt. Roeping is niet ver weg, niet hoogverheven. Hij roept, terwijl je je werkkleding nog aan hebt, midden in het gewone alledaagse bestaan. Hem achterna gaan is niet gemakkelijk. Hij vraagt dat we geen gewone vissers zijn, maar mensenvissers. Hij vraagt dat wij in het gewone buitengewoon proberen te zijn. En daarvoor is elk ogenblik de tijd rijp. En dan gaan wind en water liggen en wordt alles rustig.

Gebed

God, onze dagelijkse gebeden, ons dagdagelijks goed doen, onze inzet, ... deze dagdagelijkse eenvoudige gaven zijn de uitdrukking van wat wij trachten te doen in navolging van uw Zoon. Wij vragen U, aanvaard deze inspanningen en schenk ons telkens weer kansen om nieuw te worden en beter te doen. Dat vragen wij U in naam van Jezus, uw Zoon. Amen.

Onze Vader en Weesgegroet

Zondag 31 januari (Don Bosco)

We lezen uit het evangelie van Marcus 1,21-2

In die tijd trokken Jezus en zijn leerlingen naar Kafarnaüm. De eerste de beste sabbat ging Jezus naar de synagoge en gaf er onderricht. De mensen waren geestdriftig over zijn leer, want Hij onderrichtte hen als iemand met gezag, en niet als de schriftgeleerden. En meteen begon er in hun synagoge iemand die in de greep was van een onreine geest, luid te kriesen: `Wat wilt U van ons, Jezus van Nazareth? Bent U gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie U bent: de Heilige van God!' Jezus strafte hem af: `Houd uw mond en ga uit hem weg.' En de onreine geest schudde hem door elkaar en onder enorm geschreeuw ging hij uit hem weg. Ontzetting greep allen aan, zodat ze zich samen afvroegen: `Wat is dat toch? Een nieuwe leer, met gezag! Zelfs de onreine geesten geeft Hij bevelen, en ze luisteren naar Hem.' Als een lopend vuurtje ging zijn faam rond in heel Galilea.

Ons geloof...

Belijden wij ons geloof in God en in de weg zoals Jezus ons heeft voorgeleefd.

Wij geloven in het evangelie van Jezus, in zijn woorden en daden, in zijn trouw jegens God en de mensen. Wij vertrouwen erop dat in Hem, God-met-ons gesproken heeft, ons lief en leed van dichtbij delend, met ons meevoelend als tochtgenoot in goede en kwade dagen.

Wij geloven in zijn evangelie van gemeenschap zijn, in zijn spreken over Gods verbond met ons. Wij vertrouwen in zijn idealen van liefde en gedeeld leven, van verbondenheid en eenwording, van vrede en vrijheid voor alle mensen op aarde. Hij bleef zijn idealen trouw ook toen zelfgenoegzamen zijn oproep tot gemeenschap afwezen. Zijn trouw was sterker dan de dood waarmee ze Hem het zwijgen wilden opleggen.

Wij geloven dat zijn keuze voor mensen totaal was, dat Hij zichzelf niet ontzag om voor anderen leven en vrijheid mogelijk te maken. En dat Hij daarom leeft. Met Hem geloven ook wij dat wie zijn leven ter beschikking stelt, leven zal vinden. Wij vertrouwen erop dat er ook voor ons toekomst zal zijn als wij doen wat Hij gedaan heeft.

Wij geloven in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin Hij, die ons tot leven riep, voorgoed ons aller vrede wil zijn. Amen.

Bidden wij voor...

– Bidden we voor allen die leiding geven in de Kerk en hun gezag ontlenden aan hun zending namens God. Laten wij bidden...

- Bidden wij voor mensen die door hun manier van zijn en leven van nature gezag uitstralen. Laten wij bidden...
- Bidden wij voor mannen en vrouwen die door hun spreken en handelen anderen sterken en hun hoop en bevrijding aanreiken. Laten wij bidden...
- Bidden wij voor mensen die op eigen gezag hun macht misbruiken. Laten wij bidden...
- Bidden wij voor onszelf. Dat we onze oren openen voor het woord van profeten in ons midden die het lef hebben de boze geesten in deze tijd tegen te spreken. Laten wij bidden...



Onze Vader

Bezinning

Hij is nog steeds bij ons, ongrijpbaar als het licht op zondagmorgen. Zijn hand op onze schouder: gewond, onvoelbaar licht en teder als van een geliefde. Hij gaat ons voor naar Galilea, onzichtbaar is zijn spoor. Het staat getekend in het zonlicht. Hij is voor ons de weg, Hij loopt door ons geweten naar het huis van liefde en vergeving. Hij is de waarheid, helder als een klok in lentelucht die vrij haar boodschap luidt. Hij is het leven, sterker dan het graf. Hij ademt onze vrede. Met zijn gewonde handen bouwt Hij aan een wereld zonder schaduw, zonder duister in de ogen. Hij is nog steeds bij ons en vraagt ons Hem te volgen naar het land van Galilea. Daar zullen we Hem herkennen in elke kleine mens, in elke zwerver, in elke zonderling.

Vandaag gedenken we Don Bosco. Giovanni Bosco, ook Johannes Bosco genoemd en beter bekend als Don Bosco (16 augustus 1815 – Turijn, 31 januari 1888), was een Italiaanse priester. Tijdens zijn priesterschap leerde Don Bosco de trieste levensomstandigheden van de jongens kennen in de voorsteden van Turijn. Jonge mensen doolden door de straten, werkloos, verloren, tot het ergste bereid. Hij wilde een eind maken aan die sociale wantoestanden. Hij bouwde scholen, kerken en tehuizen, stichtte een congregatie voor mannen en één voor vrouwen en stuurde zelfs missionarissen naar Latijns-Amerika.

Gebed

Je christen-zijn moet je altijd waar maken in woord én daad – zegt God – zoals Jezus deed. Op bepaalde momenten zal van je gevraagd worden dat je over Mij vertelt en dat je van je geloof in Mij getuigenis aflegt. Op andere momenten zal men van je verwachten dat je geloof concreet wordt in trouwe dienstbaarheid en in een blijvende zorg voor rechtvaardigheid. Don Bosco deed dit met gans zijn leven en gaf ons een voorbeeld. Zeggen en doen wat je zegt, zal voor anderen én voor jezelf een bron van vreugde zijn. Help ons hierbij God. Amen. **Onze Vader en Weesgegroet.**