

BEZINNEN TIJDENS DE EERSTE PAASWEEK 2020



Goede vrienden, gisteren vierden wij Pasen! Vandaag op tweede paasdag begint de paasweek. Deze week brengt ons naar Beloken Pasen.

In het Bisdom werken wij de volgende drie jaren rond de Handelingen van de apostelen. Van Pasen tot Pinksteren is de eerste lezing in de liturgie telkens uit de Handelingen der apostelen. In het Evangelie lezen wij deze week elke dag een Verrijzenis verhaal. Wij zullen de lezingen van de dag telkens vermelden. Diegene die het wensen kunnen dan de bijbel erbij nemen en voor de bezinning de lezingen uit de Handelingen en het Evangelie lezen.

Wij wensen jullie van harte een inspirerende en mooie week toe.

13 april 2020 **PAASMAANDAG**

Eerste lezing: Handelingen 2.14.22-32

Evangelie: Mt. 28,8-15

Bezinning

Toen op Paasmorgen
de vrouwen vertelden dat het graf leeg was,
waren er velen die het niet konden geloven.

De blinde geloofde het wel,
want Hij had hem toch weer leren zien.
De lamme geloofde het,
want hij had hem toch weer leren lopen.
De dove geloofde het ook,
want Hij had hem toch weer leren luisteren.
De melaatse geloofde het zeker,
want Hij had hem toch weer leren leven.
Voor hen was die Paasmorgen
de bevestiging van hun nieuwe leven.

Moge ook jij geloven
dat Pasen ook aan jou
nieuwe levenskracht geeft. (Antoon Vandeputte)



De vrouwen bij het lege graf

Gebed

Dat het licht van Pasen mag komen in onze wereld
voor allen die werken aan een leefbare toekomst.

Dat stenen worden weggerold
om de weg van verbinding te gaan.

Dat woorden worden gesproken
om mensen toekomst te geven.

God van leven,
breek als een nieuwe lente in ons door,
in de gemeenschap die wij samen mogen zijn.
Hier en op zoveel plaatsen in de wereld.
Dat zichtbaar mag worden onder ons;
Jezus, levend in ons midden. Amen.

Bijbelquote

Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen: Hij is verrezen van de doden, en nu gaat Hij u voor naar Galilea: daar zult gij Hem zien. Dat had ik u te zeggen. (Mt. 28. 7)

Bidden wij vandaag

Voor al diegene die het moeilijk hebben deze dagen.
Die bezorgd zijn voor wat de toekomst brengen zal.
God zegen hen en geef hen rust
om deze moeilijke dagen door te komen.

Onze Vader....



Lege straten en pleinen overal

14 april 2020 **Dinsdag in de Paasweek**

Eerste lezing: Hand. 2, 36-41

Evangelie: Joh 20,11-18

Bezinning

Toen ze vroeg in de ochtend bij het graf kwam, zag zij dat de steen van de grafopening was weggenomen. Hiervan bracht ze Petrus en Johannes terstond op de hoogte: "Zij hebben de Heer weggenomen uit het graf, en wij weten niet waar zij Hem hebben gelegd". Daarna kwam zij bij het graf terug, en terwijl ze huilt, treft ze in het graf twee mannen (engelen) in witte kleren aan. Die zeiden tot haar: „Vrouw, waarom ween je?" Zij zei tot hen: „Omdat zij mijn Heer hebben weggenomen en ik weet niet waar zij Hem hebben gelegd". Toen zij dit had gezegd, keerde zij zich om en zag een derde persoon staan. Deze zei tot haar: „Vrouw, waarom ween je? Wie zoek je?" Zij meende dat het de tuinman was en zei tot Hem: „Heer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij waar u Hem gelegd hebt en ik zal Hem wegnemen". Daarop zei de onbekende: „Maria!" Dan herkende ze de stem van haar Jezus. Zij keerde zich om en zei tot Hem in het Hebreeuws: „Rabboeni! (= Meester!)".



Maria Magdalena ontmoet Jezus na zijn Verrijzenis

Gebed

God van licht en leven,
uit chaos en leegte van het graf,
roept Gij Uw Zoon te voorschijn,
tot opstanding en vreugde.
Geef dat ook wij mogen opstaan uit alle dood.
Wek in ons Uw liefde op,
hier, nu en alle dagen.
Amen.

Bijbelquote

Toen sprak Jezus: “Houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgestegen naar mijn vader, maar ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God.” Maria Magdalena ging aan de leerlingen berichten dat zij de Heer gezien had, en wat Hij haar gezegd had. (Joh. 20, 17-18)

Bidden wij vandaag

Voor de mensen in de zorg: in ziekenhuizen, in Woon en zorgcentra, in de voeding, transport en allen die op welke manier voor ons zorgen. God geef hun kracht om het werk elke dag opnieuw weer aan te kunnen. Maak ons tot mensen die dankbaar zijn voor elke zorg die zij voor alle mensen en voor ons verrichten.

Weesgegroet Maria....



Samen elkaar nabij zijn, al is dat nu even moeilijk!

15 april 2020 **Woensdag in de Paasweek**

Eerste lezing: Hand3.1-10
Evangelie Lc. 24,13-35

Bezinning

U bent verrezen,
maar nog niet in 't hart van elke mens.
De steen verspert zo vaak het volle licht,
de nieuwe dag.

U bent verrezen,
maar nog niet voor al diegenen
die nog steeds geloven
dat dit bestaan ten dode is opgeschreven.

Verrezen op de derde dag,
die nog niet is aangebroken
voor wie zich draait en keert
in het duister van de twijfel.

Verrezen en nog steeds op weg
voor wie met Hem naar Emmaüs wil gaan
en, worstelend met alle vragen
eindelijk zegt: "Kom binnen om te blijven,
om te bidden, om samen het avondbrood te breken
in een overweldigend geluk:
U bent verrezen." (Manu Verhulst)



Jezus gaat met hen mee naar Emmaüs

Gebed (om luidop te bidden)

Als je morgen, morgen, naar 'Emmaüs' moet, en onderweg komen er vragen in je hart en twijfels in je geest en zinkt de moed in je schoenen. Zie toe wie met je meegaat op de weg...Het zal een mens zijn die eerst vreemd voor je is. Misschien luistert hij, en maakt veel voor je duidelijk. Zijn stem zal warm zijn, en vol begrip. zijn hand vast en zacht, en wanneer je hem uitnodigt om binnen te komen -het zal valavond zijn -zie toe hoe hij met je het brood breekt: het kan de Heer zijn, heel duidelijk, en daarna maar weer gewoon de mens die de weg met je gaat.

Bijbelquote

De leerlingen drongen bij Hem aan: “Blijf bij ons, wat het wordt al avond en de dag loopt te einde.” Toen ging Hij binnen om bij hen te blijven. Terwijl Hij met hen aanlag nam Hij het brood, sprak de zegen uit, brak het en reikte het hun toe. Nu gingen hun ogen open en zij herkenden Hem, maar Hij verdween uit hun gezicht. (Lucas 24. 29-31)

Bidden wij voor

Mensen die zich eenzaam voelen en die geen bezoek van hun geliefde mogen ontvangen. Mensen die in quarantaine moeten uitzielen. Dat het spoedig weer kan dat mensen elkaar zonder beperkingen mogen ontmoeten en elkaar tot zegen mogen zijn.

Onze Vader.....



16 april 2020 **Donderdag in de Paasweek**

Eerste lezing: Hand 3, 11-26

Evangelie: 24, 35-48

Bezinning

Jezus belooft aan zijn discipelen de Heilige Geest te geven, maar ze moeten er maar liefs vijftig dagen opwachten. Je ziet trouwens in de Bijbel wel vaker, dat God mensen laat wachten. Alleen al in het Nieuwe Testament als we kijken naar hoe Jezus reageert op mensen die naar hem toekomen. Hoe vaak is hun geduld niet op de proef gesteld. Dat Jezus tegen zijn discipelen zei: 'mijn tijd is nog niet gekomen.' Of wat dacht u van al die mensen die Jezus om hulp kwamen vragen. Situaties waarin echt niet meer gewacht kon worden. Denk aan het dochtertje van Jairus, de knecht van de hoofdman van Kafarnaüm, Lazarus de broer van Martha en Maria. Mensen die hals over kop naar Jezus toekomen, maar Jezus lijkt voor iedereen tijd te hebben en haast zich niet. Zij die geloven haasten zich niet. Het lijkt wel of wachten in het koninkrijk van God een deugd is.



50 dagen wachten op de Heilige Geest

Gebed (Bidden voor de komst van de Heilige Geest)

Kom Heilige Geest,
vervul de harten van Uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van Uw Liefde.

Zend Uw Geest uit
en alles zal herschapen worden.
En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

God, door de verlichting van de Heilige Geest
hebt Gij de harten van Uw gelovigen onderwezen.
Geef dat wij in diezelfde Geest de ware wijsheid mogen bezitten
en ons altijd over Zijn vertroosting mogen verheugen.
Door Christus onze Heer. Amen.

Bijbelquote

Jezus sprak: “Gij zijt getuigen hiervan. Daarom zend ik tot u wat door mijn Vader beloofd is; Blijft dus in de stad, totdat gij uit den hoge met kracht zult zijn toegerust.”
Lucas 24 vers 48

Bidden wij voor.....

Voor alle vormelingen, en eerste communicantjes voor wie het vormsel en de eerste communie is verplaatst naar een latere datum. Dat zij zoals de apostelen blijven uitzien naar die dag dat zij de gaven van de Geest ontvangen, of voor de eerste maal mogen aanzitten aan de tafel van de Heer. Bidden wij ook voor hun ouders en catechisten, dat zij onze vormelingen en eerste communicantjes blijven begeleiden naar deze dag toe.

Wees gegroet Maria.....



Voor de eerste maal aan de tafel van de Heer

17 april 2020 **Vrijdag in de Paasweek**

Eerste lezing: Hand 4, 1-12

Evangelie: Joh 21, 1-14

Bezinning

Dit is onze verrijzeniservaring van vandaag. Wij kijken naar het gescheurde net van de Kerk van vandaag, en toch durven wij zeggen dat Jezus' eenheid sterker is dan onze verdeeldheid. Wij kijken naar de geroosterde vis en het lijden in onze wereld, en toch durven wij zeggen dat Jezus' paasoverwinning sterker is dan onze pijn. Wij kijken naar het schamel stukje brood in de Eucharistie, en toch durven wij zeggen dat Jezus' levenskracht sterker is dan onze zelfzucht.

De Heer leeft als wij leren zien naar wat er vandaag gebeurt, niet alleen met onze nuchtere ogen, maar vooral met de bezieling van ons gelovig hart. Dan kunnen wij vandaag Zijn levende liefdeskracht herkennen, in een onbekende op onze weg, in het gescheurde net van onze gekwetste en verdeelde Kerk, in de geroosterde vis van onze lijdende wereld, in Zijn gebroken Brood hier te midden van onze aarzelende en zoekende geloofsgemeenschap. Tot ons klein, maar groeiend geloof hier zegt de levende Heer nu: "Kom nu maar met Mij eten!"

Copyright: C. Leterme



Kom nu maar met Mij eten

Bijbelquote

Jezus zei hun: “ Komt ontbijten.” Wetend dat het de Heer was, durfde geen van de leerlingen Hem vragen: “Wie zijt Gij?” Jezus trad dichterbij, nam het brood en gaf het hun, en zo ook de vis. Dit nu was de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen sinds Hij uit de doden was opgestaan.

Johannes 21 12-14

Deze avond om 18.30 u. zal de klok van onze Zondagskerk St.-Amands luiden. Heel speciaal gedenken wij dan thuis de overledenen van de afgelopen week. Misschien kunnen wij voor hen een kaarsje ontsteken.

Bidden wij voor....

Voor alle mensen die de afgelopen week zijn overleden, in onze pastorale eenheid en in gans de wereld. Voor hen die in de moeilijke ogenblikken van afscheid niet mochten omringd worden door hun naaste familie. Bidden wij om kracht en sterkte voor al die families die in heel moeilijke omstandigheden moesten afscheid nemen van hun geliefden.

Onze Vader.....



Bij de Heer

18 april 2020 **Zaterdag 'IN ALBIS' van de Paasweek**

Eerste lezing: Hand 4, 13-21

Evangelie: Mc 16 9-15

Bezinning

Het zaad ontkiemt

Hij gaf in gehoorzaamheid aan God,
zijn Vader, zijn leven voor ons.

Als een graankorrel,
die sterft om nieuw leven voort te brengen.

De dood is er nog,
maar kan ons niet blijvend vasthouden.

Het leven overwint.

Ook voor niet-christenen is de symboliek
van het overwinnende leven zeer aansprekend.

Het zaad valt in de aarde,
sterft, en brengt vervolgens vruchten voort

De winter gaat voorbij,
de lente komt terug.

Er is nieuw leven en alles wordt licht.

Pasen inspireert tot hoopvol denken:

Houd moed, uit onverwachte hoek komen er nieuwe mogelijkheden
als je ervoor open staat.

In de vruchtbare aarde ontkiemt het zaad onzichtbaar.

Geef het de tijd. (hoop is: nog niet zien en toch erin geloven)



De oogst is groot maar arbeiders zijn er weinig

Gebed

Heer Jezus,
wat een nieuws:
U bent verrezen!
De dood is overwonnen.
Mensen weten dat
omdat U aan hen verscheen.
Het is een diepe ervaring,
die ons noopt
dit blijde nieuws verder te vertellen.
Geef dat ik op het juiste momenten
met de juiste woorden
over U als verrezen Heer getuig.
Het mag aan velen vreugde en hoop brengen.
Amen

Bijbelquote

Daarop sprak Hij tot hen: “Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het Evangelie aan heel de schepping. Marcus 16, 15

Bidden wij voor....

Alle voorgangers in gebeds- en eucharistievieringen, voor alle catechisten van doopsel, eerste communie en vormsel. Dat zij Jezus woord ter harte nemen en met woord en daad getuigen van het Evangelie.

Weesgegroet Maria.....



Gaat uit over de hele wereld

19 april 2020 **Beloken Pasen** (Sinds het jubeljaar 2000 heet deze zondag “Barmhartigheidszondag.” Beloken betekent afgesloten.

Bezinning

Thomas, Thomas kom eens hier,
waarom twijfel je aan Mij?
Zie Mijn littekens en wonden,
steek je handen in Mijn zij!

Waarom wil je niet geloven,
dat Ik het werkelijk ook Ben,
Ik kom door jouw gesloten deuren,
omdat Ik ál jouw twijfels ken!

Maar nu je Mij gezien hebt,
zeg je: "Mijn Here en Mijn God!"
Weet je Thomas, Ik ga je helpen
en geef je óók een nieuw gebod!

Want zalig zijn zij die wél geloven,
zonder Mijn wonden ooit te zien,
dus zeg niet steeds in ongeloof,
eerst voelen, dan geloven misschien!

En zo heeft Thomas moeten leren
dat geloof voorop moet staan,
ook al wil hij tastbare bewijzen,
dan nóg biedt Jezus hem Zijn Vrede aan!
Hengstman-Van Olst Els



Thomas wees niet langer ongelovig maar gelovig.

Gebed

God en Vader,
uw Zoon hebben we nooit met eigen ogen gezien,
nooit met eigen handen aangeraakt.
We werden nooit meegesleept
door woorden gesproken door zijn eigen mond...
Toch vragen wij U:
vervul ons met zijn Leven,
zodat wij ons door Hem laten raken
en dan opstaan
en in beweging komen. Amen.

Bijbelquote

Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen, en nu was Thomas er bij. Hoewel de deuren gesloten waren, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: “Vrede zij u.” Vervolgens zei Hij tot Thomas:” Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde, en wees niet langer ongelovig maar gelovig. Johannes 20, 26-27

Bidden wij voor....

voor alle blinden en slechtzienden
dat techniek en wetenschap hen
nuttig materiaal mag aanreiken.
Dat velen de ogen openen voor hun zorgen,
en hen in de gemeenschap aanvaarden
als volwaardige medemensen.

Onze Vader



Dat wij hen aanvaarden als volwaardige medemensen.