

## Gebedsblaadjes van maandag 18 mei tot donderdag 21 mei 2020

---



Goede vrienden,

In dit gebedsbundeltje vinden jullie de bezinningsteksten voor vier dagen, tot en met Hemelvaart. De tekst voor Hemelvaart is een beetje uitgebreider naar aanleiding van deze Hoogdag. We kunnen nog steeds niet samen vieren, dus hopen we dat we op deze manier met elkaar verbonden blijven en zo ons steentje bijdragen tot het “Samen – vieren” in deze coronatijden.

De volgende bundel die jullie ontvangen is opgebouwd rond de Pinksternoveen die begint op vrijdag na Hemelvaart.

We wensen jullie van harte een heel mooie gebedsweek toe.



Op onze website kan je deze en volgende week twee prachtige getuigenissen bekijken vanuit de leesgroep van de handelingen. Surf zeker eens naar [www.pastoraleenheidgeel.be](http://www.pastoraleenheidgeel.be)

## **Maandag 18 mei 2020 “De Geest legt getuigenis af”**

“Misschien begint geloven in God wel bij de aandacht voor de ander.”

“Wat duiden we eigenlijk aan met het woordje God? Je kunt toch niet in drie letters zeggen wat God is?”

(Uit: Gewoon God, Toon Hermans en Mieke Mosmuller, De Fontein/Baarn, 1998)

### **Gebed**

Geest van waarheid en liefde, wees onder ons aanwezig.  
Maak ons gevoelig voor wat ons te buiten en te boven gaat.  
Open ons hart voor de liefde van Jezus en zijn Vader.  
Breek de muren van onze eigengereidheid open zodat we,  
gaande in waarheid langs de weg die Gij ons toont,  
oor en oog krijgen voor uw bewogenheid in mensen.  
Amen

### **Bijbelquote: Joh. 15:26-27, 16:1-4a**

*In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen: 'Wanneer de helper komt, die ik u van de Vader zal zenden, de Geest der waarheid die van de Vader uitgaat, zal hij over mij getuigenis afleggen. Maar ook gij moet getuigen, want vanaf het begin zijt gij bij mij. Dit heb ik u gezegd opdat gij niet ten val komt. Zij zullen u uit de synagoge bannen. Ja, er komt een tijd dat ieder die u doodt zal menen een daad van godsverering te stellen. Zij zullen dat doen omdat zij noch de Vader noch mij erkend hebben. Dit heb ik u gezegd opdat, wanneer de tijd hiervan aanbreekt, gij u zoudt herinneren dat ik het u gezegd heb.'*

### **Onze Vader**

### **Bezinning**

Sterker dan iedere wet, groter dan elk mensenverlangen,  
dieper dan het leven zelf... Zo is liefde die leven doet.  
Wat je denkt dat niemand kan geven, is te vinden bij mensen die zich geven aan elkaar.  
Want zij wonen in God en zijn thuis bij elkaar in zijn liefde.  
Warm als zonlicht, fris als de lente, goed en met een gouden hart.  
Zo is liefde die leven doet.  
Broos in het ontmoeten, zacht voor wie gewond is,  
edelmoedig voor wie geen recht werd gedaan.  
Zo is liefde die leven doet.

**Tijdens de meimaand bidden wij 3 Weesgegroetjes ter ere van O.-L.-Vrouw.**

## **Dinsdag 19 mei 2020 “Nu ga ik naar Hem die mij gezonden heeft”**

‘Als ik even mijn adem inhoud, voel ik dat het absurd is dat er ooit een tijd komt dat ik niet meer adem. Die gedachte is zo in strijd met ‘leven’. Dat kan gewoon niet! Wat zou de mens dan een zinloze schepping zijn...In die sfeer vind ik God – als aanleiding van eeuwig leven.’

‘In de maat van de dingen zie je de reflex van het goddelijke. De schepping is feilloos van maat.’

(Uit: Gewoon God, Toon Hermans en Mieke Mosmuller, De Fontein/Baarn, 1998)

### **Gebed**

Goede God,  
het breken van brood en het delen van de wijn  
doen wij nu dagelijks symbolisch thuis,  
zolang we niet kunnen vieren in de Kerk.  
Het herinnert ons aan de levensweg van Jezus.  
Geef dat Hij in dit teken van zijn liefde met ons verbonden blijft,  
vandaag en alle dagen die ons geschonken worden.  
Amen.

### **Bijbelquote: Joh. 16, 5-11**

*'Maar nu ga ik heen, naar hem die mij gezonden heeft, en niemand van jullie vraagt mij: Wáár gaat u heen?' Nu ik jullie dat alles gezegd heb, is jullie hart vol droefheid. En toch, om de waarheid te zeggen: voor jullie eigen bestwil moet ik weggaan; doe ik dat niet, dan zal de Helper niet komen; maar als ik heenga, zal ik hem naar jullie toezenden. En als hij komt, zal hij het ongelijk van de wereld aantonen, en laten zien wat zonde, wat gerechtigheid en wat oordeel is. Wat zonde is: dat ze niet in mij willen geloven; wat gerechtigheid is: dat ik heenga, naar de Vader, en dat jullie me niet meer zullen zien; wat oordeel is: dat de vorst van deze wereld is veroordeeld.'*

### **Onze Vader**

#### **Bezinning**

Hoe moeten wij U danken, Vader,  
voor het geluk dat ons geopenbaard werd in Jezus, uw Zoon.  
Met Hem willen wij U danken dat Gij  
uw boodschap verkondigd hebt aan de kleinen en de eenvoudigen.  
Met Hem willen wij U danken dat Gij voor ons toekomst opent en ons leven,  
hoop en uitzicht geeft. Daarom loven en prijzen wij U.

**Tijdens de meimaand bidden wij 3 Weesgegroetjes ter ere van O.-L.-Vrouw.**

## **Woensdag 10 mei 2020 “De Geest zal u tot de waarheid brengen”**

‘We doen vaak zo moeilijk als het om geloven in God gaat. Soms heb ik zo’n idee dat vrijwel alle geschriften het zo moeilijk hebben gemaakt.’

‘God is stilte.’

‘Genade... zegening... inspiratie... bezieling zijn uit de tijd geraakt gevoelens, omdat de wijze van denken over God zo rationeel is geworden. *Wat ik niet begrijp, wil ik niet aanvaarden.*’

(Uit: Gewoon God, Toon Hermans en Mieke Mosmuller, De Fontein/Baarn, 1998)

### **Gebed**

Breng ons opnieuw die ene Mens voor ogen, God,  
die in één simpel gebaar U dankte en tegelijk aan mensen dacht:  
brood gebroken en wijn vergoten,  
zijn leven gegeven voor een nieuwe wereld  
waar mensen in liefde met elkaar verbonden mogen zijn.  
Amen.

### **Bijbelquote: Joh. 16, 12-15**

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het nu niet verdragen. Wanneer hij echter komt, de Geest der waarheid, zal hij u tot de volle waarheid brengen. Hij zal niet uit zichzelf spreken maar spreken al wat hij hoort en u de komende dingen aankondigen. Hij zal mij verheerlijken omdat hij aan u zal verkondigen wat hij van mij ontvangen heeft. Ik zei dat hij aan u zal verkondigen wat hij van mij ontvangen heeft, omdat al wat de Vader heeft het mijne is.'

### **Bezinning: De Geest die in ons leeft (Wim Holterman OSF.)**

Wat houdt mij gaande en staande? Hoe komt het, dat ik niet kopje onder ga in het leven? Hoe kom ik moeilijkheden te boven? Het zijn vragen van alle mensen, van alle tijden. In het leven gaat het ons niet altijd voor de wind. Problemen, levensvragen: we kunnen er niet aan voorbij. Misschien kunnen we er ons wel tegen wapenen. En wel door regelmatig ons de vraag te stellen vanuit welke geest we leven. Er leeft in ieder van ons een diepe kracht die we mogen opdelven om het leven aan te kunnen. Maar ze moet wel gevoed worden, getraind. We kunnen dat door regelmatig stil te staan. Bidden, een goed boek, samen vieren: ze kunnen onze geest voeden en sterken. Een gesprek over wat ons ten diepste bezighoudt, ons samen bezinnen: eigenlijk kunnen we niet zonder. Diep in ons leeft de beloofde Helper, ons geschonken door Jezus. Hij is onze Geestkracht, onze creativiteit. Het is die Geest die ons over de dode punten in het leven heen haalt. Hij blaast ons hoop en perspectief in: een Geest van vuur en liefde die alles overwint.

### **Onze Vader**

**Tijdens de meimaand bidden wij 3 Weesgegroetjes ter ere van O.-L.-Vrouw.**

## **Donderdag 21 mei 2020 Hemelvaart van de Heer**

‘Ik geloof niet dat wij God moeten bejubelen zoals we de mensen bejubelen. Dat is iets voor de Olympische Spelen.’

‘Het kruis is een groots teken. Mij spreekt het het sterkst aan als ik er stilzwijgend tegenover sta. Alleen maar kijken... dan is de hele ruimte gevuld.’

(Uit: Gewoon God, Toon Hermans en Mieke Mosmuller, De Fontein/Baarn, 1998)

### **Gebed**

God en Vader, op deze dag, de veertigste dag na Pasen,  
gedenken wij dat Jezus van Nazareth mocht binnengaan in uw heerlijkheid.  
Door Hem reikt de aarde tot in de hemel.  
Geef ons de kracht zijn boodschap van leven door te geven,  
tot lof en eer van uw naam.  
Zo bidden wij U door Jezus Christus, die met U en de H. Geest leeft  
in de eeuwen der eeuwen. Amen.

### **Bijbelquote: Hand. 1, 1-11**

Teofilus, in mijn eerste boek heb ik je geschreven over alles wat Jezus heeft gedaan en aan de mensen heeft geleerd voordat Hij naar de hemel ging. Voordat Hij naar de hemel ging, leerde Hij door de Heilige Geest nog allerlei dingen aan de leerlingen die Hij had uitgekozen. Want nadat Hij uit de dood was opgestaan, liet Hij zich nog vaak aan de leerlingen zien. Pas na 40 dagen ging Hij naar de hemel. Tijdens die 40 dagen sprak Hij met de leerlingen over allerlei dingen die met het Koninkrijk van God te maken hebben. Ook deed Hij nog heel veel wonderen.

Toen Hij op een keer bij hen was, zei Hij tegen hen dat ze niet uit Jeruzalem mochten weggaan. Hij zei dat ze in Jeruzalem moesten blijven wachten op wat de Vader beloofd had. "Ik heb jullie al verteld wat die belofte is," zei Jezus. "Johannes doopte met water. Maar binnenkort zullen jullie met de Heilige Geest worden gedoopt."

De mensen die daar bij Hem waren, vroegen Hem: "Heer, gaat U er nú voor zorgen dat Israël weer een eigen koninkrijk wordt?" Hij antwoordde: "Het gaat jullie niet aan wanneer dat gaat gebeuren. Alleen de Vader weet dat. Hij bepaalt wanneer dat zal zijn. Maar jullie zullen de Heilige Geest krijgen. Hij zal jullie kracht geven. Dan zullen jullie aan de mensen gaan vertellen wat jullie van Mij hebben gezien en gehoord. Eerst in Jeruzalem, dan in heel Judea en Samaria en daarna in de hele wereld." Hierna zagen ze hoe Hij opsteeg naar de hemel. Toen kwam er een wolk en ze zagen Hem niet meer. Ze bleven naar de lucht staan staren. Plotseling stonden er twee mannen in witte kleren bij hen. Ze zeiden: "Mannen uit Galilea, waarom staan jullie naar de lucht te staren? Jullie hebben gezien hoe deze Jezus bij jullie is weggegaan naar de hemel. Op dezelfde manier zal Hij weer terugkomen."

### **Gebed**

Bidden wij voor allen die leiding geven.  
Dat zij in navolging van Jezus steeds ten dienste staan van hun medemensen.  
Bidden wij voor mensen die zich inspannen voor een leefbare samenleving.  
Dat zij zich gedragen weten door God en door ons.  
Bidden wij voor onszelf, hier aanwezig.  
Dat wij niet omhoog blijven staren,  
maar vol enthousiasme Gods Goede Boodschap zouden verkondigen.

## **Bijbelquote: Mt. 28, 16-20**

De elf leerlingen begaven zich naar Galilea, naar de berg die Jezus hun aangewezen had. Toen zij Hem zagen wierpen ze zich in aanbidding neer; sommigen echter twijfelden. Jezus trad nader en sprak tot hen: “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.”

## **Onze Vader**

### **Bezinning van Kees Harte**

Ze stonden er bedremmeld, zeg maar verslagen, bij.  
Eerst, op die vrijdag, hadden ze Hem verloren aan de dood  
en nu zijn Hemelvaart eraan kwam, verloren ze Hem opnieuw.  
Toen Hij stierf op die vrijdag, week zijn lichaam, niet zijn geest.  
De Geest was bij hen, was gebleven levend, warm en zeer nabij,  
vertrouwd en eigen, als altijd. En nu ineens, starend naar de hemel, was er de leegte.  
Als van God verlaten bleven ze bij elkaar  
en uitzichtloos was de diepe, de diepste duisternis.  
Eén lichtpunt was er, een belofte, een toezegging, meer niet.  
Maar ze wisten dat het bij een belofte meer gaat om de waarde van hem die belooft,  
dan om de inhoud van de belofte.

## **Gebed**

Heer, onze God, doe ons steeds weer beseffen  
dat uw Rijk in onze handen ligt.  
Dat wij dagelijks zoveel kansen krijgen om wat goedheid,  
vreugde, vrede, liefde ... aan mekaar door te geven.  
Schenk ons uw sterkte om dit te kunnen realiseren,  
vandaag, morgen en alle dagen. Amen.

## **Gebed van de Belgische Bisschoppen**

God van alle leven,  
van oudsher hebt Gij uw liefde aan de mensen getoond.  
In Jezus, uw Zoon, zijt Gij ons heel nabij gekomen.  
Hij heeft zieken genezing en vrede gebracht.  
Door zijn goedheid en verzoening heeft Hij nieuwe toekomst geopend voor mensen die verloren waren. Kom ons tegemoet met de Geest die Jezus bezielde in deze dagen van onrusten onzekerheid.  
Geef ons kalmte, wijsheid en moed om te onderscheiden wat we kunnen doen  
om anderen tot steun te zijn en deze crisis te helpen overwinnen.

Doe ons groeien in hoop en vertrouwen nu wij allen zo sterk onze kwetsbaarheid ervaren,  
en houd in ons het geloof levend dat Gij alles ten goede leidt.  
Door Christus, onze Heer. AMEN.

**Tijdens de meimaand bidden wij 3 Weesgegroetjes ter ere van O.-L.-Vrouw.**