

## Bezinning maandag 2 november 2020 "Allerzielen"

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

*Het was omtrent het zesde uur; er viel duisternis over heel de streek tot aan het negende uur toe doordat de zon geen licht meer gaf.*

*Het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor.*

*Toen riep Jezus met luide stem: "Vader, in uw handen beveel ik mijn geest." Nadat Hij dit gezegd had, gaf Hij de Geest.*

*Nu was er een zekere Jozef, lid van de Hoge Raad, een welmenend en rechtschapen man.*

*Deze ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus.*

*Na het van het kruis te hebben genomen, wikkelde hij het in een lijkwade.*

*Vervolgens legde hij het in een graf, dat in steen was uitgehouwen en waarin nog nooit iemand was neergelegd.*

Wanneer ik dood ben

Wanneer ik dood ben,

begraaf me dan niet in een molen,

niet in een sinaasappelstuin

en al helemaal niet onder het zand van een arena,

nee, als ik dood ben, begraaf me dan in je hart;

je kan me daar altijd weer opdelven...

(Vrij naar Maarten Mourik)

**Bidden wij verbonden met elkaar een Onze Vader en een Weesgegroet!**

## **Bezinning voor dinsdag 3 november 2020**

### Uit het evangelie van Lucas

*In die tijd zei een der tafelgenoten tot Jezus: "Gelukkig al wie zijn maaltijd zal houden in het Rijk Gods."*

*Hij antwoordde hem: "Zeker iemand gaf een groot maal en nodigde veel gasten.*

*Op het uur van de maaltijd zond hij zijn dienaar om aan de genodigden te zeggen: Komt, alles is gereed. Maar zij begonnen zich allen opeens te verontschuldigen.*

*De eerste liet hem zeggen: Ik heb een akker gekocht en moet die noodzakelijk gaan bekijken, ik verzoek u mij wel te willen verontschuldigen.*

*Een tweede zei: Ik heb vijf span ossen gekocht en moet ze gaan proberen, ik verzoek u mij wel te willen verontschuldigen.*

*Weer een ander: Ik ben zo pas getrouwd; daarom kan ik niet komen.*

*Bij zijn thuiskomst bracht die dienaar dat alles aan zijn meester over.*

*Nu ontstak de heer des huizes in toorn en beval aan zijn dienaar:*

*Haast je naar de straten en stegen van de stad en breng de armen, gebrekkigen, blinden en kreupelen hier binnen.*

*Toen de dienaar hem zei: Heer, wat gij bevolen hebt, is gebeurd*

*en nog is er plaats, droeg de heer zijn dienaar op: Ga naar de wegen en de binnenpaden en nodig de mensen dringend uit binnen te komen, want mijn huis moet vol worden.*

*Ik zeg u: Geen enkel van de mannen, die het eerst genodigd waren, zal van mijn feestmaal proeven."*

God van alle leven, van oudsher hebt Gij uw liefde aan de mensen getoond. In Jezus, uw Zoon, zijt Gij ons heel nabij gekomen. Hij heeft zieken genezing en vrede gebracht. Door zijn goedheid en verzoening heeft Hij nieuwe toekomst geopend voor mensen die verloren waren. Kom ons tegemoet met de Geest die Jezus bezielde in deze dagen van onrust en onzekerheid. Geef ons kalmte, wijsheid en moed om te onderscheiden wat we kunnen doen om anderen tot steun te zijn en deze crisis te helpen overwinnen. Doe ons groeien in hoop en vertrouwen nu wij allen zo sterk onze kwetsbaarheid ervaren, en houd in ons het geloof levend dat Gij alles ten goede leidt. Door Christus, onze Heer. AMEN.

**Bidden wij verbonden met elkaar een Onze Vader en Wees gegroet.**

## **Bezinning voor woensdag 4 november 2020**

### Uit evangelie van Lucas

*Toen talloze mensen met Jezus meetrokken, keerde Hij zich om en zei tot hen: "Als iemand naar Mij toekomt, die zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters, ja, zelfs zijn eigen leven niet haat, kan hij mijn leerling niet zijn.*

*Als iemand zijn kruis niet draagt en Mij volgt, kan hij mijn leerling niet zijn.*

*Als iemand van u een toren wil bouwen, zal hij dan niet eerst ervoor gaan zitten om een begroting te maken of hij wel genoeg bezit om hem te voltooien?*

*Anders zou het hem kunnen overkomen – als hij de fundering heeft gelegd en niet in staat is het werk tot een einde te brengen – dat allen, die het zien hem gaan bespotten en zeggen: Die man begon te bouwen, maar hij was niet in staat het einde te halen.*

*Of welke koning zal – als hij tegen een andere koning ten oorlog wil trekken – niet eerst overleggen of hij sterk genoeg is, om met tienduizend man het hoofd te bieden aan iemand, die met twintigduizend man tegen hem optrekt?*

*Zo niet, dan stuurt hij, als de tegenstander nog ver weg is een gezantschap en vraagt om de vredesvoorwaarden. Zo kan niemand van u mijn leerling zijn als hij zich niet losmaakt van al wat hij bezit."*

Durven we nog dromen?

Nu de wereld meer en meer in brand lijkt

Met onheilsberichten elke dag

Van klimaatopwarming, racisme tot Covid-19

Durven we nog dromen?

Durven we nog dromen?

Over werken aan oplossingen

Over grote projecten die ons verbinden

Over vooruitgang en een betere toekomst

Durven we nog dromen?

En durven we ervoor uitkomen

Dat we hierover dromen?

**Bidden wij samen het Onze Vader en een Wees Gegroet.**

## **Bezinningen voor 5 november 2020**

### Uit het evangelie van Lucas

*In die tijd kwamen tollenaars en zondaars van allerlei slag bij Jezus om naar Hem te luisteren.*

*De Farizeeën en de schriftgeleerden morden daarover en zeiden:*

*“Die man ontvangt zondaars en eet met hen.”*

*Hij hield hun deze gelijkenis voor: “Wanneer iemand onder u honderd schapen heeft en er één van verliest, laat hij dan niet de negenennegentig in de wildernis achter om op zoek te gaan naar het verlorene, totdat hij het vindt?*

*En als hij het vindt, legt hij het vol vreugde op zijn schouders en hij gaat naar huis, roept zijn vrienden en burens bij elkaar en zegt hun:*

*Deelt in mijn vreugde, want mijn schaap dat verloren was geraakt heb ik gevonden.*

*Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar, die zich bekeert, dan over negenennegentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben.*

*Of welke vrouw, die tien drachmen bezit en één drachme verliest, steekt niet een lamp aan, veegt niet het huis en zoekt niet zorgvuldig, totdat ze die vindt?*

*En als ze die gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buurvrouwen bij elkaar en zegt: Deelt in mijn vreugde, want de drachme, die ik had verloren, heb ik gevonden. Zo, zeg ik u, is er vreugde bij de engelen van God over één zondaar die zich bekeert.”*

Wie zijn de engelen rondom ons?

Wie zijn de mensen die zomaar, bijna gedachteloos, het goede doen?

Wie zijn de mensen die de hemel op aarde brengen?

Hoe kunnen we ze herkennen?

Zijn het engelen met vleugels en kunnen ze vliegen?

Misschien is het beeld van engelen met vleugels een fout beeld.

Misschien zijn engelen die mensen

Die ons vleugels geven en doen vliegen

Mensen die ons inspireren en omhoog duwen

Recht de hemel in.

**Bidden wij samen een Onze Vader en een Weesgegroet.**

## **Bezinning voor 6 november 2020**

### Uit het evangelie volgens Johannes

*In die tijd verklaarde Jezus met luide stem: "Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Mij maar in Hem die Mij gezonden heeft; en wie Mij ziet, ziet Hem die Mij gezonden heeft. Als een licht ben Ik in de wereld gekomen, opdat al wie in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft.*

*Indien iemand mijn woorden hoort zonder ze te onderhouden, dan veroordeel Ik hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld te redden.*

*Want wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanvaardt heeft reeds iemand die hem veroordeelt: het woord dat Ik gesproken heb, dat zal hem veroordelen op de laatste dag.*

*Ik heb immers niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader die Mij gezonden heeft, Hij heeft Mij opgedragen wat Ik moet zeggen en verkondigen.*

*Ik weet dat zijn opdracht eeuwig leven betekent.*

*Wat Ik dus verkondig, verkondig Ik zoals de Vader het Mij gezegd heeft."*

De stilte van het luisteren  
Is vaak krachtiger dan elk uitgesproken woord  
De kracht van het niet-spreken  
Zit in het volledig aanwezig zijn.

Door te zwijgen en te luisteren  
Verbinden we ons met onszelf  
Met elkaar en met de wereld.

Zwijgen om te genieten van wat is  
Om gewoon te zijn en te luisteren.

**Bidden wij samen een Onze Vader en een Weesgegroet.**

## **Bezinning voor 7 november 2020**

### Uit het evangelie volgens Marcus

*In die tijd, toen Jezus aan de elf verscheen, sprak Hij tot hen:*

*“Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping. Wie gelooft en gedoopt is zal gered worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.*

*En deze tekenen zullen de gelovigen vergezellen: in mijn Naam zullen ze duivels uitdrijven, nieuwe talen spreken, slangen opnemen;*

*zelfs als ze dodelijk vergif drinken zal het hun geen kwaad doen;*

*en als ze aan zieken de handen opleggen zullen dezen genezen zijn.”*

*Nadat de Heer Jezus aldus tot hen gesproken had, werd Hij ten hemel opgenomen en Hij zit aan de rechterhand van God.*

*Maar zij trokken uit om overal te prediken, en de Heer werkte met hen mee en schonk kracht aan hun woord door de tekenen die het vergezelden.*

Zorgen voor elkaar

Lijkt op het eerste zicht

Vooraf dingen doen voor de ander

Doen wat de ander nodig heeft.

Maar zorgen voor elkaar

Begint op de eerste plaats

Met ruimte te scheppen voor de ander

Door de eigen wensen en verlangens

Te durven tussen haakjes zetten.

**Bidden wij samen een Onze Vader en een Weesgegroet.**

## Bezinning voor 8 november 2020

### Uit het evangelie volgens Mattëus

*In die tijd vertelde Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis:*

*“Het is met het Rijk der hemelen als met tien meisjes, die met hun lampen uittrokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dom, de andere vijf verstandig.*

*Want de dommen namen wel hun lampen mee, maar geen olie;*

*de verstandigen echter namen met hun lampen tevens kruiken olie mee.*

*Toen nu de bruidegom op zich liet wachten, dommelden zij allen in en sliepen.*

*Maar midden in de nacht klonk er een geroep:*

*‘Daar is de bruidegom! Trekt hem tegemoet!’*

*Meteen waren al de meisjes wakker en maakten hun lampen in orde.*

*De dommen zeiden tegen de verstandigen: ‘Geef ons wat olie, want onze lampen gaan uit.’*

*Maar de verstandigen antwoordden: ‘Nee, er mocht eens niet genoeg zijn voor ons en jullie samen.*

*Gaat liever naar de verkopers en haalt wat voor jezelf.’*

*Maar terwijl zij onderweg waren om te gaan kopen kwam de bruidegom,*

*en die klaar stonden, traden met hem binnen om bruiloft te vieren;*

*en de deur ging op slot.*

*Later kwamen ook de andere meisjes en zeiden:*

*‘Heer, heer doe ons open!’*

*Maar hij antwoordde: ‘Voorwaar, Ik zeg u: ik ken u niet.’*

*Weest dus waakzaam, want gij kent dag noch uur.”*

Als je je soms afvraagt

Wat heeft het allemaal voor zin?

Wat is de zin van mijn leven?

Stroop dan je mouwen op

En kijk om je heen.

Help wie hulp nodig heeft

Troost wie troost nodig heeft

Heb lief wie liefde nodig heeft.

Het geluk en de liefde

Die je zo aan anderen geeft

Krijg je honderdvoudig terug

En geeft zin aan je leven.

**Bidden we samen een Onze Vader en een Weesgegroet.**